

Menistenbrugje 41^e jaargang no. 6, november 2014.

VAN DE PREDIKANT

Een stemmig stukje

Een stemmig stukje, dat wil ik graag schrijven, een stemmig stukje voor de kerst. Het lukt niet, want het is nog zo'n een chaos in mijn hoofd. Daar liggen de restanten van de zo verschillende diensten van deze maand. Oktober eindigde met een DoRedienst op de Bijbelzondag. Verschillende Re en Do gemeenteleden vertelden over hun relatie met de bijbel, met openheid over hun eigen achtergrond en over hun omgang met de bijbel. Toen kwam de ReDo-gedachtenisdienst van 9 november. Vanuit de doopsgezinde gemeente werden er 9 namen genoemd, namen van mensen met wie ik een beetje tijd had doorgebracht. De volle kerk, de vele lichtjes die ter nagedachtenis werden aangestoken, het overweldigde me wat. Ontroerend waren enkele gesprekjes met nabestaanden. Direct daarna was er de avondmaalsdienst op 16 november en volgde de overgang naar 23 november, een dienst waar gasten van Eumen.net hun indrukken van een reis langs doperse roots vertellen.

Naast al deze diensten is er de voorbereiding voor de WorldFellowshipday op 25 januari 2015 in Fredeshiem en spreek ik met Fride Bonda over de paascyclus in 2015.

Waar vind ik nu toch een stemmig stukje voor de kerst in mijn hoofd? Eerst oktober en november opbergen en 2015 even in de wacht zetten. Kersttijd, decembermaand wat vieren we dan?

We vieren de adventszondagen. Er zal de kerstviering met de zusterkring zijn. De zusterkring ziet dit heft zich op en ziet dit als haar laatste bijeenkomst, na heel veel jaren van activiteiten en kleiner en ouder worden. Aan de kerstavonddienst wordt al gewerkt door DoReVocaal, veelstemmig en met extra repetitietijd en in de kerstochtenddienst is er een vrolijk kerstspel.

Stemmig wordt het in de kerstviering vast wel maar nog niet in dit stukje.

Ik moet maar eens ruimte gaan maken voor een kerststalletje, een kleine ruimte op mijn bureau en wat meer ruimte in mijn hoofd. Op mijn bureau komen een piepkleine os en ezel te staan, een geschenkje van de wereldwinkel in 't Harde, die twee waren samen overgebleven van een heel tafereel. Ze krijgen een hoofdrol dit jaar. 't Harde heeft een mooie wereldwinkel, ik liep er wel eens binnen na een bezoekje aan Joop Hesselink. Vele kerstfeesten heeft zij georganiseerd en versierd, geleid en begeleid, van eten en drinken voorzien. Rust was er in haar kamer. Een klein plekje van de wereld wordt soms de hele wereld voor een ouder mens. Dan zijn de kamermuren de grenzen van het bestaan geworden. Rust kun je daar ontvangen, even kalm aan doen. Mindfulness, het hier en nu is het belangrijkste, gisteren is al voorbij en morgen kan wel wachten.

Die rust kan ik misschien in mijn hoofd vinden bij het denken aan de geboorteplaats van Jezus. In een stad vol chaos, alles vol!!!, geen plaats meer!!!, ontstond een plek van rust bij een pasgeborene.

Daar verlang ik naar, dat kerst ook een rustpunt wordt, voor mij, voor u, voor vele mensen. De wereld kan een chaos zijn, waarin ankerpunten voor rust een geschenk voor het leven worden. Dat werd dat kind, toen geboren, een ankerplaats voor de mensheid. Het kind werd een geschenk voor het leven van velen. Al zo'n 2000 jaar, ieder jaar weer. Hij biedt ons een plaats van verstillings, een ruimte om pas op de plaats te maken. Ook in zijn leven kwam onrust, werd een vluchtverhaal met dode kinderen, met volgelingen en bedreigingen, met tegenwerking en omgebracht worden. Toch blijft het een verhaal van nieuwe leven. Daar bij dat kind even rust zoeken, daar word ik rustiger van. In mijn gedachten komt een lied: *"Ik kniel aan uwe kribbe neer"*. (liedboek voor de kerken 141)

Alle drukte van november en van kerst, ik kan het even wegleggen door de woorden, de klanken van een lied, het geeft me rust. Aan ieder van u wens ik ook zo'n denkbeeldige stilteplek, als de onrust eens te groot wordt, en niet alleen met kerst.

Coot Winkler Prins

*Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.*

VAN DE KERKENRAAD

De Startzondag is geweest. Dit keer, door omstandigheden, de eerste zondag van september. Hoewel het een goede en actieve bijeenkomst was, menen we toch dat we volgend jaar weer terug zullen gaan naar de derde zondag in september. Hoe dan ook de startzondag heeft ons een impuls gegeven door vragen en antwoorden die we kregen.

Op 3 november hadden we met de kerkenraad een beleidsdag. We hebben daar besloten een vervolg te geven aan de enquête zoals die op de startzondag door zr. Tineke de Vries is gehouden. We hebben haar ook gevraagd ons daarmee te helpen. We hopen op die manier alle leden en vrienden te bereiken en mogelijk te activeren. We zullen daarbij zeker een beroep (moeten) doen op de wijk-contact personen.

De diensten kwamen, natuurlijk, ook aan de orde. We besloten nadrukkelijker aanwezig te zijn in de hal om alle binnenkomers te verwelkomen. Ook zullen we, zeker bij de geringere opkomst, de stoelen nadrukkelijker in een halve cirkel opstellen. Aan de orde kwam ook dat het koffie drinken na de dienst door meerderen als niet erg open en gastvrij wordt ervaren, zeker niet voor "passanten". We vragen ons af of het niet beter is een openruimte achter in de kerk daarvoor op te stellen. We zullen daarover de meningen peilen. We willen een ieder er nog eens op wijzen dat Piet Minnema vervoer kan en wil regelen voor die leden die niet of moeilijk op zich zelf kunnen komen.

We bespraken het verzoek van Diet Koster voor ondersteuning van de studie van haar kleinzoon Said. We doen een beroep op jullie (zie elders in dit blad) en zullen daarnaast weer 4x collecteren voor dit doel.

We bespraken de samen werking met de remonstranten. Van beide zijden is er de wil om gestaag verder te gaan. De gedachtenis dienst was een succes, De gemeente avond met Piet Visser werd goed bezocht en was zeker inspirerend. Nu op naar kerst. Na de kerstavond dienst geven we de aanwezigen de gelegenheid nog even na te praten met een glaasje wijn. We bespraken of deze dienst in de toekomst ook een Do-Re dienst moet worden, mede naar aanleiding van de door de remonstranten geuite twijfels over de voorzetting van hun kerstvesper. Dit is nog niet direct concreet, maar zit dus "in de pijplijn". Op kerstochtend proberen we weer een kerstspel op te voeren.

We hebben de intentie de paas cyclus meer in gezamenlijkheid met de remonstranten op te zetten, met een gezamenlijke dienst van brood en wijn/avondmaal op witte donderdag, een vesper op goede vrijdag en dan de dienst van Pasen met vooraf gaand het ontbijt.

De dienst van 4 januari wordt meer een nieuwjaar ontmoeting en geen echte kerkdienst.

Helaas hebben we gehoord dat de zusterkring ophoudt. Erg jammer, maar helaas ook begrijpelijk. We zullen daar volgend jaar zeker nog eens extra aandacht aan besteden tijdens een dienst met de zusters.

Nu op naar advent (denkt U aan de adventsavond?) en kerst. Wij wensen U het allerbeste.

Koos Feenstra.

OPROEP

OPROEP

SAID

Vier jaar geleden kregen we van Diet Koster een verzoek om steun voor haar kleinzoon SAID. Om naar de middelbare school te kunnen had ze een financiële ondersteuning nodig van €1200,--.

Dankzij één van onze leden, die toezegde garant te staan voor dit benodigde bedrag, gevoegd bij de opbrengst van 4 collectes per jaar zijn we er als gemeente in geslaagd SAID te helpen. Dit jaar doet hij eindexamen. Hij heeft het dus geweldig gedaan. Als eerste van zijn familie haalt hij dit diploma.

Zijn grote wens is nu te gaan studeren. Daar is nog eens vier tot vijf jaar ondersteuning nodig. Wij, als kerkenraad, zouden daar graag aan mee werken, een prachtig doel een kind te helpen met zijn studie, en zeker als dat een kleinzoon is van Diet die al zo lang daar onbaatzuchtig steun geeft.

Als wij door gaan met vier collectes per jaar krijgen we slechts marginale, en dus onvoldoende steun mogelijkheden.

Het is tegenwoordig mogelijk een extra gift direct belasting aftrekbaar te maken zonder tussenkomst van de notaris (formulier downloaden bij belastingen) indien je je voor meerdere jaren verbindt. Als we nu 12 mensen vinden die dit een goed doel achten dan kunnen we Diet en SAID helpen. We ondersteunen dat dus met collectes. We zoeken dus 11 leden die dit willen doen, want ik zal zeker de twaalfde zijn. Wie doet mee??

We moeten dit vóór half december proberen rond te krijgen. Meld je als je blijft bij mij.

Koos Feenstra

Nieuwjaarsbijeenkomst in de kerk

Zondag 4 januari 10.00 uur

Op de eerste zondag in het nieuwe jaar stel ik voor om te beginnen met koffiedrinken en elkaar een goed jaar wensen. Daarna is er een korte meditatie waarin we stil staan bij de wensen en verwachtingen voor het nieuwe jaar. Met een kopje koffie kunnen we dan wat napraten over de meditatie en wat er aan verwachtingen leeft.

Coot Winkler Prins

World Fellowship Day

Op zondag 25 januari vindt deze dag in ringverband plaats op Fredeshiem. De WFD vindt eens in de 2 jaar plaats in ringverband, het andere jaar kan een gemeente er in eigen kring aandacht aan besteden. Gewerkt wordt aan een praktisch vervolg op de bijeenkomst over Waarderend Opbouwen. Nader bericht over het precieze programma met tijden, kosten en opgavemogelijkheid volgt.

Tafel van vier voor vrouwen

Voor aankondiging donderdag 12 maart 2015 van 17.00 tot 19.30 uur

In 2015 wordt het de vijfde keer dat de Tafel van vier in de kerk wordt georganiseerd. Het begon in het Doopsgezind jubileumjaar in 2011. Maart was toen ijsig koud, binnen was de vrouwenontmoeting hartverwarmend. We organiseren deze avond om vrouwen met verschillende achtergronden gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten, samen te eten en in gesprek te gaan. Het onderwerp voor 12 maart staat nog niet vast, maar de datum kunt u vast noteren. Voor meer informatie en aanmelding

Coot Winkler Prins, tel. 038-4655638 e-mail: coot.winkler.prins@doopsgezind.nl.

Feestelijke avondmaalsviering

Wat een werkelijk feestelijk gebeuren was de halfjaarlijkse *Dienst met Avondmaal* op zondag 16 november! Er waren verrassende bijbelteksten en met zorg gekozen liederen. Dat bovendien een van de oudere kinderen van de Zondagschool mee mocht doen aan het avondmaal, verhoogde voor mij de feestvreugde. Zoals wellicht bekend ben ik opgegroeid in een katholiek gezin. Ik moest nu terugdenken aan mijn eerste communie. Hoewel voor ons als jonge kinderen veel zaken heus niet zo duidelijk waren, was voor mij de eerste communie toch heel bijzonder. Behalve een intensief – weliswaar kinderlijk – gevoel van verbondenheid met de Heer, betekende het voor mij ook een vorm van opgenomen worden in de gemeenschap van gelovigen.

Pas rond mijn vijftigste ben ik lid geworden van de Doopsgezinde Gemeente. De daar gebruikelijke visie op de volwassenendoop deel ik van harte, maar tegen de bij sommige doopsgezinden levende gevoelens van plechtstatigheid rond de avondmaalsviering keek ik – zeker in het begin – wat vreemd aan. Volgens de aan mij overgedragen katholieke traditie heeft de Eucharistie vooral iets feestelijks. Zo gingen wij als kinderen met onze ouders bij elke verjaardag naar de kerk. In die tijd waren er nog dagelijks kerkdiensten, tijdens welke zoals gebruikelijk in de RK Kerk ook steeds de Eucharistie gevierd werd. Ook bij andere feestelijke gelegenheden, waaronder natuurlijk Kerstmis, Pasen en Pinksteren hoorde de Eucharistieviering. Gelukkig vinden in doopsgezinde kringen ook bij andere gelegenheden vieringen met Avondmaal plaats. Ik denk dan aan bijeenkomsten van doopsgezinden tijdens de MERK (Mennonitische Europäische Regional Konferenz) of het Doopsgezind Wereldcongres.

Viering van het Avondmaal heeft het karakter van gedenken in zich, maar in dat gedenken gaat het toch vooral om *het delen* en *gemeenschap vieren*. En dat heb ik tijdens de afgelopen dienst tot mijn vreugde duidelijk ervaren.

Henk Blom

Uit de Liturgiegroep

De Liturgiegroep bestaat uit Dieneke Dijkma, Henk Blom, Coot Winkler Prins en ondergetekende. Aart Hoogcarspel is onze contactpersoon vanuit de kerkenraad. De groep zorgt voor invulling van de diensten op de vijfde zondag van de maand.

De taken van de Liturgiegroep zijn in 2011 als volgt geformuleerd:

1. *bespreken/doordenken/aanpassen van de liturgie van DG Zwolle*
2. *experimentele diensten voorbereiden en (laten) uitvoeren*

In de oktobervergadering hebben we teruggekeken op de diensten van 31 augustus en 21 september. De dienst van 31 augustus was 'anders dan anders' met harpmuziek en sacred dance. Persoonlijke inbreng van aanwezigen maakte het een bijzondere ervaring. Op 21 september was er een leerhuisdienst met Dodo van Uden. Deze vorm zorgt voor meerdere visies op een bijbelverhaal en dat wordt als verrijkend ervaren. Op 30 november is er een leesdienst geweest, maar daar kan ik bij het schrijven van dit stukje nog geen verslag van doen.

Veel dank aan iedereen die meegeholpen heeft met de voorbereidingen!

Verder hebben we ons bezig gehouden met de planning voor volgend jaar. We kijken uit naar samenwerking met de Remonstranten.

Ideeën voor 2015: jonge lekenprediker uit ADS-groep, belijdenissen, Preek van de Leek, dienst door gemeenteleden (wijk?),

Hebt u suggesties? Laat het ons weten.

Ook in 2015 doen we graag weer een beroep op zoveel mogelijk verschillende medewerkers!

Namens de Liturgiegroep,
Tineke Datema

Leerhuis 21 september

Een grote kring met aandachtig luisterende, meedenkende en meepratende mensen. Dodo van Uden, die ons aan het denken zette. Zie hier een impressie van zondagochtend 21 september in de Doopsgezinde kerk in Zwolle.

Bijbelgedeelte waar alles om draaide was Genesis 4, het verhaal van Kain en Abel. Een bekend verhaal over een broer die zijn broer doodt. Uit jaloezie? Uit frustratie? In koelen bloede? In wilde woede? Wat is de aanleiding? Wat ging eraan vooraf?

We luisteren naar het verhaal zoals eenieder er tegenaan kijkt. Soms met verrassende gezichtspunten. En daarbij inspireert Dodo, als lerares, ons om verder te denken.

Aart Hoogcarspel verzorgde het liturgische deel. Het was een mooi geheel.

"God ziet Abel. Abel ziet God. Ziet God Kain? Kain ziet God niet. Kain ziet Abel. Hij slaat Abel. Dood." (uit: Beeldspraak, de bijbel naverteld voor jonge mensen)

Karin Janze

Impressie Thema-avond Vredesweek 24/9

STOP Wapenhandel en Tegen Kernwapens

Een toepasselijke activiteit op een toepasselijke locatie: Doopsgezinde Vermaning te Zwolle. Het www.vredesplatformzwolle.nl organiseerde deze avond. Het ging vooral over *feiten* (wapenhandel) en over het Nederlandse *recht*, dat geen *recht* is als het over de inzet van kernwapens gaat. Mijn eerste impressies op een rij.

Welkom

Goed onthaald met koffie en thee met, een overzichtelijke informatie-tafel en een uitstekend programma met 2 onderwerpen. Interactief en met concrete aanbevelingen aan het Vredesplatform Zwolle om verbindingen te blijven leggen tussen al die mensen in Zwolle die toch *echt* meer vrede willen. En niet alleen in DE Vredesweek.

www.stopwapenhandel.org – tel 020 6164684

Namens deze hele kleine, onafhankelijke organisatie hield Wendela de Vries mij bij de les. Onderzoek doen, actie voeren, gegevens publiceren waarvan de overheid heeft toegezegd dat zij die zullen publiceren....en daar komt het dan niet helemaal van. En ook journalisten

en Kamerleden informeren en tegenwicht geven aan de machtige lobby van de wapenindustrie. Mede daardoor zijn wapenexportregels aangescherpt. Dubieuze transacties zijn blootgelegd: het waren inderdaad de doorverkochte 2e hands Nederlandse pantservoertuigen die door het Egyptische leger werden ingezet tegen de eigen bevolking *in de Arabische lente*. Wereldwijd wordt er jaarlijks **400 miljard dollar** uitgegeven aan wapens (met Nederland op de 13e plaats van wapenexporteurs). Aanmelden voor de Nieuwsbrief : info@stopwapenhandel.org – en overigens een prima doel voor donaties en kerkelijke collectes.

Modernisering van de kernwapens in Nederland.....hoezo???

Vanaf 2019 zijn de kernwapens, die in Nederland opgeslagen liggen nog beter te gebruiken. Dat komt omdat de Amerikaanse kernwapens in een omvangrijke en dure moderniseringsoperatie beter bruikbaar worden gemaakt. In Nederland, Volkel, liggen 10 tot 20 van deze bommen, die overgebracht en afgegooid moeten worden door Nederlandse F16's. Deze kernbommen hebben samen een 280 keer grotere vernietigingskracht dan de atoombom die op Hiroshima werd gegooid.

Mr. Meindert Stelling, oud officier van de luchtmacht, advocaat en betrokken bij juridische stappen tegen de kernwapens, hield een feitelijk en vlammend betoog:

Een arrest van de Hoge Raad in Nederland (2001) zegt dat *in het algemeen het gebruik van kernwapens rechtmatig zou zijn*. Dit arrest wordt nog steeds ingezet door alle rechters in Nederland en daarmee wordt de Wet, de rechtsorde, niet gehandhaafd. Het arrest geeft aan *het kan rechtmatig zijn om een nucleaire aanval tegen een stad te richten*, terwijl de Wet zegt: *onder alle omstandigheden mag de burgerbevolking niet tot doel en slachtoffer van militaire geweld worden gemaakt*.

Ik was blij dat ik er was. Met dank aan de organisatie.

Iedere week Vredesweek – ook in Zwolle.

Margreet van der Werf-Stelling



DOREDIENTST 26 OKTOBER 2014.

Thema: Bijbel (niet) meer de moeite waard ?

In deze dienst werd door gemeenteleden verteld over hun visie op de bijbel. Twee bijdragen staan hieronder:

Karin Janze: De bijbel voor mij.

Ik ben niet kerkelijk opgevoed. Wel kreeg ik de bijbel van Anne de Vries toen ik een jaar of 10 was. Voor mij een boek tussen sprookjesboeken en meisjesboeken. Niet meer en niet minder.

Toen ik 15 jaar was, ging ik met een vriendin mee naar het Doopsgezinde Jongerenkoor in Hilversum. Langzaam werd mijn belangstelling gewekt. Toen ik 18 was ontmoette ik Aart. Met hem ging ik mee naar de catechisatie van ds. Hilverda. Wat een inspiratie was die dominee voor mij! Ik begon zelf de bijbel te lezen en wel letterlijk van kaft tot kaft. Rare verhalen, boze verhalen. Wat moest ik ermee? Toen kwam "Groot nieuws voor u". Alleen het nieuwe testament, maar makkelijker te begrijpen. Dagelijks was ik met de bijbel bezig.

Zo veel als in die tijd lees ik niet meer in de bijbel. Wel zoek ik na een kerkdienst de tekst nog wel eens op om er nog over door te denken. Daarbij is de bijbel nog steeds een inspiratiebron. Ik lees er in hoe trouw mensen aan hun God waren, hoe Jezus zich openstelde voor mensen die door iedereen uitgekotst werden. Hoe je mensen niet moet beoordelen op wie of hoe ze zijn. Hoe het geweld in het oude testament omgekeerd wordt naar geweldloosheid in het nieuwe testament.

Daar wil ik me blijvend aan spiegelen. En daar heb ik de wekelijkse kerkdiensten hard bij nodig. Want als je voetballer bent moet je trainen. Als je geloven wilt, zul je ook moeten oefenen.

Claas Hamming

De vraag van Coot om in deze dienst iets te vertellen over wat de Bijbel betekent voor mij, overviel me. Maar als je eenmaal ja gezegd hebt, dan ga je er voor. Een dergelijke vraag dwingt je dan om na te denken over het onderwerp.

In mijn ouderlijk (gereformeerde) huis werd vaak geboemd over Bijbelverhalen en teksten. In de kast stond een verzameling boeken, in linnen gebonden met daarop de tekst in rode gotische letters: **Parafrase van de Heilige Schrift**. Deze gesprekken vond ik fantastisch, vooral als de meningen botsten. Er werd bij ons thuis (ouders met zes zonen) heel wat af gediscussieerd. Niet alleen de Bijbel kwam daarbij aan bod. Ook de visie van mr. G.B.J. Hilberman, de politiek, oorlog en vrede, de rol van de Verenigde Staten, etc. etc.

Als ik terug denk aan de gesprekken over de Bijbel, dan kan ik nu wel stellen dat mijn beeld daarover aardig is veranderd. Achteraf vind ik het jammer dat wij thuis het meest spraken over "teksten" en minder over de context. Nu realiseer ik me hoe gevaarlijk dat is. Teksten worden uit hun verband gerukt en krijgen daardoor vaak een andere betekenis dan de schrijver er mee bedoelde te zeggen. Dat gebeurt niet alleen met de Bijbel, maar ook met de koran en wellicht ook met andere levensbeschouwelijke boeken. Dat leidt tot extreme opvattingen en vervolging van en strijd tegen andersdenkenden:

De vervolging van Christenen in het Romeinse rijk, De kruistochten, De 80 jarige oorlog, Rooms tegen Protestantisme, Stammen oorlogen in Afrika Hoetsies tegen Toetsies, De Holocaust, de vervolging van joden, Sjiieten versus soennieten, Joden tegen Palestijnen, Koerden, IS strijders tegen het Syrisch regeringsleger etc. etc.

Veel gruwelijke vervolgingen en bloedvergieten komen voort uit verschil in opvattingen over religieuze kwesties. Uiteraard spelen ook machts- economische factoren een belangrijke rol. Wie beschikt over de grondstoffen ? Het heeft toegang tot water? De toevoerwegen ? etc.etc..

Maar heel erg vaak gaat het om verschillen in de uitleg van godsdiensten.

Maar nu terug naar het thema van deze dienst. Wat betekent de Bijbel voor mij?

Een groot deel van de Bijbel zie ik als een verzameling verhalen, waaruit je dus niet één tekst moet halen om je mening te vormen. Je moet het zien als een geheel. Het principe van de gestaltpsychologie spreekt mij dan ook aan: Het Geheel is meer dan de Som der Delen.

In de Bijbel wordt over god gesproken in beelden, ontleend aan de wereld van het menselijk leven en de menselijke relaties. We moeten een stap verder gaan en spreken over god in verhalen. Verhalen zijn ook beelden, maar dan beelden die in beweging komen.

De Bijbel staat vol met verhalen. In verhalen geeft het volk Israël uitdrukking aan fundamentele levenservaringen, die het met zijn God heeft opgedaan.

Men kan in deze verhalen horen hoe dit volk ten diepste denkt over wat goed is en niet goed. Daarin is ook de wanhoop te vinden, die het volk soms overviel, maar ook de hoop en het vertrouwen in de toekomst.

Het verhaal over de uittocht uit Egypte is daarvan een mooi voorbeeld. Of het historisch klopt vind ik niet zo belangrijk.

De Bijbel is als een spiegel. Ik kom er zelf in voor. Het eerste wat ik doe als ik een groepsfoto in handen krijg is kijken waar ik sta. Ben ik dat ? Nee dat ben ik niet. Daar já, daar sta ik. Zo kunnen ook oude Bijbel verhalen een schok van herkenning geven. Ze zijn bewaard en bedoeld om menselijke ervaring door te geven, hoe de weg te vinden naar het door God bedoelde leven en de door God bedoelde samenleving. Ze hebben in mijn leven een helende werking en helpen me de juiste koers aan te houden.

Een goed voorbeeld van verhalen waarin wij zelf voorkomen zijn de zogenaamde gelijkenissen. Ook het verhaal over de uittocht uit de Egyptische slavernij zou je een gelijkenis kunnen noemen. Hoe meer we met deze historie-achtige verhalen bezig zijn en er de diepte van ontdekken, hoe meer we er achter komen dat ook hier sprake is van diepzinnige verhalen, om gelijkenissen. Om een spiegel, die ons wordt voorgehouden.

Het is voor sommigen moeilijk te accepteren, dat de Bijbel – het woord van God - voorwerp is van onderzoek alsof het woorden van mensen zijn. Maar ik vind dat het zo is. Het gaat in de Bijbel om gedachten en woorden van mensen. Echter wel van mensen die menen iets gezien, iets ervaren te hebben. Die in en achter de geschiedenis van hun volk of van hun eigen leven een leidende kracht vermoeden en daardoor groeiden in hun geloof.

Voor mij is de bijbel een bron van inspiratie en is zeker de moeite waard ! Maar er zijn meer bronnen, die mensen inspireren. En dat respecteer ik.

Eten met de buren

Voor de tweede keer hebben we 'eten met de buren' georganiseerd. De bedoeling was om de buren in de Wolweverstraat te laten weten wie we zijn en wat we doen. Helaas, geen buur te bekennen. Het was eigenlijk 'eten met de huurders' . Doopsgezinden en Remonstranten hebben gezellig genoten van elkaars eten. De variatie was groot en er was ruim voldoende. Er werd muziek gespeeld door Kor en Theo en Aart vertelde over zijn ervaring als buurtbemiddelaar. Kortom het was een erg geslaagde avond en we hebben elkaar weer anders leren en beter kennen.

Gezamenlijke ReDo Adventsavond

Dinsdag 9 december 17.30 uur in de kerk

De ingrediënten voor deze avond zijn een eenvoudige maaltijd, een gesprek in kleine groepjes (gedacht is aan de tafel van 4 methodiek) en samen zingen van advent / uitzicht naar kerst. De voorbereidingscommissie is bezig om de avond verder vorm te geven.



VAN BUITEN DE GEMEENTE

Uit de Rondzendbrief Bethanië (september 2014) van Diet Koster

Niet moe worden – niet opgeven

maar het wonder

stil

als een vogel (als een vlinder)

de hand ophouden

Haar kleine 'Verein' in Zwitserland sprak haar daarmee toe tijdens de jaarvergadering. Diet wordt daarmee geëerd voor haar doorzettingsvermogen en aangespoord vol te houden.

Maar ze schrijft, dat het soms ook moeilijk is. In de omgeving van het huis heeft ze veel last gehad van de ontvoering en vermoorden van drie Israëliëse jongeren: huiszoekingen, arrestaties, huiszoekingen, confrontaties tussen Palestijnse jongeren en de politie. En daar bovenop de Gaza-oorlog.

Ze blijft volhouden: de bovenstaande tekst was het thema voor het feest na de Ramadan dit jaar. Zij hebben veel geknutseld met vlinders (te zien op de foto voorop de nieuwsbrief).

Haar (pleeg)dochter Khitam is aan haar neus geopereerd in Amman en door Diet begeleid. Ze is druk bezig voor Said de verder studie mogelijk te maken (zie elders in dit Brugje de oproep om steun).

Directe steun (afteikbaar voor belasting) is mogelijk via
Doopsgezind Wereldwerk

Rekening nummer NL27TRIO 078 688 0333

o.v.v. Kinderhuis Bethanië / werk Diet Koster

Aart Hoogcarspel

Grote Amnesty Schrijfmarathon in Zwolle op 10 december 2014

10 december is de door de Verenigde Naties ingestelde *Internationale Dag van de Rechten van de Mens*. Op deze dag roept Amnesty International zoveel mogelijk mensen op om brieven te schrijven om mensen vrij te krijgen, die om hun politieke opvatting, geloof of levensbeschouwing gevangen zitten of vervolgd worden. Daarvoor worden voorbeeldbrieven beschikbaar gesteld, alsmede informatie over de betrokkenen voor wie vrijlating verzocht wordt.

Zwolle is – naast Amsterdam en Weert – aangewezen om dit jaar hieraan extra aandacht te besteden. Op woensdag 10 december vindt van 10.00 tot 24.00 uur in Zwolle een **SCHRIJFMARATHON** plaats, en wel van 10.00 tot 18.00 uur bij *Waanders in de Broeren* (Achter de Broeren 1-3, 8011 VA Zwolle) en van 18.00 tot 24.00 uur in het daarnaast gelegen *ArtEZ Conservatorium* (Aan de Stadsmuur 88, 8011 VD Zwolle). Bekende Zwollenaren zullen hier acte de présence geven. Maar ook ieder ander kan hier van 's morgens vroeg tot 's avonds laat terecht om een of meerdere brieven te schrijven.

De avond ervoor, hebben we als Doopsgezinden en Remonstranten in de kerk onze gezamenlijke Adventsavond, met vanaf 17.30 uur een snertmaaltijd. Misschien is er tussendoor of na afloop ook gelegenheid om voor Amnesty te schrijven?

Wie meer wil weten over de actie van Amnesty, kan dit vinden op:

www.amnesty.nl/schrijfmarathon.

Henk Blom