

DE WOLWEVER



 **REMONSTRANTSE EN**
 **DOOPSGEZINDE**
GEMEENTEN ZWOLLE

september 2018



DE WOLWEVER

Nummer 10



Waar nog de wolk gebeden hangt
(lied 280 Sytze de Vries)

We reden over de karakteristieke landweggetjes die Engeland rijk is, omgeven met heggen. Zo nu en zat er een opening in de heg en kreeg je een prachtig zicht op glooiende groene velden met houtwallen. Ik wilde graag een oud Romaans kerkje bezien in een klein gehucht. Soms bestaat zo'n plaatsje uit een oude kerk en twee of drie huizen. Het was aan het begin van de avond na een warme zomerdag. De bomen rond het kerkje ruisten weldadig en het gras waarin de grafstenen zonken was groen, dat viel me op na de droge maanden in Nederland. Het hek naar de kerk ging knarsend open en tot onze verrassing de houten deur van de kerk ook. Hij klemde wat, maar met een forse duw waren we binnen. We kwamen in een stille geborgenheid van ronde witgepleisterde bogen. Hoeveel generaties mannen en vrouwen zijn hier ter kerke gegaan? Wat was hun beweging? Wat waren hun gebeden? Talloos zijn de fragmenten in boeken, gedichten en films waarin mensen hun gebeden prevelen in wanhoop en dankbaarheid.

Wat zijn onze gebeden?

Als kind bad ik ellenlange gebeden voor het slapen gaan. Alle zieke mensen die ik kende, alle oorlogen kregen aandacht in mijn kindergebed en ernstig overwoog ik de misstappen van de dag.

Als ik het zo opschrijf en dat kleine meisje zie bidden, dan denk ik, 'wat was er mis mee, met dat bidden van een kind?'. Ik heb ooit een pianostuk ingestudeerd van Robert Schumann: *Bittendes Kind* (<https://www.youtube.com/watch?v=nUqeWz4ML2U>).

Toch ben ik ermee opgehouden, met bidden, toen ik ouder werd. Het heeft me moeite gekost om die imprint uit mijn brein te krijgen. Ik miste iets, maar wist toen niet wat. Ik miste de intentie. Mijn gelovige opvoeding bestond uit feiten. Je móést je naaste liefhebben (als jezelf, maar dat had toen nog geen betekenis voor me), je móést bidden. Pas later werd mijn religieuze snaar geraakt en ontdekte ik dat toewijding en beweging voor mij belangrijke intenties zijn.

Met toewijding aandacht vragen voor gebeurtenissen is veel moeilijker dan feiten noemen. Het vraagt oefening, concentratie en geduld om met aandacht te zijn bij mensen en bij gebeurtenissen.

De vrijzinnige dominee Wim Jansen schrijft in zijn boek over bidden (tot de god in wie je niet gelooft) dat de essentie van bidden 'een universeel verlangen is naar stilte, schoonheid, eenheid, rust, troost, zelfverlies en liefde'. Universeel, niet alleen mensen die religieus zijn.

Zo verlang ik naar meer toegang naar de stilte in mijn wezen.

Fride Bonda

KERKDIENSTEN van de Remonstrantse en Doopsgezinde gemeenten

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

02 sept Iona viering aanvang **10.00 uur**

09 sept mw.ds. G.E. Bonda, Wolweverdienst, ontmoeting na de zomer, zondagclub

16 sept Oecumenische vredesdienst OLV Basiliek 9.30 uur , koffiedrinken in de Wolweverstraat

23 sept mw.ds. G.E. Bonda, Wolweverdienst, zondagclub

30 sept geen dienst

07 okt Iona viering aanvang 10.00 uur

De Venus, Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur

02 sept dhr. H. Enthoven, Dalfsen

16 sept mw.ds. J.A. Winkler Prins, do

30 sept ds. J. Vonk, Driezorg

De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te vinden op:

www.vrijzinnig-hattem.nl en www.vrijzinnigen-heerde.nl

BIJ DE VIERINGEN

Over bidden

In de komende vieringen wil ik aandacht geven aan bidden. Welke verhalen in de bijbel gaan daarover? Welke gebeden klinken er? De meeste psalmen zijn gebeden en soms is een verzuchting al een gebed, of een enkele uitroep.

Deze eerste zondag maak ik een begin met het oude gebed dat sinds eeuwen uit de monden van gelovigen heeft geklonken: het onze vader.

Waarom 'ons', waarom 'vader'?

Dit gebed kun je ook in bewegingen bidden. In Amersfoort zijn er Ruimtevieringen voor 'wie niet stil kan zitten'. Lange tijd geleden was daar een dansende dominee, Andries Kobus, die behalve theologie ook aan de dansacademie gestudeerd had. Hij heeft bewegingen gedanst bij het onzevader en tot op de zondag vandaag wordt het onzevader in die vieringen gedanst. We gaan eens kijken of wij in onze gemeente ook durven te bewegen als we bidden.

Deze zondag ontmoeten wij elkaar na de zomer.

Na de dienst worden de folders uitgereikt met activiteiten en informatieboekjes met gegevens als wie er in het bestuur.

We heffen een glas en we hopen met elkaar op een goede voortzetting van de Wolwevergemeenschap.

Teksten van gebeden

Heb je zelf een tekst van een gebed, of een tekst die is als een gebed voor jou, stuur het me toe en vertel erbij hoe je eraan komt en, als het je lukt ook, waarom deze tekst je raakt. We kunnen een eigen Wolweververzameling van gebeden maken.

(fridebonda@gmail.com)

Iona Vieringen

De Ionavieringen van het afgelopen voorjaar zijn bij de aanwezigen in goede aarde gevallen. Voor ons (Karin en mij) is het wel een inspanning, maar vooral ook inspirerend en verrijkend. Reden voor ons om dit aanbod te continueren.

Er is plaats voor Ionavieringen op de eerste zondagen van september en oktober.

De viering op 2 september zal als thema "Liefde" hebben, de viering op 7 oktober als thema "Angst". Liefde en angst kun je zien als elkaars tegengestelden. In de vieringen zal daar op ingegaan worden en kunnen deze thema's gezamenlijk uitgediept worden.

De opzet wordt ietsje anders dan in het voorjaar: we beginnen deze 2 vieringen 'gewoon' om 10 uur en sluiten af met koffie en thee.

Aart Hoogcarspel

IN MEMORIAM SIP VAN DER WERF (20 maart 1948 – 26 juni 2018)

Op 26 juni is Sip van der Werf overleden.

Hij was blij dat hij 70 is geworden en dat hij zijn jongste kleinkind anderhalf jaar heeft meegemaakt. Die houding typeert Sip. Hij keek altijd naar de dingen die er waren om de schaduwen in het leven kleiner te maken.

Het is een levenskunst om naar de goede dingen te kijken, naar de mogelijkheden in je leven.

Zo is Sip natuurkundeleraar geworden. Hij was dyslectisch en zo bedacht hij dat hij beter iets met cijfers kan doen dan met letters; en omdat hij daardoor zelf moeite ondervond op school besloot hij leraar te worden om leerlingen met leerproblemen te helpen hun weg te vinden. Dat heeft hij jarenlang met plezier gedaan. Sip kennen we ook als organist in onze kerk. Zijn liefde voor muziek was groot. En ook hier vinden we zijn levenskunst. Hij merkte dat virtuoze orgelstukken voor hem niet haalbaar waren, dus bedacht hij dat hij een goede begeleider van kerkliederen kon zijn. De zondag na Pasen speelde hij zijn laatste kerkdienst; het laatste lied dat hij speelde was een paaslied van Huub Oosterhuis: De steppe zal bloeien.

Samen met Bauwien is Sip zo'n twintig jaar geleden lid geworden van de Doopsgezinde gemeente Zwolle. Ze hadden meer ruimte nodig om hun manier van geloven te beleven. Voor Sip was de verwondering van de dichter van psalm 8 herkenbaar: de mens in de grootsheid van de natuur en het universum. En het besef dat jij er als mens toedoet, dat jij je bijdrage hebt aan het grote geheel. Een bijzondere ervaring hierin was de zonsverduistering op 11 augustus 1999 in Normandië, die Sip met Bauwien en hun dochter beleefde.

Na twee jaren van intensieve behandeling en onzekerheid was alles gedaan wat gedaan kon worden aan de ziekte van Sip. De laatste weken met Bauwien en Sybrand en Petra werden liefdevol en intensief beleefd. En het was goed zo. Sip had er vrede mee om los te laten.

Op een zonnige dag, 2 juli, hebben we afscheid van hem genomen. Zijn kinderen vertelden over hun vader, DoRe vocaal zong, Johannes speelde orgel, zijn oude vriend Doekle sprak, een oud collega sprak, we lazen psalm 8. En bij dat alles zat een kleindochter bij Bauwien op schoot. Het was goed zo. Ons medeleven is bij Bauwien en haar kinderen. Moge er vrede zijn voor allen.

Fride Bonda

Meeleven met

Alfred van de Burgh is ongeveer een jaar vriend van onze gemeente. En net op het moment dat hij zijn enthousiasme over de natuur met ons wilde delen bij de voorjaarswandeling in april werd hij ziek en heeft hij een tijd in het ziekenhuis gelegen. Binnenkort kan hij na allerlei behandelingen naar huis.

Ieder teken van meeleven stelt hij op prijs: het zijn stepping stones om weer terug te komen, zei hij.

(met toestemming vermeld: Veldhoekweg 17 8026 PK Zwolle)

Bloemengroet

Als blijk van “Samen één gemeente zijn”, zijn de kanselbloemen gebracht naar:

ds. Fride Bonda, Marijke Baasbecking, Koos Feenstra, Bertha Groen en Alfred van de Burgh

Collectes

De afgelopen periode hebben wij gecollecteerd op:

- 8 juli voor Dierenasiel Zwolle; opbrengst € 113,25;
- 15 juli voor Inloophuis De Bres; opbrengst € 29,00;
- 22 juli voor Adoptiekind Anna; opbrengst € 41,25;
- 19 aug. voor Doopsgezinde Zending; opbrengst € 26,70.

STARTEN MAAR

De gezamenlijke start van het nieuwe seizoen staat voor de deur en het belooft veel mogelijkheden om elkaar te inspireren. Ontmoeting en Bezinning in kleine – en/ of grote groepen, Zingen, Literatuurkringen, Film kijken, Kerststukje(s) maken of Wandelen in het voorjaar, meelopen met de Walk of Peace, Luisteren naar de bijzondere Vertelkunst van Hilli Arduin voor jong en oud, meedoen met de Religiequiz van Lex Biemond en/of de vast te reserveren datum van 5 maart 2019 voor een bijzondere Vertelvoorstelling ter gelegenheid van 400 jaar Remonstranten. Helemaal nieuw in dit geheel is de Kunstexpositie die we gaan houden in de maand april 2019. U leest elders in deze Wolwever meer hierover. Met het programma ‘vrij-zinnig in de Wolwever’ hopen we voor ons allen en ook voor nieuwe belangstellenden voldoende ideeën te genereren voor bijzondere bijeenkomsten.

We hebben het één en ander in de nieuwe flyer seizoen 2018/2019 op een rij gezet. Hiernaast heeft u bij deze editie van de Wolwever een vernieuwd zakboekje ontvangen, waarin de contactgegevens van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente Zwolle genoteerd staan. Mocht u hierin namen missen of toch nog fouten ontdekken, geef dit dan door aan de redactie van de Wolwever. Mocht u geen zakboekje ontvangen hebben en er toch graag een ontvangen, laat het ons weten. Tevens is er een informatie mapje gedrukt voor nieuwe belangstellenden. Deze worden geplaatst in de hal in het folderrek en is ook voor ons allen beschikbaar.

De diverse visuele communicatie middelen zijn allen voorzien van de driehoek die de commissie 3 + 3 voorgesteld heeft als startpunt voor een voortgezette samenwerking.

Hiermee willen we graag verder gaan. Wanneer u zondag 9 september in de Startviering / Gemeentezondag aanwezig bent, ontvangt u de volgende items: 1. de activiteiten flyer seizoen 2018/2019, 2. het informatiemapje en 3. de bijbehorende visitekaartjes (nieuw) om uit te delen. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn is er voldoende voorraad om dit op een later tijdstip mee te nemen.

Een heel fijn en inspirerend seizoen gewenst.

Tineke de Vries

UIT DE DOOPSGEZINDE KERKENRAAD

Van de kerkenraad

Bij het uitkomen van de nieuwe Wolwever is de zomer al bijna weer voorbij. Terugblikkend wil ik de indrukwekkende afscheidsdienst op 2 juli noemen van onze organist Sip van der Werf. Wij zullen hem node missen in onze gemeente. Ook wil ik niet voorbijgaan aan het ongeluk wat Koos Feenstra heeft getroffen.

Langzaam hersteld hij van zijn verwondingen.

Als invulling van een aantal zondagen deze zomer hebben we de Iona vieringen gehad, geleid door Karin Janze en Aart Hoogcarspel. We vonden dit goede bijeenkomsten en het liet onze gemeente weer op een andere manier zien. Wat mij betreft houden we dit soort vieringen vaker.

De kerkenraad heeft besloten om u voor te stellen het contract met ds. Fride Bonda met 0,1 fte uit te breiden (wordt dan 0,3 fte), omdat de nu beschikbare tijd niet helemaal voldoende is. Ook zal het contract met Tineke de Vries dit jaar aflopen. De uitbreiding in fte moet nog in een extra ledenbijeenkomst worden aangenomen op het moment dat ik dit schrijf. Maar als de Wolwever uitkomt, dan is de beslissing al wel genomen. De kerkenraad hoopt dat u het voorstel dan hebt aangenomen.

In september beginnen we weer met allerlei activiteiten. Tineke de Vries heeft samen met ds. Fride Bonda een gezamenlijk jaarprogramma opgesteld voor beide gemeenten, die op de gemeente zondag (9 september) zal worden uitgereikt. Ook heeft zij een informatiefolder gemaakt. Het ziet er allemaal heel professioneel uit en de kerkenraad wil haar nog hartelijk bedanken voor deze krachttoer.

Hopelijk zal het de leden inspireren om aan de diverse activiteiten mee te doen!

Ekke Klamer

Verslag korte extra ledenvergadering van de Doopsgezinde Gemeente Zwolle

Op zondag 26 augustus 2018 vond er een korte extra ledenvergadering plaats na afloop van de Wolweverviering in de Mennokamer. Er waren 20 leden aanwezig. Tijdens deze vergadering stond het voorstel van de uitbreiding van de aanstelling van ds. Fride Bonda tot 0,3 fte met ingang van 1 september 2018 op de agenda. Deze uitbreiding zat al in de planning per 1 december 2018, het moment dat Tineke de Vries stopt met haar werkzaamheden. Het vervroegd ingaan van de urenuitbreiding heeft te maken met het feit dat de hoeveelheid werk in onze Doopsgezinde Gemeente te groot blijkt te zijn om in de overeengekomen tijd van 8 uur per week te doen. Het is geen reële optie om bepaalde dingen niet te doen (zoals bezoekwerk, uitvaart, kerkenraadsvergaderingen

bijwonen). Het voorstel van uitbreiding aanstelling per 1 september 2018 is unaniem aangenomen.

Onze penningmeester br. Piet Minnema zal binnenkort de financiële zaken rondom de taakuitbreiding regelen. Br. Onno Sijperda gaf aan dat hij de taakomvang van 0,3 fte ook nog aan de magere kant vindt. Het zal goed zijn om een inventarisatie te maken welk werk blijft liggen en welk werk we zelf zouden kunnen oppakken. Dit punt nemen we mee naar de komende kerkenraadsvergadering van 3 september 2018. De terugkoppeling van dit onderwerp zal plaatsvinden op de komende ledenvergadering van 13 november 2018.

Thecla Barneveld

UIT DE REMONSTRANTSE KERKENRAAD

Uit de kerkenraad

Wij hebben als kerkenraad geconcludeerd dat wij zeer kwetsbaar zijn in de huidige samenstelling. Daar willen wij graag verandering in brengen. Daarom wordt u uitgenodigd om op woensdag 12 september samen met de kerkenraad en onder leiding van Gerard Hoogvliet mee te denken hoe we in de toekomst onze kerk instant houden. U kunt meedenken of mee werken aan een oplossing. Al is het maar enkele uren in de maand, al uw tijd is ons dankbaar. Dus u bent van harte welkom op woensdag 12 september. U krijgt nog persoonlijk een uitnodiging waar en op welk tijdstip de avond zal aanvangen.

Zondag 9 september is er weer een ontmoeting na de zomer. Vroeger noemden we dit buitendag, daarna startzondag, maar nu “de ontmoeting na de zomer”. We zullen toch wel enige aandacht geven aan het nieuwe kerkelijk seizoen. Tevens zal het nieuwe programma worden uitgereikt aan degenen die er zijn of anders zullen de contactleden het programma bij u bezorgen.

Wij zijn de afgelopen tijd verrast met een legaat van Annie Helmann en van Wil de Borst. Wij zijn zeer verheugd en zullen natuurlijk hiervoor een passend doel vinden.

Op 14 oktober na de kerkdienst zullen wij evalueren hoe de samenwerking met onze vrienden van de tot nu toe Doopsgezinden is gegaan. Er zal een enquête naar u toekomen waarin u vragen kunt beantwoorden maar ook uw mening kunt ventileren.

Nanneke Rijkhoff

Nieuwe privacyregels gelden ook voor Geloofsgemeenschappen

Zoals jullie weten gelden vanaf 25 mei 2018 de privacyregels ook voor kerkgenootschappen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dan van toepassing. Dit is Europese wetgeving.

Jullie hebben je persoons- en adresgegevens aan ons doorgegeven.

Deze gegevens mogen alleen gebruikt worden in het contact van de kerkenraad en/of andere daartoe bevoegde personen met jullie en voor zover nodig ten behoeve van

onderlinge communicatie betreffende kerkelijke aangelegenheden.

Als de kerkenraad bovenstaande gegevens voor een ander doel zou willen gebruiken, dan vragen wij hiervoor eerst uw toestemming.

De gegevens zoals we die nu hebben en het waarom:

1. naam en volledig adres weten wie lid, vriend of belangstellende is en waar jullie wonen
2. geboortedatum leden kennis van leeftijdsopbouw leden
3. e-mailadres snelle communicatie van kerkenraad of andere daartoe bevoegden naar leden via internet
4. telefoonnummer(s): snelle individuele communicatie als dit nodig is via de telefoon.

Bij de penningmeester is verder ook nog bekend;

1. datum van inschrijving start datum financiële bijdragen
2. banknummer in verband met voldoen van financiële bijdragen
3. datum van uitschrijven in verband met stopzetting financiële bijdragen

Zodra jullie geen lid, vriend of belangstellende meer zijn van onze geloofsgemeenschap zullen wij jullie gegevens niet langer bewaren, tenzij wij jullie hiervoor toestemming gevraagd en verkregen hebben.

Wij gaan ervan uit dat wij op deze voet door kunnen gaan, tenzij u ons bericht doet waar u zich met e.e.a. niet kunt verenigen.

Namens de kerkenraden van de Doopsgezinde en de Remonstrantse gemeente,
Ekke Klamer

Rectificatie: Naar More

In de vorige uitgave van de Wolwever stond een stukje over het jaarlijkse uitje. Dit keer naar het museum More in Gorssel.

Helaas is in de dag een foutje geslopen, de juiste datum is **donderdag 6 september**.

Verzamelen: Marktplein in Berkum (Campherbeeklaan)

Tijd: 10.00 uur

Kosten: € 12.00

Aanmelden bij Joke Spiers: jc.spiers@home.nl of 038 4531086

Nanneke Rijkhoff: nannekerijkhoff@gmail.com of 05729 391725

Handen

*Stil, roerloos.
Voelen warm aan,
soms koud.
Rustend in een schoot
of wrijvend alsof ze werken.
Troostend opgelegd
of in gebed gevouwen.
In gedachten verzonken.
Uitgenodigd uitgestoken
in een vragend gebaar.
Liefdevol vastgepakt.
Krampachtig in een vuist.
Alles zeggen die handen.
Ontroerend in hun uitstraling.
Ze zeggen me iets van het leven,
door naar ze te kijken
en ze vast te houden
kan ik ontdekken
welk mens
zich achter deze handen verschuilt.*

Nel Hoogervorst (uit: Mag ik uw hand ?)

Pluspunten en raakpunten

Wat beweegt Doopsgezinden en Remonstranten? Afgelopen voorjaar was ik met deze vraag aan de slag. De aanleiding was een studieopdracht in het kader van mijn opleiding (pastoraal werk aan het Windesheim). Het resultaat: drie keer een boeiend gesprek met een groep Doopsgezinden en Remonstranten. Bij deze een korte impressie. Allereerst ben ik op zoek gegaan naar raakpunten in de geschiedenis van de beide kerkgenootschappen. Die bleken er veel meer te zijn dan ik vooraf had gedacht! Zowel Doopsgezinden als Remonstranten zijn ontstaan in een sfeer van strijd en verdrukking. Tegen de hoofdstroom in waren er mensen die pal gingen staan voor hun eigen geloof. Geen gezag en dogma's, maar de eigen overtuiging en het eigen geweten stonden bovenaan. De eerste generatie heeft dit echt moeten bevechten. In de latere eeuwen is de waarde hiervan telkens weer gebleken. Als de gevestigde kerken de teugels aantrokken, bleken Doopsgezinden en Remonstranten voor veel mensen een bevrijdend alternatief.

In drie bijeenkomsten heb ik mijn bevindingen gedeeld. De eerste bijeenkomst was een vergadering van de beide kerkenraden, de tweede een groepje ouders en de derde een zondagse verzameling kerkgangers.

Vervolgens zijn we in gesprek gegaan over onszelf, over de beleving die Doopsgezinden en Remonstranten in Zwolle hebben bij hun eigen kerk en bij de ander. Wat vind je typerend en wat is je dierbaar bij je eigen genootschap? En wat waardeer je bij de ander? Van beide kanten worden de onderlinge betrokkenheid en verdraagzaamheid vaak genoemd als sterk punt. Mensen voelen zich thuis en voelen de ruimte om zichzelf te zijn. Ook worden pluspunten bij de ander gezien, bijvoorbeeld de praktische instelling en de vredelievendheid van Doopsgezinden. En van de andere kant de openheid en ruime spiritualiteit bij Remonstranten.

Ik heb er een positief gevoel aan over gehouden en mijn indruk is dat dat bij de deelnemers ook overheerste. Voor wie interesse heeft in het historisch overzicht dat ik heb gemaakt: stuur mij een berichtje (jaspervdhorst@outlook.com), dan komt de presentatie retour.

Jasper van der Horst

Kerkdiensten in de Venus

In het verzorgingshuis de Venus wordt om de andere week op zondagochtend een kerkdienst gehouden. De organisatie van deze diensten is in handen van de Doopsgezinde gemeente. Behalve dat er iedere keer een predikant komt is er ook iemand die op het orgel speelt. Behalve deze twee hoofdpersonen van de dienst is er iedere keer iemand die er voor zorgt dat de dienst goed verloopt: b.v. stoelen klaarzetten, geluidsapparatuur aandoen, mensen naar hun plaatsen helpen, orde van dienst uitdelen, en ook na afloop voor koffie zorgen. Zo iemand ben ik, en samen met 3 anderen, doe ik dit al heel lang. De anderen zijn allen Doopsgezind, ik ben de enige remonstrant. Er is een schema, en ieder heeft ongeveer 6 maal per jaar "dienst". Ik doe het altijd met veel plezier, maar ik word ouder en zou het fijn vinden als iemand uit onze gemeente het op den duur van mij zou overnemen. We zouden het eerst een paar keer samen kunnen doen.

Ik ervaar het zelf iedere keer weer als een bijzondere ochtend zo te midden van deze oude mensen, bijna allemaal met rollator of in een rolstoel.

Ik geef graag nog meer informatie, bel of mail me maar (tel. 038-4213003 of estherpel@ziggo.nl)

Esther Pel

ACTIVITEITEN

Middaguren bronnen van inspiratie

Dinsdag 11 september om 14.00 uur is de eerste bijeenkomst van Bronnen van inspiratie, voorheen werd het bijbelkring genoemd.

We gaan de kleine profeten verkennen. We beginnen met Amos. Een hartstochtelijke man, die rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft.

Ik stel voor dat we met de eerste drie hoofdstukken beginnen. Dan kan ik wat vertellen over de getalspreuken die daarin voorkomen en het typische van deze profeet.

Welkom! En geef je op (fridebonda@gmail.com)

Plaats is bij iemand thuis, dat wordt nader bekend gemaakt.

Compassiemeditatie

Donderdagavond 13 september is er een Meditatieavond in de Mennokamer om 19.30 uur. Er zijn enkele enthousiastelingen die zich oefenen in meditatie. Ik wil jullie nu ook een oefening meegeven die je thuis kunt doen. Iedereen is welkom, ook als je het eens wilt proberen: mediteren.

Leerhuis in de Doopsgezinde kerk

Inmiddels is het een zekere traditie geworden: leerhuisbijeenkomsten in de Mennokamer in de Wolweverstraat.

Deze traditie gaat dit najaar verder met 2 bijeenkomsten.

Op dinsdag 11 september, om 19.30 uur, met als onderwerp: Een nieuw begin. Natuurlijk gaat geloven in de zomer gewoon door, maar het kerkenwerk maakt een nieuw begin na de vakantie. In het voorjaar is De Grote Vloed onderwerp geweest van het leerhuis. Noach maakte na die grote vloed een nieuw begin en dat nieuwe begin wordt bestudeerd.

Op dinsdag 11 december, om 19.30 uur gaat het over geboorteverhalen in de bijbel. Het is in de Adventstijd, waarin het geboorteverhaal van Jezus een belangrijke rol speelt. Is dit verhaal een op zichzelf staand verhaal in de bijbel? Of zijn er vergelijkbare verhalen? En wat hebben die ons te zeggen?

Dodo van Uden zal de docente zijn bij deze leerhuisbijeenkomsten.

Ieder is welkom om aan te sluiten, ervaring met het leerhuis is geen voorwaarde. De deelnemers wordt gevraagd een eigen bijbel mee te nemen. Hopelijk heeft de groep dan samen een heel aantal verschillende vertalingen. De vergelijking van vertalingen geeft inzicht in de nuances, die in de oorspronkelijke tekst aanwezig zijn.

Graag opgave bij a.p.hoogcarspel@home.nl

Avonduren gnostieke evangelie van Thomas

In de avonduren op donderdagavond buigen we ons over het gnostieke Thomasevangelie. Vorig jaar hebben we er iets van gelezen en de nieuwsgierigheid naar meer is bij velen aanwezig. Fascinerend om te ontdekken wat deze spreuken ons te zeggen hebben. Wat zijn het voor spreuken? En zijn ze zo anders dan uitspraken uit de evangelieteksten die we kennen?

Deze eerste avond is 27 september in de Mennokamer om 20.00 uur.

Je bent welkom. Laat weten of je komt (fridebonda@gmail.com)

Liefde kent veertig regels

Toen ik klein was, zag ik God,

Ik zag engelen;

Ik keek naar de geheimen van de hogere en de lagere wereld.

Ik dacht dat alle mensen hetzelfde zagen.

Uiteindelijk kwam ik erachter dat zij niet zagen...

- Sjams van Tabriz

Bovenstaande tekst komt uit het boek van Elif Shafak, 'Liefde kent veertig regels'.

Het is een boek met twee verhaallijnen. Van Ellen, een vrouw die niet gelukkig is met haar leven, die op een dag een boek moet beschrijven voor haar werk. Het is het boek over de vriendschap van de mysticus Roemi en de derwisj Sjams van Tabriz.

Het boek bevat zoveel wijsheden over hoe je met leven en inspiraties om kunt gaan, dat ik het graag met jullie wil lezen.

Wie heeft zin om dit boek te lezen en erover van gedachten te wisselen? Is het iets voor de literatuurmensen uit onze gemeentes?

Info: fridebonda@gmail.com

Samen aan tafel: Gemak voorop en puur genieten.

Op de activiteitenmarkt in januari opperde Ineke-Regina Uytendogaardt het idee van een 'open-estafettetafel'. Ik heb het stokje overgenomen van Ineke-Regina en hoop dit met anderen te kunnen voortzetten. Ik start de open-estafettetafel na de zomer opnieuw en nodig voor woensdag 12 september a.s. twee personen uit om bij mij te komen lunchen van 12.00 - 13.30 uur. Je kunt je aanmelden bij mij, Dicky Verloop, tel. 038 - 4654550, Kolbleikolk 62 in Zwolle. Opgave graag vóór 03 september a.s.

Het is de bedoeling dat één van de gasten het estafettesokje overneemt, en in het eerstvolgende kerkblad een, twee of meer personen uitnodigt -zoveel als voor jou prettig is- om SAMEN AAN TAFEL PUUR TE GENIETEN. In de uitnodiging graag vermelden: wat je aanbiedt (lunch of avondeten), voor hoeveel personen, wanneer, waar en uiterste datum voor opgave.

Graag tot ziens (aan tafel)!

Dicky Verloop

Oproep voor de Kunstexpositie april 2019

Diverse leden, vrienden en belangstellenden onder ons zijn op zeer verdienstelijke wijze met één of andere vorm van kunst bezig. Wat zou het fijn zijn wanneer zij hun bestaande - en/ of nog te maken creaties in de Wolvever in april 2019 voor een groter publiek willen laten zien. Het plan is om van 4 t/m 29 april 2019 een zo gevarieerd mogelijke kunstexpositie van eigen werk in onze Wolveverkerk samen te stellen. Wanneer u zich dus bezig houdt met schilderen, keramiek, boetseren, vrije expressie, tekenen, enz. krijgt u de kans om in deze periode te exposeren in de kerkzaal! De expositie zal in deze periode van donderdag t/m zaterdag van 14.00 – 17.00 uur geopend zijn (tenzij de kerkzaal verhuurd is). Mocht er meer kunst binnenkomen dan geëxposeerd kan worden, dan maakt de organisatie hiervan in overleg met u een selectie. In het kader hiervan zoeken wij:

1. 'Kunstenaars' die mogelijk van plan zijn bestaand werk en/of nog te creëren werk te exposeren.
2. Vrijwilligers die tijdens de openingstijden aanwezig willen zijn bij de expositie.
3. Iemand die zich samen met Tineke de Vries en Rie Boomsma voor de organisatie hiervan in wil zetten en mee wil denken.

Wanneer u in één of meer van bovengenoemde punten geïnteresseerd bent of eerst meer informatie wilt, meldt u zich dan bij Rie Boomsma, email: rboomsma@kpnmail.nl, dan kan er contact met u opgenomen worden. De komende Wolwevers houden wij u op de hoogte van de stand van zaken. Van alle te exposeren kunst willen we graag vóór 1 maart de vorm en grootte (mogelijk via een foto) weten. Vanaf 1 april beginnen we met de inrichting van de expositie. Meldt u aan!

Tineke de Vries en Rie Boomsma

Open Monumentendag 8 September 2018

De Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, waarbij duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek. Thema voor dit jaar is 'in Europa'.

Er zijn o.a. wandelroutes, fietsroutes en een Europa-Lunch, meer info zie: www.zwolle.nl/openmonumentendag.

Ook de Doopsgezinde kerk in Zwolle zal hieraan meewerken, tijdens deze dag geven de volgende koren een optreden

- | | |
|-------|----------------|
| 11:00 | Barokkoor |
| 12:00 | InnSingers |
| 13:00 | Multiple Voice |
| 14:00 | De Koor |
| 15:00 | Musica Vocalis |

De monumentendag Zwolle wordt om 17 uur afgesloten met een Orgelconcert door Toon Hagen in de Grote- of St. Michaëls kerk.

Voor de middag zoeken we nog mensen die als gastvrouw/-heer willen fungeren. De kerk is tussen 10u en 16u geopend en je wordt ingedeeld in een blok van ca. 2 uur. Kun je dit jaar niet en wil je op de lijst voor volgend jaar, geef dat dan even door.

Aanmelden bij Tineke Tuinstra; ta.tuinstra@gmail.com of 0529-457434



Na 400 jaar keren we terug!

Beste mederemonstranten,

In november is het 400 jaar geleden dat de eerste Synode van Dordrecht werd gehouden. De meesten van u weten dat dit niet goed afliep voor ons 'rekkelijken' en dat de contra-remonstranten het vervolgens voor het zeggen kregen (zie bijlage*). Gelukkig leven we nu in andere tijden. Van een ballingschap is geen sprake meer en we leven in een land waar vrijheid van godsdienst een groot goed is.

Toch lijkt het ons aardig om vierhonderd jaar na dato de publieke aandacht nog eens op deze historische gebeurtenissen te vestigen. Wij willen daarom op ludieke wijze het lot van de remonstranten als gevolg van deze eerste Dordtse Synode 'rechtzetten'. Wij hopen van harte dat u hieraan mee wilt werken, want ook al is de Remonstrantse Broederschap in vergelijking met andere christelijke geloofsgemeenschappen relatief klein: in aantal kunnen we dit keer het verschil wel maken.

Wat zijn we van plan?

Op zondag 11 november 2018 wil de Remonstrantse Gemeente Dordrecht de historische gebeurtenissen rond de Synode van Dordrecht 'recht zetten'.

Hoe? Door op symbolische wijze onze rechtmatige plaats weer in te nemen. Samen met alle Remonstrantse Gemeenten uit Nederland willen we de Grote Kerk van Dordrecht officieel weer binnen trekken.

(Hoe) kunt u bijdragen?

Om dit plan te laten slagen, stellen we uw aanwezigheid bijzonder op prijs. Er zijn minstens 500 mensen nodig om ons plan te laten slagen. Vergeleken met andere gemeentes zijn we misschien klein (volgens de laatste telling zijn er in Nederland ruim 5.000 remonstranten), maar door de eeuwen heen heeft de broederschap zich altijd taai en krachtadig getoond. Op 11 november willen we dit zichtbaar maken.

Om te bepalen of ons plan kans van slagen heeft, hoor ik graag uiterlijk 1 september van u of:

1. u bereid bent om op zondag 11 november naar Dordrecht te komen om mee te werken aan deze gebeurtenis,
2. zo ja, met hoeveel mensen u verwacht te kunnen komen en
3. of u het op prijs stelt als wij vervoer voor u regelen om naar Dordrecht toe te komen.

Hoe gaan we het verder vormgeven?

We hebben uiteenlopende ideeën hoe we deze symbolische daad zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Heeft u zelf goede ideeën, dan horen we dit natuurlijk graag. Over de definitieve uitwerking stellen we u op de hoogte zodra er meer bekend is.

Voor dit moment weten we in ieder geval dat er een gezamenlijke kerkdienst zal plaatsvinden in de Grote Kerk. Hierin gaan de predikanten van de Grote Kerk en de Remonstrantse Gemeente Dordrecht gebroederlijk voor: iets dat we 400 jaar geleden nooit voor mogelijk hielden.

Kunnen we op u rekenen?

Graag ontvangen wij uiterlijk 1 september reactie of en hoeveel leden van uw gemeente aan het evenement willen deelnemen. Wij hopen natuurlijk dat u in groten getale naar Dordrecht komt. Van onze kant doen we er alles aan om er een bijzondere gebeurtenis

van te maken en deze actie door de media te laten oppikken. Hiermee hopen we de Remonstrantse Broederschap op een positieve en originele manier in de belangstelling te zetten.

Contactpersoon hierover is:

Carolien van de Lagemaat, email: voorzitter@remonstrant.nl

Postadres: Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD Dordrecht

Met hartelijke groet,

namens Kerkenraad van de
Remonstrantse Gemeente Dordrecht
Carolien van de Lagemaat, voorzitter

- Voor de bijlage zie onze website: dordrecht.remonstranten.nl

Vredesweek en oecumenische vredesviering

De vredesweek is dit jaar van 15 t/m 23 september. Het programma voor deze week staat op de website van de Doopsgezinde gemeente.

Drie aandachtspunten:

Op zondag 16 september is de oecumenische vredesviering in de OLV Basiliek (Peperbuskerk) om 9.30 uur. De kindernevendienst vindt plaats in de Doopsgezinde kerk. Ook het koffiedrinken na de viering zal in de Doopsgezinde kerk plaatsvinden. Ouders, die kinderen in de kindernevendienst hebben, kunnen daarbij hun kinderen ook 'terugkrijgen'.

Op donderdag 20 september is een Walk of Peace, verzamelen bij het monument Ter Pelwijkpark, vanaf 17.00 uur, de Walk start om 18.00 uur.

Op vrijdag 21 september – de Internationale Dag van de Vrede – wordt dit jaar in het Zwolse stadhuis de landelijke bijeenkomst gehouden van de Coalitie Vredesmissies zonder Wapens, waarbij burgemeester H.J. Meijer de medailles Vredesheld 2018 zal uitreiken.

UIT DE DOOPSGEZINDE RING ZWOLLE

Even voorstellen, nieuwe leiding voor 12 – 17 jarigen in de Ring Zwolle

Wie ben ik...

Mijn naam is Jantine Brouwer-Huisman, 27 jaar en afgestudeerd godsdienstwetenschapper en pedagoog. Ik werk deeltijd als kerkelijk werker in de PKN wijkgemeente Stadshagen, met als focuspunt: jeugd en jonge ouders. Daarnaast heb ik een eigen bedrijfje, gericht op geloofsopvoeding en geloofsontwikkeling, en werk ik als Doopsgezind lekenpreker.

Voor het komende jaar ben ik door de ring Zwolle ingehuurd als organisator van het jongerenprogramma. Dit betekent dat ik - afhankelijk van de interesse en de mogelijkheden - tussen de regioweekenden en andere landelijke activiteiten door, een aantal avonden organiseer voor de jongeren vanaf een jaar of 12 tot en met 17. Hierbij probeer ik zoveel mogelijk af te wisselen in de vorm, en zal er natuurlijk worden aangesloten bij de interessewereld van de jongeren.

Hoe en wanneer de eerste avond zal zijn, daar zult u later verder over geïnformeerd worden. Mocht u een vraag voor mij hebben? Mail dan naar jantine@geloofinontwikkeling.nl

AGENDA SEPTEMBER

do	06	10 00	uitje naar More, verzamelen Marktplein Berkum
za	08		open monumentendag
di	11	14.00	bronnen van inspiratie, nog niet bekend waar
di	11	19.30	leerhuis, Mennokamer
wo	12		meedenken over de Re kerkenraad
do	13	19.30	compassiemeditatie, Mennokamer
do	27	19.30	literatuurkring bij fam. Tjabbes
do	27	20.00	gesprek in de avonduren over het Thomasevangelie, Mennokamer

Inleverdatum kopij 20 september 2018 (redactieadres: zie adressen)

Of per E-mail: debrugdgzwolle@gmail.com of rembladzwolle@gmail.com

PREDIKANT Voor de remonstrantse en Doopsgezinde gemeenten:

Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort, 033-4624455, 06-16783562, werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: gebonda@planet.nl

ADRESSEN REMONSTRANTEN

Kerkenraad:

Voorzitter a.i.:	Claas Hamming,	0523-656576	hamming@planet.nl
Secretaris:	Nanneke Rijkhoff,	0572-391725	nannekerijkhoff@gmail.com
Penningmeester:	Rachel Lopes Cardozo,	06-52146226	rachel.cardozo@gmail.com
Giro NL93INGB0000922950 t.n.v. Rem. Gemeente Zwolle.			
2e Secretaris/notulist:	Joke Spiers,	038-4531086	jc.spiers@home.nl
Lid:	Trudy van Soldt,	0529-451011	trudyvansoldt@gmail.com
Ledenadministratie:	Tineke Boot,	038-4654078,	tineke.boot@kpnplanet.nl
Diaconale commissie:	Joke Spiers,	038-4531086,	jc.spiers@home.nl
Triodosbanknummer NL56TRIO0254722873, t.n.v. Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle, diaconale Commissie.			

Website Remonstrantse gemeente Zwolle: www.remonstranten.nl/zwolle/

Landelijk bureau Remonstranten: Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht, tel. 030- 231 69 70, email: info@remonstranten.nl, website: www.remonstranten.nl

ADRESSEN DOOPSGEZINDEN

Opbouwwerker: Tineke de Vries-Drent, 0529-850337, 06-25363195, tdevriesdrent@gmail.com

Kerkenraad:

Voorzitter a.i.	Renze Zijlstra	038-337 74 76	renze.zijlstra@gmail.com
Secretaris:	Ekke F. Klamer,	038-4660180	secr.dgz zwolle@gmail.com
	postadres Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle		
Penningmeester:	Piet Minnema,	0529-432328	p.minnema@home.nl,
Bank NL86INGB0000883403, NL69ABNA0451415396, t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle			
Lid:	Thecla Barneveld,	038-4657454	thecla.barneveld@home.nl
Ledenadm.:	Secretaris		
Kerkmeester:	Ans Bennink,	038-4537210	
Verhuur kerk:	Truus Klamer,	038-4660180	
Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle:	http://www.dgz zwolle.doopsgezind.nl/		

REDACTIE DE WOLWEVER

Tineke Boot, Willy Prangmsma, Jelma Wiegersma, Karin Janze, Ronald Tuinstra en Theo Prangmsma 038-4221316

mailadres redactie: rembladzwolle@gmail.com of debrugdgz zwolle@gmail.com

Digitale Nieuwsbrief: info@dgz zwolle.doopsgezind.nl

Trekkers taakvelden (stand eind 2017)

1	vieren	F. Bonda		
2	zingeving	F.Bonda		
3	contact	T. Datema	tiend123@gmail.com	038-4541886
		M. Spruit	mta.spruit@kpnplanet.nl	06-515 960 75
4	jeugd	D. Dijkmsa	tymen.wieger@planet.nl	038-422 96 00
5	basis	T. Klamer	fam@efklamer.nl	038-466 01 80
6	gebouw	W. de Jonge	wkdejonge@tele2.nl	038-453 40 67
7	informatie	R. Zijlstra	renze.zijlstra@gmail.com	038-337 74 76
8	wereld	A. Hoogcarspel	a.p.hoogcarspel@home.nl	038-454 26 11

Vervoer naar de kerk

Indien vervoer naar de kerk problemen geeft, schroom dan niet om te bellen naar Tel. 0529-432328 , wij zullen ons best doen om vervoer te regelen.

Meester Koolenweg 43
8042 GC Zwolle