

# DE WOLWEVER



 **REMONSTRANTSE EN**  
 **DOOPSGEZINDE**  
**GEMEENTEN ZWOLLE**

februari 2019





# DE WOLWEVER

Nummer 14



*Degenen die mij zoeken zullen mij vinden*  
*Spreeken 8: 17*

In de krant lees ik een verhaal over een man en zijn relaties. Hij houdt van mannen en hij houdt van vrouwen Dat was voor hem verwarrend om te ontdekken; het viel buiten het gewone patroon van een relatie met een man of een vrouw. Een man en een vrouw... wat moest hij daarmee. Hij vertelt: 'was ik bij de één dan wilde ik naar de ander, was ik bij de ander, dan voelde ik me incompleet en wilde ik naar de ander.' Het moet een schrijnend gevoel van gemis zijn geweest, als hij zichzelf incompleet noemt. Later vindt hij zijn weg daarin, door te luisteren naar zijn diepste drijfveren en uiting te geven en eerlijk te zijn naar wat hij ontdekte in de diepste uithoeken van zichzelf. Dit zijn zo ongeveer zijn eigen woorden en ik proef zijn oprechtheid daarin: niet ieder mens past in het zelfde patroon. Deze man heeft zelf wegen gevonden waar geen weg was om zichzelf te begrijpen, om te kunnen leven vanuit zijn eigen drijfveren. Een zoektocht is het, met gemis, pijn en voldoening van het vinden.

Ook om een andere mens te begrijpen kan een heel zoekwerk zijn. Niet iedere mens heeft dezelfde manier van communiceren. Soms weet je niet hoe je een ander kunt bereiken en moet je creatief zijn in het zoeken naar ingangen om iemands beweegredenen te verstaan. Ook dat kan een zoektocht zijn met gemis en pijn en vreugde als je herkenning vindt bij elkaar.

Mensen passen niet allemaal in dezelfde gevormde vormen van leven; er is grote verscheidenheid. Er is geen gevormde vorm en iedere mens heeft diepe uithoeken in zijn/haar innerlijk die hij/zij moet verkennen om een eigen leven te leven.

Al dit zoeken in een mensenleven herkende ik bij het lezen over de mystica Hadewijch, een vrouw die leefde in de dertiende eeuw. Zij schrijft veel over de pijn van gemis. Ze heeft dan wel besef van een goddelijke liefde in haar, maar ze kan er niet altijd bij. Haar verlangen om met goddelijke liefde te leven valt niet altijd samen met de kern van liefde in haar. Goddelijke liefde is geen statisch gegeven, ook niet bij een mysticus. Er is de schaduw van gemis en dat is de pijn waarmee zij leeft.

Op een of andere manier gaf mij dat troost. Mijn zielenonrust, mijn zoeken, mijn gevoel van er-niet-bij-kunnen (en waar kan ik dan niet bij), het kan wel eens zijn dat dat bij het leven hoort. En dat juist dat dynamiek aan het leven geeft. Dat je in het zoeken op weg blijft, dat je inventief blijft in het zoeken naar ingangen om iemand te ontmoeten, of om de uithoeken van je eigen innerlijk te verkennen.

*Degenen die mij zoeken zullen mij vinden*, horen we vrouwe wijsheid zeggen. Het is een ervaring van vele vele zoekers in het zielenlandschap, dat er momenten zijn dat ze samenvallen met die innerlijke rijkdom van wijsheid, liefde. Momenten van vrede, die energie geven je weg verder te gaan.

*Fride Bonda*

## **KERKDIENSTEN** van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

- 03 febr Ionaviering
- 10 febr ds. Joost Röselaers
- 17 febr ds. Akke Clara Thimm-Stelwagen
- 24 febr ds. Fride Bonda

De Venus Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur

- 10 febr mw.ds. J.A. Winkler Prins
- 24 febr mw. G. Prins

De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te vinden op: [www.vrijzinnig-hattem.nl](http://www.vrijzinnig-hattem.nl) en [www.vrijzinnigen-heerde.nl](http://www.vrijzinnigen-heerde.nl)

## **BIJ DE DIENSTEN**

### **Gastpredikant**

Op 10 februari zal als gastpredikant voorgaan ds. Joost Röselaers (1979). Van 2013 tot 2017 was ds. Röselaers predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. Nu is hij predikant van Vrijburg in Amsterdam en predikant in algemene dienst van de Remonstranten. Hij is betrokken bij vernieuwingsprojecten, communicatie en 400 jaar Remonstranten. Daarnaast is hij actief in de politiek en verschillende besturen. Hij publiceert regelmatig opiniestukken in NRC Handelsblad, De Volkskrant en Trouw.

### **Zondag 27 januari**

Op die dag is een groep mensen naar Fredeshiem om daar met vele anderen Worldfellowshipsday te vieren. In de Wolwever is er een viering met schilderijen van Rothko. Voorbereid door de Do-re werkgroep liturgie. Er zijn schilderijen in de kerk, op een zelfde manier geschilderd als Rothko deed. Laag over laag over laag. Een vriend van Han Joppe heeft die schilderijen gemaakt. Machteld van Woerden en Jasper van der Horst houden een korte meditatieve overweging bij een kleur van de schilderijen. Aanwezigen worden uitgenodigd hun gedachten te geven bij wat ze horen en zien. Harry Wendt speelt Satie op de piano, Rachel en Jelma spelen een sonate van Telemann en Onno Sijperda zal een aantal liederen begeleiden. Al met al zal het een gevarieerd geheel zijn. Welkom bij deze bezinning en ontmoeting.

### **Ionavieringen in de Wolweverstraat**

Dit voorjaar zijn er 3 Ionavieringen gepland. Op 3 februari, 3 maart en 7 april ben je hartelijk welkom om mee te vieren, mee te praten, mee te zingen en mee te luisteren.

Zaterdag 12 januari is de presentatie geweest van het boek 'VIEREN met teksten van de Wild Goose Resource Group'. Dat boek biedt een schat aan nieuwe vertalingen van teksten van de Iona Community. We zullen daar teksten uit gebruiken.

De 3<sup>e</sup> keer valt in de veertigdagentijd. Uiteraard zal dan de aandacht daar naar uitgaan. We beginnen om 10 uur en sluiten af met ontmoeting met koffie en thee.

*Karin Janze en Aart Hoogcarspel*

## **IN MEMORIAM ZUSTER RUSIUS-SCHOLTEN**

Op maandag 14 januari is zuster Rusius-Scholten op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was een moedige en levenslustige vrouw, die haar man al vroeg verloor en achterbleef met 4 dochters. Het overlijden van één dochter 13 jaar geleden was een zware slag.

De laatste weken van haar leven moest ze revalideren in Zandhove, want ze wilde weer graag terug naar haar huis en tuin in Berkum, waar ze woonde met haar hondje. Ook haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen betekenden veel voor haar.

Vanuit een volle aula in de Hof van Kranenburg is afscheid genomen.

*Bauwien van der Werf*

## **Collectes**

De afgelopen periode is er gecollecteerd voor de volgende doelen:

02.12.2018 Vluchtelingenwerk € 129,75

16.12.2018 Voedselbank € 104,90

24.12.2018 Vluchtelingen € 451,45

25.12.2018 Steunfonds pupillen Diet Koster € 131,25

13.01.2018 Liliane fonds € 156,35

20.01.2018 Mennonite World Conference € 89,25

*Renze Zijlstra*

## **UIT DE GEZAMENLIJKE KERKENRADEN**

### **De enquête**

Zeer verheugend is de positieve uitslag van de enquête over de samenwerking tussen beide geloofsgemeenschappen die gehouden is bij de Remonstranten. Natuurlijk is het ook goed te weten hoe dit bij de Doopsgezinden ligt. Voor hen wordt daarom dezelfde enquête gehouden in de maand februari. Voor zover mogelijk via internet. Diegenen die niet aangesloten zijn op internet krijgen de enquête thuisgestuurd. Naast enkele ja/nee vragen kunt u uw ideeën benoemen zodat we deze bespreekbaar kunnen maken. We zijn benieuwd!

### **Inspiratiedag voor de Kerkenraden**

Zaterdag 2 maart gaan we met beide kerkenraden inspiratie opdoen voor de samenwerking. Wat heeft prioriteit, waar moeten we extra aandacht aan besteden, wat delen we samen, wat zijn de vooroordelen, zijn we bereid over eigen grenzen heen te stappen, enz. De dag wordt begeleid door Sytse en Marlies Tjallingii, die ook zorgden voor de Inspiratiedag op het eiland bij Giethoorn in november 2017.

### **Kerkenraadsvergaderingen**

De kerkenraden komen nu om de maand bij elkaar. Dit stimuleert het wij-gevoel en het nemen van beslissingen.

*Harry Wendt en Tineke de Vries*

## **Gedenksteden**

Mogelijk heeft u hem al gezien, de plank linksachter in de kerk waarop de gedenksteden komen te liggen voor onze overledenen. Op de stenen komt de naam van de overledene met geboorte – en overlijdensdatum. Daarbij brandt in iedere Wolweverdienst een kaarsje.

De steen wordt gelegd tijdens de 1<sup>e</sup> herdenking van de overledene en wordt met de familie meegegeven tijdens de gedachtenisdienst in november. Op deze manier zijn de namen van onze dierbaren nog enige tijd bij ons. De plank is gemaakt door onze alleskunner Ekke Klamer. Met dank Ekke!

## **Reanimatiecursus; doet u ook mee?**

Na overleg met deskundigen is besloten onze leden, vrienden en belangstellenden een reanimatiecursus aan te bieden. Deze cursus kan bestaan uit een groep van 1 – 12 mensen die onder leiding van deskundige(n) reanimatie-les krijgen met poppen, beademingsmasker en een AED. Het zou fijn zijn wanneer zoveel mogelijk mensen hieraan deelnemen. Mocht het ooit nodig zijn – waar u zich ook maar bevind – het is goed te weten hoe te handelen in noodgevallen. U kunt zich in de maand februari aanmelden via de intekenlijst in de Mennokamer, zodat we in april de avond kunnen organiseren.

## **UIT DE DOOPGEZINDE KERKENRAAD**

Van opbouwwerker naar voorzitter lijkt misschien een kleine stap, maar voelt toch anders. Bestaat de eerste functie voornamelijk uit voorbereiden, uitwerken en adviseren, het voorzitterschap is van een andere orde. De verantwoording weegt zwaarder. Overzicht krijgen over het functioneren van de gemeente, welke afspraken zijn er gemaakt en met wie. Gelden de afspraken van weleer nog of is het verstandiger ze aan te passen zodat ze mee kunnen groeien met het gemeentelven. Zomaar wat vragen die bij mij opkomen. Het vervolg van de samenwerking met onze Remonstrantse vrienden en het stimuleren en enthousiasmeren van de commissie gebouw heeft weer een heel eigen dimensie. Kortom, een uitdagende en intensieve klus die ik graag samen met de kerkenraad en de gemeenteleden aan wil gaan. Niet alles zal vlekkeloos gaan. Ik vraag u dan ook de kerkenraad te ondersteunen, te wijzen op valkuilen en meer of minder hoge bergen die we tegen zullen gaan komen. Geef ons ideeën en inzichten die we over het hoofd zien. Alleen samen kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

## **Zin in zingen?**

Het duurt nog even, maar zondag 17 maart zal de viering voornamelijk uit zang (en muziek) bestaan. We willen dit graag samen met jullie vorm gaan geven en ieder de gelegenheid bieden om liederen op te geven die iets met je doen, die je raakt of waaraan je bepaalde herinneringen hebt. De eigen inbreng neemt dan ook een grote plaats in. In de viering mag jezelf vertellen waarom en welk deel van het lied je zo raakt. Je kunt je lied opschrijven op de intekenlijst op de piano in de Mennokamer. Laten we er een fijne en zinvolle viering van maken met veel zangplezier.

*Tineke de Vries*

## UIT DE REMONSTRANTSE KERKENRAAD

De Kerstvieringen zijn weer voorbij. Wij hebben geconstateerd dat het geslaagde vieringen waren met als hoogtepunt 24 december. Er waren veel mensen in de kerk. De viering was prima. Nu weer terug naar de orde van de dag.

Zoals jullie al weten hebben we in de Najaarsledenvergadering afscheid genomen van onze voorzitter Claas Hamming en van Joke Spiers, zij was lid van de kerkenraad met meerdere taken. We mochten ook 2 nieuwe kerkenraadsleden begroeten. Janny Buijnink en Harry Wendt. In de daarop volgende kerkenraadsvergadering hebben we de taken verdeeld. Harry wordt onze nieuwe voorzitter en Janny wordt eerst lid. We hebben ook vernomen dat Trudy van Soldt ons gaat verlaten. Zij verhuisd naar Almelo. De afstand is te groot om in de kerkenraad te blijven. We zijn dus weer op zoek naar een nieuw kerkenraadslid. Mocht u belangstelling hebben: wij horen het graag.

De samenwerking met de Doopsgezinden loopt ook goed. Wij gaan als kerkenraden samen een inspiratiedag houden om nader tot elkaar te komen.

Ik wil er nog even op wijzen dat er nog enkele leuke avonden op het programma staan.

De “Religiequiz” op 14 februari die wordt georganiseerd door Lex Biemond.

Het Verteltheater op 5 maart, dit wordt georganiseerd in het kader van het 400-jarig bestaan van de remonstranten.

*Nanneke Rijkhoff*

### **Oud & Nieuw**

Met weemoed, maar ook met opluchting heb ik onlangs het voorzitterschap van de Remonstranten in Zwolle over mogen dragen. Met weemoed, omdat het voor mij het einde betekent van een waardevolle periode. In Zwolle, maar ook in de landelijke organisatie, legde ik voor mij dierbare contacten. De intensieve samenwerking met de collega kerkenraadsleden en veel andere Remonstranten ga ik missen.

De afgelopen jaren stonden in het teken van het behoud van het Remonstrantse gedachtengoed. Maar ook in het teken van aanpassing aan de huidige tijd en de nabije toekomst. De voorzichtige “vrijage” met de Doopsgezinden in Zwolle kreeg de vorm van een “vaste verkering”. De komende jaren zullen leren of deze kennismaking en samenwerking zullen leiden tot een nog intensiever contact.

Het aftreden geeft ook ruimte. Vooral als je weet dat de helft van de kerkenraad bestaat uit nieuwe leden, die nu met nieuw elan door zullen gaan op de ingeslagen weg. En voor mij is het natuurlijk geen afscheid. Ook de komende jaren hoop ik een steentje bij te dragen aan “De Wolwever”, bijvoorbeeld in een activiteitencommissie. Natuurlijk blijven de vieringen de spil van onze geloofsgemeenschap. Daarnaast zullen andere vormen ontstaan. “De Wolwever” kan een plek worden waar zinzoekers elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Ook heb ik wel eens gedacht om naast het kerk-zijn een soort debat-centrum te creëren. Een plek waar mensen met verschillende meningen naar elkaar kunnen luisteren en met elkaar in gesprek gaan. Uiteraard is dit niet helemaal nieuw. In bestaande gespreksgroepen gebeurt dit al lang. Maar door de keuze van actuele maatschappelijke thema’s kan een veel grotere groep hierbij worden betrokken. De vorm van het kerkelijk leven gaat ongetwijfeld verder veranderen. De inhoud blijft .

*Claas G. Hamming*

## KERKASIEL

Hoe voelt dat, kerkasiel? Dat stel ik me voor als we op vrijdagavond 4 januari j.l. aankomen in de Bethelkapel in Den Haag. Je zit daar als gezin te eten in de keuken en er komt weer een groep onbekende mensen binnen. Je gaat slapen en er is een kerkdienst gaande. Ook als je wakker wordt en weer opstaat is er een kerkdienst. Misschien mooi dat zoveel mensen met je lot begaan zijn, maar ondertussen kan je al vanaf 26 oktober nooit naar buiten voor een frisse neus, niet naar vrienden, naar je studie... En je hebt geen idee hoe lang dit nog gaat duren en of je uiteindelijk in Nederland mag blijven. Voor ons, 4 gemeenteleden die met Fride 2 uurtjes dienst voor onze rekening nemen is het een hele belevenis. Na ons aanbellen worden we gastvrij ontvangen met koffie/thee, koek, fruit en soep. We bidden, lezen, zingen en het lijkt ook zo gewoon. Later lees ik op de website dat er al zo'n 750 voorgangers geweest zijn en ruim 10.000 bezoekers. Zoveel betrokkenen, 24 uur en 7 dagen per week continu vieringen. Het kerkasiel duurt nog voort. Het geld begint een beetje op te raken. Ook wordt het vervullen van de diensten in de nacht lastiger. Hoe lang nog?

Als je een steentje wilt bijdragen; geld kan naar NL83INGB0009516845 t.n.v. Stek Den Haag o.v.v. "kerkasiel".

Karin

### *Dat wonderlijke kerkasiel*

*Er gebeurt iets wonderlijks*

*Steeds meer mensen van allerlei geloof komen uit hun comfortzone*

*Steeds meer mensen kijken naar vragen zonder antwoorden*

*Steeds meer mensen laten ongemak toe*

*Er gebeurt iets wonderlijks*

*Steeds meer mensen van overal verlaten de doodoeners*

*De doodoeners over eigen volle land eerst*

*De doodoeners over criminelen gekleed als vluchtelingen*

*Er gebeurt iets wonderlijks*

*Steeds meer mensen van allerlei leeftijden uit de leeglopende kerken*

*Steeds meer mensen bezoeken een unieke kerkdienst*

*Een kerkdienst die maar doorduurt*

*Er gebeurt iets wonderlijks*

*Geen 24-uurs economie kan hieraan zich meten*

*Metten aan dit aanhoudende bidden, zingen, vragen*

*Alsmaar vrijwilligers die dag en nacht welkom heten*

*Er gebeurt iets wonderlijks*

*Niemand weet hoe en hoe lang het verder zal gaan*

*Men kan naïef en het voeden van valse hoop noemen*

*Men kan er van alles over denken*

*Er gebeurt iets wonderlijks*



*Steeds meer mensen van overal verbinden zich  
Verbinden zich met mensen in tergende onzekerheid  
Dat geeft kracht en troost aan wie onrustige nachten doorleven.*

Marinus van den Berg  
succesvol auteur van verschillende boeken

## **Bericht van Diet Koster 19 december 2018**

Beste vriendinnen en vrienden,

Vanmorgen moest ik plotseling aan vroeger denken. De beste boterham voor in de pauze was brood met een speculaasje ertussen.... Op de bazaar van onze gemeente is het me gelukt een pak speculaasjes te kopen en zo kwam deze herinnering!

Dat bracht me op het idee om toch nog een kleine persoonlijke groet te schrijven, zodat ik jullie tenminste kan laten zien dat je niet vergeten bent.

Uit de rondzendsbrieven van onze organisatie (nu Rose von Palästina genoemd) hebben jullie wel begrepen, dat het een 'spannend en tamelijk bewogen' jaar is geweest. Soms heb ik het gevoel, dat ik het nog steeds niet verteerd heb. En als ik dat nog niet heb, hoe moet Khitam zich dan wel voelen? (*Zie De Wolwever van april 2018, red.*)

Ze woont weer hier in huis en heeft een kamer ingericht. Ze heeft moeite met de nieuwe situatie nu haar droom, of beter haar idee van zekerheid en toekomst zo eindigen moest. Een vervelend einde van 5 maanden samenwonen in een huwelijk dat niet eenvoudig was. Maar ze heeft het werkelijk geprobeerd!

Haar droom van een eigen kapsalon is ook niet meer realistisch. De cursus vorig jaar in Nederland gaf haar zelfvertrouwen maar ze is geen businessvrouw. Te weinig klanten en teveel kapsalons in ons dorp! Misschien kan ze in een andere salon aan de slag. Thuiszitten en duimen draaien is niet haar ding!

Ze hoopt nog een maand of zo naar Nederland te gaan. Of het lukt? Ze wil weer naar Den Haag waar ze bij een Palestijnse vriendin kan wonen en misschien een stage lopen. Liefst ook een cursus kapsels voor bruiden. Als iemand een idee heeft, dan houden we ons aanbevolen.

Het leven gaat verder. Gelukkig maar, voor ons, maar ook voor dit land, waar het de afgelopen week weer zeer onrustig en ongemakkelijk was: veel afgesloten wegen dus grote problemen om ergens te komen (tandarts, ziekenhuis, werk, uni's etc.). Zo leer je weer improviseren en flexibel blijven!!

Gelukkig is de eerste goede regen gekomen, zodat de bomen eindelijk weer schoon zijn en overal het eerste groen verschijnt.

En nu op naar de Kerstdagen!

*Heel veel hartelijke groeten van Diet en natuurlijk ook van Khitam!*

## **ACTIVITEITEN**

### **Compassiemeditatie**

Donderdag 7 februari om 19.30 komen we bij elkaar in de kleine Mennokamer. We hebben aandacht voor ons lichaam om het waar te nemen zoals het is: of er spanningen zijn of andere prikkels, het tweede deel gaat onze aandacht naar een bezinnende tekst en hoe we die wel of niet kunnen toelaten in ons innerlijk.

## **Bronnen van inspiratie**

We gaan we ons bezighouden met het evangelie van Johannes. Een evangelie met een eigen toon en symboliek. Hoe kunnen we die symboliek verstaan en kunnen we deze oude teksten verbinden met ons eigen leven. Vrijdag 8 februari 10.00 uur Mennokamer. Vind je het leuk om mee te doen, laat het weten: fridebonda@gmail.com

## **Religiequiz 14 februari**

Een laagdrempelige quiz in onze kerk voor onszelf, onze familieleden, burens, vrienden enz. De vragen hebben direct of via een omweg iets te maken met religie. Via vragenrondjes, plaatjesrondes, een audioronde en een puzzelronde komt alles wat we weten tevoorschijn. Heel spannend! Je speelt in een team, dat ter plekke ingedeeld wordt. Gebrek aan kennis kun je niet hebben; je weet meer dan je denkt. Onder leiding van Lex Biemond gaan we met elkaar deze nieuwe uitdaging aan. Doet u ook mee? Locatie: Wolweverkerk 19.30 uur. Bij transportproblemen kunt u opgehaald worden. Informatie bij Lex Biemond (06 45200772) of Tineke de Vries (06 25363195)

## **'Onder een hemel van sproeten' in volgende Literatuurkring**

Op donderdag 14 februari 2019 bespreekt de Literatuurkring het boek "Onder een hemel van sproeten" van Alex Boogers. In dit boek vertellen drie personages beurtelings, in niet-chronologische volgorde, over hun leven. Het zijn Harvey Purperhart (een potige, zwijgzame Surinaamse jongen), Amy van den Bergh (een vijftienjarig sprietierig meisje met kunstzinnige aanleg) en Jacob Mantel (een oude ex-zeeman en vogelaar). Tussen hen bestaan vriendschappelijke banden, met Amy als spilfiguur. Ze worden alle drie geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen en zijn of worden alle drie slachtoffer van anderen of het lot.

Aanvang: 19.30 uur, bij Bauwien vd Werf, H.Roland Holststraat 36, 8023 CJ Zwolle. Nog niet eerder bij de Literatuurkring geweest? Dan graag vooraf aanmelden bij Tineke Datema, tiend123@gmail.com of tel. 038- 4541886.

*Tineke Datema*

## **Remonstrants Vrouwen Contact**



Op dinsdag 19 februari komen wij bijeen bij Joke van Vuure, Sichtermanmarke 8, Zwolle, tel. 038- 466 26 44; jkvanvuure@gmail.com Aanvang 10.00 u.

De keuze van Fride Bonda is dit jaar gevallen op de Vlaamse mystica Hadewijch, 13<sup>e</sup> eeuw.

Haar grote spirituele opmerksaamheid maakte zij zichtbaar in talloze visioenen, gedichten, proza, en brieven, geschreven voor haar leerlingen.

## **Voltooid leven**

Dinsdagmiddag 12 maart gaan we met elkaar in gesprek over levensvragen. Wat geeft het leven betekenis, en wanneer ervaar je geen betekenis meer? wanneer is het leven genoeg geweest? Kun je überhaupt die vraag stellen? Van verschillende mensen in de gemeente kreeg ik de vraag of we daarover eens met elkaar in gesprek kunnen gaan. Bij de Remonstranten is een brief uitgekomen met zinvolle informatie en vragen daarover. Sommigen hebben de brief in huis, anderen kunnen hem uploaden via bijgevoegde link, of een kopie krijgen.

Plaats: Mennokamer, 14.00 uur, opgave: fridebonda@gmail.com

Kom en praat mee!

[https://www.remonstranten.nl/wp-content/uploads/2018/11/Rem\\_bezinningsbrief-oktober-2018\\_versie-2.pdf](https://www.remonstranten.nl/wp-content/uploads/2018/11/Rem_bezinningsbrief-oktober-2018_versie-2.pdf)

## **Tafel van vier voor vrouwen**

Dit is een avond voor vrouwen, om samen te eten en te praten over het thema: 'Kleur in je leven, meekleuren of mee kleuren'. Rond kleur zijn er vele woorden te vinden. Wat spreekt je aan, wat doe je er mee. Kun je zelf kleur geven aan je leven of wordt dit meer door de omstandigheden bepaald?

Vanaf 17.00 uur is er inloop met een kopje koffie of thee, om 17.30 beginnen we met een eenvoudige maaltijd. Daarna is er het gesprek, in groepjes aan de tafeltjes van vier. Om 19.30 is de afsluiting. Iedereen is welkom, neem gerust je vriendin, buurvrouw, zus of collega mee. De bijeenkomst is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden graag vóór 8 maart bij Jelma Wiegersma, [jelmawiegersma@gmail.com](mailto:jelmawiegersma@gmail.com), of 06 19 506 520. We hopen weer velen te mogen verwelkomen.

Donderdag 14 maart, Tijd 17.00 – 19.30 uur, in de kerk, Wolweverstraat 9.

*De werkgroep: Elly Kuijers, Inge Straks, Jelma Wiegersma, Coot Winkler Prins*

## **Columns Fride**

Al jaren schrijft Fride artikelen, waarmee het kerkblad opent. Vanaf 2004 tot eind vorig jaar verschenen er al honderdzesentachtig (186 stuks !!!). Velen van ons kijken uit naar deze bijdragen, soms met een glimlach, maar het raakte ook wel eens een gevoelige snaar. Altijd hebben de artikelen iets levensbeschouwelijks. Vaak met het dagelijks leven als inspiratiebron, soms ook een film, boek, gedicht of iets dergelijks.

De rode draad door deze verhalen is de ontmoeting van mensen en hun verbondenheid met .....? De vrijzinnigheid spatte er soms van af. Deze verzameling biedt een blik in een Remonstrantse overtuiging en levenswijze. Het is gewoon jammer om deze inspirerende stukken op te bergen in een archief. Daarom is het plan opgevat om er een bundel van te maken.

Niet alle artikelen passen in het boek. Op dit ogenblik worden de artikelen door een aantal Remonstranten herlezen en beoordeeld. Aan de hand van de beoordeling wordt een selectie gemaakt van ongeveer 75 columns, die in het boek passen.

De uitgave wordt in maart gepresenteerd. Het wordt een pracht geschenk om cadeau te geven in dit jaar, waarin we ook het vierhonderd jarig bestaan van de Remonstranten vieren.

*Claas G. Hamming*

## ***Gebroken stilte***

*Laten wij behoedzaam  
spreken  
de woorden in hun  
tederheid laten  
hun naaktheid voorzichtig  
onthullen  
zoals de koelte van een  
zomerwind langs wangen waait  
zoals kinderen voorzichtig  
volrijpe kersen plukken  
uit een wachtende boom*

*Laten wij met zachtheid  
de woorden naar elkaar dragen  
als boodschappers van een gevleugeld geheugen  
zoals bloemen broos  
op hun stengel staan  
laat woorden dan  
voorzichtig uit zichzelf  
onthuiken*

*Als het zwijgen in woorden  
sprakeloos wordt  
is de adem een wonder van verstaan*

Mieke Geldhof



## **‘ZIT ER NOG REK IN?’**

### ***Deze vertelvoorstelling komt naar Zwolle!***

Op 5 maart speelt Marijke Broekhuijsen haar vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’ Rekkelijk en precies, toen en straks’ in onze kerk. Reserveer vast de datum want deze jubileumvoorstelling mag je niet missen. De voorstelling, die in twintig remonstrantse gemeenten wordt gespeeld, is onderdeel van het jubileumprogramma vierhonderd jaar remonstranten in 2019. Marijke Broekhuijsen is professioneel acteur, cultuurpedagoog en lid van de Remonstranten in Hilversum. Zij maakte een vertelvoorstelling waarin zij aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de rekkelijken, - waarin Arminius een belangrijke rol speelt- , actuele vragen en dilemma's van een rekkelijke in deze tijd verkennt. Met verhalen, geschiedenis en muziek. Een gezamenlijke zoektocht waarin de verteller haar zorgen, haar reflecties maar ook haar plezier met de aanwezigen deelt.

### ***Vragen van alle tijden***

Het 'beroemd/berucht' geworden conflict tussen Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over de voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Predestinatie lijkt een gedateerd onderwerp, maar wie de verhitte discussies volgt n.a.v. Swaab's boek ' Wij zijn ons brein' weet beter. Wij worstelen vandaag nog steeds met de vraag in hoeverre wij over een vrije wil beschikken. Of in hoeverre wij het resultaat zijn van toeval, milieu of genen?

In het 17e -eeuwse conflict tussen Arminius en Gomarus schuilt nog een actueel thema. Aanhangers van Arminius waren 'rekkelijk', die van Gomarus 'precies'. Wat betekent 'rekkelijk' nu, in een tijd van toenemende polarisatie, waarin de verworvenheden van de Verlichting ter discussie staan? Een urgente vraag anno 2019. Hoe kun je enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren en waarderen, anderzijds opkomen voor waarden die jij essentieel acht voor een menselijke samenleving? Sommigen leven in hun absolute eigen gelijk: andersdenkenden of - gelovigen worden als gesprekspartner uitgesloten, zijn niet de moeite van het gesprek waard...wat betekent dan tolerantie, 'rekkelijkheid'? Wat heb je als rekkelijke, als vrijzinnige naast de dialoog verder nog aan repertoire?

### ***Informatie***

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Plaats: **DE WOLWEVER**, Wolweverstraat 9, 8011NW Zwolle

Ontvangst met koffie of thee van af 19.30. Aanvang 20.00 uur. Duur ongeveer 1,5 uur.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Medewerkenden: Marijke Broekhuijsen, Erik Raaijman en Hein Dop.

Slecht ter been? Vervoer kan geregeld worden via 06 53372764.

## **LAAT JE ZIEN!**

Van 4 t/m 20 april op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur is er een kunstexpositie in onze kerk. De data zijn gewijzigd. Gemeenteleden kunnen daar laten zien wat voor creatieve hobby's ze hebben. Het thema is “Laat je zien!” Dat is een ruim begrip. Er is nog mogelijkheid om mee te doen. Ook de kinderen mogen uiteraard meedoen. We laten weer een andere kant zien van wat er leeft in de gemeenten en we krijgen een andere kijk op mensen en een ander gesprek. Ook willen

we graag weten wie er in april beschikbaar is om in de kerk te helpen. We vragen een uur van uw tijd. Wij kunnen veel, maar iedere dag daar staan... daar worden we niet gelukkig van en vele handen maken licht werk.

De voorbereidingsgroep bestaat uit Tineke de Vries, Rie Boomsma, Ineke Regina Uytendogaardt en Willy Prangma.

Rie en Willy komen een keer bij u kijken om samen een keuze te maken over wat het beste in het geheel past. We willen een zo gevarieerd mogelijke expositie.

Opgeven kan bij Rie Boomsma, rboomsma@kpnmail.nl of 038 4533250

## REMONSTRANTEN EN DE SYNODE VAN DORDRECHT



Aan de beide bijdragen in de vorige Wolwever zou ik graag het volgende willen toevoegen. In de media is veel aandacht gegeven aan de Synode van Dordrecht, dit jaar vierhonderd jaar geleden. Als lid van de Doopsgezinde Gemeente – afkomstig van de Rooms-katholieke Kerk – had ik hierover nooit veel gehoord. Maar zeker nu de

Doopsgezinden in Zwolle steeds meer samenwerken met de Remonstranten, vind ik het interessant om meer over hun geschiedenis te weten. Een boeiend artikel vond ik in Ophef, kwartaalblad van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij (2018, nr 4), geschreven door dr. Tjaard Barnard, remonstrants predikant uit Rotterdam.

Hiervan de volgende samenvatting, waarmee ik de auteur zeker geen recht doe.

Hij begint met een stukje vaderlandse geschiedenis. Over het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) tijdens de tachtigjarige oorlog, waarin de Noordelijke Nederlanden zich los wisten te maken van de Spaanse overheersing en naar een eigen staatsvorm zochten. Over Maurits, de zoon van Willem de Zwijger, die zijn vader opvolgde als stadhouder en diens strijd om de macht met raadspensionaris Van Oldenbarnevelt. En over de godsdiensttwisten, niet alleen tussen de katholieken en de hervormers, maar binnen deze laatsten ook tussen gematigden en radicalen, onder wie de doopsgezinden van Menno Simons. Kort gezegd was het voor Maurits belangrijk, dat hij via aanhangers van het geloof zijn macht kon behouden.

In die tijd werd over predestinatie een theologische strijd gevoerd tussen de Leidse hoogleraren Franciscus Gomarus en Jacobus Arminius. Laatstgenoemde kon zich met een strenge voorbeschikkingsleer niet verenigen; hij vond deze zelfs godslasterlijk. Na de dood van Arminius in 1609 werd zijn strijd voortgezet door zijn vrienden en leerlingen, onder wie Johannes Uytendogaert (hofpredikant van Maurits!), onder wiens leiding een Remonstrantie (verzoekschrift) werd ingediend bij de Staten van Holland. Hoewel Maurits ogenschijnlijk eerder Arminiaans dacht, koos hij om politieke redenen toch de kant van Gomarus en greep in 1618 de macht. Van Oldenbarnevelt werd gearresteerd op verdenking van hoogverraad en de Synode werd bijeengeroepen. Deze bestond uit afgevaardigden van alle gewesten, van de Staten Generaal en van bevriende buitenlandse staten, als verschillende gebieden in Duitsland, Zwitserland en Engeland. De indieners van het Verzoekschrift, de zgn. 'Remonstranten', zaten er in de beklagdenbank.

De officiële leer werd vastgesteld, inclusief Artikelen tegen de Remonstranten. Zij mochten kiezen tussen hun ambt neerleggen of verbannen worden uit de Republiek; op één na kozen zij voor het laatste.

Zij richtten een eigen Broederschap van remonstrantse predikanten op. Aanvankelijk traden zij – net als de doopsgezinden – in het geheim op, op het gevaar af van gevangen genomen en levenslang opgesloten te worden. Over hun optreden zijn mooie verhalen bekend, met bijvoorbeeld hagepreken op het ijs. Na het overlijden van Maurits in 1625 volgde zijn halfbroer Frederik Hendrik hem op. Hoewel het remonstrantisme officieel nog verboden bleef tot de Bataafse Revolutie (1795), werden de remonstranten gedoogd en konden er vanaf 1630 schuilkerken worden gebouwd. De eerste daarvan was De Rode Hoed in Amsterdam. In 1634 richtte Simon Episcopius in Amsterdam een predikantenopleiding op. Vanaf het midden van de 19e eeuw werd de Remonstrantse Broederschap het kleine, vrijzinnige kerkgenootschap, zoals dit nu bestaat.

Er staan nog veel meer interessante zaken in het artikel, maar daarvoor is in deze Wolwever geen ruimte. Verrassend vond ik met name de overeenkomsten in de positie van Remonstranten en Doopsgezinden in de begintijd van hun optreden.

*Henk Blom*



*success in life – for youth, by youth*

Dit project werd door Jan Blom van Assendelft (uit Zwolle) opgezet in de township Nemato bij Port Alfred in Zuid Afrika, om door middel van

huiswerkondersteuning en sportbeoefening de kansen op een goede werkzame toekomst van de arme zwarte jongeren in de township te vergroten. Om de door armoede veel voorkomende ondervoeding te bestrijden worden zelfbereide en gezonde warme maaltijden aan de jongeren, die deelnemen aan het project, verstrekt.



Er is in onze kerk al enige malen gecollecteerd voor dit project. De laatste maal voor zonnepanelen op het dak van de nieuwe leslokalen. Jan stuurde deze foto en schreef:

*“our new building at night, with sunshine light.  
We are now running 100% on solarpower!”*

Op **zondag 10 februari** collecteren we weer voor Nemato Change a Life en wel voor kookmateriaal om maaltijden voor de jeugd te kunnen bereiden, zoals een roestvrijstalen 24 liter pan, een 30 liter drukpan of een 3500 W inductie-oven.

Heel veel dank voor uw bijdrage!

Het zal u niet ontgaan zijn dat Willy Prangsmas heel mooie en geestige (wens-) kaarten maakt die ze te koop aanbiedt en waarvan zij de opbrengst doneert aan het project van Jan. Willy maakt ook boekenleggers en kleine wonderschone schilderijtjes. Heel geweldig Willy, dit initiatief!

*Peter en Fennie*



Ik heb een hobby ontwikkeld die een beetje uit de hand aan het lopen is. Al enig jaren maak ik tekeningetjes, iedere avond, dus het zijn er veel, heel veel. Het heeft zich nu uitgekristalliseerd tot

grappige beestjes. Zo langzamerhand durf ik te gaan geloven dat ze echt leuk zijn. Ik word daarin gestimuleerd door mijn schilderdocente Meike Beekhuis. Zij is o.a. illustrator. Na de dienst in december heb ik getest of er belangstelling voor de kaarten was. Het was leuk om te zien dat men geen keuze kon maken. Alle kaarten zijn anders, allemaal vrolijk en vaak met een grapje.

Ik wil de opbrengst van de verkoop niet voor mezelf houden en heb daarom besloten dat een deel van de opbrengst naar het project van Jan Blom gaat.

Na de dienst van 10 februari zijn ze weer te koop.

*Willy Prangma*

## **DOOPSGEZINDE RING ZWOLLE**

### **.... Over jou, mij, ons en zij ...**

Voor de World Fellowshipsday verplaatsen we ons zondag 27 januari 2019 naar Buitengoed Fredeshiem te Steenwijk. We gaan kijken en luisteren naar de interactieve theatervoorstelling 'ONDER ANDEREN'. Hoe gaan we met elkaar om, wat weten we van elkaar, zijn we bang voor wat we niet kennen? Zo maar een paar vragen die de revue zullen passeren.

Het zal zeker de moeite waard worden. Ieder is hierbij uitgenodigd.

Inloop vanaf 09.30 uur, aanvang 10.00 uur, Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk (De Bult).

Meer informatie? Tineke de Vries, 06 25363195 of [tdevriesdrent@gmail.com](mailto:tdevriesdrent@gmail.com)

### **Voorbij de horizon**

*kijken met hoop naar de wereld van morgen  
regionale buitendag op 23 juni 2019*

Om alvast te noteren in uw agenda; de dag vol bezinning, inspiratie en ontmoeting op zondag 23 juni 2019. De GDS, FDS en de Ring Zwolle organiseren dan voor de allereerste keer samen een buitendag. Een beetje anders dan anders want als locatie is gekozen voor recreatiepark 'de Roggeberg' in Appelscha. Feestelijk, deels in de open lucht, en met veel ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof, zich betrokken voelt bij een geloofsgemeenschap en op zoek is naar inspiratie en een unieke ervaring van samen gemeente-zijn.

Op het terrein is ook ruimte om te kamperen!

Het definitieve programma volgt nog, maar zet de datum vast in de agenda. Wij houden u op de hoogte.

### **Cursus voor lekenprekers. Iets voor jou?**

De Ring Zwolle kan bij voldoende deelname in september 2019 de mogelijkheid bieden voor deelname aan de cursus lekenpreker.

De deelnemers leren een complete dienst te maken met uitgewerkte gebeden en een overdenking. De docenten geven les in 'Van Bijbeltekst naar Preek', Liturgiek, Hymnologie, Voordracht en Gebeden.



# Preek van de leek

De eerste keer wordt, naast kennismaking, aandacht besteed aan wat een dienst nu eigenlijk is, wat het tot een dienst maakt, wat we ermee beogen, waarom we het zo doen als we het doen en hoe het misschien ook anders zou kunnen. Ongeveer zeven dagdelen en één afsluitende zaterdag. Lesmomenten nader te bepalen van september t/m maart, december is cursusvrij.

Maximaal 8 cursisten. Minder dan 6 deelnemers is niet wenselijk. Bij grote belangstelling eventueel toehoorders mogelijk. De cursus zal zo mogelijk plaatsvinden in

Zwolle. In verband met de organisatie opgave vóór 1 februari 2019 bij Tineke de Vries, tel. 06 25363195 of [info@dg-ringzwolle.nl](mailto:info@dg-ringzwolle.nl)

## **VAN BUITEN DE GEMEENTE**

### **Vrijzinnig Heerde/ Hattem**

Donderdag 28 februari om 20u00 verzorgt Dik de Bruin in de Julianakerk, Julianalaan 2, Heerde, een lezing over *“Die hemel en aarde gemaakt heeft”*. We maken een reis door het heelal. Beginnend op onze aarde kijken we rond in ons zonnestelsel, daarna in onze Melkweg. Maar deze is niet alleen, er zijn er nog meer, ver weg. Tot slot staan de gedachten over het ontstaan van het heelal centraal. Aanvang 20.00 u. Entree € 7,50.

### **Vrijzinnig Hattem (voorbericht)**

Op dinsdag 12 maart 2019 om 20u00 spreekt Foeke Knoppers, emeritus Remonstrants predikant, in De Marke, Daendelsweg 2, Hattem over *“Het denken van Spinoza” (1632-1677)*. Aanvang 20 uur, entree € 7,50. Nadere info in het maartnummer.

## **Van de redactie: De Nashville-verklaring**

De Nashvilleverklaring die in de eerste week van januari openbaar werd gemaakt heeft veel stof doen opwaaien. De redactie kreeg daarop van remonstrantse zijde uitgebreide reacties. Deze zijn te lang om in het blad op te nemen.

In onze -en vele andere- gemeenten is een verklaring tot uiting gekomen in het lied dat in de dienst van 13 januari werd gezongen:

*1. Ongestraft mag liefde bloeien,  
vrijuit zoeken naar de zon.  
Liefdes loop verdraagt geen boeien:  
laat haar stromen als een bron!*

*2. Laat de liefde maar gebeuren  
als een wonder van het licht,  
als een regenboog vol kleuren  
door de hemel zelf gesticht.*

*3. Niemand houdt de liefde tegen  
waar zij langs de straten gaat.  
Wie met liefde is gezegend,  
koestert wie om liefde gaat.*

*4. God verhoede dat er iemand  
in de liefde wordt gekrenkt.  
Ware liefde oordeelt niemand,  
maar aanvaardt haar als geschenk.*

*5. Liefde vraagt ons om ontferming  
tegen wie haar vlammen dooft.  
Wie haar rechten wil beschermen  
vindt in liefde zelf geloof.*

*6. Wie voor liefde is geschapen  
vreest ook niet bij tegenwind.  
Liefde is het hemels wapen  
dat de angsten overwint.*

*7. Leg de liefde niet aan banden,  
gun haar gang de vrije loop.  
Geef haar bloemen nooit uit handen,  
want haar vrucht is onze hoop!*

*8. Ongestraft mag liefde bloeien,  
vrijuit zoeken naar de zon.  
Liefdes loop verdraagt geen boeien,  
laat haar stromen als een bron!*

Tekst Sytze de Vries, melodie liedbundel 791

De remonstrantse reacties zijn te vinden via de homepagina [www.remonstranten.nl](http://www.remonstranten.nl)  
Een aantal individuele doopsgezinde reacties zijn te vinden op  
<https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=37754&stuurdoor=nee>

## **AGENDA FEBRUARI**

do 07 19.30 Compassiemeditatie, Mennokamer  
vr 08 10.00 Bronnen van inspiratie, Mennokamer  
zo 10 15.00 Kindertheater, Blokzijl  
do 14 19.30 Literatuurkring bij Bauwien van der Werf  
do 14 20.00 Religiequiz, Wolweverstraat  
di 26 10.00 Bijeenkomst contactleden bij Aggie Esselink  
do 28 19.30 Gesprek in de avonduren, Mennokamer

Inleverdatum kopij 16 februari 2019 (redactieadres: zie adressen)  
Of per E-mail: [dewolwever@gmail.com](mailto:dewolwever@gmail.com)

## **PREDIKANT Voor de remonstrantse en Doopsgezinde gemeenten:**

Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort, 033-4624455, 06-16783562, werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: gebonda@planet.nl

## **ADRESSEN REMONSTRANTEN**

### **Kerkenraad:**

Voorzitter:	Harry Wendt	038-4545434	wenhwendt@hotmail.com
Secretaris:	Nanneke Rijkhoff,	0572-391725	nannekerijkhoff@gmail.com
Penningmeester:	Rachel Lopes Cardozo,	06-52146226	rachel.cardozo@gmail.com

Giro NL93INGB0000922950 t.n.v. Rem. Gemeente Zwolle.

Lid: Janny Buijnk 0527-253415 jannybuijnk@hotmail.com

**Ledenadministratie:** Tineke Boot, 038-4654078, tineke.boot@kpnplanet.nl

**Diaconale commissie:** Joke Spiers, 038-4531086, jc.spiers@home.nl

Triodosbanknummer NL56TRIO0254722873, t.n.v. Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle, diaconale Commissie.

**Mailadres remonstrantse gemeente Zwolle:** remonstrantsegemeentezwolle@gmail.com

**Website Remonstrantse gemeente Zwolle:** www.remonstranten.nl/zwolle/

**Landelijk bureau Remonstranten:** Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht, tel. 030-231 69 70, email: info@remonstranten.nl, website: www.remonstranten.nl

## **ADRESSEN DOOPSGEZINDEN**

### **Kerkenraad:**

Voorzitter: Tineke de Vries-Drent 0529-850337, 06-25363195, tdevriesdrent@gmail.com

Secretaris: Ekke F. Klamer, 038-4660180 secr.dgzwolle@gmail.com

Penningmeester: Renze Zijlstra 038-337 74 76 renze.zijlstra@gmail.com

Bank NL86INGB0000883403, NL69ABNA0451415396,

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle

Lid: Thecla Barneveld, 038-4657454 thecla.barneveld@home.nl

**Ledenadm.:** Ronald Tuinstra 0529-457434

**Kerkmeester:** Ans Bennink, 038-4537210

**Verhuur kerk:** Truus Klamer, 038-4660180

**Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle:** <http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/>

## **REDACTIE DE WOLWEVER**

Tineke Boot, Willy Prangma, Jelma Wiegersma, Karin Janze, Ronald Tuinstra en Theo Prangma  
038-4221316

**mailadres redactie:** dewolwever@gmail.com

**Digitale Nieuwsbrief:** [info@dgzwolle.doopsgezind.nl](mailto:info@dgzwolle.doopsgezind.nl)

## **Trekkers taakvelden (stand eind 2017)**

1	vieren	F. Bonda		
2	zingeving	F. Bonda		
3	contact	T. Datema	tiend123@gmail.com	038-4541886
		M. Spruit	mta.spruit@kpnplanet.nl	06-515 960 75
4	jeugd	D. Dijkma	tymen.wieger@planet.nl	038-422 96 00
5	basis	T. Klamer	fam@efklamer.nl	038-466 01 80
6	gebouw	W. de Jonge	wkdejonge@tele2.nl	038-453 40 67
7	informatie	R. Zijlstra	renze.zijlstra@gmail.com	038-337 74 76
8	wereld	A. Hoogcarspel	a.p.hoogcarspel@home.nl	038-454 26 11

## **Vervoer naar de kerk**

Indien vervoer naar de kerk problemen geeft, schroom dan niet om te bellen naar Tel. 0529-432328, wij zullen ons best doen om vervoer te regelen.

Meester Koolenweg 43  
8042 GC Zwolle