

# DE WOLWEVER



Maandblad van de Remonstrantse en  
Doopsgezinde gemeenten  
Zwolle

maart 2018





# DE WOLWEVER

Nummer 6



*Neem de tijd om te bidden  
het is de grootste kracht op aarde  
(uit een Keltisch gebed)*

‘Bid voor me’, zei een vroegere vriendin tegen me, toen haar oudste zoon aangereden was door een auto en haar jongste zoon bestraald moest worden voor leukemie. Godsdienst had ze langgeleden afgezworen, maar nu beide zonen getroffen waren door de kwetsbare kant van het leven, kwam een oude vlag boven: bid voor me.

Wat zijn we vaak verlegen met deze grootste kracht op aarde. Het verstand heeft bij velen de gevoelswaarde verdrongen. Veel mensen kunnen bij bidden alleen denken aan verlanglijstjes voor God.

De Britse schrijfster Joanne Trollope schrijft in één van haar boeken: ‘Bidden is God naar je laten kijken’. Daarin proef ik een liefdevolle aandacht, ontferming over zorgen, die mensen hebben.

Neem de tijd om in de stille ruimte van je innerlijk liefdevolle aandacht aan mensen te geven: moge het de ander goed gaan. Het kan bevrijdend zijn om niet met je hoofd te denken aan de kwetsbaarheid van anderen, maar je te verbinden met het mysterie, het onnoembare, en je vanuit je hart te verbinden met de ander. Bidden is een relationele betrokkenheid. We hoeven het niet te begrijpen. Soms hoeft je alleen maar te ervaren wat het je doet. In de tijd dat ik als jonge predikant mijn eerste begrafenis deed, zei een oude vrouw na de dienst, in Achterhoeks dialect: ‘Ik heb veur oe ‘ebe’en’.

Het trof me, deze aandacht. Het trof me zozeer, dat ik het nu nog als een dierbare herinnering met me meedraag.

Iemand vertelde mij laatst dat de islamitische familie van een vriend bidt voor haar niet-islamitische zieke kind. Bidden overstijgt de grenzen van godsdiensten. Het is een energie van goedheid, die we de ether insturen, om de wereld een beetje beter te maken. Naast alle sms-jes, appjes, emails en geluidsgolven zijn er ook golven goede intenties.

En is er een god die ons bidden hoort? Is er een bron van zijn, is er een aanwezigheid, een levensgeest?

Al het rationele gestuntel over bidden en geloven valt in het niets als ik hoor wat bidden met mensen doet. Als ik de dagboeken van Ety Hillesum lees en haar intieme gesprekken met ‘mijn God’, dan ben ik onder de indruk van haar gerichtheid om een liefdevol hart te hebben voor alle mensen, om ieder atoompje haat om te buigen naar een atoompje liefde. Bij zulke authentieke zieleroserselen valt voor mij de vraag weg of er een god is die ons bidden hoort. Hoe zouden onze gebeden niet gehoord worden?

Ik zou veel meer willen bidden.

*Fride Bonda*

## **KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten**

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

04 mrt mw. ds. E. de Clercq

11 mrt mw. ds. G.E. Bonda (z)

18 mrt zr. J. Molenaar

25 mrt Palmпасen: Wolweverdag 2.0

29 mrt mw. ds. G.E. Bonda, dienst van brood en wijn, **19.30 uur**

01 apr mw. ds. G.E. Bonda, Paasviering

De Venus Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur

11 mrt mw. W. Treep, PKV Zwolle

29 mrt ds. J. Vonk, Driezorg, avondmaal **15.30 uur**

De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te vinden op: [www.vrijzinnig-hattem](http://www.vrijzinnig-hattem) en [www.vrijzinnigen-heerde.nl](http://www.vrijzinnigen-heerde.nl)

## **GASTPREDIKANTEN**



### **Predikant op 4 maart, Els de Clercq**

Els de Clercq (1956) komt uit Arnhem. Zij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte sinds 1983 als predikant in verschillende vrijzinnige gemeenten.

Haar beleving van en opvattingen over spiritualiteit zijn sinds lange tijd de grenzen van kerk en christendom gepasseerd. Ze heeft een eigen praktijk als coach en geestelijk begeleider: “Ziel en zaligheid”.



### **Predikant op 18 maart, Even voorstellen... Jolanda Molenaar**

De redactie van het kerkblad heeft gevraagd om me even voor te stellen. Dat doe ik graag, hoewel een aantal (doopsgezinde) leden mij waarschijnlijk al kent van een eerder moment dat ik bij u voorging (zomer 2012), van de periode dat ik ad interim secretaris van de Ring Zwolle was, of misschien omdat u in het jaarthemaboekje 2017/ 2018 “Zo goed als nieuw” het interview hebt gelezen dat Tea G. Rienksma met mij hield over de bijzondere levensweg die mij ten deel is gevallen omdat ik transgender ben. Voor degenen die mij nog niet kennen: mijn naam is Jolanda Molenaar. Ik woon in Steenwijk, samen met mijn partner Jeanne Kok. Dit schooljaar hoop ik de bachelor HBO theologie af te ronden aan de Hogeschool Windesheim. Ik ben van plan door te studeren aan het Doopsgezind Seminarium. Ik hoop mijn bachelor af te ronden met een onderzoek naar de worsteling van transgenders met geloofsvragen, waarmee ik een bijdrage lever aan een onderzoeksproject naar transtheologie onder leiding van prof. dr. Heleen Zorgdrager, lector systematische theologie en genderstudies aan de PThU te Amsterdam.

Ik ben betrokken bij allerlei initiatieven op het gebied van LHBT (Lesbisch, Homo, Bi-seksueel, Transgender): als vrijwilliger bij de patiëntenorganisatie Transvisie ben ik initiatiefnemer van een gespreksgroep voor gelovige transgenders en ben ik beschikbaar voor transgenders die in individuele gesprekken hun persoonlijke vragen willen bespreken. Afgelopen zomer ging ik in Amsterdam voor in de roze viering die de Pride week afsluit en voor het eerst in het teken stond van Transgenders: de Transpride.

Ik verzorgde workshops voor de Oecumenische Vrouwensynode en het Convent van Vrijzinnige Pastores en leverde een bijdrage aan de glossy Nieuweilig.nu, waarin men o.l.v. gasthoofdredacteur en voormalig theoloog des vaderlands Janneke Stegeman op zoek gaat naar nieuwe vormen van heiligheid. Ik ben beschikbaar om individueel of in groepsverband voorlichting te geven over het onderwerp “transgender”.

Op kerkelijk terrein ben ik secretaris en tweede organist van de Doopsgezinde Gemeente Steenwijk, participeer in de werkgroep liturgie van de Raad van Kerken Steenwijkerland en ga geregeld voor in andere gemeentes in de wijde omgeving.

Het is mijn verlangen gemeente- en transgenderpastor te worden. Ik wil mensen helpen de beste versie van zichzelf te worden door het geschenk van hun leven uit te pakken, want “*Je kunt het leven slechts vieren wanneer je het als een geschenk aanvaardt.*”

Ik zie ernaar uit u in de dienst van 18 maart te ontmoeten.

*Jolanda Molenaar*

## **BIJ DE VIERINGEN**

*De vrouw van Lot*

In de serie verhalen over Abraham gaat het ook over de vrouw van Lot. Zij kijkt achterom en verandert in een zoutpilaar. Wat is daarvan de betekenis? Kristien Hemmerechts schreef er een roman over, *Een zuil van zout*, over wat achterom kijken met je kan doen. Hoe kunnen we omgaan met wat achter ons ligt, met wat voor ons ligt? We lezen Genesis uit 19 en Jesaja 43. We zingen een lied,

*Blijf niet staren op wat vroeger was,  
sta niet stil in het verleden.*

*Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen,  
het is al begonnen, zie je het niet?*

## **VAKANTIE**

Het duurt nog een tijdje, maar ik schrijf het nu al op: van 3 mei t/m 14 mei ben ik afwezig. We gaan onze zoon in Zweden opzoeken.

*Fride Bonda*

## **REDO-OVERLEG KERKENRADEN**

### **Ons kerkblad “De Wolwever”**

Vorig jaar hebben we geëxperimenteerd met één kerkblad voor de Doopsgezinde en de Remonstrantse gemeente. In het proefjaar 2018 gaan we daarmee door. Maandelijks valt bij velen De Wolwever op de fysieke of digitale deurmat dankzij de inspanning van onze onvolprezen redactie en de vele leden en vrienden, die artikelen aanleveren.

Aan het drukken en verspreiden zijn aanzienlijke kosten verbonden. Daarom hebben de kerkenraden gemeenschappelijk besloten om vanaf volgende maand De Wolwever per email te gaan verspreiden naar leden, vrienden en belangstellenden waarvan een mailadres bekend is. Zo kunt U ervaren hoe het is om het blad op deze manier te lezen. U kunt dan o.a. profiteren van zelf te kiezen lettergroottes en de full colour weergave. Tot de zomer blijft U ook de papieren versie ontvangen. Daarna komt deze versie te vervallen. Voor hen die, om welke reden dan ook, liever de gedrukte Wolwever willen blijven ontvangen, maken wij graag een uitzondering. Laat dat dan weten aan één van de beide secretarissen Nanneke Rijkhoff (0572 39 1725) of Ekke Klamer (038 466 0180). Daaraan zijn dan voor U (voorlopig) geen kosten verbonden. Voor degenen die nu al de digitale versie ontvangen verandert er niets.

Door deze overgang naar het digitale tijdperk kunnen we beter met U communiceren en besparen we op druk- maar vooral op verzendkosten.

*Namens de REDO Kerkenraad, Claas G. Hamming*

## **Overleg 20 februari**

Al langere tijd komt drie à vier keer per jaar een aantal leden van de doopsgezinde en remonstrantse kerkenraden bij elkaar om lopende zaken te bespreken. Ook op 20 februari jl. schoven we bij elkaar aan tafel in de consistoriekamer. In een prettige sfeer werd een agenda met 18 punten doorgelopen. Drie daarvan zijn:

### ***De vertegenwoordiging bij beide kerkenraden***

Om de communicatie tussen de data van het reguliere REDO-verleg te stroomlijnen is besloten dat bij alle kerkenraadsvergaderingen een vertegenwoordiger van de “andere” partij aanwezig zal zijn. Deze praat normaal mee over de onderwerpen, die ter tafel komen. Hij/zij heeft echter geen stemrecht. Desgewenst kan een verzoek gedaan worden om bepaalde informatie als “vertrouwelijk” aan te merken. Daarover wordt dan niet met de achterban gepraat. Het zal duidelijk zijn, dat dit het beste functioneert met vaste vertegenwoordigers. Voor dit jaar hebben Trudy van Soldt en Ekke Klamer zich bereid verklaart deze functie te vervullen.

### ***Veiligheid van mensen en gebouw***

Als gemeenschap hebben we een juridische en bovenal een morele verantwoordelijkheid voor onze bezoekers. Alleen met het afsluiten van een WA-verzekering dek je dat niet af. Wat kunnen we doen om de veiligheid te vergroten? Hebben we goede en bewegwijzerde vluchtroutes? Zijn er voldoende en de juiste brandblussers? Is er een EHBO koffer? Moeten we overgaan tot de aanschaf van een AED? Hoe gaan we om met het gebruik van kaarsen tijdens vieringen? Hoeveel paden van voor naar achteren moeten we hebben tussen de stoelen? Hoe breed moeten deze zijn?

En er zijn nog veel meer vragen, die opgelost kunnen worden door een BHV-plan. Samen met een aantal andere kerkgenootschappen in Zwolle gaan we daaraan werken. Ongetwijfeld kunnen we leren van elkaar en eventueel samen een cursus opzetten over dit onderwerp en materialen inkopen. Wordt vervolgd. (*BHV = Bedrijfs- of Burger Hulp Verlening*)

### ***Toekomstbestendig Gebouw***

De doopsgezinde kerkenraad onderzoekt mogelijkheden om het juridisch eigendom van het kerkgebouw aan de Wolweverstraat onder te brengen in een andere entiteit. Het economisch eigendom blijft dan bij de gemeente. Maar aan welke eisen moet het

gebouw voldoen om in de toekomst aan de wens van gebruikers te voldoen? Hoe kan het multifunctioneler worden? Tijdens de Wolweverdag in Giethoorn is daar over gebrainstormd. De doopsgezinde KR gaat aan haar ledenvergadering voorstellen om een commissie in te stellen om hier onderzoek naar te doen. Er is aan de remonstrante KR gevraagd om hierin mee te denken.

De volgende DORE overleggen zijn gepland op 15 mei en 28 augustus. In augustus zal uitgebreid stil gestaan worden bij resultaten van de samenwerking in het proefjaar tot dan toe. Die evaluatie willen we op zondag 14 oktober delen met leden, vrienden en belangstellenden.

## WOLWEVERDAG 2.0: PALMPASEN ..... EN NIEUWE WEGEN ZOEKEN



We gaan in gesprek over de eerste samenwerkingservaringen, maar kijken ook naar voren: Wat voor een gemeenschap kunnen en willen we zijn in de komende periode?

Op palmzondag 25 maart staat de korte viering in het teken van ontmoeten en het zoeken naar nieuwe wegen. De kinderen maken palmpasen-stokken met versieringen, die te maken hebben met verhalen over Jezus en over opnieuw beginnen. Dit sluit aan op de intentie van de bijeenkomst. Op een speciale manier

verder gaan met nieuwe wegen zoeken voor onze samenwerking.

Om ons daarbij te helpen hebben we de heer André Droogers uitgenodigd.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe die ochtend er uit gaat zien. Daarover leest U meer in de Nieuwsbrief. De basis voor deze bijeenkomst is gelegd tijdens de Wolweverdag 1.0, die we mochten beleven in Giethoorn. De flip-overvellen en de liederen van toen worden opgefrist. Er worden nieuwe stappen gezet. Zorg dat je erbij bent en noteer: **Palmpasen: Wolweverdag 2.0, 25 maart 2018 – aanvang 10.00 uur.**

Het is de bedoeling dat deze ontmoeting wordt afgesloten met een lunch. Binnenkort ontvangt U daarvoor een aanmeldingsformulier per mail of per post. We rekenen op een grote opkomst.



### Wie is André Droogers?

De doopsgezinde André Droogers is van huis uit cultureel antropoloog, maar beweegt zich na zijn pensionering ook graag op het terrein van godsdienst en levensbeschouwing. In 2010 publiceerde hij “Zingeving als spel, een gids voor vrije zinzoekers”. Zijn nieuwste boekje “God 3.0”, borduurt daar op voort.

De predikant Bert Altena (Assen) schreef daarover:

Het boek is op een originele manier opgebouwd uit zes hoofdstukken met elk 10 paragraafjes waarin steeds op 2 bladzijden één vraag wordt beantwoord.

Droogers zoekt naar een nieuwe versie van God. God 1.0 is de traditionele, inclusief lange baard.

God 2.0 is de moderne God, in spijkerpak en met welzijns-werkersuitstraling zeg maar. Beiden houden iets exclusiefs. God 3.0 moet volgens het ideaal van Droogers daaraan voorbij zijn, zowel gelovigen als atheïsten aanspreken, bij voorkeur een zij zijn en bovendien nog eens opgewassen tegen de grote problemen waar de mensheid in de 21e eeuw mee worstelt: de verdeling van de welvaart, beheersing van geweld, het behoud van de aarde en het omgaan met alle (religieuze) verschillen. Ga er maar aan staan...

Droogers is echter van de afdeling optimisten, en vervolgt vrolijk zijn zoektocht. Die brengt hem eerst langs de karakteristieke menselijke eigenschap om aan van alles betekenis te hechten en vervolgens naar het ook weer typisch menselijke vermogen tot verbeelding. Maar juist daardoor ervaart de mens dat de werkelijkheid waarin hij geplaatst is zijn begrip te boven gaat. Religies zijn ontstaan uit die ervaring en zijn dus ook weer typisch voor het 'mensendier'.

Inmiddels zijn we bij de volgende stap aangeland, waarin Droogers even vlot als hiervoor probeert de kern van het religieuze bloot te leggen. Die schuilt in de levensbeschouwelijke vragen: leven en dood, het goede, ware en schone, identiteit.

Die vragen worden net zo goed door atheïsten als gelovigen gesteld, dus dat onderscheid is meteen gerelativeerd. Levensbeschouwingen baseren zich uiteindelijk op onbewezen waarheden, maar dat geldt goedbeschouwd ook voor de wetenschap, dus ook dat verschil is maar betrekkelijk.

Droogers is van het speelse soort gelovigen, zoals u merkt. Het spel is voor hem een belangrijke categorie om het proces van zingeving te begrijpen. Spel, in de culturele betekenis die Huizinga er aan gegeven heeft, de homo ludens, de spelende mens, waarin het zingevingsspel met volle ernst wordt gespeeld, maar waarbij het besef dat het een spel is deel uitmaakt van de ernst. Als dat laatste ontbreekt, wordt het spel bedorven. Maar als het zingevingsspel té ernstig wordt genomen, ook.

Naast het spelkarakter schenkt Droogers veel aandacht aan het begrip 'macht'.

Hij onderscheidt tussen doelmacht en middelmacht. Voor de eerste is macht een doel op zichzelf; middelmacht staat altijd in dienst van een ander (hoger) doel. Heel vaak heeft men in de godsdienst gebruik gemaakt van de doelmacht en het hoeft geen betoog dat het dan volgens Droogers mis gaat: "Doordat het zingevingsspel veel te ernstig wordt genomen, ontaardt het. Doelmacht versterkt dit. Ze perverteert zowel de inhoud als de organisatie van het geloof. Andere zingevingsspelen worden genegeerd".

Het zal niet verbazen dat God 3.0 niet aan dergelijke euvelen lijdt. Zij is "interreligieus, zonder de eigenheid van specifieke religieuze visies te kort te doen. Haar perspectief is wereldwijd... Onder de ruime mantel van God 3.0 is plaats voor iedereen..." ook heeft ze zich "losgemaakt van de machtsuitoefening door haar dienaren... Ze is de godin van de tolerantie. Ze schrijft waarheid met een kleine letter" ze is een God die geen belemmering meer hoeft te vormen voor atheïsten om hun verbeelding de vrije loop te laten.

André Droogers heeft een leuk en sympathiek boekje geschreven waarin zijn professionele achtergrond herkenbaar aanwezig is. Maar het mooiste is misschien wel het begin, waarin hij als motto enkele 'levens-beschouwelijke adviezen' aan de lezers meegeeft en dat eindigt met de goede raad: 'schuil tussen de regels, houd van halve woorden, blijf bij vermoeden'.

Meer weten over de heer André Droogers? Kijk op zijn site: [www.andredroogers.nl](http://www.andredroogers.nl)



### **In Memoriam Joop Everaarts**

Op 13 januari 2018 is Joop Everaarts op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was lid van onze gemeente, maar bij velen onbekend. Dat kwam misschien wel omdat hij altijd op de grote vaart heeft gewerkt en na zijn pensionering een rustig leven leidde aan de de Ruyterstraat. Ik heb hem leren kennen als een vriendelijke man. Hij genoot van de kinderen van zijn neven en nichten en was dankbaar dat zij de laatste jaren voor hem zorgden. Op zijn 80-ste verjaardag hebben zij een feestdag voor hem georganiseerd. Het laatste half jaar werd Joop verzorgd in een verpleeghuis.

In de overlijdensadvertentie schreven de neven en nichten dat zij in liefde afscheid hebben moeten nemen van hun bijzondere oom en "opa".

*Bauwien van der Werf*

### **In memoriam Wil de Borst-Bouwman**

Op 17 januari is in Zwolle overleden Jacobine Willemine de Borst-Bouwman, voor velen Wil. Zij is bijna 86 jaar geworden. Zij was de tweelingzuster van Liesbeth Drese. Met velen hebben we afscheid van haar genomen op Kranenburg in Zwolle. De plechtigheid werd geleid door ds. Foekje Dijk.

Wil en haar man Gerrit hebben op veel plaatsen gewoond in Nederland en daarbuiten. Drie keer woonden ze een periode van zeven jaar in het buitenland, in Nigeria, op Curaçao en in Spanje. Ze kon er prachtig over vertellen als je op bezoek kwam, evenals over haar jeugd in Apeldoorn. Ze lachte graag, als ze de humor ergens van inzag.

Ze had een kleurrijk leven en heeft veel gedaan. Ze gaf Engelse les aan kinderen op Curaçao, ze tenniste graag, bridgete en maakte mooie vakantie-reizen. Ze tuinierde en schilderde. Enkele van haar schilderijen hingen bij haar in de woonkamer.

Wil was een actief lid van onze gemeente. Zolang ze kon bezocht ze regelmatig de kerkdiensten en ze was betrokken bij verschillende groepen zoals het RVC, de gesprekskring en de bijbelkring. Ze kon haar mening goed onder woorden brengen. Ze was vele jaren lid van de kerkenraad, waar ze als secretaris veel werk verzette. Ik heb er goede herinneringen aan. We werkten er plezierig samen. Samen met Gerrit ging ze vaak naar de weken op de Hoorneboeg.

Na het overlijden van Gerrit werd het stil en ging zij geestelijk achteruit. Het laatste jaar onderging zij verschillende verhuizingen, als laatste naar de Riethorst waar zij maar ruim een week heeft gewoond. We zullen haar missen.

Moge zij rusten in vrede.

*Nelly Beukema*

*Stof keert terug naar de aarde.*

*Aarde tot aarde*

*de levensadem keert*

*naar de God die haar gaf.*

Graag wil ik jullie allen, mede namens de kinderen, heel hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven, ontvangen na het overlijden van Wil.

Het is zo dierbaar deze nabijheid te ervaren; te mogen beseffen, dat je er niet alleen voorstaat, dat er aan je gedacht wordt. Het geeft een enorme kracht om door te gaan.

*Liesbeth Drese-Bouwman*

## UIT DE REMONSTRANTSE KERKENRAAD

Voor het eerst zit er een afgevaardigde van de doopsgezinde kerkenraad bij onze kerkenraadsvergadering.

De eerste gezamenlijke viering was een succes. Prima dienst, veel mensen in de kerk.

Er is een verzoek gekomen via Aart Hoogkarspel om een lid/vriend van de remonstranten de Venus vieringen te organiseren. Inlichtingen bij Aart.

400 jaar Remonstranten, wat doen we in Zwolle. In 2019 is het 400 jaar geleden dat de remonstrantse kerk is opgericht. We gaan hierover denken.

Het kerkenblaadje. Er zijn nu nog 60 blaadjes op papier, 14 personen willen dat zo houden en 37 willen het blad digitaal. We gaan vooralsnog geen bijdrage vragen.

Overlijden gemeentelid: voorlezen in memoriam in eigen dienst? De kerkenraad is van mening dat de familie daar inspraak in heeft.

*Nanneke*

## UIT DE DOOPSGEZINDE KERKENRAAD

### Het Kerkgebouw

Bij de kerkenraad komen al enige tijd bezorgde signalen binnen over het kerkgebouw. Diverse ruimtes, (een deel van) de inboedel en/ of de aankleding zijn aan vernieuwing toe. Enige voorbeelden:

**Het Hoekje:** de ruimte is te smal voor het jeugdwerk, er is te weinig bewegingsruimte.

**De Mennokamer:** is erg donker en daardoor geen aantrekkelijke vergaderruimte. Als het lichter zou zijn wil de zondagsclub hiervan graag gebruik maken.

**De keuken:** Klein en omdat er geen afzuiging is, kun je er niet iets koken of bakken.

**De kerkzaal:** de stoelen zijn aan onderhoud toe. De matten beginnen stuk te gaan. Ook wordt het als bezwaarlijk ervaren dat de stoelen niet stapelbaar zijn en daarom erg veel ruimte innemen als ze ergens opgeslagen moeten worden.

**Toiletten:** de afwezigheid van een invalidentoilet.

**Opbergruimte:** hierop alert zijn.

**Veiligheid gebouw:** hier moet aandacht aan besteed worden.

Voordat we op welke manier dan ook gaan investeren is het verstandig om ons te bezinnen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebouw, rekening houdend met de status van monument. De kerkenraad wil daarom een commissie instellen met 2 leden van de Doopsgezinde Gemeente en 2 leden van de Remonstrantse gemeente met de volgende opdracht:

*Onderzoek de wensen en mogelijkheden van het gebouw voor toekomstig gebruik en hun financiële consequenties voor zowel de eigen gemeente als (toekomstige) huurders.*

Uitgangspunt hierbij is de vraag hoe we gemeente willen zijn en wat we daarvoor nodig hebben. Dit eerste onderzoek willen we oktober 2018 afronden en bespreken in de ledenvergadering in november 2018.

Op basis van deze uitkomst kan de gemeente geadviseerd worden om hun keuze weloverwogen te bepalen hoe verder te gaan met het gebouw. Graag zouden we van U vernemen of u zich voor deze commissie kandidaat wilt stellen.

*De DG Kerkenraad*

## ACTIVITEITEN

### Literatuurkring 1 maart

We bespreken het boek Kolja van Arthur Japin. De doofstomme Kolja is opgevoed door de broers Modest en Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Wanneer Pjotr Iljitsj in 1893 in Sint-Petersburg overlijdt, twijfelt Kolja aan de officiële doodsoorzaak cholera.

Aanvang: 19.30 uur, Reviuslaan 24.

Nog niet eerder bij de Literatuurkring geweest? Dan graag vooraf aanmelden bij Tineke Datema, tiend123@gmail.com of tel. 038- 4541886.

*Tineke Datema*

### Bronnen van inspiratie

Vroeger werd het bijbelkring genoemd. Ik noem het liever Bronnen van inspiratie.

In vroegere tijden zijn mensen geïnspireerd geraakt door ervaringen en verhalen. Kunnen die verhalen ons inspireren in het leven hier en nu? We gaan visioenen lezen van bijbelse profeten. Raken die aan onze dromen en verlangens naar een betere wereld? We beginnen met een visioen van Jesaja: dat zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegscharen en speren tot sikkels, Jesaja 2: 1-5; en als je het niet kunt laten kun je ook 'dies irae' lezen wat daarna komt. Ook dreiging hoort bij de visioenen. Het lieflijke en het vreselijke. Waar gaat dit over? Welkom!

Wanneer: Woensdag 7 maart, 14.00 uur, Wolweverstraat 9, Mennokamer.

Het kan zijn dat je in de middag niet kunt, maar 's avonds wel. Laat het weten, dan kan ik op de avond eenzelfde aanbod doen.

Verdere informatie en aanmelden: gebonda@planet.nl

*Fride Bonda*

### Tafel van Vier voor Vrouwen

15 maart 17:00 uur, in de kerk, Wolweverstraat 9.

Vrouwen zijn welkom om samen te eten en te praten over het thema: de positieve kant van nee. Je kunt het op vele manieren zeggen: nee. Het geeft een grens aan. Er is ruimte om jezelf te zijn, ruimte voor nieuwe mogelijkheden, ruimte voor .....

Het leven kan vele wendingen nemen, onverwachte wendingen die je overkomen, of heel bewuste wendingen door eigen keuzes, door nee te zeggen, niet hardvochtig, wel hartgrondig. De positieve kant van nee, daar willen we over praten. Iedereen is welkom, neem gerust je vriendin, je buurvrouw, zus of collega mee. De bijeenkomst is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. We hopen weer velen te mogen verwelkomen. donderdag 15 maart 2018, 17.00 – 19.30 uur, Wolweverstraat 9 De werkgroep: Elly Kuijers, Inge Straks, Jelma Wiegersma, Coot Winkler Prins Aanmelden voor 10 maart bij Coot Winkler Prins: coot.winkler.prins@doopsgezind.nl

### Voorjaarswandeling op zaterdag 17 maart in de Vreugderijkerwaard

Het is dan bijna voorjaar, nog 4 dagen. In het voorjaar vieren we Pasen, omdat Pasen met nieuw leven te maken heeft. Het nieuwe leven komt weer tevoorschijn, van alle kanten, daar gaan we naar op zoek! Toch was het er ook in de winter, maar waar? Wat kunnen we onderweg zien van wat er al is en wat er nog aankomt? Plantjes, insecten, vogels, boomknoppen, paddenstoelen, . . .

Neem stevige schoenen mee en als je het hebt: een loepje en een verrekijker.

We starten in de Vreugdehoeve om 10 uur met een consumptie op eigen kosten en zijn om ongeveer 12 uur, uiterlijk half 1 weer terug.

Kinderen welkom! Voor mensen die minder goed ter been zijn kunnen we de wandeling wat inkorten.

Graag aanmelden bij: Harry Wendt [wenhwendt@hotmail.com](mailto:wenhwendt@hotmail.com) of Alfred van der Burgh [alfredbur@hetnet.nl](mailto:alfredbur@hetnet.nl)

### **Remonstrants Vrouwen Contact**

Op dinsdag 20 maart komen wij bijeen bij Liesbeth Drese-Bouwman, Zijpe 56, Zwolle, tel. 038-453 15 01. Aanvang 10.00 uur. De inleiding zal worden verzorgd door Joke van Vuure. Onderwerp: de jonge jaren van Johan Straus Senior.

### **Avondgesprek in de Mennokamer: over het gnostische evangelie van Thomas**

Donderdag 22 maart komt Hans van Lookeren vertellen over het Thomasevangelie. Hij heeft in vroegere jaren met Gilles Quispel gesproken over dit kleine gnostische evangelie. Quispel kreeg als eerste de Dodezee-rollen in handen en van de brokkelige manuscripten heeft hij een geheel en een vertaling gemaakt. Hans heeft een hertaling van het Thomasevangelie gemaakt om de tekst toegankelijk te maken.

Hans is sinds vorig jaar lid van de remonstrantse gemeente Zwolle.

Iedereen is welkom! Aanvang 20.00 uur, Wolweverstraat 9



### **Doet u ook mee aan muzikaal ontmoeten?**

Zaterdag 2 juni 2018 organiseren wij in onze ‘Wolweverkerk’ van 10.00 – 12.00 en van 13.30 – 15.30 uur voor ieder die belangstelling heeft een OPEN PODIUM voor VRIJ ‘ZINNIGE’ live Muziek, Zang en Poëzie door en voor amateur tot professional. Het thema is: Ontmoeten. Wij zijn nog op zoek naar instrumentalisten, zanger(s) – mag ook een koor zijn – en mensen die iets hebben met poëzie; voordragen en/ of zelf maken. Met name de artiesten uit Remonstrantse kringen en de DG Ring-gemeenten worden uitgenodigd mee te doen. Wij gaan een gevarieerd programma samenstellen. Ieders fanclub kan vrij in- en uitgaan. Toegang gratis, consumpties € 1,00.

Opgave en/ of meer informatie: Tineke de Vries, [tdevriesdrent@gmail.com](mailto:tdevriesdrent@gmail.com)

06-25363195

## ***Ontmoeting***

*Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten  
Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn.  
Je moet geen doel voor ogen hebben  
en je moet soms laten gebeuren waarvoor je bang bent.*

*Je moet niet alles willen verklaren  
voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog.*

*Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.  
Je moet jezelf in de ander durven zien  
zonder in die ander te verdwijnen.*

*Het kan zo maar opeens, voor jou staan  
het lijkt op iets om uit de weg te gaan.  
Dat is het vreemde van geluk.*

*Je maakt het waar of je maakt het stuk  
het kan jou bedreigen maar dezelfde kracht kan jou ook behoeden  
je moet wel van twee kanten durven komen om elkaar te ontmoeten.*

Stef Bos

(gebruikt in de preek van Sigrid Coenradi)



## Verslag Smaakvolle Movie Meeting 30 januari

De Movie Meeting georganiseerd door Fieke was een groot succes. De film *The Shack* is echt een film die je gezien moet hebben en maakt best wel veel in je los om over na te praten, wat dan ook gedaan werd.

De maaltijd was een Amerikaans gebeuren van een Hamburger met allerlei salades, aangepast aan de Amerikaanse film.

De avond werd bezocht door 14 mensen Remonstrants en Doopsgezind.

Dit is voor herhaling vatbaar en naar mijn ervaring heel prettig om dit samen te doen.

*Ans Bennink*

**Nemato Change a Life**  
**Port Alfred, 10 februari 2018**  
**Betreft: donatie solar power system**



Beste vrienden van Nemato Change a Life,  
Groot nieuws dat de Remonstrantse Gemeente Zwolle door de collecte heeft gedoneerd voor de aanschaf van zonnepanelen door Nemato Change a Life.

We zijn enige tijd geleden gestart met de fondsenwerving en die campagne verloopt redelijk wel. Met uw donatie zijn nu vrijwel alle kosten gedekt!!! We hebben de zonnepanelen inmiddels besteld, in de hoop dat we nog enige giften kunnen verkrijgen om de kosten van de batterij en de installatie van het systeem te kunnen dekken.

Wij verwachten in maart de aflevering van het systeem, als het dak van onze nieuwe klaslokalen klaar zal zijn.

Elk zonnepanelensysteem waar ook ter wereld draagt bij aan de vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen, maar bij ons heeft het nog extra gevolgen.

Wij wonen in het hart van de zogenaamde Sunshine Coast: we krijgen dagelijks vele uren krachtige zonneshijn, hetgeen zeer veel elektriciteit per zonnepaneel genereert. Aangezien de levering van elektriciteit in onze gemeenschap onbetrouwbaar is moeten we zeker investeren in een battery back-up system.

Als een goede doelen organisatie in een land met een zwakke economie staat fondsenwerving voortdurend onder druk, maar binnenkort zal de energie voor ons er altijd zijn, kosteloos van de zon!

Veel dank dat u bijdraagt aan onze energie!!!

*Jan Blom van Assendelft*

***Jij die in mij woont ....***

*Jij die in mij woont  
met de kracht als van een opspuitende bronwel  
vol sprankelend, levengevend water.*

*Ik heb het tot mijn schade en schande  
klaar gekregen ( wie laat nu het meest vrij ? )  
om jaar na jaar stenen te verzamelen  
en daarmee die bronwel in mij te begraven  
onder puin en gruis en eigen drukdoenerij.*

*Ik moet Jou weer opgraven in mij,  
opdelven in mijn diepste diep,  
het schilderijtje van mijn wezen, mijn gelaat  
grondig laten restaureren van jarenlang vuil.  
Jij hebt er Jouw gezicht in getekend,  
daar waar Jij verblijf houdt, diep in mij.*

*Wanneer krijg jij het klaar  
om Jouw beeltenis in mijn wezen  
weer van blijdschap te laten stralen  
in dat verfrissend, opspattend bronwater,  
daar diep, heel diep in mij verborgen ?*

*Kom, trek me naar binnen,  
blijf kloppen aan de poort  
want ook mijn oren zijn doof geworden,  
blijf schijnen in de nacht  
want de blindheid van mijn ogen is bijna totaal.*

*Kom, delf op mijn ware gelaat,  
maak mij mooi,  
maak van mij Jouw liefste mens,  
ik kan niet meer zonder Jou,  
Jij, die woont in mij,  
opborrelende Minnekracht  
wassend water dat leven doet.*

*Kom, leef je uit in mij.*

Jan van Ruusbroec (Zuid-Nederlands mysticus, 1293-1381)

## Vredesgemeente

Willen en kunnen wij als Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente ook *Vredesgemeente* zijn?

Wat is een vredesgemeente? Een poging: Een geloofsgemeenschap die zich structureel bezig houdt met vragen rond geweld, vrede, alternatieven. En wel als wezenlijk onderdeel van verkondiging, liturgie, diaconaat, pastoraat, vormingswerk, prioriteiten enz. Dus niet alleen eenmalig in de Vredesweek, maar *als teken van leven van de gemeenschap*. En niet alleen door enkele leden van de gemeente, maar actief *gedragen door de hele gemeente*.

Wat kunnen we als gemeenteleden daarvoor doen? Om te beginnen moeten we samen de vraag beantwoorden: *wat is vrede*, wat verstaan we daaronder en hoe kunnen we er concreet vorm aan geven? Praten we als gemeente wel hierover? Ik denk allereerst aan de bijbelgesprekskring: welke vredesboodschap halen we uit de bijbel?

Maar ook aan de verkondiging tijdens de zondagse eredienst (met nagesprek?), tijdens gemeenteavonden over thema's, die samenhangen met vrede. En door middel van lezingen, vredesliederen, gebeden, acties en nog veel meer. Aan het hiervoor genoemde kunnen veel gemeenteleden meedoen: in kerk of Mennokamer, maar ook in huiskamer-bijeenkomsten (wijkbijeenkomsten?) of tijdens huisbezoek aan gemeenteleden, die aan huis gebonden zijn. Gemeenteleden kunnen samen een boek lezen of een film bekijken en daarover met elkaar van gedachten wisselen. Tijdens de jaarlijkse Vredesweek is er tegenwoordig een gevarieerd aanbod aan programma's waar we een keuze uit kunnen maken. Meedoen aan training in geweldloze communicatie lijkt me ook een heel goede mogelijkheid. De hele gemeente moet als het ware doordrenkt worden van het vredesdenken. We kunnen elkaar daarbij betrekken, elkaar stimuleren en sterken.

## Actie

Maar niet alleen *denken*, ook *doen*. Vanuit het denken en praten over vrede kunnen we samen zoeken naar concrete acties om vrede vorm te geven. Ideaal lijkt me, als dit vooral vanuit de gemeente zelf komt. Te denken valt bijvoorbeeld aan contact leggen met mensen buiten onze eigen kring: van andere kerkelijke gemeenten of juist onkerkelijken, andere religies (bijv. moslims), vluchtelingen, ex-gedetineerden, enz. Kunnen we vanuit die contacten leren wat wij voor elkaar kunnen betekenen?

Andere voorbeelden: actief worden binnen Amnesty International, Oikocredit of Christian Peace Teams. Zelf denk ik met enthousiasme terug aan internationale contacten binnen organisaties als *Church and Peace* en *International Fellowship of Reconciliation* (IFOR) en verschillende reizen naar Japan, Honduras en Zuid-Amerika, die ik heb mogen meemaken en waarover ik veel zou kunnen vertellen. Maar er zijn nog talloos andere actievormen te bedenken, binnen en vooral buiten de doopsgezinde of remonstrantse gemeenschap.

Voor een zo groot thema als *vrede* is dit nog maar een beperkte gedachte, maar wel met de bedoeling om - als u wilt - hierop door te gaan binnen onze Doopsgezinde Gemeente en Remonstrantse Gemeente. Wilt u meedoen?

*Henk Blom*



## REMONSTRANTSE BERICHTEN

### Creatieve Midweek Remonstranten 2018

Beste schildervrienden, Verheugd kunnen wij jullie meedelen dat we een prachtige locatie hebben gevonden nu we niet meer in De Hoorneboeg terecht kunnen. Wij vonden buitenplaats Fredeshiem van de Doopsgezinde kerk. Fredeshiem ligt prachtig in een weidse natuur nabij Steenwijk in Overijssel en biedt goede voorzieningen. De Doopsgezinde kerk houdt hier zelf ook een paar keer per jaar een schildersweek. Docente Antje Sonnenschein, die ons begeleidt en instructies en goede raad geeft, kent Fredeshiem al en is zeer enthousiast. Wel zijn we –vanwege de beschikbaarheid van voldoende kamers– genoodzaakt de tijd van de Creatieve Midweek te verplaatsen naar: zondagmiddag 23 september t/m donderdagochtend 27 september 2018

De kamers, alle voorzien van douche en toilet, liggen op de begane grond met een deur naar buiten. Er is ruime parkeergelegenheid. We eten in de eetzaal, waar alles voor ons klaar zal staan. De deelnemersprijs bedraagt € 420 voor een 1 persoonskamer. Voor twee personen op een kamer: € 394,50. Dit bedrag is inclusief ontbijt, lunch, diner, lesgeld Antje, toeristenbelasting, koffie en thee. Alleen drank en fris moet apart worden afgerekend. Ook kun je bij Antje verf en andere schilderbenodigdheden kopen.

We zouden het fijn vinden om van jullie binnenkort te horen of je aan de Creatieve Midweek 2018 wilt deelnemen: [info@remonstranten.nl](mailto:info@remonstranten.nl) , 030 231 69 70.

*Hartelijke groet, Corine Wepster, Rob en Leontine Kaptein*



### Kom ook naar de Beraadslag 2018 op 10 maart in Hengelo

We hebben nog eens zeven goede redenen opgeschreven om je meteen in te schrijven. Lees nu onze zevenklapper:

1. Cultureel antropoloog André Droogers zegt dat ieder zijn eigen spel speelt, ook in het geloof. Eén Waarheid bestaat niet. En dus is tolerantie het toverwoord. Hij opent de dag.
2. Marleen Stelling, presentator van 'Het Vermoeden' vindt rust en houvast bij Etty Hillesum, de vrouw die nog steeds een voorbeeld is voor velen. Marleen deelt graag haar passie.
3. Dat liefde voorbij kan gaan, weet bijna iedereen. Schrijver/filosoof Jan Drost heeft er ook ervaring mee. Wat te doen als je geliefde je verlaten heeft.
4. Natuurlijk is Johan Goud van de partij: een leerhuis over dat wonderschone boek 'Prediker'. Maar niet alleen Goud, ook andere remonstrantse predikanten doen mee: over film, muziek en mystiek.
5. Hou je vast aan de Nederlandse Reisopera en zing mee.
6. Ontmoet andere Remonstranten, bekenden, onbekenden, voorgangers en voorbijgangers. Gezellig, leerzaam en verbindend. Op een verrassende locatie: de Waterstaatskerk in Hengelo. Vanuit Zwolle een uur, vanuit Utrecht anderhalf uur door het fraaie Twentse landschap.
7. Voor de prijs hoeft niemand het te laten: € 20 euro, inclusief koffie/thee, lunch en gratis toegang tot lezing en workshops.

Aanmelden: [info@remonstranten.org](mailto:info@remonstranten.org) of telefonisch 030 – 2316970

Zie voor het programma: [www.remonstranten.nl/beraadslag-2018-houvast/](http://www.remonstranten.nl/beraadslag-2018-houvast/)

## **Remonstrants bezinningsaanbod maakt een doorstart**

‘De spirituele activiteiten van de Remonstranten bundelen en meer toegankelijk maken. Dat is het doel van de zojuist opgerichte landelijke Taakgroep Remonstrantse Spiritualiteit’, zegt predikant Henk van den Berg. Onder zijn leiding bundelt deze taakgroep retraite-activiteiten die de opvolger zijn van de Remonstrantse Orde, de nog bestaande mannenretraite en de ‘Pelgrimage voor jongeren’. Voor deze pelgrimage zet voormalig arminiaan Annemijn Goeree zich in. Het zijn wandelweekenden waarin jongeren elkaar ontmoeten en zich bezinnen. ‘De behoefte aan bezinningsactiviteiten buiten de kerkelijke vieringen groeit, nu blijkt dat veel jongere belangstellenden en nieuwe vrienden zich minder herkennen in de vorm van de traditionele kerkdiensten’, zegt Henk. ‘Voor deze doelgroep en voor landelijke vrienden kan dit retraite-aanbod interessant zijn. Maar *hardcore* remonstranten zijn natuurlijk ook zeer welkom.’

Vanaf 1991 hebben de Remonstranten hun eigen Remonstrantse Orde gehad. De Orde is opgericht naar aanleiding van een bezinning in de CoZa en het zogenaamde Areopagusberaad over de toekomst van de Remonstranten. Meer spiritualiteit was gewenst.

Doel van de Orde was dan ook het persoonlijk vorm geven van het geloofsleven en het bieden van een concrete vorm van diaconaat. De vorm van de Ordebijeenkomsten was gebaseerd op de monastieke traditie met een kapittel, getijdengebeden, gezongen psalmen zoals in kloosters en een duidelijk commitment van de deelnemers.

Eind 2017 is de Orde opgehouden te bestaan, het ordeboek is ritueel dichtgebonden.

Modernisering van onze spirituele activiteiten was nodig, de luiken moesten open. Vanaf begin 2018 komen we dan ook met een volledig nieuw aanbod. We organiseren open retraite-etmalen met de nadruk op mystiek, stilte en bezinning, maar ook weekenden en midweken. Je hoeft je niet meer vast te verbinden aan dit initiatief, maar je mag ook één keer komen. Het wordt veel laagdrempeliger dus. Deelnemers hoeven zich niet meer bezig te houden met organisatorische zaken en de zang wordt minder moeilijk en daarmee minder moeizaam. Veel liederen uit de traditie van Taizé gaan voorbij komen. Ook denkt de Taakgroep Spiritualiteit aan buitenlandse trips.

Het programma voor 2018 ziet er als volgt uit:

**Bezinningsetmalen** op 23-24 februari, 1-2 juni, 24-25 augustus en 30 november-1 december (info en aanmelden bij Henk van den Berg, 06 129 00 469)

**Samen Pelgrimage** op 17-18 februari, 26-27 mei en in september (info en aanmelden bij Annemijn Goeree, 06 143 32 870)

**Midweek bij de zusters van Grandchamp** in de Sonnenhof, Gelterkinden, Zwitserland, van 12 juni – 16 juni (info en aanmelden bij Henk van den Berg, 06 129 00 469)

**Mannenretraite** van 16-18 november (info en aanmelden bij Pieter van Hoorn, 06 244 73 896)

**Stilteweekenden met persoonlijke begeleiding** op 29 juni -1 juli, 16-18 november en 28-30 december, (info en aanmelden bij Petra Galama, 06 521 15 226 of Henk van den Berg, 06 129 00 469)

**Bezinningsweekend over Innerlijke ruimte**, van 27-29 april (informatie en aanmelden bij Petra Galama, 06 521 15 226,

## DOOPSGEZINDE BERICHTEN

### Jaarverslagen 2017

Binnenkort gaat de kerkenraad de uitnodigingen versturen voor de algemene ledenvergadering. Daarbij worden de jaarverslagen van de verschillende activiteiten in de gemeente meegestuurd om in de ledenvergadering te bespreken. Tot op heden heb ik alleen het jaarverslag van de ledenadministratie ontvangen. Ik wil hierbij alle trekkers van de taakvelden en werkgroepen opwekken om de jaarverslagen naar de secretaris te sturen (fam@efklamer.nl) zodat ik op tijd de uitnodigingen kan versturen.

*Ekke Klamer*

### Collectes

De afgelopen periode hebben wij gecollecteerd op:

- 21-1-2018 voor World Fellowship Day € 52,40
- 28-1-2018 voor Steunfonds Eigen Gemeente € 70,30
- 18-2-2018 voor Doopsg. Jongerenwerk € 73,40

### Bloemengroet

Als blijk van “Samen één gemeente zijn”, zijn de kanselbloemen gebracht naar: zr. Magreet van der Werf, zr. Hazel van Saltbommel en zr. Marijke Baas-Bekking.

*Piet Minnema*

## UIT DE DOOPSGEZINDE RING ZWOLLE



Ben jij de **AMATEURFOTOGRAAF**

die het leuk vindt om *af en toe* een mooi plaatje te schieten voor de PR van plaatselijke gemeentes en/of de Ring Zwolle?

Geïnteresseerd? Neem contact op met Tineke de Vries

Servicepunt Ring Zwolle tel.: 06-25363195

Zie voor activiteiten de agenda en <http://www.dg-ringzwolle.nl/>

## VAN BUITEN DE GEMEENTEN

### Kerken als Podium

- 3 mrt Basiliek, Kamerkoor Pro Musica, o.l.v. Rolf Drost.  
Werken van Hassler, Bach, Mozart, Duruflé en Brewer.
- 10 mrt Plantagekerk, Mateo Barbagelata, piano en het trio Amalgama: Elena Vallecillo, viool, Francisco España, cello en Mateo Barbagelata, piano.  
Werken van Martin en Chopin.
- 17 mrt Lutherse kerk, Lunette sax4. Het saxofoonkwartet speelt werken van o.a. Moessorgski, Gershwin en Piazzolla.
- 24 mrt Oosterkerk, Hrayr Ter-Sargsyan, viool en Santiago Juncal, piano.  
Recital voor viool & piano met werken van Beethoven, Tchaikovsky en Baghdasaryan.

7 apr Basiliek, Het Bovenkerk Kamerkoor Kampen, o.l.v. Ab Weegenaar.  
Motetten van J.S. Bach: Komm, Jesu, Komm en Jesu, meine Freude.

### **Vrijzinnig Hattem**

6 maart 2018: Stevo Akkerman: "Het klopt wel, maar het deugt niet".

Stevo Akkerman is auteur, journalist en columnist. Voor dit nieuwe boek heeft hij de J. H. Heldring prijs ontvangen. In dagblad Trouw beschrijft hij eerlijk, kwetsbaar en scherpzinnig verbanden, waarden, humor en ook hypocrisie in onze samenleving en in de gebeurtenissen in de wereld.

Hij ging op onderzoek uit en sprak met kopstukken uit bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg en andere sectoren.

Plaats: De Marke, Daendelsweg 2, Hattem. Aanvang 20.00 uur.

### **PERSONALIA REMONSTRANTS**

#### **Verhuisd:**

Dhr. Jan Sievers is verhuisd naar Dalfsen, waar hij graag bezoek ontvangt:  
Woonzorgcentrum Rosengaerde, Afd. de Ruitenborgh, kamer 111, Pastoriestraat 1,  
7721 CT Dalfsen, 0529-431 541

### **PERSONALIA DOOPSGEZIND**

#### **Overleden:**

Zr. G. van Duren-Rolie op 7 december 2017

Br.. J.J. Everaarts op 13 januari 2018

### **AGENDA MAART**

di	06	20.00	Hattem	Lezing Stevo Akkerman
wo	07	14.00	Mennokamer	bronnen van inspiratie
do	08	14.00	Aggie Esselink	Bijeenkomst contactleden
do	08	19.30	Greet Aafjes	Bijeenkomst wijk 13, Bontekamp 18
do	08	20.00	DG NO-polder	T. de Vries (06-253 631 95)
do	15	17.00	Kerkgebouw	Tafel van 4
za	17	10.00	Vreugdehoeve	Voorjaarswandeling Vreugderijkerwaard
di	20	10.00	Liesbeth Drese	RVC (038-453 15 01)
do	22	20.00	Mennokamer	Hans van Lookeren, Thomasevangelie
zo	25	10.00	Kerkgebouw	Wolweverdag 2, korte dienst, lunch.

### **AGENDA APRIL**

di	03	19.30	Mennozaal	Dodo van Uden, Leerhuis
wo	04	20.00	DG Steenwijk	Rondetafelgesprek n.a.v. documentaire Martin Luther King

**Uiterste** inleverdatum kopij 24 maart 2018 (redactieadres: zie adressen)

*Of per E-mail: [debrugdgzwolle@gmail.com](mailto:debrugdgzwolle@gmail.com) of [rembladzwolle@gmail.com](mailto:rembladzwolle@gmail.com)*

## **PREDIKANT Voor de remonstrantse en Doopsgezinde gemeenten:**

Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort, 033-4624455, 06-16783562, werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: gebonda@planet.nl

## **ADRESSEN REMONSTRANTEN**

### **Kerkenraad:**

Voorzitter a.i.: Claas Hamming, 0523-656576 hamming@planet.nl  
Secretaris: Nanneke Rijkhoff, 0572-391725 nannekerijkhoff@gmail.com  
Peningmeester: Rachel Lopes Cardozo, 06-52146226 rachel.cardozo@gmail.com  
Giro NL93INGB0000922950 t.n.v. Rem. Gemeente Zwolle.  
2e Secretaris/notulist: Joke Spiers, 038-4531086 jc.spiers@home.nl  
Lid: Trudy van Soldt, 0529-451011 trudyvansoldt@gmail.com  
**Ledenadministratie:** Tineke Boot, 038-4654078, tineke.boot@kpnplanet.nl  
**Diaconale commissie:** Joke Spiers, 038-4531086, jc.spiers@home.nl  
Triodosbanknummer NL56TRIO0254722873, t.n.v. Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle, diaconale Commissie.

**Website Remonstrantse gemeente Zwolle:** [www.remonstranten.nl/zwolle/](http://www.remonstranten.nl/zwolle/)

**Landelijk bureau Remonstranten:** Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht, tel. 030-231 69 70, email: [info@remonstranten.nl](mailto:info@remonstranten.nl), website: [www.remonstranten.nl](http://www.remonstranten.nl)

## **ADRESSEN DOOPSGEZINDEN**

**Opbouwwerker:** Tineke de Vries-Drent, 0529-850337, 06-25363195, [tdevriesdrent@gmail.com](mailto:tdevriesdrent@gmail.com)

### **Kerkenraad:**

Voorzitter, Aart P. Hoogcarspel, 038-4542611 a.p.hoogcarspel@home.nl  
Secretaris: Ekke F. Klamer, 038-4660180 secr.dgzwolles@gmail.com  
postadres Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle  
Peningmeester: Piet Minnema, 0529-432328 p.minnema@home.nl,  
Bank NL86INGB0000883403, NL69ABNA0451415396, t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle  
Lid: Thecla Barneveld, 038-4657454 thecla.barneveld@home.nl

**Ledenadm.:** Paulien Jonkers-Stroink, 038-3761401

**Kerkmeester:** Ans Bennink, 038-4537210

**Verhuur kerk:** Truus Klamer, 038-4660180

**Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle:**

<http://www.dgzwolles.doopsgezind.nl/>

## **REDACTIE DE WOLWEVER**

Tineke Boot, Willy Prangma, Jelma Wiegersma, Karin Janze, Ronald Tuinsstra en Theo Prangma  
038-4221316

**mailadres redactie:** [rembladzwolles@gmail.com](mailto:rembladzwolles@gmail.com) of [debrugdgzwolles@gmail.com](mailto:debrugdgzwolles@gmail.com)

**Digitale Nieuwsbrief:** [info@dgzwolles.doopsgezind.nl](mailto:info@dgzwolles.doopsgezind.nl)

## **Trekkers taakvelden (stand eind 2017)**

1	vieren	F. Bonda		
2	zingeving	F. Bonda		
3	contact	T. Datema	<a href="mailto:tiend123@gmail.com">tiend123@gmail.com</a>	038-4541886
		M. Spruit	<a href="mailto:mta.spruit@kpnplanet.nl">mta.spruit@kpnplanet.nl</a>	06-515 960 75
4	jeugd	D. Dijkmsa	<a href="mailto:tymen.wieger@planet.nl">tymen.wieger@planet.nl</a>	038-422 96 00
5	basis	T. Klamer	<a href="mailto:fam@efklamer.nl">fam@efklamer.nl</a>	038-466 01 80
6	gebouw	W. de Jonge	<a href="mailto:wkdejonge@tele2.nl">wkdejonge@tele2.nl</a>	038-453 40 67
7	informatie	R. Zijlstra	<a href="mailto:renze.zijlstra@gmail.com">renze.zijlstra@gmail.com</a>	038-337 74 76
8	wereld	A. Hoogcarspel	<a href="mailto:a.p.hoogcarspel@home.nl">a.p.hoogcarspel@home.nl</a>	038-454 26 11

## **Vervoer naar de kerk**

Indien vervoer naar de kerk problemen geeft, schroom dan niet om te bellen naar Tel. 0529-432328, wij zullen ons best doen om vervoer te regelen.

Hier had uw bijdrage kunnen staan!



Meester Koolenweg 43  
8042 GC Zwolle