

# DE WOLWEVER



Maandblad van de Remonstrantse en  
Doopsgezinde gemeenten  
Zwolle

mei/juni 2018

## **PREDIKANT Voor de remonstrantse en Doopsgezinde gemeenten:**

Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort, 033-4624455, 06-16783562, werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: gebonda@planet.nl

## **ADRESSEN REMONSTRANTEN**

### **Kerkenraad:**

Voorzitter a.i.:	Claas Hamming,	0523-656576	hamming@planet.nl
Secretaris:	Nanneke Rijkhoff,	0572-391725	nannekerijkhoff@gmail.com
Penningmeester:	Rachel Lopes Cardozo,	06-52146226	rachel.cardozo@gmail.com
Giro NL93INGB0000922950 t.n.v. Rem. Gemeente Zwolle.			
2e Secretaris/notulist:	Joke Spiers,	038-4531086	jc.spiers@home.nl
Lid:	Trudy van Soldt,	0529-451011	trudyvansoldt@gmail.com
<b>Ledenadministratie:</b>	Tineke Boot,	038-4654078,	tineke.boot@kpnplanet.nl
<b>Diaconale commissie:</b>	Joke Spiers,	038-4531086,	jc.spiers@home.nl
Triodosbanknummer NL56TRIO0254722873, t.n.v. Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle, diaconale Commissie.			

**Website Remonstrantse gemeente Zwolle:** [www.remonstranten.nl/zwolle/](http://www.remonstranten.nl/zwolle/)

**Landelijk bureau Remonstranten:** Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht, tel. 030-231 69 70, email: [info@remonstranten.nl](mailto:info@remonstranten.nl), website: [www.remonstranten.nl](http://www.remonstranten.nl)

## **ADRESSEN DOOPSGEZINDEN**

**Opbouwwerker:** Tineke de Vries-Drent, 0529-850337, 06-25363195, [tdevriesdrent@gmail.com](mailto:tdevriesdrent@gmail.com)

### **Kerkenraad:**

Voorzitter,	Aart P. Hoogcarspel,	038-4542611	a.p.hoogcarspel@home.nl
Secretaris:	Ekke F. Klamer,	038-4660180	secr.dgzwolfe@gmail.com
postadres Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle			
Penningmeester:	Piet Minnema,	0529-432328	p.minnema@home.nl,
Bank NL86INGB0000883403, NL69ABNA0451415396, t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle			
Lid:	Thecla Barneveld,	038-4657454	thecla.barneveld@home.nl

**Ledenadm.:** Paulien Jonkers-Stroink, 038-3761401

**Kerkmeester:** Ans Bennink, 038-4537210

**Verhuur kerk:** Truus Klamer, 038-4660180

**Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle:** <http://www.dgzwolfe.doopsgezind.nl/>

## **REDACTIE DE WOLWEVER**

Tineke Boot, Willy Prangma, Jelma Wiegersma, Karin Janze, Ronald Tuinsstra en Theo Prangma  
038-4221316

**mailadres redactie:** [rembladzwolfe@gmail.com](mailto:rembladzwolfe@gmail.com) of [debrugdgzwolfe@gmail.com](mailto:debrugdgzwolfe@gmail.com)

**Digitale Nieuwsbrief:** [info@dgzwolfe.doopsgezind.nl](mailto:info@dgzwolfe.doopsgezind.nl)

## **Trekkers taakvelden (stand eind 2017)**

1	vieren	F. Bonda		
2	zingeving	F.Bonda		
3	contact	T. Datema	<a href="mailto:tiend123@gmail.com">tiend123@gmail.com</a>	038-4541886
		M. Spruit	<a href="mailto:mta.spruit@kpnplanet.nl">mta.spruit@kpnplanet.nl</a>	06-515 960 75
4	jeugd	D. Dijkmsa	<a href="mailto:tymen.wieger@planet.nl">tymen.wieger@planet.nl</a>	038-422 96 00
5	basis	T. Klamer	<a href="mailto:fam@efklamer.nl">fam@efklamer.nl</a>	038-466 01 80
6	gebouw	W. de Jonge	<a href="mailto:wkdejonge@tele2.nl">wkdejonge@tele2.nl</a>	038-453 40 67
7	informatie	R. Zijlstra	<a href="mailto:renze.zijlstra@gmail.com">renze.zijlstra@gmail.com</a>	038-337 74 76
8	wereld	A. Hoogcarspel	<a href="mailto:a.p.hoogcarspel@home.nl">a.p.hoogcarspel@home.nl</a>	038-454 26 11

## **Vervoer naar de kerk**

Indien vervoer naar de kerk problemen geeft, schroom dan niet om te bellen naar

Tel. 0529-432328, wij zullen ons best doen om vervoer te regelen.



# DE WOLWEVER

Nummer 8



*Ons oog ziet enkel maar een deel  
(avondlied lied 246)*

Toen onze zonen nog klein waren zong ik 's avonds voor hen een avondlied:

*Zie je de maan die schone wil zich maar half vertonen  
Toch is zij een geheel,  
Zo zijn er grote zaken, waar wij geen ernst maken  
Ons oog ziet enkel maar een deel.*

De laatste regel is voor mij veelbetekenend, vooral als ik me heb laten meeslepen door mijn voorstellingen van mensen. Ik sprak een keer met een vrouw in het ziekenhuis. Ze kwam uit Friesland, dat vond ik leuk, omdat ik zelf in mijn jonge jaren in een Fries dorp heb gewoond. Zij kwam van een boerderij en kon goed leren. Haar vader wilde dat zij naar de HBS ging. Dat was in die tijd een uitzondering. Meestal moesten kinderen in die tijd, de jaren vijftig, na de lagere school meewerken op de boerderij en in huis. Ik vond het geweldig van die vader: het toonbeeld van een ruimdenkende, vooruitstrevende Friese boer, die het beste met zijn dochter voor had. Bij een tweede gesprek bleek hij niet altijd aardig tegen haar. Het leek wel alsof hij jaloers werd: 'Je moet niet denken dat je alles beter weet', en nog vervelender dingen kon hij tegen haar zeggen. Ik begon mijn beeld wat bij te stellen. De derde keer vertelde ze met schroom dat hij haar twee jongere zusjes misbruikt had en dat dat tweespalt in de familie had gebracht. Een deel ontkende het, een ander deel bekommerde zich om de jongste zussen.

Ik was er stil van. Natuurlijk om de levens van haar zussen, die onmiskenbaar bepaald werden door het misbruik van hun vader. Maar ik was ook stil omdat ik me zo had laten meeslepen door mijn aanvankelijke beeld van de vader: ruimdenkend, vooruitstrevend.

Wat kan het anders zijn dan je voorstelling! Het kan ook nog zo zijn, dat de man in zijn jonge jaren, vooruitstrevend en ruimdenkend was en dat hij later de pijn voelde van wat hij zelf niet had kunnen leren. En dat hij niet goed met die pijn kon omgaan en dat afreageerde op zijn dochters.

We kunnen niet zonder beelden en voorstellingen, niet van mensen, niet van zaken en situaties. We hebben ze nodig om goed in te schatten of we iemand of iets kunnen vertrouwen. En graag dichten we mensen mooie eigenschappen toe, omdat we graag idealen voor ogen hebben of een harmonische verbondenheid in een familie.

De werkelijkheid is brokkeliger, is bijna altijd anders dan op het eerste gezicht lijkt. De werkelijkheid kent altijd schaduwkanten, net als de maan.

Ons oog ziet enkel maar een deel.

*Fride Bonda*

## **KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten**

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

- 06 mei Iona viering **aanvang 11.00 uur**
- 13 mei mw. G.H. van Soldt
- 20 mei mw.ds. G.E. Bonda Pinksteren (zondagsclub)
- 27 mei ds. Gabe Hoekema, Haren
- 03 juni Iona viering **aanvang 11.00 uur**
- 10 juni ds. L. Lijzen, Groningen (zondagsclub)
- 17 juni mw.ds. E. de Clercq
- 24 juni mw.ds. G.E. Bonda (zondagsclub)

De Venus, Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur

- 06 mei ds. J.Vonk, Driezorg
- 20 mei dhr. H. Enthoven, Dalfsen Pinksteren
- 10 juni ds. J.Vonk, Driezorg
- 24 juni dhr. H. Enthoven, Dalfsen

De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te vinden op: [www.vrijzinnig-hattem](http://www.vrijzinnig-hattem) en [www.vrijzinnigen-heerde.nl](http://www.vrijzinnigen-heerde.nl)

## **BIJ DE VIERINGEN EN GEDACHTEN BIJ HET RITUEEL VAN DE DOOP**

Vier maanden zijn er nu Wolwevervieringen. We hebben gewone zondagse diensten gehad, we hebben Palmпасen gevierd met een optocht van kinderen en versierde palmпасenstokken, we hebben brood en wijn gedeeld, we hebben Pasen gevierd. Soms horen we als kerkenraden via via langs de zijlijn wat gemopper dat de dingen anders gaan en we horen positieve geluiden over ontmoetingen en nieuwe invalshoeken.

Wat we nog niet hebben meegemaakt met elkaar is een doopdienst. Daarover hebben doopsgezinden en remonstranten verschillende gedachten.

“Dopen wat mondig is, spreken wat bondig is”, is een spreuk die in bijna elke doopsgezinde kerk te vinden is. Doopsgezinden worden gedoopt op volwassen leeftijd, als mensen lid willen worden van de gemeenschap en daarbij schrijven ze hun eigen geloofsbelijdenis.

Remonstranten kennen ook op die manier de volwassendoop. En ze kennen de kinderdoop. Kinderen worden daarbij niet ingeschreven als lid, maar later als ze volwassen zijn en er zelf voor kiezen. Dan verwoorden ze wat ze geloven en wat voor hen van betekenis is in het leven. Sommige remonstranten zijn hun leven lang vriend.

De betekenis van de kinderdoop is de laatste jaren flink verschoven. Meestal wordt het als een ritueel gezien van dankbaarheid en verwondering bij de ouders dat dit jonge leven hen is toevertrouwd. In die betekenis lijkt de remonstrantse kinderdoop veel op de kinderopdracht of geboortedankzegging bij de doopsgezinden.

Deze inleiding omdat er in de Pinksterviering twee kinderen worden gedoopt. De zoon van Margreet en Rini Huijgen, Floris, en de zoon van Rachel Lopes Cardozo en Rutger Speelman, Rafael.

Vóór Pinksteren zijn er twee andere vieringen geweest:

Op 6 mei een Ionaviering verzorgd door Aart Hoogcarspel en Karin Janze. Deze begint om 11.00 uur. Aansluitend is er koffie en een lunch. We hopen ook mensen “van buiten” te mogen begroeten.

Op 13 mei zal in de dienst bij ons voorgaan Trudy van Soldt. Velen zullen haar wel kennen, want zij is vriend van onze gemeente en maakt als vicevoorzitter deel uit van de kerkenraad. Zij studeert sinds enkele jaren theologie.

Zondag 20 mei is het Pinksteren. Het is de derde zondag, maar toch is er dan zondagsclub, omdat het leuk is dat kinderen met elkaar een kinderdoop meemaken.

In de dienst gaan we het hebben over de gaven van de geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vrede, vertrouwen, zachtmoedigheid en gelijkmoedigheid (Galaten 5: 22).

Op 27 mei gaat voor ds. Gabe Hoekema. Hij was predikant van 1968 tot 2008 in gemeenten in Friesland en vanaf 1985 tot zijn emeritaat in Aalsmeer.

Op 10 juni gaat voor ds. Lense Lijzen uit Groningen. Hij heeft geschiedenis en theologie gestudeerd. Hij is 12 jaar predikant geweest in Amsterdam en sinds 2008 verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Groningen. Een klein deel van zijn tijd werkt hij voor het Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Zijn belangstelling gaat ook uit naar kerkgeschiedenis, oecumene en internationale contacten.

Op 17 juni gaat voor ds. Els de Clercq uit Arnhem. Zij studeerde theologie aan de UVA en werkte sinds 1983 als predikant in verschikende vrijzinnige gemeenten.

Zondag 24 juni lezen we psalm 127, over een huis bouwen, dat kun je alleen maar met anderen doen.

### **Vakantie predikant**

Van 3 mei t/m 14 mei ben ik afwezig. We gaan onze zoon in Zweden opzoeken.

Neemt u indien nodig contact op met de voorzitter of secretaris van de kerkenraad.

*Fride Bonda*

### **Uit de remonstrantse kerkenraad van 5 april 2018**

Door diverse omstandigheden is er in de maand maart geen kerkenraadsvergadering geweest. Op 6 april was de kerkenraad weer voltallig aanwezig.

Er is een wijziging in het preekrooster: ds. Gerrit Berveling moet wegens ziekte verstek laten gaan. In deze dienst gaat nu voor mw. Trudy van Soldt, ons eigen kerkenraadslid. Wij zijn blij dat zij deze plek opvult.

Verder is Claas samen met Ekke naar een algemene vergadering geweest over de bedrijfshulpverlening (BHV). U hoort hier nog wel meer over in de toekomst.

Verder hier nog maar eens een dringende oproep voor vrijwilligers. Het is fijn dat we de gemeente draaiende kunnen houden maar er komt veel op dezelfde mensen neer. We willen graag nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Denkt u er eens over na of het iets voor u is. U kunt zich altijd aanmelden bij één van de kerkenraadsleden of bij Fride.

*Nanneke Rijkhoff*

### **Nieuwe mensen.... nieuwe ideeën .....**

Op een mooie dag in april nodigde de kerkenraad een aantal belangstellenden uit voor een gesprek over hun verwachtingen bij de Remonstranten in Zwolle. Samen hebben we gewandeld en gegeten, maar bovenal gesproken. Heel persoonlijke drijfveren

kwamen ter sprake in een eerlijke en open sfeer. Centraal stond: Wat verwacht je van ons? De volgende punten kwamen o.a. aan bod:

Wat bracht je er toe om naar de Wolveverstraat te komen? Hoe was die eerste kennismaking? Wat vind je van de vieringen? (Frequentie, inhoud, vormgeving, liturgie), Welke mening heb je over de communicatie middels Kerkblad (op papier of digitaal?), de nieuwsbrief en de website?

Doe je wel eens mee aan andere activiteiten? Zo ja, welke en hoe vind je dat? Welke activiteiten zouden toegevoegd kunnen worden? Heb je zin en tijd om daaraan mee te werken? Hoe ervaren jullie de samenwerking Doopsgezinden in Zwolle? Op welke wijze kun je verbonden zijn: lid, vriend of belangstellende. Waarom belangstellende blijven? Een groot deel van de kerkenraad was bij deze bijeenkomst aanwezig. Het besprokene komt zeker terug in komende gesprekken en plannen.

*Claas Hamming*

### **Impressie van de ledenvergadering van de doopsgezinde gemeente op 24 april**

Na de opening door de voorzitter werden de notulen van 10 oktober vastgesteld en de financiële stukken en jaarverslagen goedgekeurd. Eén vacature in de kerkenraad werd opgevuld door de benoeming van Renze Zijlstra tot penningmeester. De voorzittersfunctie blijft vooralsnog vacant. Paulien Jonkers werd bedankt voor haar jarenlange inzet voor de ledenadministratie en Reinier Zweep voor zijn langjarige inzet als financieel administrateur. Ronald Tuinstra volgt beiden op.

Er wordt een dore-werkgroep gebouwd ingesteld om het toekomstige gebruik en mogelijke/noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw te verkennen. Uiteraard gerelateerd aan de gedachten over de gewenste toekomstige gebruiksmogelijkheden ten dienste van een levende gemeente. De samenwerking met de remonstranten wordt in de novembervergadering geëvalueerd. De tijdens de vergadering gehouden inventarisatie wijst uit dat de samenwerking zich positief ontwikkeld.

In de vergadering zijn geen bezwaren geuit tegen de gedachte van de kerkenraad om de huidige situatie ook in 2019 voort te zetten. Aldus kan het proces van elkaar leren kennen en wennen aan elkaar en elkaars cultuur in geleidelijkheid worden voortgezet.

*Theo Prangma*

### **Voorjaarsledenvergadering remonstranten op 22 mei**

Onze voorjaarsledenvergadering vindt dit jaar plaats bij Hogeschool Windesheim. We beginnen om 19.30 uur met een kennismaking met Martin Jans. Hij is studentenpastor in Zwolle en zal ons vertellen over zijn inspiratie en ervaringen in dit werk.

Na de koffie begint de vergadering. Formeel heet dat de ledenvergadering, maar ook de vrienden zijn uiteraard van harte welkom. De kerkenraad wil dan graag verantwoording afleggen voor het beleid in 2017 en de begroting voorleggen voor het lopende jaar. De agenda en de bijbehorende stukken ontvangt U binnenkort per mail. Mocht je deze liever op papier ontvangen? Dat kan natuurlijk ook. Meldt dat dan telefonisch bij secretaris Nanneke Rijkhoff: 0624-1844 78.

*Claas Hamming*

## **Kort verslag van de introductie van het gnostieke Thomasevangelie op 22 maart**

We maakten kennis met de gezegden van Jezus, zoals die zeer waarschijnlijk door zijn discipel Thomas zijn opgetekend. Thomas is een uitzonderlijke discipel van Jezus. We behandelden deze avond zo goed mogelijk de eerste drie of vier logia, dus gezegden, van Jezus. Als je die goed begrijpt, zijn vrijwel alle volgende gezegden veel gemakkelijker te begrijpen. Jezus spreekt met korte en zeer krachtige zinnen en woorden. Zijn discipelen begrepen hem dikwijls niet. Thomas begreep hem wel, en dat zei Jezus ook van Thomas, die zijn mond moest houden in menige situatie waar ketteren gezocht, verraden en gedood werden.

De inleidende zin en de eerste drie logia zijn door Thomas en Jezus als introductie bedoeld.

0. *Dit zijn de geheime woorden die Jezus de Levende gesproken heeft en die Didymus Juda Thomas heeft opgeschreven.*

- geheime = uitleg vragende ; =voorzichtige ; = ongebruikelijke ;
- Levende = met de actieve-, begripsvolle-, inspirerende-geest;

1. *En hij heeft gezegd: Hij die de betekenis van deze woorden zal vinden zal de dood niet smaken.*

- woorden = de logia van Jezus;
- de dood niet smaken = de geest zal levend blijven: denken, luisteren, zien, lezen, schrijven, lerend doen.

2. *Jezus heeft gezegd: Dat hij die zoekt niet ophoude met zoeken tot hij gevonden heeft, en als hij gevonden zal hebben zal hij verbijsterd zijn, en verbijsterd zijnde zal hij in verwondering opgaan, en hij zal heersen over het Al.*

- heersen over het Al = alles begrijpen, over de schepping en het doel ervan.

3. *Jezus heeft gezegd: Indien zij die u leiden u zeggen: ziet het Rijk is in de hemel, dan zullen de vogels van de hemel u voor zijn; indien zij u zeggen: ziet het is in de zee, dan zullen de vissen u voor zijn. Maar het Rijk, het is het binnenste en het is het buitenste van u. Wanneer gij uzelf zult kennen dan zult gij gekend zijn, en zult gij weten dat gij zelf de zonen van de Levende Vader zijt. Maar indien gij uzelf niet kent, dan zijt gij in armoede en gij zelf zijt armoede.*

- Dit logion raakt de kern van de religie die Jezus voorstond en is de kern van het eerste vorm van het later gevormde Christendom na de 2e eeuw AD: Het is de uitspraak "Kent uzelve" in samenhang met het "dan zult gij gekend zijn" en "weten dat gij zelf de zonen (en dochters) zijt van de Levende Vader".
- De armoede is het gebrek aan inzicht en begrip hebben en zo houden. De armoede *zijn* is het onvermogen en onwil tot zelfkennis en geen verantwoordelijkheid dragen.

Met de volgende twee logia is de introductie afgerond. Dan gaat Thomas het verder uitwerken van en door Jezus in de ca. 20 volgende logia.

*Hans van Lookeren*

## **Landelijke ontmoetingsdag voor contactleden 24 maart in De Kapel in Hilversum**

Het thema was: "Wat zeg je nu?". Een onverwachte uitspraak of gebeurtenis. En dan? Zit je met je mond vol tanden, of . . . .

Na de opening door Martijn Zuiderduin luisterden we naar gedichten en gebeden van ds. Evelijne Swinkels, op muziek gezet en gezongen door Ingrid Gans. We leerden

elkaar beter kennen door het spel “Kom over de streep”, waarbij we ons standpunt t.a.v. enkele stellingen kenbaar maakten door voor of achter de streep te gaan staan. De gesprekjes over onze keuze gaven aanleiding tot de nodige hilariteit.

Daarna volgden de workshops. Ik koos voor “Met lege handen”, geleid door Jakob van Wielink van de School voor Transitie en “Bent u er nog?” door Dirk Boersma van het Centrum voor Excellent Leiderschap.

“Met lege handen” ging over gesprekken voeren met mensen in moeilijke en verdrietige tijden en was een warm en persoonlijk gebeuren.

Er zijn veel soorten van verlies, zoals bij overlijden, verhuizing, emigratie, scheiding, ontslag. Onze gespreksleider gaf aan, dat hij als rouwbegeleider de neiging heeft om iets op te lossen. Hij probeert het rouwverhaal naar boven te krijgen. Sommige deelnemers vertelden iets over een verdrietige gebeurtenis in hun leven. Door de reacties van Jakob en anderen leerden we welke emoties mensen dan kunnen ervaren, wat hen steun gaf, perspectief bood om weer verder te gaan, en hoe je hiermee in een gesprek kunt omgaan.

In “Bent u er nog?” maakten we kennis met verbindend communiceren, een methode om duidelijkheid te krijgen en begrip en verbinding te scheppen tussen mensen. Belangrijk is, dat ieder er mag zijn, dat er geen hiërarchie is, maar dat je naast elkaar staat. Geen oordeel vellen, maar iemand in zijn waarde laten.

Je eigen behoeftes en gevoelens aangeven.

Door vragen te stellen kun je meer helderheid krijgen en tot de essentie komen. We kregen enkele tips over wat je kunt doen als iemand iets ernstigs over zichzelf vertelt. Een stilte laten vallen om te zoeken naar woorden, uit het hart reageren, non verbale communicatie. Je weet van te voren niet, hoe een gesprek gaat verlopen.

Na een lange, volle dag sloten we af met een korte viering geleid door ds. Swinkels.

Het is fijn, dat de Landelijke Taakgroep Contactleden jaarlijks een ontmoetingsdag organiseert met een goed programma, waardoor we in ons werk gesteund worden. Het is leuk om erheen te gaan, nieuwe kennis op te doen en van gedachten te wisselen met andere contactleden.

*Nellie Beukema-Kremer*

## **Zondagsclub/ Jeugd**

De zondagsclub voor de kinderen in de basis-school-leeftijd is “verhuisd” naar de tweede en de vierde zondag, omdat dan de gezamenlijke Wolwever-vieringen zijn. We hopen zo ook meer samenwerking te krijgen tussen Do en Re. Tot nu toe bevalt het goed. Met Palmпасen hadden we hadden veel kinderen die een mooie stok versierd hebben. Ook met Pasen waren er veel kinderen. Op andere zondagen was de opkomst iets minder, maar toch zijn er altijd wel kinderen en mogen we de laatste tijd ook regelmatig ‘nieuwe’ kinderen begroeten. Om er achter te komen wat de verwachtingen van de ouders zijn is er op 5 april een avond geweest waarop we samen in gesprek zijn gegaan. Het ging over hoe gezinnen wel of niet hun plek vinden in de Wolwever gemeente. De vraag die centraal stond was: Wat voor ouders willen we zijn voor onze kinderen? Andere vragen waren: Wat vinden we belangrijk in de opvoeding van onze kinderen? Welke waarden zijn voor ons belangrijk en willen we doorgeven? Hoe kunnen we dat doen? Wil je iets met een kerk of niet?



Al pratend over je eigen geloof en of en hoe je dat op je kinderen over brengt, kwamen we er achter dat iedereen hier heel verschillend in staat. De avond vloog voorbij en daarom zijn we niet toegekomen aan de behoeften van de ouders met betrekking tot activiteiten voor de kinderen binnen de gemeente. Daarom is er een vervolg gepland op 5 juni, om daarover met elkaar van gedachten te wisselen.

Voor de kinderen staat de zondagsclub nog enkele keren op het programma. Rondom Pinksteren wijzigen we het programma iets: op 13 mei geen zondagsclub, met Pinksteren wel. Natuurlijk sluiten we het seizoen weer af met een gezamenlijk uitje op 8 juli.

*Fieke Zijlstra, Valerie Plugge en Dieneke Dijkma*

### **Doopsgezinden en Remonstranten naar buiten**



Op 14 april gingen we voor een voorjaarswandeling naar buiten, naar de Vreugderijkerwaard aan de IJssel even buiten Zwolle. We ontmoetten elkaar in de biologische schapenmelkerij met restaurant en winkel, de Vreugdehoeve. Na de koffie gingen we onder leiding van Harry Wendt op pad in het unieke natuurgebied met het prachtige uiter-

waardenlandschap. Hij vertelde, dat de rivierbedding breder is gemaakt en de dijk verlegd. Als overstort voor hoog water zijn enkele nevengeulen gemaakt met verschillende drempelhoogte, waardoor het water sneller doorgeleid kan worden.

Het op het oog kale gebied bevat ongelooflijk veel planten en dieren. Via een lange brug bereikten we de vogelkijkhut. Harry wees ons op de vogels die we met de verrekijker konden zien, zoals een zeearend, aalscholvers en bergeenden. Andere deelnemers kenden de namen van de bijzondere planten, die we tegenkwamen.

We zagen o.a. bloeiende sleedoorn met korstmoss en klein hoefblad, dat na de bloei witte pluïsbolletjes heeft.

Verderop kwamen we op een rivierduin aan de IJssel met een fraaie picknicktafel van steen. In het zand bevonden zich kuiltjes, waarvan het ontstaan onduidelijk was. Gemaakt door vogels of door de wind?

Tijdens de wandeling was er natuurlijk ook tijd om gezellig met elkaar te praten. Na een mooie wens van Fride en nog een kopje koffie gingen we weer huiswaarts, sommigen met een mècorinokaasje of kefir. Het was een leerzame en leuke ochtend. Allen dank voor zijn of haar inbreng.

*Harry en Nellie Beukema*

### **Gezien door Christel Ekker**

Op de gevel van de kerk in Swifterbant (Flevoland) hangt een groot spandoek pal tegenover het winkelcentrum met de tekst :

*Al onze vestigingen elke Zondag open!*

*Iedereen is welkom.*

*Gratis boodschappen voor het hele gezin, thuis bezorgd.*

*Er is altijd wel een vestiging bij U in de buurt ...*

### ***Ongrijpbaar aanwezig ....***

*Geest is op zich ongrijpbaar,  
een abstract woord.  
Geest kun je niet meten of ruiken,  
niet wegen of met een stok aanwijzen.*

*En toch weet je wel of er een geest is,  
of juist niet.  
Het voelt warm aan of koud,  
vitaliserend of verlamdend,  
bevrijdend of slaafmakend,  
gedreven of kerkhof stilte.*

*Zo is het ook met Gods feest.  
Ze is er, je weet en voelt het:  
Warm, vitaal, stuwend.  
Maar .... vastleggen kun je haar niet.*

*Ze gaat juist dood en verdwijnt,  
Als je haar tot jouw geest,  
jouw privé bezit of kerkelijk bezit uitroept.  
Gods geest is niemands eigendom,  
maar ieders geschenk.*

## KOMENDE ACTIVITEITEN

### Compassiemeditatie

De laatste keer voor de zomer oefenen we compassie. Aandacht voor moeilijke en tegendraadse ervaringen in het dagelijks leven. Hoe kun je daar op een goede manier mee omgaan. Ook als je nieuwsgierig bent om te weten wat het is, ben je welkom op dinsdagavond 1 mei, 19u30 in de Mennokamer. Info: gebonda@planet.nl

### Bronnen van inspiratie (voorheen bijbelkring)

Woensdag 16 mei is de laatste keer van dit seizoen over visioenen en profeten. We gaan het nu hebben over het leven van profeten. Ze spreken niet alleen met woorden maar ook met hun leven. Zo loopt de profeet Jesaja volgens het boek, drie jaar naakt en blootsvoets rond (Jesaja 20: 1-6), trouwt Hosea met een hoer, koopt Jeremia een stuk land en zo zijn er nog wat voorbeelden waarbij profeten niet alleen profetisch spreken maar ook symbolisch leven.

Wees welkom, ook als je een keer mee wilt doen om te verkennen hoe deze middagen gaan. Info: gebonda@planet.nl

### Remonstrants Vrouwen Contact 22 mei

De laatste bijeenkomst dit seizoen komen wij bijeen bij Ine van Kol-Bosch, Eperweg 33-C, Heerde, tel. 0578- 61 71 25, e-mail: vankol@planet.nl Aanvang 10.00 uur.

De inleiding wordt verzorgd door Zwaantje van Slageren-Sassen. Het onderwerp is: "De vrouw van ..... ". Hierna volgt het Jaarverslag 2017 / 18, overzicht financiën, en de planning voor het volgende seizoen. Willen jullie alvast hier over nadenken / ev. al een onderwerp bekend maken?

*Liesbeth Drese*

### De moeite waard ! Livemuziek, zang en poëzie, zaterdag 2 juni



Voor de eerste keer in onze kerk vind er een open podium plaats voor vrij-’zinnige’ livemuziek, zang en poëzie. Naast viool, cello, dwarsfluit, poëzie, gitaar, piano, DoRe vocaal, djembé en zang komen The Wrinkles uit Dalfsen (zie hun website). Enthousiaste talenten, van amateur tot professional en van binnen en buiten de Ring Zwolle, doen mee en brengen een zeer afwisselend programma. O.a. talenten van uit de Noordoostpolder, Steenwijk en Zwolle en omgeving laten horen wat ze

kunnen. Het programma zit zowel voor de ochtend als de middag volgeboekt en is zeer de moeite waard. Veel publiek wordt zeer op prijs gesteld. U kunt vrij in en uit lopen. De toegang is gratis en alle consumpties kosten € 1,00. Aanvang: 10.00 – 12.30 uur en 13.30 – 15.30 uur. Parkeren kan het beste op de grote parkeerplaats aan de van Royensingel, dat is 5–10 minuten lopen naar de kerk. Mocht u willen komen maar is de afstand van het parkeerterrein naar de kerk bezwaarlijk, laat het dan weten. Wij zorgen dan voor transport vanaf het parkeerterrein. Informatie bij Tineke de Vries, 06-25363195.

## **Gesprek in de avonduren**

De laatste keer hebben we een gnostische tekst gelezen: Donder; Volmaakt bewustzijn.  
Een tekst vol bizarre tegenstellingen als:

*Ik ben de eerste en de laatste,  
ik ben de heilige, ik ben de hoer,  
ik ben de vrouw en de maagd,  
de moeder en de dochter  
ik ben de onvruchtbare en vele zijn mijn kinderen.*

...

*Ik ben schaamte en vrijmoedigheid,  
ik ben kracht en ik ban angst  
Ik ben oorlog en vrede.*

Een raadselachtige tekst die in het gesprek met elkaar levensinzichten liet oplichten: dat aanwezigheid van het goddelijke niet alleen in de mooie kanten van het leven is, maar ook in diep geleefde emoties als schaamte en angst. Het vergroot het begrip naar mensen die je moeilijk kunt begrijpen in hun doen en laten. Ook in angst kun je God ontdekken, angst bij jezelf, angst bij de ander. Dat maakt het zo zinvol om met elkaar die oude teksten te lezen. Op het eerste gezicht denk je: pff, wat is dit. Later denk je: wauw, wat een wijsheid.

We sluiten deze avonduren af met een gezamenlijke maaltijd op 7 juni bij Leo en Janny Buijnink in Ens. Info: Riekje Veurink; [riekjev@dds.nl](mailto:riekjev@dds.nl)

*Fride Bonda*

## **Nacht van de Vluchteling**

Dit jaar valt de Nacht van de Vluchteling in de nacht van 16 op 17 juni. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop in verschillende provincies in het land. Er is een route van Rotterdam naar Den Haag, van Nijmegen naar Arnhem, van Utrecht naar Utrecht en van Amsterdam (via Broek in Waterland) terug naar Amsterdam. Een pittige maar onvergetelijke ervaring. Het startschot klinkt voor alle edities om precies 00:00 uur middernacht. Op zaterdag 16 juni is er in de vooravond ook een loop van 10 en 20 kilometer in Amsterdam.

Het doel? Met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio. Voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Naast het ophalen van geld, vragen lopers met hun deelname ook op een positieve manier aandacht aan vluchtelingen wereldwijd.

De Nacht van de Vluchteling is een initiatief van Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie die zich al meer dan veertig jaar inzet voor levensreddende hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Ook doopsgezinden lopen mee, o.a. de Doopsgezinde Gemeenten Zaanstreek (20 km). Jannie Nijwening hoopt een eigen team samen te stellen: Doperse Lopers (Amsterdam). Zijn er mensen die haar team willen versterken?

Kijk op de website [www.nachtvande vluchteling.nl](http://www.nachtvande vluchteling.nl)

## **Buitendag met de GDS**

Zondag 24 juni organiseert de Groningse Doopsgezinde Sociëteit (GDS) samen met de Ring Zwolle een buitendag in partycentrum de Postwagen, Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert. Het programma staat in het teken van elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Het zou fijn zijn wanneer we uit de Ring Zwolle met een grote groep aanwezig kunnen zijn. De inloop is vanaf 10.00 uur en om 14.00 uur zwaaien we elkaar weer uit. Mocht u hiervoor interesse hebben, meldt u dan aan bij Tineke de Vries, tel. 06-25363195. Transport hoeft geen probleem te zijn. Wie mee wil maar zelf geen transport heeft wordt opgehaald. Aanmelden graag voor 1 juni 2018.

*Tineke de Vries*

## **Het nieuwe seizoen**

Het lijkt ver weg, maar het nieuwe seizoen nadert al weer. De vakanties staan al bijna weer voor de deur, maar oh wat gaat de tijd weer snel voorbij. Wat gaan we wel of niet doen in het nieuwe seizoen, waar gaan we mee door en welke nieuwe initiatieven kunnen/willen we samen met de Remonstranten ontplooien. Hoe gaan we door met de taakvelden en de wijken. Zo maar wat vragen. Alle nodige informatie -zowel voor onszelf als voor eventuele nieuwkomers- wordt geordend en moet tijdig klaar zijn. Dus wie heeft wat wanneer nodig en hoe ziet dat er uit. We zijn er mee bezig en hopen jullie aan het begin van het seizoen tijdig van voldoende informatie te voorzien.

*Tineke de Vries*

## **Pluspunten en raakpunten**

Wat beweegt Doopsgezinden en Remonstranten? Dat vind ik een boeiende vraag, waar ik me verder in wil verdiepen en ik nodig jullie uit om met mij mee te doen.

De aanleiding is voor mij tweeledig. In de eerste plaats heb ik vorig jaar deelgenomen aan de gezamenlijke commissie 3+3 en vervolgens aan de werkgroep profiel. Die beide groepen waren gericht op het onderzoeken en formuleren van mogelijkheden voor samenwerking. De insteek was vooral praktisch en pragmatisch. Het was toen niet de tijd en plaats om ons verder te verdiepen in de achtergronden, geschiedenis en beweegredenen van Doopsgezinden en Remonstranten, maar ik heb me toen wel voorgenoemen daar nog eens wat mee te doen.

De tweede aanleiding is dat ik in het kader van mijn opleiding (pastoraal werk aan het Windesheim) de opdracht heb om enkele bijeenkomsten met inhoud vorm te geven. Toen dacht ik: een goede gelegenheid om mijn wens van vorig jaar op te pakken!

Mijn plan is nu om een paar bijeenkomsten te organiseren (en mogelijk gebruik te maken van reeds geplande bijeenkomsten), waarbij we samen op verkenning gaan. Op zoek naar pluspunten en raakpunten. Het gaat over de pluspunten van ieders eigen traditie en geschiedenis. En ook gewoon waarom je zelf graag lid bent van 'jouw club'. En als het gaat over raakpunten: waar raken Doopsgezinden en Remonstranten aan elkaar? Waar kun je elkaar mee raken, iets toevoegen, elkaar inspireren?

In de komende weken ga ik dit idee verder uitwerken. Graag houd ik mij aanbevolen voor goede ideeën en mensen die het leuk vinden om een keer mee te doen. Van harte welkom! Laat het me alvast weten via [jaspervdhorst@outlook.com](mailto:jaspervdhorst@outlook.com) of 06-20598381. Wordt vervolgd.

*Jasper van der Horst*

## **RE:LINK doet aan verbinden op religieus gebied**

'Te midden van alles wat je moet doen voor studie en daarbuiten is er bij ons tijd voor grote en kleine levensvragen. Je kunt bij ons terecht voor individuele gesprekken: om te sparren, om op gedachten vernieuwd te worden, om je verhaal kwijt te kunnen'.

Aldus de aanhef van de vernieuwde website (<https://www.relink-zwolle.nl/>) van het Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle, waarin ook onze beide kerkelijke gemeenten participeren. Het richt zich speciaal op studenten en medewerkers van Hogeschool Windesheim, ArEZ Hogeschool voor de kunsten en de Katholieke Pedagogische Academie Zwolle (KPZ).

Voorbeelden van gespreksonderwerpen: 'homoseksualiteit - mag ik zijn wie ik ben', 'verlies - ik mis mijn moeder', 'identiteit - wie ben ik', 'stress - hoe kan ik minder piekeren', 'geloof - wat geloof ik zelf'. Je krijgt geen kant en klare antwoorden, maar samen onderzoeken we je vraag en verkennen we wat je verder kan helpen.

### *Theologisch advies*

Martin Jans is de studentenpastor. Hij kan advies geven bij een onderzoek dat men doet of als men meer wil weten over zingeving of religie. Hij is beschikbaar voor studentenverenigingen, opleidingen of een collegeserie: voor een lezing, advies, gastcollege, mooi verhaal of goed gesprek.

Martin Jans is pastor, theoloog en godsdienstfilosoof met ruime ervaring in het begeleiden van mensen. Hij is laagdrempelig beschikbaar ('gewoon bellen of appen'). Eerder werkte hij als gemeentepredikant in de Protestantse Kerk. Bij RE:LINK ontmoet hij studenten met allerlei uiteenlopende achtergronden: christelijk, islamitisch, niet-religieus, agnostisch. Hij geeft ruimte voor het eigen levensverhaal, dringt geen overtuiging op, maar wil een zinnige gesprekspartner zijn.

Op de prachtige website is nog veel meer informatie te vinden over RE:LINK, waaronder diverse interessante activiteiten.

*Henk Blom*

## **Doopsgezind NU**

Graag wijs ik op 'Doopsgezind Nu', de digitale nieuwsbrief van de ADS (Doopsgezinde Broederschap). Als alle lezers van de Wolwever hierop geabonneerd zijn (kost niets, alleen je e-mailadres doorgeven), dan is dat prima om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws uit doopsgezind Nederland.

Via de website <http://www.doopsgezind.nl/doopsgezindnu.php> kunt u zich daarvoor aanmelden.

*Henk Blom*

## **Dank voor de bloemen**

Ik wil de Doopsgezinde gemeente van harte bedanken voor de prachtige bos bloemen die ik kreeg als wijkhoofd voor mijn 70ste verjaardag.

*Ans Bennink*

## AGENDA MEI

- di 01 19.30 compassiemeditatie Mennokamer  
di 08 19.30 leerhuis Mennokamer  
di 15 19.30 leerhuis Mennokamer  
di 15 14.00 bijeenkomst contactleden re bij Riekje Veurink (038-7370248)  
wo 16 14.00 bronnen van inspiratie bij Ans Bennink, Bredebeek 65, Zwolle  
do 17 18.30 contactpersonenbijeenkomst do Mennokamer  
di 22 10.00 RVC bij Ine van Kol, 0578-617125  
di 22 19.30 ledenvergadering remonstrantse gemeente  
di 29 smakelijke Moviemeeting

## AGENDA JUNI

- za 02 vanaf 10.00 uur open podium Wolweverstraat  
do 05 vervolggeloesprek zondagclub  
do 07 gesprek in de avonduren bij Leo en Jannie Buijnink  
zo 24 10.00 buitendag do in Tolbert

Inleverdatum kopij 24 juni 2018 **VOOR TWEE MAANDEN!**  
(redactieadres: zie adressen)

*Of per E-mail: [debrugdgzwolle@gmail.com](mailto:debrugdgzwolle@gmail.com) of [rembladzwolle@gmail.com](mailto:rembladzwolle@gmail.com)*

**In het kader van kostenbesparing is digitale toezending van De Wolwever voordelig. De druk- en verzendkosten van de papieren versie vervallen dan.**

**Er is ook een “digitale meerwaarde”: de foto’s zijn in kleur.**

**De Wolwever wordt in de vorm van een pdf-bestand toegezonden aan alle leden, vrienden en belangstellenden waarvan een mailadres bekend is en aan een aantal adressen buiten de gemeente (Ringgemeenten, remonstrantse en doopsgezinde “hoofdkantoren”, oud-predikanten e.d.)**

**Vindt u de digitale versie voldoende wilt u dat dan aan de redactie laten weten, dan kunnen we met minder papieren exemplaren volstaan. Zonder uw bericht blijft u dus de papieren versie ontvangen.**

Meester Koolenweg 43  
8042 GC Zwolle