

Wolweverviering 14 maart 2021 Is er vreugde in de woestijn?

Van buiten naar binnen

- Muziek
- Welkom
- Kaarsen aansteken
- Toewijding
- zingen: lied 650: 1,2,3,4 de aarde is vervuld

1 De aar - de is ver - vuld
van goe - der - tie - ren - heid,
van god - de - lijk ge - duld
en god - de - lijk be - leid.

Liedboek Online

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af

4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

- Inkeer, stilte, gedicht

- lied

1. Al wat een mens ge - luk kan ge - ven
draag je van bin - nen met je mee:
zoek het niet hoog of o - ver - zee,
het staat al in je hart ge - schre - ven.

Een stem is het, ons doorgegeven, / die zegt: Ik zal er zijn voor jou.
Laat je zeggen, hier en nu, / en kies de ware weg ten leven.

Wie antwoord aan de stem durft geven, / weet zich geborgen en bemind,
ontvangt de vrijheid van een kind / en wordt voor anderen een zegen.

Oude woorden nieuw verstaan

- lezing Johannes 15: 9-15
- muziek
- Overweging
- Stilte
- Muziek

Aandacht en delen

- gebeden, Aramese Onze Vader

zingen: lied 324 Wat vrolijk over u geschreven staat

1 Wat vro - lijk o - ver U ge - schre - ven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uit - slaat,
de a - dem - bron die ons te drin - ken geeft.

boek Online

Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
'redden wat verloren is', dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
'Ik zal er zijn', zonsopgang nieuw verbond.

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie gij zijt.

Van binnen naar buiten

- zegenspreuk,
- na de zegenbede zingen 423: 1
- Nu wij uiteengaan vragen wij God:
- ga met uwlicht voor ons uit.
- Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:

ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Aan deze viering werkten mee: muziek, Jan Willem Altelaar, zang: Karin Janze, Aart Hoogcarspel, predikant, Fride Bonda, bloemen etc. Tineke Datema, streaming: Martijn Tuinstra

Collectedoel van deze viering:

Zondag 14 maart 2021:

1e collecte: Voor vluchtelingen op Lesbos, via het Christian Peacemaker Team.
Bijdragen voor de collecten kunt u overmaken naar: NL56 TRIO 0254 7228 73 t.n.v.
Remonstrantse Broederschap, Gemeente Zwolle / Diaconale Commissie, of naar: NL86
INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle, voor beide rekeningen met
vermelding van het betreffende collectedoel.

2e collecte: kosten kerkdienst (streaming, bloemen, muziek etc)
(NL93INGB0000922950 tnv Remonstrantse Gemeente Zwolle)