

Iona-viering

zondag 21 maart 2021

Wolweverkerk Zwolle



De graankorrel en de dans

Muziek

Welkom en uitleg

Muziek Openingslied: ZZZ 96 Gegroet jij, jij (3x)

Gegroet, jij, jij,
die om liefde komt en licht,
gegroet!

Aansteken van enkele kaarsen

Kennismaking

(wat betekent de 40-dagentijd voor jou?)

Bij het begin

Weg die verder gaat dan waar wij kunnen komen,
Waarheid die achter elk mysterie verborgen ligt,
Leven dat zich deelt in al wat leeft,

Wij prijzen u.

Zalf voor elke wond,
Hersteller van alle gebrokenheid,
Vroedvrouw van een betere toekomst,

Wij prijzen u.

Grond van alle bestaan, Rechter van alle volken,
Geweten van het heelal,

Wij prijzen u.

Maker, Verlosser, Hartsvriendin, Metgezel,
Verbinder, Inspirator, God, alle namen te boven:

Wij prijzen u.

Johannes 12:24

Waar het over gaat....sporen van hoop in lastige tijden

We lezen de tekst Joh 12: 24 uit de NBV:

“Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht.”

Muziek

Een kort verhaal over krijgen, waar je om vraagt of om bidt

Muziek

Lezing 2 Samuel 6:21

Maar David was het niet met haar eens. 'Ik danste voor de Heer,' zei hij, 'die aan mij de voorkeur gaf boven jouw vader en zijn familie en mij aanstelde als leider van zijn volk Israël! Daarom ben ik ook niet bang mijn vreugde in de Heer te laten zien.

Zingen: De dans NLB Lied 839

1. Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.

Refrein:

Dans, dans, en doe maar mee met mij.

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij

want Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Bethlehem zette de dans weer in.

Refrein

3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.

Refrein

4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.

Refrein

Hoe staan we er zelf in

Bij welk van deze twee lezingen voel je je het meeste thuis of welke spreekt jou het meeste aan?

(Thuis kun je daar over nadenken en het ons eventueel laten weten. Wij geven ieder ons antwoord op deze vraag)

Onze gaven delen

Zoals het zaad zich vermenigvuldigt, zo kunnen we onze hoop en liefde doorgeven. En de dans getuigt van hoop in de toekomst, die kunnen we doorgeven.

“Neem een paar zaden van bijvoorbeeld een zonnebloem of appel en plak die op een kaart. Schrijf erbij wat je wilt laten groeien in jouw leven, stuur de kaart naar iemand, die misschien wel een steuntje kan gebruiken”

Of

“Zoek een kaart met muziek of een danser(es), schrijf er bij waarvoor je in deze tijd wel wilt dansen of muziek maken en stuur die naar iemand, die misschien wel een steuntje kan gebruiken”

Gebed

Omdat u, God, van de wereld houdt,
omdat u in Jezus voet op aarde hebt gezet,
durven we u te bidden:

God, zend uw Geest,

Vernieuw het leven van deze aarde.

Dat zij die zonder schaamte de planeet misbruiken
zich realiseren hoe kwetsbaar ze is,
dat de pijn van wie lijden
bij wie gezond zijn het vermogen om te helen wekt,
God, zend uw Geest,

Vernieuw het leven van deze aarde.

Dat onze overtuigingen en onze inzet op elkaar aansluiten;
dat onze theorie en onze praktijk,
dat onze gebeden en onze politiek,
dat ons geloof en ons leerling-willen-zijn elkaar raken:
God, zend uw Geest,

Vernieuw het leven van deze aarde.

Voorbeden:

Afsluitende responsies:

We weten dat de aarde niet van ons is.

wij zijn van de aarde

We weten dat alle dingen met elkaar samenhangen

zoals bloed een familie verbindt

Wij weten dat wij het web van het leven niet gesponnen hebben.

wij zijn er slechts een draadje in

We weten dat wat we met het web doen

wij met onszelf doen

Laten we danken voor het geschenk van de schepping.

laten we danken dat in de ene alle dingen samenkomen.

Muziek: Slotlied *Als de zorg en de angst zijn geweken*
Nederlandse vertaling **Roel Bosch**

Als de zorg en de angst zijn geweken,
als verwarring en pijn zijn gestild,
wij elkaar met omhelzing begroeten,
zijn we blij: onze hoop is vervuld.

Als we dankbaar en voluit weer zingen
en we delen het brood en de wijn
zal de vrede die wij elkaar wensen
als een groet van de eeuwigheid zijn.

Weet je: alles wat ons heeft getroffen
stelt de vraag hoe nu verder te gaan,
te bedenken, elkaar te beloven
als een nieuw mens in 't leven te staan.

Tot die tijd: dat vertrouwen en liefde
als de bakens zijn langs onze weg.
Leef die hoop, leef Gods wil, leef je roeping,
heel je leven, ja iedere dag.

Zegen

Laten we op weg gaan,
als mensen die God heeft geroepen,
om getuigen te zijn van de liefde en de gerechtigheid van de hemel,
bakens van licht,
tekens van verandering,
want daaruit bestaat Gods koninkrijk

Amen

Muziek NLB 810 Ga, tot de einden der aarde (3x)

Ga, tot de einden der aarde,
Tot het uiterste
Daar zal liefde zijn, ga!

We doven de kaarsen (en nemen het licht mee in ons hart)

Muziek

