

DE WOLWEVER



REMONSTRANTSE EN



DOOPSGEZINDE

GEMEENTEN ZWOLLE

Nummer 25, april/mei 2020



DE WOLWEVER

Oefent geduld en sterkt uw harten (Jakobus 5: 8)

De meesten van ons proberen te wennen aan een teruggetrokken bestaan om besmetting met het coronavirus te vermijden. Het is onwennig en verwarrend omdat we veel niet weten.

In de geschiedenis van mensen is het vaker voorgekomen dat mensen met lege handen staan tegenover de gebeurtenissen in hun persoonlijk of maatschappelijke leven. Soms is de afzondering noodgedwongen, zoals onderduikers in de tweede wereldoorlog, en zoals (politieke) gevangenen in hun cel. In onze tijd nemen sommige mensen een sabbatical om zich te bezinnen over wat hem of haar te doen staat in een nieuw ontstane situatie van leven. Je terugtrekken, niet om de realiteit van de wereld te ontkennen, maar te overdenken.

Onlangs las ik over de tuin van Epicurus, een Griekse filosoof, die leefde voor de jaartelling, van 341 tot 270. Hij was een moestuin begonnen buiten de stad Athene, omdat hij er geen heil in zag om zich te mengen in de politieke discussies van die tijd. Hij zette zijn studenten aan het werk in de tuin; het was een vorm van filosofisch onderwijs. De bewegingen in de natuur met haar cyclus van groeien en verval en de verwevenheid van elementen aarde, water, lucht en licht kun je zien als spiegel van de ziel. In de kleine wereld van het tuinleven zijn de grotere harmonieën van de kosmos herkenbaar. In de levensfilosofie van Epicurus deelt de menselijke ziel het lot met alles dat groeit en vergaat. De tuin is, in de ogen van Epicurus, een oefenplaats van deugden als samenwerking en goede conversatie, maar vooral van het oefenen van geduld, hoop en dankbaarheid. Geduld in de tuin heb je nodig om de aarde te bewerken en vruchtbaar te maken, de tijd van zaaien en wachten tot het opkomt en vrucht draagt. Een houding die je nodig hebt om schrale tijden te verdragen, zoals we dat nu beleven in deze tijd met het coronavirus. Geduld is niet alleen verdragen en wachten, maar kan ook gepaard gaan met een nieuwsgierige en open houding om te ontvangen wat er is. Hoop is gericht op de toekomst en op wat er kan gaan groeien, wat er kan gaan gebeuren. En dankbaarheid is een deugd die je laat zien wat goed was in je leven. In de tuin zijn het de vruchten van de oogst. In je leven zijn het momenten van geluk. Goede herinneringen kan niemand je af nemen.

Lang geleden sprak ik een oude vrouw, die niet lang meer te leven had. Ze was veel alleen en ik vroeg wat haar gedachten waren, zo levend in haar flatje. 'O', zei ze met zichtbare pret in haar ogen, 'ik heb zoveel mooie herinneringen aan goede vrienden, aan reizen die ik heb gemaakt en aan mooie gebeurtenissen in mijn werk'. De herinneringen maakten haar dagen zoet. Aan haar zag ik dat dankbaarheid een bron van goede energie is om in het nu te leven én om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Ze was niet bang.

Geduld, dankbaarheid en hoop kunnen ons helpen in deze tijden van onzekerheid. Laten we dankbaarheid oefenen voor wat er was en er is, laten we geduld oefenen om deze tijd te verdragen en hopen op de tijd dat de wereld wakker wordt en het leven hervat. En laten we dan hopen dat we in die nieuwe wereld blijven beseffen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en we voor elkaar blijven zorgen, voor de mensen dichtbij en ver weg.

Fride Bonda

MEELEVEN MET

In de Wolwevergemeenschap zijn veel mensen die tot de kwetsbare bevolkingsgroep horen, mensen boven de tachtig, met een broze gezondheid. Veel van hen wonen alleen. Ik zie het als een handicap, dat door de privacywetgeving mensen niet allemaal een ledenlijst kunnen ontvangen. Hoe kunnen we zorg hebben voor de mensen als je niet weet waar ze wonen? Neem alsjeblieft contact op met iemand van de kerkenraad of met mij (Fride) als je iets voor een ander wilt doen. Ik word al opgebeld door mensen, die aandacht willen geven aan anderen, we kunnen wandelen met elkaar. Via email en gewone post kunnen we veel betekenen voor elkaar. Het is zo belangrijk dat mensen zich niet vergeten voelen.

Emailadressen en telefoonnummers van kerkenraadsleden vind je achter in het blad de Wolwever.

Lieve Fride en kerkenraadsleden, Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik uit de dienst va 8 maart heb gekregen. Ik was erg verrast. En het was een goede opsteker voor mijn humeur. Het gaat nu weer redelijk goed met me.

Hartelijke groeten van Joke van Vuure.

Boodschappen nodig?

Jesper Dijksma wil graag uw boodschappen doen als u daar zelf niet toe in staat bent. Even een telefoontje (06-46489442) en hij kan langskomen.

Verhuisd

Jasper, Trieneke, Philip en Hilde van der Horst zijn verhuisd naar Regelandisstraat 11, 8022 BN Zwolle



KERKDIENTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten
Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

Volgens de richtlijnen zullen er tot 1 juni as geen bijeenkomsten mogelijk zijn. Alle kerkdiensten komen dus te vervallen.

BIJ DE DIENSTEN in april 2020

Al gaan de diensten niet door, er is wel over nagedacht. Ik ben van plan podcasts te maken, die waarschijnlijk via de websites beluisterd kunnen worden. Dat moeten we nog uitzoeken met elkaar hoe dat kan.

Een palmpaasviering op 5 april voor de kinderen is uit enthousiasme ontstaan. Een luchtige zondagochtendbijeenkomst hadden we voor ogen, waar de kinderen palmpaasstokken maken. We hadden een Iona/Taizé-viering voor ogen met eenvoudige liederen die we kunnen herhalen. Bijvoorbeeld het lied: Benedictus qui venit, Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, het hosanna dat Jezus toegeroepen werd toen hij op een ezeltje Jeruzalem binnenging.

<https://www.youtube.com/watch?v=x-mVDKc4wP8>

We zouden het verhaal van de intocht lezen en dan met elkaar in gesprek gaan: hoe je er zelf bij geweest kon zijn, bij zo'n intocht, en wat je het had gedaan en welke gedachten je er bij hebt.

Roel Bosch/ Trond Kverno - Norske Salme Bok



Vre- de wens ik je toe.



Lief-de wens ik je toe. Mo-ge



God je be-hoe- den, leef met zijn lief-de.



Vre- de wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe

Aandacht wens ik je toe

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen

Zegen wens ik je toe.



Witte Donderdag

De avond dat we gedenken dat Jezus met zijn leerlingen het brood brak en het deelde en aan dit samenzijn een betekenis gaf, die we vandaag symbolisch vorm geven. Dat we leven in een wereld waar iedere mens te maken heeft met de gebrokenheid van het bestaan en dat we in het delen van het brood en het drinken van de beker eenheid beleven. Ook hier een Taizélied; Een tekst van Teresa van Avila: *Laat niets je verontrusten of angstig maken, wie zich aan God vasthoudt zal niets je ontbreken, God alleen is genoeg.* Misschien spreken deze woorden je aan, anderen zullen een vraagteken zetten of ze hun God zo beleven. Zelf denk ik bij deze woorden aan de ruimte om vragen en situaties die nu te groot voor me zijn, los te laten en over te geven aan een Aanwezigheid, Sjechina, zoals de joden haar noemen.

<https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI>

Pasen, *de nacht is als de dag*
Voor de paasgedachte heb ik me laten inspireren door de verhalen van overlevenden van Auschwitz, dat in januari 75 jaar geleden bevrijd werd. Mensen vertelden over de pure overleving van hun bestaan, dat in alle toonaarden ontkend werd door de Nazi's. Maar in deze donkere tijden



waren er momenten van verbondenheid, omdat mensen deelden wat ze hadden aan schamel voedsel, mensen vormden groepjes die oog hadden voor elkaar, iemand vertelde dat ze gingen zingen in de kou en zo plezier beleefden met elkaar. Samen zingen, we zien het nu ook gebeuren. Musici die afspreken een muziekstuk in te studeren, zoals *Ode an die Freude* van Beethoven, of het lied *We zullen doorgaan* van Ramses Shaffy en dat ze dat op een afgesproken tijdstip ten gehore brengen. Het zijn prachtige initiatieven van schoonheid en verbondenheid. Momenten van licht in alle onzekerheid, die een dreiging in ons leven is. Het leuke van digitale post is dat je allerlei links kunt doorgeven om deze muziek te beluisteren.

Het lied van Ramses Shaffy: <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=we+zullen+doorgaan+ramses>

Ode an die Freude: <https://www.youtube.com/watch?v=t4N5-OALObk>



Ionaviering 19 april, *ongelovige Tomas*

In de Ionaviering wilden we nadenken over Tomas. Tomas was de apostel die Jezus niet zomaar op zijn woord geloofde, maar tastbaar bewijs nodig had om te geloven dat Jezus opgestaan was. In al zijn ongelof is hij een man waarin we ons misschien wel herkennen. Willen wij ook niet liever zekerheid? Zijn wij niet allemaal een beetje 'Ongelovige Tomas'? Is het slecht om eerst bewijs

te willen hebben en dan pas te geloven?

Herman Finkers heeft hier een lied over... <https://youtu.be/eZRfTD70RaE>.

We zullen het prachtige pianospel van Jelma missen bij de Iona liederen en ook het met elkaar van gedachten wisselen.

Maar we kunnen wel naar Herman Finkers luisteren met bovenstaande link en in de bijbel lezen:

Johannes 20: 24-31



PASEN

*Soms flikkert een licht in je ogen,
soms hoor ik de gloed van je stem,
soms voel ik de warmte van je huid
ademen op het ritme van mijn gedachten.*

*Soms schijnt de zon heel even,
een nieuw zien,
een nieuw horen,
een nieuw leven,
ik voel woorden
die ineens gestalte krijgen
als lichtende figuren,
opgestane gedachten,
die mens'lijk worden en leefbaar;
zo kunnen doden met ons zijn
meer dan levend zijn ze,
meer dan woorden kunnen zeggen,
meer dan een stem kan zingen,
meer dan handen kunnen voelen.*

*Veraf ben je en toch nabij,
genesteld in mijn leven, voor altijd,
wonend in mijn gedachten,
levend in mijn eigen leven,
ademend in mijn stem.*

UIT DE KERKENRAAD

Landelijk heeft men ondertussen niet stil gezeten. De eerstkomende drie en waarschijnlijk vier zondagen zal er een remonstrantse dienst (overdenking en muziek) opgenomen worden en via YouTube kanaal te volgen zijn. De doopsgezinden hebben zo'n initiatief nog niet georganiseerd. Wie weet komt dat nog.

Voor de komende weken staan ingepland:

ds. Joost Röselaers op 29 maart vanuit Amsterdam en

ds. Claartje Kruijff op 5 april vanuit Bussum

Deze opgenomen diensten zijn hier te bekijken:

<https://www.youtube.com/channel/UCzKmn08RzgZQxINavRrPw4g>

Diaconale collectes van de Wolweverkerk

Wegens de corona-crisis worden er in april geen kerkdiensten gehouden. Nu we niet in de kerk onze bijdrage kunnen geven aan de diaconale collecte, bestaat natuurlijk wel de mogelijkheid om dit van huis uit te doen door een bankoverschrijving. Voor april staan de volgende collectedoelen op de planning.

12/4: Voedselbank Zwolle e.o.

Het Diaconaal Platform Zwolle stimuleert het ondersteunen van de Voedselbank. De horeca Zwolle heeft half maart z'n voorraad geschonken aan de Voedselbank Zwolle. Dit was voor de korte termijn belangrijk. Voor de langere termijn is er structureel meer nodig. De Voedselbank Zwolle merkt dat de aanvoer in natura stagneert doordat kerken, scholen en andere organisaties gesloten of niet actief zijn. In principe koopt de Voedselbank zelf geen voedsel, omdat men, naast helpen van mensen, ook wil voorkomen dat goed voedsel wordt weggegooid.

In de huidige situatie is men het meest geholpen met giften en andere donaties. De Voedselbank kan bij de supermarkten tegen inkooprijzen kopen waardoor het geven van donaties nu extra belangrijk en aantrekkelijk is. Bovendien is het goedkoper, effectiever en veiliger dan de gebruikelijke voedselactie, zolang menselijk ontraden wordt. Men volgt hierbij nauwgezet de voorschriften van RIVM en de Voedselbanken Nederland. Het Diaconaal Platform wil de Diaconieën en de leden van de kerken oproepen om (extra) te geven aan de Voedselbank Zwolle, zodat de voedselvoorziening van alle Zwollenaren gegarandeerd is.

Het IBAN-rekeningnummer is: **NL 56 INGB 0001 4861 19 t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o.**

26/4: Christian Peacemaker Teams is een internationale organisatie, opgericht na een oproep tijdens een Wereldcongres van Doopsgezinden (Mennonite World Conference) om op geweldloze wijze vrede te bevorderen in de wereld. Speciaal getrainde vrijwilligers ondersteunen op verzoek groepen mensen, die bedreigd of onderdrukt worden. Zo werken er CPT-teams in: Israël/Palestina, Noord-Irak (Koerdistan), Colombia, Canada (inheemse bevolking) en op Lesbos (vluchtelingenkampen). Sinds 2011 is er in Nederland een officiële regiogroep, die met feedback van de supportgroep en ondersteuning van vrijwilligers in Nederland aan vrede werkt op basis van de missie, visie en waarden zoals CPT die heeft opgesteld. De visie van CPT is: een

wereld van gemeenschappen, die samen de verscheidenheid van de mensheid omarmen en rechtvaardig en vreedzaam leven met de hele schepping.

De Doopsgezinde Gemeente Zwolle is CPT-steungemeente. Daartoe wordt minstens tweemaal per jaar voor CPT gecollecteerd. Bankrekeningnummer: **NL11 TRIO 0379 2771 15 tnv stg. Christian Peacemaker Teams-Nederland te Deventer** (Meer informatie: <https://cpt-nl.org> en <https://cpt-nl.org>)

UIT DE GEMEENTE

In memoriam ds. George Schepperle

Op 22 februari is er een abrupt einde gekomen aan het leven aan ds. George Schepperle, na een tijd van afnemende gezondheid, op de leeftijd van 80 jaar. Hij was in 1939 geboren in Winterswijk. In 1966 begon hij op Terschelling als predikant in zijn eerste Doopsgezinde Gemeente. Hij genoot intens van het leven op Terschelling en van het verenigingsleven op het eiland. Zo was hij jarenlang actief lid van de Volksdansvereniging op West en hij volleybalde er met groot plezier. In 1978 nam hij afscheid als predikant op Terschelling. Zijn moeder was overleden en George wilde dichterbij de buurt wonen van zijn vader. Zo besloot hij een beroep aan te nemen in de Doopsgezinde Gemeente Zwolle. Zijn intrededienst in Zwolle was zeer bijzonder met het optreden van de Terschellinger Volksdansen in de kerk. De banden met Terschelling zijn altijd sterk gebleven. Een door hem begonnen gespreksgroep voor ouders met jonge kinderen (Menno kletst) resulteerde in de oprichting van Menno zingt, later DoReVocaal. Vele gemeenteleden heeft hij altijd trouw bezocht. Eind jaren negentig is er een einde gekomen na 20 jaar aan het predikant-zijn in Zwolle. Een verhuizing naar Berlikum in Friesland volgde. Hier heeft hij uiteindelijk weer zijn draai gevonden. Ondertussen bleef hij beschikbaar om preekbeurten en bijbelcursussen te vervullen op Terschelling en in Kampen.

Qua gezondheid leverde George de afgelopen tijd zelf veel in. De laatste maanden had hij veel last van een open wond aan zijn been. Op donderdag 20 februari is hij in het MCL in Leeuwarden opgenomen met een ernstige bacteriële infectie. Deze infectie is hem uiteindelijk fataal geworden. Op zaterdagavond 22 februari is hij rustig overleden. Het einde van het leven van een bijzonder mens. Op 28 februari is er in een volle aula in Andringastate in Marsum op waardige wijze afscheid genomen van George. Daarna is hij naar zijn laatste rustplaats gebracht op de Natuurbegraafplaats in Nieuwehorne.

Literatuurkring 5 maart

Er was gekozen voor het boek van Stephan Enter, Pastorale. Een verhaal dat zich afspeelt in de jaren tachtig in het dorp Brevendal (zeg maar Barneveld) midden in de Biblebelt. Uitgangspunt voor Stephan Enter (pseudoniem voor Stephan van Schaffelaar) was “de Molukse zaak”, de wijze waarop Nederland in het verleden en heden met de Molukkers is omgegaan en omgaat. Brevendal bestaat uit 2 delen, een dominante, overwegend streng gereformeerde wijk en een bijna geïsoleerd levende Molukse wijk. Onnodig te zeggen dat mythevorming en leugens over en weer aan de orde van de dag zijn. Hoofdpersonen zijn Louise, studente, en haar jongere broer Oscar aan deze zijde en Jonkie en zijn zus Dona aan gene zijde.

Tineke Datema had deze avond voorbereid en vroeg ons in een eerste rondje een cijfer te geven en te zeggen wat je van het boek gevonden had. Het is altijd boeiend om te horen wat een ieder afzonderlijk van een boek gevonden heeft: voor de één waren het de nauwkeurige en uitgebreide beschrijvingen van natuur en omgeving met de sfeer van het uur van de dag, voor een ander de rebelle van de 22 jarige studente tegen het verstikkende religieuze klimaat. De relatie Molukkers Nederlanders werd in de breedte maar niet met veel diepgang neergezet. Het boek werd gemiddeld met 8- beoordeeld. Daarnaast had zij vragen voorbereid die we om beurten uit een hoge hoed mochten halen, Zo kwamen er veel verschillende thema's en dilemma's aan de orde: een kleine handgreep:

Woede die je hele leven bepaalt:

- de woede van Louise over haar religieuze opvoeding, waarin alleen ruimte was voor gebod, angst en schuld en de woede van de Molukse vader jegens Nederland en zijn niet kunnen terugkeren naar de Molukken.

Ontworteld zijn:

- Louise in haar studentenstad, waar zij los van alle aangeleerde normen leeft. Molukse zijde : niet (willen) aarden in een vreemd land, altijd met de reiskoffer, heilig kleinood, in het voorportaal, klaar voor onmiddellijk vertrek

Verbinding nodig hebben en zoeken:

- voor Louise is dat haar broer en vooral de grond waar haar ouderlijk huis staat, en haar moeder bij wie zij het niet vindt. Voor Oscar zijn (heimelijke) verliefdheid op Dona, voor hem de stimulans om op zoek te gaan naar en te ontdekken van de 'vreemde' weg van het dodelijk saaie schoolleven.

Begrenzing/gevangen zijn van de eigen groep:

- Beide kanten christelijk maar niet dezelfde kerk, die staan letterlijk ver van elkaar.

De relatie tussen de broer en zus

- Er is wel sprake van een vertrouwensrelatie, maar hun verhaallijnen lopen tegenovergesteld van elkaar. Oscar wil weg en worstelt met de tijd die hij nog thuis en op school moet doorbrengen in de veronderstelling dat in Brevendal toch niets te beleven valt. Louise probeert weer thuis te komen uit haar studentenstad. De één ontdekt dat er wel degelijk wat gebeurt in zijn dorp door zijn ontmoetingen met het Molukse gezin. Louise hoopt thuis te kunnen komen. Dat lukt niet en zij (impulsief) neemt wraak op haar opvoeding door haar boosheid te botvieren in de kindernevendienst van de zondagsschool.

Tijdens het gesprek komen dan ook telkens persoonlijke invullingen van de aanwezigen aan bod. Door de hoeveelheid en het uiteenlopen van deze thema's kunnen deze slechts aangestipt worden.

Het gekozen boek en de actualiteit n.a.v. het staatsbezoek aan Indonesië met de daaraan gekoppelde discussie "wel of niet excuses" vielen samen. Het volgen van deze actualiteit kreeg hierdoor meer diepgang.

Anna Zanen-van Eeghen

Tafel van vier, 12 maart 2020

Ik gaf me laat op voor de tafel van 4, vlak van tevoren keek ik nog even naar de uitnodiging die ik van Coot gekregen had. Daar stond een mooie doorsnede van een boom op. 's Morgens raapte ik eenzelfde soort schijf van een populier op die ik vond op de wandeling die ik samen met Sytse maakte. Toeval? Ik nam de schijf mee naar de bijeenkomst.



16 vrouwen samen aan tafeltjes van vier. Delen over tradities, hindernissen die we daarbij ervaren en houvast die de tradities geven. We beginnen met een kopje thee of koffie met een taartje vanwege de tiende keer dat de tafel van vier plaats vindt. Feestelijk en lekker. Ook al is het voor sommigen vasten en suikerloos. Dan genieten we van het lekkere eten dat door diverse vrouwen is meegenomen. Heerlijk vegetarisch en veganistisch eten. Drie soorten soep, proeven uit alle drie de pannen. Lekkere salades, humus.

We verdelen ons over de tafeltjes voor zover we dat nog niet gedaan hebben. Coot leidt het onderwerp in door een aantal definities van traditie te delen. Van generatie op generatie overgedragen. Vastigheid gevend.

Ik zit aan een oecumenische tafel: Wolwever (Doopsgezind), leken dominicaan en Quaker. Welke tradities hebben we of hebben we losgelaten? De keuze voor Wolwever of Doopsgezind is al een keuze die aangeeft dat we zoeken naar nieuwe manieren van vieren en samenleven. Een voorbeeld uit de dominicanenwereld van een monnik die 30 jaar als missionaris heeft gewerkt, teruggekomen en nog terugvallend op de tradities die hij achterliet. Hoe pas je dan in de wereld van nu? Dat komt ook voor bij gastarbeiders die hier zijn gekomen in de zestiger of zeventiger jaren en die hun traditie vasthouden, terwijl hun land zich verder ontwikkelde, en ook de wereld waarin ze zich hebben gevestigd.

Hoe zijn die tradities voor ons: DG is een sobere kerk, geen kaarsjes, geen iconen die voor afleiding zorgen. Het jaarlijkse kerstdiner met veel familie rondom de tafel. Het doorbreken van de traditie door iets voor jezelf te kiezen, je niet realiserend wat dat voor de familie betekent. Achteraf beseffen dat dit wel een beetje drastisch was.

Traditie in het dorp met veel familie waar je altijd kunt binnen vallen, want de deuren zijn open. Buren zijn familie: opa en tante die samenwonen, oom en tante zijn naaste buren. Ook nu is de deur van de buren in Zwolle Zuid open. Samen naaien en zelfs bidden samen, als we het niet meer weten.

Nieuwe tradities: theedrinken bij Mac Donalds met een vriendin, eetclub met de buren, die elkaar kennen door de oppas toen de kinderen nog klein waren.

Oude tradities kunnen beperkend zijn, zuinigheid met weinig ruimte voor voelen en niet mogen genieten. We ervaren het recht om nieuwe tradities te vormen.

In het afsluitende rondje delen we een woord, we nemen de vrijheid om meer woorden te zeggen: vasthouden aan tradities is loyaal zijn; recht op vernieuwing; waarderen; hartscontact; tradities kunnen ook benauwen; oude loslaten en nieuwe tradities vormen; geest van herkenning; warmte en aandacht; vroeger was het: "spreken is zilver en zwijgen is goud", dat zouden we nu kunnen omdraaien in: 'zwijgen is zilver en spreken

is goud"; ruimte om te zoeken; tradities laten je niet los; je stapt door de traditie als het ware in de bedding die er al ligt.

Als Coot vraagt aan het eind of we dit volgend jaar weer doen, is het een volmondig ja. Een fijne bijeenkomst. Dank aan allen die dit mee hebben mogelijk gemaakt.
Marlies Tjallingii

Film Down to Earth 11 maart

We lazen de uitnodiging voor een bijeenkomst in de Wolwever waarin de film *Down to Earth*, vertoond zou worden. De film zou worden voorafgegaan door een maaltijd. De organisatie was in handen van Karin Janze en Aart Hoogkarspel.

Op 11 maart verzamelden we ons in de Wolweverkerk. We bleken met ongeveer 10 mensen te zijn en nadat we met elkaar hadden kennis gemaakt, begon onze gezamenlijke maaltijd.

Karin had heerlijk gekookt. Wat een verrukkelijk eten. Zo kom je nog eens op nieuwe ideeën! We ruimden samen af en Aart zorgde dat de film kon beginnen.

Inhoud van de film;

Een gezin met drie kinderen besluit om een jaar afstand te nemen van hun drukke bestaan en in dat jaar rond te reizen langs volkeren die op een totaal andere wijze leven dan de onze bekende Westerse beschaving.

Wat meteen opviel was dat de mensen van deze samenlevingen in een heel ander tempo leven dan wij.

Ze worden niet beheerst door de tijd maar zij hebben de tijd.

Veelal wordt er geleefd in stamverband waardoor het betrokken zijn op elkaar heel dichtbij, concreet en vanzelfsprekend is. Er wordt lief en leed met elkaar gedeeld. Er wordt voedsel gedeeld. Er wordt wijsheid gedeeld. Voorouders worden gezamenlijk vereerd. Gastvrijheid is een belangrijk begrip en van een gewone maaltijd wordt bij aanwezigheid van gasten meteen een feestmaaltijd gemaakt.

Leuk om te zien was dat de kinderen als vanzelfsprekend met elkaar speelden. Zonder elkaars taal te kunnen verstaan en elkaars verschillende achtergronden te kennen werd dit moeiteloos overbrugd door spel en er samen plezier aan beleven.

Vieren, vereren, rouwen, zingeving al deze aspecten vinden we terug ook al wordt er op verschillende manieren over gedacht en inhoud aan gegeven.

Het betreffende gezin heeft op veel manieren kennis gemaakt met een diversiteit aan volkeren en leefwijzen. Aboriginals, Indianen, Massai etc.

De consumptiemaatschappij, de haast, het moeten halen van deadlines, het was allemaal ver weg.

Het verbaasde me hoe onbevooroordeeld kinderen hier mee om kunnen gaan.

Voor volwassenen roepen deze verschillen eerder verwondering, overdenking en vragen op.

In ons gezelschap bleek ieder de film verschillend te hebben beleefd.

Het resultaat was dat we daardoor een boeiende nabespreking hadden en dat gaf ons de gelegenheid elkaar wat beter te leren kennen.

We kijken terug op een bijzondere avond. We hebben genoten van het heerlijke eten en het gezellige samenzijn.

Rita van Dorp

Jeugd : Met de kerk uit bowlen

Kan dat dan? Bowlen met de kerk? Jazeker kan dat.

Kun je dan ook doopsgezind bowlen? Nou, doopsgezind bowlen is denk ik niet veel anders dan gewoon bowlen. En toch.... Ik heb na afloop het gevoel dat iedereen het leuk heeft gehad en dat het niet zo heel erg om het winnen ging. We hoopten van elkaar dat we zoveel mogelijk kegels om zouden gooien. Veel meer, dan dat we per se de beste wilden zijn. Is dat dan doopsgezind bowlen? Ik weet het niet. Wat maakt het uit. We hadden een leuke middag en de patat was lekker. Voor alle tien behalve voor Maurits die houdt niet van patat.



ACTIVITEITEN

Zullen wegens het coronavirus niet fysiek door kunnen gaan.

Zo kan het happen en trappen op 18 april geen doorgang vinden, maar misschien kunnen onderstaande activiteiten op een andere manier (skype of zoom) wel doorgaan?

Remonstrants Vrouwen Contact

Op dinsdag 21 april komen we bijeen bij Marine Koenen-Fros, Eperweg 33-L, Heerde, e.m.: martine.fros@kpnmail.nl Aanvang 10.00 uur.

Joke Spiers zal een boekbespreking houden over “Pastorale”, van Stephan Enter.

Het gaat over twee mensen, broer en zus, die zijn opgegroeid op een vervallen landgoed op de Veluwe, in een streng gereformeerd gezin. In het dorp is ook een Moluks deel. De oudere zus leeft – als student – een vrij leven, maar zij vraagt zich af of haar dat ook nieuwe en betere inzichten heeft gebracht.

NB.: Als deze bijeenkomst niet doorgaat, in deze onzekere tijd, stuur ik een mailbericht. Liesbeth

Bijeenkomst literatuurkring

Op 18 mei bespreekt de Literatuurkring het boek *Vallen is als vliegen* van Manon Uphoff. Aanvang 19.30 uur bij Willem Spiers, Agnietenbergweg 3, Zwolle.

Interesse voor de Literatuurkring? Dan graag vooraf aanmelden bij Tineke Datema, tiend123@gmail.com of tel. 038- 4541886

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE

Vrijzinnigen Hattem/ Heerde

Vanaf 1 april worden er geen lezingen meer gehouden.

Het Vermaningspad 20 maart 2020 en het coronavirus

Gezien de omstandigheden omtrent het coronavirus en de mogelijkheid dat dit niet binnen 2 maanden vanaf nu achter de rug zal zijn, heeft het dd. bestuur van de Ring Zwolle in overleg met de organisatoren met pijn in het hart besloten de jaarlijkse fietstocht langs Doopsgezinde kerken 2020 ook wel ‘het Vermaningspad’ genoemd, **een jaar op te schorten**. Voor alle deelnemers willen we graag op save spelen. Alle reeds gedane voorbereidingen blijven in tact en het is de bedoeling om volgend jaar - dus in 2021 - elkaar in de ring Zwolle op Hemelvaartsdag al fietsend (of autorijdend) te ontmoeten. Meer informatie bij Tineke de Vries, tel: 06.25363195

Vakantie... een seniorenweek? Voor leden en vrienden?

11-18 juli is er op Fredeshiem een week voor senioren die wordt geleid door Ineke Reinhold, Ciska Posthumus, en Durk van Blom. Het is een week waarin mensen snel bij elkaar ‘thuis’ raken. Er kan gewandeld worden, een spelletje of een puzzel liggen klaar. Je kunt je terugtrekken en er kan geschilderd en getekend worden. Thema van die week is H.N. Werkman, de drukker-kunstenaar verbonden aan de Ploeg in Groningen. Zijn leven en werk. En de chassidische vertellingen. Deze maken deel uit van de avondsluitingen. Ze werden door Werkman geïllustreerd. Op Fredeshiem is voor wie dat wil de mogelijkheid zelf te tekenen of te schilderen. Er zijn mooie wandelingen te maken en we gaan met een bus naar Groningen om het Forum te bekijken en met een lift naar 10 hoog zien we de stad aan onze voeten liggen. Het Forum is ook van binnen verrassend en de moeite waard. Ook met rolstoel goed te bereiken. Ook kunnen we in Groningen het drukkerijmuseum bezoeken waar de drukpers van Werkman staat en mogelijkheid geboden wordt zelf een druk te maken. Wie dat wil kan natuurlijk ook de stad in gaan. Opgave aan Fredeshiem: tel. 0521 53 51 00 betreft seniorenweek 11-18 juli 2020 Kosten: 1 persoonskamer € 699,00 en 2 persoonskamer € 635,00

Mochten de kosten een bezwaar zijn bel dan naar Ineke Reinhold 0346 5 64 128 . Mocht je thuis thuiszorg hebben voor medische handelingen of wassen enz. dan is deze over te boeken naar Steenwijk en komen ze vanuit Steenwijk iedere dag om de gasten die dat nodig hebben te helpen.

COLUMN

In de vastentijd lees ik (Karin) o.a. de columns van KRO-NCRV als bezinning. Deze wil ik graag met u delen:

Een persoonlijke column van presentator Jos van Oord, die een nieuwe kijk op vasten heeft: “Als woorden ook kleuren hebben, dan heeft vasten vast de kleur groen. Groen van de natuur, van een goede aarde, van duurzaamheid.”

Ik heb een boek in huis dat al weken op mij ligt te wachten. Het heet ‘Intermittent fasting- in 4 weken fitter, gezonder en slanker door periodiek vasten’. Ik wil er nog niet

aan. Heb er ook geen zin in. Van de week bij de jaarlijkse controle was m'n gewicht stabiel, m'n slechte cholesterol nauwelijks verhoogd en m'n bloeddruk als was ik een jonge god.

Nou vooruit, ik blader erdoorheen. Zie ook aantrekkelijke recepten. Ik lees. 'We zijn steeds meer en vaker gaan eten, maar bewegen over het algemeen minder. De technische ontwikkelingen gaan sneller dan onze genen en lichamen kunnen bijhouden.' Het spreekt me wel aan.

Maar eerst deze column schrijven. Dan lees ik verder. Morgen. Misschien!

'Vasten' is wel een woord dat in deze tijd de kerkdeuren uitloopt en overal te horen en te doen is. Vroeger was het iets voor in kloosters of voor een paar weken in de tijd voor Pasen, nu lees je er over in glossy's. En tal van coaches bieden hun unieke vastenbegeleiding aan. Minder of geen vlees, minder of geen alcohol. Voor twaalfen niet eten...

Vanuit mijn theologische interesse leerde ik wel dat vasten meer is dan in 4 weken slanker en fitter worden. In de Bijbelse verhalen lees ik over vasten als stimulans tot goeddoen, tot gerechtigheid.

Ik kan in de teksten die over Jezus zijn overgeleverd nergens ontdekken dat hij het over vasten heeft als een programma voor een gezond lijf. Deze rabbi doet een appél op mensen om te breken en te delen. Vasten is geen doel op zich, maar een middel om tot inkeer te komen, om je heen te kijken en na te gaan wat je kunt doen. Er wordt met twee woorden over vasten gesproken: vasten én solidariteit, vasten én de toekomst voor deze aarde.

Dus ja, vasten heeft te maken met mijn co2- uitstoot, met de vraag of ik de auto neem of de trein. En om heel kritisch na te gaan of je nu echt zo vaak met dat vliegtuig moet. In mijn vastenprogramma scheid ik plastic van het andere afval. Ik kijk bij de Bio-winkel waar ik mijn groenten koop ook altijd in de mand waarin groenten liggen die vandaag nog gegeten kunnen worden. Want we gooien te veel weg. Als woorden ook kleuren hebben, dan heeft vasten vast de kleur groen. Groen van de natuur, van een goede aarde, van duurzaamheid.

Ik sla het genoemde vasten-boek weer open. Toeval of niet, maar een prachtig groen recept komt mij tegemoet: green energy bowl met sojabonen, spinazie, komkommer, paksoi, limoen en nog meer. 357 kcal. Dát ga ik maken. Groener kan het niet.

En vooraf aan het verorberen ben ik stil. Een gebed. Stil staan bij wat er is, wat je krijgt, wat je mag eten. Het komt uit de winkel, van het land, van onze Schepper. Amen.

Omdat er in april geen activiteiten zijn en in mei geen vieringen is deze Wolwever het april/mei-nummer.

Via de nieuwsbrief en op andere manieren wordt u op de hoogte gehouden.

Inleverdatum kopij zaterdag 23 mei 2020 *E-mail: dewolwever@gmail.com*

PREDIKANT Voor de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten:

Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort, 033-4624455, 06-16783562, werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: gebonda@planet.nl

ADRESSEN REMONSTRANTEN

Kerkenraad:

Voorzitter:	Harry Wendt	038-4545434	wenhwendt@hotmail.com
Secretaris:	Nanneke Rijkhoff,	0572-391725	nannekerijkhoff@gmail.com
Penningmeester:	Rachel Lopes Cardozo,	06-52146226	rachel.cardozo@gmail.com

Giro NL93INGB0000922950 t.n.v. Rem. Gemeente Zwolle.

Lid: Janny Buijnink 0527-253415 jannybuijnink@hotmail.com

Ledenadministratie: Tineke Boot, 038-4654078, tineke.boot@kpnplanet.nl

Diaconale commissie: Joke Spiers, 038-4531086, jc.spiers@home.nl

Triodosbanknummer NL56TRIO0254722873, t.n.v. Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle, diaconale Commissie.

Mailadres remonstrantse gemeente Zwolle: remonstrantsegemeentezwolle@gmail.com

Website Remonstrantse gemeente Zwolle: www.remonstranten.nl/zwolle/

Landelijk bureau Remonstranten: Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht, tel. 030- 231 69 70, email: info@remonstranten.nl, website: www.remonstranten.nl

ADRESSEN DOOPSGEZINDEN

Kerkenraad:

Voorzitter:	Tineke de Vries-Drent	0529-850337, 06-25363195,	tdevriesdrent@gmail.com
-------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------

Secretaris:	Ekke F. Klamer,	038-4660180	secr.dgzwolle@gmail.com
-------------	-----------------	-------------	-------------------------

postadres Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle

Penningmeester:	Renze Zijlstra	038-337 74 76	renze.zijlstra@gmail.com
-----------------	----------------	---------------	--------------------------

Bank NL86INGB0000883403, NL69ABNA0451415396,
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle

Lid: Thecla Barneveld, 038-4657454 thecla.barneveld@home.nl

Ledenadm.: Ronald Tuinstra 0529-457434 ra.tuinstra@gmail.com

Kerkmeester: Leo de Wit, 038-4537210 ass. Ans Bennink

Verhuur kerk: Truus Klamer, 038-4660180

Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle: <http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/>

REDACTIE DE WOLWEVER

Tineke Boot, Jelma Wiegersma, Karin Janze, Ronald Tuinstra en Ellis van der Zee

mailadres redactie: dewolwever@gmail.com

Digitale Nieuwsbrief: info@dgzwolle.doopsgezind.nl

Trekkers taakvelden (stand eind 2017)

1	vieren	F. Bonda		
2	zingeving	F.Bonda		
3	contact	T. Datema	tiend123@gmail.com	038-4541886
		M. Spruit	mta.spruit@kpnplanet.nl	06-515 960 75
4	jeugd	D. Dijkmsa	tymen.wieger@planet.nl	038-422 96 00
5	basis	T. Klamer	fam@efklamer.nl	038-466 01 80
6	gebouw	L. de Wit	dwlzwolle@gmail.com	038-453 72 10
7	informatie	R. Zijlstra	renze.zijlstra@gmail.com	038-337 74 76
8	wereld	A. Hoogcarspel	a.p.hoogcarspel@home.nl	038-454 26 11

Vervoer naar de kerk

Indien vervoer naar de kerk problemen geeft, schroom dan niet om te bellen naar Tel. 0529-432328 , wij zullen ons best doen om vervoer te regelen.

Hoefslagmate 29
8014 HJ Zwolle