

DE WOLWEVER



REMONSTRANTSE EN



DOOPSGEZINDE

GEMEENTEN ZWOLLE

Nummer 30, november 2020



DE WOLWEVER

*Leer van de lelies op het veld....
(Mattheus 6:28)*

Begin dit jaar maakten we een wandeling in een groot bos in de Vogezen. We volgden de markeringen van een uitgezette route. Dat heeft iets onbezorgds: de pijltjes volgen, die je de weg wijzen en je naar het eindpunt brengen. Zo liepen we onbezorgd door het bos met naaldbomen en een enkele loofboom, met hoogte- en diepteverschillen. Ik ervoer de sfeer als lieflijk. Tot het moment dat we geen pijltjes meer zagen en we ons afvroegen of we een afslag gemist hadden. We liepen het pad terug, maar konden niet ontdekken welke afslag we hadden gemist, alle paden zagen er hetzelfde uit! Hetzelfde bos kwam nu niet meer lieflijk over, maar onzeker en grimmig. Langs omwegen en ongebaande wegen kwamen we veel later dan gewild op de plek waar we wezen wilden.

Later die week was het andersom. We waren op de terugweg naar huis en bij de stad Luik namen we een afslag te vroeg. Het leek wel alsof we een fuik ingereden waren: opgebroken wegen, die ons omwegen lieten maken die ons meer en meer de stad indreven. Ergens tussen hoge pakhuizen stopten we. Het motregende en dit deel van de stad voelde niet fijn aan. Ik stapte uit om iemand de weg te vragen. En opeens, in die grimmigheid, een vriendelijke stem: 'Kan ik helpen? Ik spreek een beetje Vlaams...'. Het klonk als een geschenk uit de hemel. De sfeer klarde op en werd vriendelijk doordat iemand ons aansprak en de juiste richting wees.

Door een afslag te missen, door een vergissing, door wat dan ook, kan de beleving van waar je bent anders worden. De omgeving verandert niet; er verandert iets in de waarneming van je geest. In meditatiebeoefening kan zo'n veranderende waarneming de focus van aandacht zijn. Dat een onaangename sfeer verandert naar aangenaam is plezierig, maar andersom kan een onaangename beleving je geest erg bezig houden. Meditatieleraren zeggen: het onaangename is niets, het speelt zich af in je geest, maar de omgeving, de werkelijkheid om je heen verandert niet. Het is een oefening om je geest te kalmeren door bijvoorbeeld je aandacht te richten op je ademen, de levensader die voor alle levende wezens hetzelfde is. Deze aandacht brengt je terug naar jezelf, naar je wezen. Zo'n beleving in je geest kan tamelijk hardnekkig zijn en is niet zomaar anders; het is een oefening. Elke dag, elke inademing kan het begin zijn van de oefening.

In de Bergrede benoemt Jezus eenzelfde houding. Hij zegt: *Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn/haar leven? Leer van de lelies op het veld, ze werken niet en ze zijn prachtig.*

Onaangename belevingen zijn er, maar ze hoeven niet ons leven te bepalen. Richt je aandacht op iets wat er van oorsprong al is, op je adem, op de bloemen in het veld, op wat ruimte geeft en laat die ruimte in je geest zijn.

Fride Bonda

KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

Opgeven voor de dienst via secr.dgzwolle@gmail.com of tel. 038 4229600 of 06 15636278 (app kan ook)

8 nov W ds. Fride Bonda

15 nov Kees Posthumus, 'Dwars door de bijbel' (onder voorbehoud)

22 nov W ds. Machteld van Woerden

29 nov nog niet bekend

De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te vinden op:

www.vrijzinnig-hattem.nl en www.vrijzinnigen-heerde.nl

BIJ DE DIENSTEN

Met de dagen die korter worden en de nachten langer is er ruimte voor andere stemmingen in ons leven. Begin november is er Allerzielen, de dag dat mensen hun geliefde doden herinneren. In Zuid Europa gaan families naar begraafplaatsen, maken de graven schoon en zetten een brandend lichtje op het graf van hun dierbare.

In de kerk gedenken we onze doden; we branden een lichtje voor de leden en vrienden die overleden zijn. Dit jaar zal het anders zijn. Niet het koor Do-Re Vocaal zingt, maar twee of vier zangers. En er zullen minder aanwezigen zijn, door de coronamaatregelen. Hoe de viering eruit zal zien moet nog groeien. Er zullen lichtjes zijn, en familieleden krijgen de steen met de naam van hun geliefde mee naar huis. Er zal muziek zijn en woorden uit oude teksten die tot bezinning uitnodigen.

Kees Posthumus is uitgenodigd op zondag 15 november om zijn voorstelling 'Dwars reis door de bijbel' te geven. Zie elders in dit blad.

Venus

Nadat vanaf half maart vanwege het corona-virus ook geen kerkdiensten in De Venus mochten plaatsvinden, konden zij gelukkig op 13 september weer worden hervat. Uiteraard met hantering van de richtlijnen: zitten op 1,5 m afstand, niet zingen, geen collecte en geen koffiedrinken na afloop. En vanaf begin oktober moesten wij 'van buiten' ook een mondkapje op. We hadden goede hoop dat we met het tweewekelijkse schema konden doorgaan. Helaas.... De afgekondigde maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden hebben er toe geleid dat binnen Driezorg ook nagedacht is over de voortgang van de vieringen. Na overleg met verschillende mensen heeft Driezorg besloten om tijdelijk met de vieringen te stoppen. Dat is heel spijtig voor de bewoners van De Venus en allen die zich zo betrokken voelen. Zodra de vieringen weer opgestart mogen worden krijgt u weer bericht. We hopen dat het eind november zal zijn.

Reinier Zweep

Diaconale collecten in november

8 november: *KiKa* staat voor *Kinderen Kankervrij*. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. *KiKa* wil dit percentage verhogen naar 95%. *KiKa* is een stichting, die fondsen werft voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van

kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker. Meer info op: <https://www.kika.nl>.

15 november speelt *Kees Posthumus* (onder voorbehoud) de voorstelling *'Dwars door de bijbel'*. Nog niet bekend is, of er dan een diaconale collecte wordt gehouden.

Mogelijk ook wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd ter dekking van de kosten.

22 november: *Steunfonds voor pupillen van Diet Koster* in Israël/Palestina. Diet Koster was jaren geleden lid van de Doopsgezinde Gemeente Zwolle. Ze vertrok naar Israël en stichtte een weeshuis in Palestina (op de West Bank), waar zij vele jaren heeft gewerkt en – hoewel gepensioneerd – nog steeds werkt. Inmiddels zijn de kinderen van toen volwassen en hebben zij zelf kinderen. Deze ‘wees-kleinkinderen’ hebben soms bij de studie een (financieel) steuntje in de rug nodig. Onze gemeente draagt met collectes hieraan bij.

29 november: Nog niet bekend.

UIT DE WOLWEVERKERKENRAAD

Corona

Door het stijgende aantal besmettingen ziet de WKR zich met ingang van 25 oktober genoodzaakt de richtlijnen voor het kerkbezoek aan te passen.

Wat blijft:

Handen ontsmetten bij binnenkomst, 1,5 meter afstand houden, (uitgezonderd partners en gezinnen) jas aan de stoel hangen of aanhouden (wanneer het koud is).

Het zingen wordt gedaan door een solist of duo, collectes bij de uitgang in een schaal.

Liturgieën worden op de stoelen klaargelegd.

Nieuw:

Mondkapje op bij binnenkomst, lopen in de kerkzaal en bij het verlaten van de zaal. Wanneer we zitten mag het mondkapje af.

Helaas is het koffiedrinken na afloop van de viering voorlopig opgeschort. We verlaten direct na de viering het gebouw.

NB: Afhankelijk van de ontwikkelingen en de richtlijnen van het RIVM kunnen ook hier wijzigingen op volgen.

Kerstfeest

De onzekerheid rond de vieringen geldt ook voor de komende kersttijd. Wat mag/ kan wel en wat kunnen we toch beter niet doen. De versiering vergt veel menskracht en samenwerking. Doordat velen van ons in de risicogroep vallen, moeten we juist dit nu zoveel mogelijk zien te vermijden.

Hierover zijn we nog in overleg met elkaar. We houden jullie op de hoogte.

Streamen van de vieringen

Dankzij de giften kon de WKR een camera (merk Mevo) aanschaffen. Onze dank hiervoor is erg groot.

De bedoeling is om de vieringen rechtstreeks uit te zenden. Het kost echter heel veel tijd en aandacht om dit goed voor elkaar te krijgen. Zover is het nog niet. Er wordt tot



nu toe geoefend en bijgesteld. Als het wel allemaal werkt dan zou het fijn zijn wanneer enkele enthousiaste leden/ vrienden bereid zijn om tijdens de dienst de opname, dan wel het streamen te verzorgen, omdat het dan niet meer technisch ingewikkeld is. Wanneer je geïnteresseerd bent neem dan contact op met Harry Wendt of Renze Zijlstra.

Kees Posthumus

Voor zondag 15 november staat Kees Posthumus voor de 2^e keer op het programma. Ten aanzien van het doorgaan van deze voorstelling zijn er twee opties:

1. Er komt één voorstelling van 10.00 – 11.00 uur. Hierbij mogen maximaal 20 – 25 mensen aanwezig zijn. We gaan er van uit dat we deze voorstelling rechtstreeks uit kunnen zenden. Jullie kunnen dan allemaal meekijken. De link hiervoor wordt tijdig bekendgemaakt. De voorstelling van 12.00 – 13.00 uur vervalt.
2. Beide voorstellingen vervallen en komen pas weer aan de orde wanneer alle belemmeringen opgeheven zijn. We houden jullie op de hoogte.

Aanspreekbaar in de WKR

Om de communicatie onderling **en** met de leden/ vrienden te bevorderen zijn we bezig het functioneren van de WKR te optimaliseren. De diverse functies krijgen hun eigen deelgebieden waarop de leden aanspreekbaar zijn. De functionarissen van beide gemeentes verdelen onderling de aandachtsgebieden. Ten aanzien van deze werkzaamheden moeten de puntjes nog op de i gezet worden. De WKR leden hoeven echter niet alles zelf uit te voeren, maar kunnen de werkzaamheden zeker delegeren. Dit gebeurt nu ook al. We hebben elkaar nodig. Hier valt nog enige verbetering te halen. Het is dus mogelijk dat jullie een keer gevraagd worden voor een deeltaak. Vele handen maken licht werk. Zodra de WKR het over deze verdeling eens geworden is, maken we een schema dat we bekend maken.

Pas op de plaats; 'Samengaan en werken'.

Het is in deze tijd van Corona lastig om alles goed op de rit te krijgen en te houden. We zijn de afgelopen maanden in beslag genomen door praktische en organisatorische zaken. Half december werd de WKR geconfronteerd met asbest in de kerk. Voordat we het verwijderings – , goedkeuring door de GGD, en uitvoeringsplan goed en wel op de rails hadden kwam half maart de coronacrisis met alle gevolgen van dien. Geen vieringen, dan maar streamen; de ene keer lukt het wel, de andere keer niet of minder. Na de hernieuwde start van de vieringen 12 juli (met de coronaregels) bleek dat diverse leden/ vrienden de streaming zeer op prijs gesteld hebben. Daarmee wilden we dan ook doorgaan. De aanschaf van de nieuwe camera kost nog steeds veel aandacht. Het is nog niet helemaal zoals het moet gaan, maar het begint te komen. Het goed ventileren van de kerkzaal en Mennozaal is zeker nog een belangrijk punt van aandacht. De WKR vergaderde ondertussen zo goed en zo kwaad als het maar ging online. Het volgende aandachtspunt was de uitgestelde ledenvergadering half september. Voor het eerst gedeeltelijk samen.

Al deze zaken moesten geregeld worden. Hierbij willen wij vooral Fride, Ekke, Leo, Renze, Ronald en Harry hartelijk bedanken. Wat we mogelijk hebben laten liggen is de communicatie naar jullie toe als gemeentelieden, vrienden en belangstellenden. Er wordt wel eens iets op papier gezet, maar we kunnen ons voorstellen dat dit niet voor iedereen toereikend geweest is.

Door de huidige omstandigheden lijkt het de WKR dan ook goed om ten aanzien van

de voortgang van de samenwerking even pas op de plaats te maken. We gaan uiteraard door met waar we mee bezig zijn tot nu toe. Dit bevalt wederzijds uitstekend. Het afronden en/ of doorgaan van de laatste 3 + 3 cie. en hoe dan verder willen we eerst goed in de WKR bespreken. Daarna wordt een voorstel voorgelegd aan de leden/ vrienden. Ditzelfde geldt voor de cie. gebouw. Deze wordt hier ook bij betrokken. Wanneer jullie vragen hebben die je bezighouden, als er iets dwars zit of denk je dat er mogelijk iets beter kan, schroom dan niet ons daarover in de komende tijd te benaderen. Als er vragen zijn laat het weten. In ieder geval komen we hier begin volgens jaar op terug.

Ledenvergadering

Normaal gesproken staat er voor het Doopsgezinde deel van de Wolwevergemeente voor november een ledenvergadering gepland. Voor de Remonstrantse gemeente is deze in december gepland. Door de Coronaomstandigheden was de laatste, deels gezamenlijke, ledenvergadering dinsdag 8 september. Door afschaling van bijeenkomsten en bescherming van onze leden/ vrienden stellen we dan ook voor de komende, deels gezamenlijke, ledenvergadering in maart of april 2021 te houden. Zodoende hebben we even de tijd om zelf ook pas op de plaats te maken en ons hierop voor te bereiden.

Namens de WKR

Harry

Tineke

Zakboekje

In het boekje is op blz. 4 een fout geslopen in het tel. nr. van de voorzitter van de DG, Tineke de Vries. Deze moet zijn: 06-25363195. Ook wordt bij adviseur predikant een opbouwwerker genoemd.

... en opbouwwerker kan verwijderd worden.

Op blz. 12 no.10 Vertegenwoordigingen/ Samenwerkingsverbanden, moet toegevoegd worden: **Werkgroep Welzijn en levensbeschouwing** Corine Konijnenbelt

T. 038.4218044 email: cmkonijnenbelt@gmail.com

Voor het zakboekje 2020 – 2021 zal hiervoor een herstel- en een toevoegingblad komen. Het ligt voor ieder klaar in de Mennokamer op de piano.

Oproep: wie wil de dienst streamen?

De komende kerkdiensten willen we graag opnemen, zodat mensen die om wat voor reden dan ook niet naar de dienst in de kerk komen de dienst toch ook kunnen kijken. We hebben elke dienst iemand nodig voor het regelen van de opname en de uitzending van de dienst via YouTube. Instructies voor het streamen zullen worden gegeven aan de vrijwilligers die zich melden. Het is niet lastig – iedereen die kan mailen, kan ook streamen, zo laat Renze Zijlstra weten.

UIT DE GEMEENTE ACTIVITEITEN



Bloemrijke Wolweverviering 11 oktober

Geen brood en wijn om te delen in de viering van 11 oktober. Wel door kerkgangers meegebrachte bloemen, die na afloop gebracht werden naar mensen die we al een tijd niet zagen.

Verder weven aan de visie van de Wolwevergemeenschap

Zeg het met bloemen

Na de dienst van 11 oktober gingen wij onder de bezielende leiding van Sytse en Marlies Tjallingii met elkaar in gesprek over de visie van de Wolwevergemeenschap.

Een visie gaat over de toekomst, hoe denken we daarover?

*In gesprek over de visie van de
Wolwevergemeenschap*

Voor de visie heeft de commissie 3+3 begin dit jaar een aanzet gegeven, de zogenaamde stip op de horizon:

*In de Wolweverkerk te Zwolle vormen
Doopsgezinden en Remonstranten een open,
veelkleurige geloofsgemeenschap die, passende
in onze tijd, een vrijzinnige en ondogmatische
gemeente wil zijn.*

*In onderlinge verbondenheid zoeken wij
inspiratie voor ons persoonlijke leven maar ook
voor onze taak in de wereld.*

*Wij hebben zorgzame aandacht voor elkaar
maar willen ook werken aan vrede,
gerechtigheid en heilheid van de schepping.*

In groepjes gingen we in gesprek over de volgende vragen:



Welk onderdeel spreekt je het meest aan?

Wat zou je willen toevoegen?

Waar wil je je voor inzetten?

In ons groepje hadden we het over de ontwikkeling van de mens, de betekenis van 'heelheid van de schepping' en vormen van aandacht voor elkaar. We noteerden waar we onszelf voor in willen zetten.

Bloemen bloeien

Sytse en Marlies zorgen altijd voor een creatieve verwerking, zodat we na afloop iets tastbaars hebben, denk aan het weefsel achterin de kerk. Dat maakten we in 2017, toen we bij elkaar waren in *Het Kraggenhuis* in Giethoorn.

Deze keer gingen we aan de slag met bloemen. Op een papieren bloemblad schreven we een woord dat past bij de visie, en iedereen maakte een bloemsteel van gekleurde draden. Wolwevers werken graag met wol in verschillende kleuren!

Stip op de horizon dichterbij gekomen

Woorden die bij de afronding o.a. werden genoemd: verbondenheid, samen, voorwaarts, inspirerend. De mensen die 11 oktober aanwezig waren, maakten geen punt van de stip.

In januari 2021 is de volgende bijeenkomst.

Tineke Datema, 13 oktober 2020



• **Stip op de horizon**

In de Wolweverkerk te Zwolle vormen Doopsgezinden en Remonstranten een open, veelkleurige geloofsgemeenschap die een vrijzinnige en ondogmatische christelijke gemeente wil zijn.

In onderlinge verbondenheid zoeken wij inspiratie voor ons persoonlijk leven en voor onze taak in de wereld.

Wij streven naar zorgzame aandacht voor elkaar en wij willen werken aan vrede, vrijheid, verdraagzaamheid en gerechtigheid en aan de heelheid van de schepping.

1. Ik vind belangrijk in deze visie:

- inspiratie;
- verbondenheid
- zorgzame aandacht, onderlinge verbondenheid
- dat er ruimte is voor uitwisseling van ideeën

- persoonlijk leven en toch in de wereld

- verdraagzaamheid om de veelkleurigheid van ieder te waarderen en accepteren; heelheid

- verbondenheid in zoekende houding

- ondogmatisch, verdraagzaam

- ondogmatisch
- samen; we stellen vast dat dit al bezig is
- zorgzame aandacht
- dat we het samen doen

2. *Ik zou de volgende onderwerpen willen toevoegen:*

- vertrouwen; zoek mogelijkheden voor het praktische toepassen
- betrokkenheid op veelkleurigheid, verdraagzaamheid
- duurzaamheid
- van elkaar leren en elkaars bijdrage blijmoedig ontvangen
- rentmeesterschap
- inspiratie om als mens te leren
- creatieve toekomst durven toelaten
- niet allen inspiratie, maar ook van elkaar leren
- openheid naar de wereld om ons heen
- het durven loslaten en een nieuwe fase aandurven
- het bakken in zee, houvast
- samen verdergaan

3. *Wat ik zelf kan en wil doen:*

- voor anderen, met anderen op de plaats waar je staat
- aan projecten meedoen; evt. schrijfwerk, aandacht schenken aan; in schijnwerper zetten
- aandacht voormensen om mij heen; bijdrage leveren aan de verbinding tussen mensen
- een luisterend oor bieden
- aandacht voor elkaar
- werken aan duurzaamheid; groene kerk en duurzame bank
- groene kerk en ecologische schoonmaakmiddelen
- mijzelf openstellen (moeilijk)
- deelnemen aan de kerkdiensten en contact zoeken met anderen
- ons bewust zijn van het heel vele dat actieve mensen in onze kerk al doen.
- aandacht; goed naar elkaar luisteren
- samen en met elkaar op weg blijven

4. *Concrete stappen die ik wil doen, alleen of met anderen:*

- let op de keuzes die je maakt; oefen je creatieve energie
- werken aan vrede, in het klein en wat groter; concreet: verwarmingsbuizen isoleren
- uitdragen wat de Wolweverkerk is; coördinator wijkcontactpersonen
- aandacht vragen voor duurzaam inkoopbeleid; duurzame kerk
- groepjes bij elkaar Wolweverbreed om met elkaar één eerste stap te formuleren
- actief in gemeente zijn, vooral in praktische zin. Gebruik je talenten. kunnen loslaten van
'oude' waarden
- contacten, actief meedoen ook in praktische zin; openstaan voor anderen; iets durven loslaten
(gewoonten en opvattingen)
- ja zeggen als er een taak op je pad komt
- liefst samen, met anderen dus

Ik vul niet alles in.....

*Wanneer ik stil zomaar wat zit te dromen
ontdek ik in mijn leven enige zin,
een soort bestemming, waar niet aan valt te ontkomen:
maar ik beheers me
ik vul niet alles in.*

*Er is zoveel nog, wat we niet begrijpen,
wat ons te boven gaat, wat meer is dan wij zijn,
maar wat dat is, is nauwelijks te verzinnen,
nee, ik beheers me
ik vul niet alles in.*

*Ik hoef bepaald niet alles hier te weten,
als ik maar zeggen kan, wat ik van binnen voel;
noem het maar God, liefs of geweten,
als ik maar leven kan
zoals ik het bedoel.*

*Een groot deel van het leven is gegeven
door anderen als aanzet, als begin:
maar toch, een deel – ik zeg het zo maar even –
is van mijzelf;
dat vul ik zelf maar in.*

Iona-viering op 18 oktober

Vanochtend was ik in de Wolveverkerk en woonde de Iona-viering bij, geleid door Aart en Karin. Het was jammer dat er zo weinig aanwezigen waren, want het was een bijzondere dienst. De zeven dagen van de schepping werden verteld op een nieuwe manier door Aart en Karin, afgewisseld met prachtige pianomuziek*) door Jelma Wiegersma. Hoewel we slechts met z'n achten waren was er een inspirerende sfeer. Op een tafeltje voor ons werden kaarsen aangestoken die licht gaven voor alle vluchtelingen en aan ons in deze coronatijd. Op deze tafel lagen verder veel herfstdingen uit de natuur, behalve o.a. kastanjes en een appel ook een meidoorntak met besjes en bloemen. Het was mijn eerste kennismaking met de Ionavieringen. Wat een mooie liederen hoorden we. Aan het einde blies Aart de kaarsen uit en het licht kwam in ons terecht en namen we mee naar huis.

Esther Pel

*) Uit het Scheppingsratorium van Johan Bredehout (red.)



Ontmoeting en bezinning

Bronnen van inspiratie

Profeten en psalmen over de schepping.

In kleine groepjes van 6 personen hebben we gesprekken over onze houding naar de aarde, naar de schepping. De teksten van wijsheidsleraren en profeten geven een bepaalde kleur aan het gesprek en hoe je houding kan zijn.

Deze derde reeks bijeenkomsten lezen we een tekst uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 42.

Avonduren 19 november 19.30 Mennokamer

Vrijdag 27 november 10.15 uur Mennokamer

De datum van de derde groep bespreken we met elkaar.

Meditatie Teder hart

Uit ons hart kan zoveel tederheid stromen. Maar soms helemaal niet. Wat zijn de blokkades die het stromen tegenhouden?

Tijdens de meditatie is er aandacht voor ons lichaam en aandacht voor onze levenshouding.

Donderdag 5 november 19.30 kerkzaal (met warme omslagdoek!)

VERSLAGEN

Happen en trappen

Op 20 september jl. vertrokken we op de fiets met 5 zusters vanuit ons kerkgebouw. Vanwege corona hadden we een alternatief programma. In plaats van een fietstocht met daarbij bij ieder adres een deel van een maaltijd, werd het nu een fietstocht met van bijna iedere deelnemer een bijdrage.

Een bijdrage die verschillende vormen mocht hebben. Er werd door 1 van onze zusters vertelt over de ingrijpende omgevingsplannen bij haar in de buurt. Ook maakte ze ons deelgenoot van hoe dit haar raakte en hoe ze niet tegen de verandering kon, maar vooral tegen het onrecht hierin, en hier aandacht voor vroeg.

We bezochten een biologisch fruit- en bloemteelt bedrijf tussen Stadshagen, Holtensbroek en de Aalanden in. Momenteel loopt daar 1 van de zusters stage.

Een andere zuster ontving ons op anderhalve meter afstand in haar tuin. Daar las ze een verhaal aan ons voor over compassie voor anderen en hoe je in het klein iets voor een ander kan betekenen.

Tijdens het fietsen was er tijd om elkaar op veilige afstand te spreken en te genieten van elkaar en mooi, groen, zonnig Zwolle.

In het voorjaar zijn we van plan om weer een Happen en Trappen te organiseren. Leuk als u dan ook 'mee-trapt'!

Hartelijke groet,

Valerie Plugge

De tuin van

Hermine Sievers – Oldenhof

Als Hermine over haar tuin praat hoor je iets van hartstocht in haar stem. Ze heeft het over het wonen buiten, op het landgoed de Aalshorst, over haar moestuin in haar vorige huis aan de Tibbensteeg in Hoonhorst, over de seizoenen. Alles wat met buitenleven te maken heeft geeft haar een oergevoel.

‘Ik vind het heerlijk om buiten

bezig te zijn. In de natuur komen de dingen tot je. Buiten ga je open; er is een wisselwerking met de aarde waarin je werkt, de buitenlucht, de geuren, de kleuren, de planten. Het geeft me rust.

Aan de Tibbensteeg hadden we een moestuin. Alles wat je zaait en ziet groeien, dat is zoiets moois. Vooral het oogsten vind ik geweldig. Ik ben graag met voedsel bezig, en als je dan de groenten oogst uit je eigen tuin.. dat geeft zo'n oergevoel, dat je je eigen voedsel hebt verbouwd. En als je 's avonds bekaaf was na een dag in de tuin werken en bijvoorbeeld mest kruien, dan gaf me dat zo'n voldaan gevoel.



Hetzelfde heb ik met houtzagen. Als Jan en ik een dag met hout bezig waren geweest gaf me dat ook zo'n oergevoel en saamhorigheid, dat we met elkaar voor warmte van ons eigen huis hadden gezorgd.

Ik ben dankbaar dat ik in deze coronatijd hier woon. Het geeft me een gevoel van verbondenheid met de natuur. Ieder seizoen is anders, ieder seizoen geeft de natuur wat er is. Nu, in de herfst, zoek ik paddenstoelen. Ik zoek eekhoortjesbrood. En vroeger, als kind, toen ik in Ede woonde, zochten we cantharellen. En die bakten we en we aten ze op. In de winter houd ik van de kale bomen, dan zie je de figuren in de bomen. En tegen de avond hoor ik de uilen. Geweldig! Ik ben een echt buitenmens. Naar de stad ga ik als ik dingen nodig heb, vind ik voor een dagje leuk, maar buiten leef ik op.'

F.B.

Onze tuin

Wij vinden het vooral leuk om naar onze tuin te kijken en te zien wat er allemaal gebeurt. Verspreid over het jaar genieten we van diverse aspecten. Dat begint in het voorjaar met de kleurige bloeiende bollen, gevolgd door vroeg bloeiende struiken zoals



de forsythia, de ribes en de rododendron. De forsythia is dan één grote gele struik en de rododendron kan vol prachtige roze bloemen zitten. Eén van mijn favoriete bomen is de prunus. Ik volg hem dagelijks als de knoppen dikker worden, de eerste bloemen verschijnen, die uiteindelijk uitgroeien tot bolvormige trosjes. Een roze pracht, erg fotogeniek. Als het mooi weer is, kan hij wel een tijdje bloeien tot een sneeuw van roze

blaadjes het einde inluidt. Maar in de herfst is hij ook weer mooi met zijn rood verkleurde bladeren.

Elders in de tuin staan de hulst en de vuurdoorn uit het begin van de jaren 70. Onze katten lagen er graag onder resp. achter om rustig te kunnen slapen. En natuurlijk konden ze van daaruit ook de wereld ongestoord bekijken. Ook andere dieren genieten van die struiken. Tijden de bloei van de vuurdoorn vliegen bijen af en aan om naar honing te zoeken. Het is dan één grote, zoemende struik. Als de bessen rijp zijn, komen de vogels, merels en meesjes, die ze lekker vinden. Meestal beginnen ze boven en eten ze langzaam naar beneden tot hij leeg is. Ze pakken een besje, vliegen ermee de hulst in om het daar ongezien op te eten. Zo vliegen ze heen en weer. De bessen van de hulst zelf worden pas lekker na de vorst.

En ten slotte is er een struik, die kennelijk ook aantrekkelijk is voor insecten. Als hij bloeit in het najaar kun je er soms in de zon een dansende wolk beestjes boven zien. Zo leeft er van alles in onze tuin. Er verandert ook wel wat. Er lijken minder vogels te zijn en van de lijsterbes hebben ze dit jaar minder gegeten. Dat vinden we jammer. Over enige tijd gaan we naar de winter toe. Misschien met een laag sneeuw overal over heen. Voor de dieren niet plezierig, voor ons mooi om de verstilde tuin te zien. En ons op te maken voor het nieuwe seizoen.

Nellie Beukema-Kremer

De literatuurkring

Op de laatste literatuurkring in maart hadden we gekozen voor een boek van Manon Uphoff, Vallen is als vliegen. Het boek was genomineerd voor de Libris literatuurprijs 2020.

In mei ging onze bijeenkomst niet door vanwege de corona en hebben we de bespreking verplaatst naar 6 oktober in de Mennozaal, waar we op gepaste afstand konden zitten. Manon schrijft over haar relatie met haar vader, ze gebruikt een taal waardoor ze de verwarring en angst in prachtige zinnen weergeeft. We vonden het niet een gemakkelijk boek, omdat het over incest gaat.

Manon heeft de Tzumprijs gewonnen voor de mooiste zin in 2019.

Het volgende boek dat we willen bespreken is: Lichter dan ik van Dido Michielsens. Het gaat over een Javaanse vrouw die minnares wordt van een Hollandse officier en met hem twee dochters heeft. Wanneer hij hen verlaat, moet ze grote offers brengen om haar kinderen in de snel veranderende kolonie te zien opgroeien.

Hieronder een paar aanraders die genoemd zijn tijdens onze bijeenkomst op 6 oktober:

Sander Kollaard: Uit het leven van een hond

Judith Fanto: Viktor

Stefan Hertmans: De opgang

Arthur Japin: Mrs. Degas

Philip Blom: Het grote wereldtoneel

Rutger Bregman: De meeste mensen deugen

Bauwien van der Werf



Literatuurkring 24 november 2020 (als de coronamaatregelen het toelaten)

Op dinsdag 24 november bespreekt de

Literatuurkring het boek Lichter dan ik van Dido Michielsens.

Aanvang: 19.30 uur in de Mennokamer.

Niet eerder bij de Literatuurkring geweest? Graag vooraf aanmelden bij Tineke Datema, tiend123@gmail.com of tel. 038- 4541886.

Online symposium 'Bijbel - context - autobiografie'

Ook het Arminius Instituut gaat digitaal. Samen met het Doopsgezind Seminarium organiseert het een online symposium in drie delen met de titel 'Bijbel – context – autobiografie'. De eerste bijeenkomst is al op 5 november van 13.30 – 15.00 uur en gaat over methodiek en verschillende benaderingswijzen van contextueel en autobiografisch bijbellezen. De volgende twee sessies zijn op 12 en 19 november. Doe ook mee!

Inclusieve veiligheid

Edy Korthals Altes was tot 1986 ambassadeur voor Nederland in Madrid. In dat jaar trad hij terug uit de Buitenlandse Dienst in verband met zijn publieke stellingname tegen de wapenwedloop. Sindsdien heeft hij belangrijke functies vervuld in diverse internationale (met name kerkelijke) vredesorganisaties. Over het thema vrede en veiligheid en de noodzaak van geestelijke vernieuwing in Europa schreef hij diverse boeken.

Voor de bijeenkomst op 18 september in Amersfoort, waar het boekje *'Veiligheid, hoe dan?'* (zie vorige Wolwever) werd gepresenteerd, schreef de 94-jarige (!) Korthals Altes een brief, waaruit het volgende citaat:

“Dit is een bijzondere dag waar ik al jarenlang naar heb uitgezien. Helaas is het mij niet mogelijk in uw midden te zijn. Wel kan ik enkele gedachten aan u voorleggen.

Uw initiatief voor het bijeen roepen van deze conferentie over inclusieve veiligheid is buitengewoon belangrijk. Het wijst naar een leefbare toekomst.

Wij leven nu in een absurde situatie, waarin juist toenemende militaire uitgaven onze veiligheid stelselmatig ondergraven. Nog nooit zijn de militaire uitgaven in onze wereld zo groot geweest als nu. Zij dragen bij aan een vernietigingspotentieel dat de mensheid en de aarde met gemak totaal kan vernietigen. Daarbij wordt nog steeds uitgegaan van de gedachte dat vrede en veiligheid alleen verzekerd kunnen worden door de voorbereiding op oorlog. In het nucleaire tijdperk is dit niet alleen een volstrekt achterhaalde opvatting; deze is ook onverantwoord, omdat ons voortbestaan hierdoor direct bedreigd wordt.

Zelf ben ik al decennia geleden tot de conclusie gekomen dat vrede in deze tijd alleen verzekerd kan worden door actieve voorbereiding op vrede. Dat houdt dus in dat wij te allen tijde rekening moeten houden met de belangen van anderen. 'Ik ben veilig als jij je niet door mij bedreigd voelt.' – *Neem een moment de tijd om deze gedachte tot u te laten doordringen* – De consequentie is dat vrede en veiligheid in de eerste plaats met niet-militaire middelen gewaarborgd moeten worden.

Menselijke veiligheid wordt op verschillende manieren bedreigd: klimaat, armoede (ongelijkheid), honger, ziekte, etc. Het komt er nu in de internationale samenwerking op aan zorgvuldig prioriteiten te stellen bij de inzet van schaarse middelen. Dit onderstreept het grote belang van het initiatief om te komen tot een (inclusief) civiel veiligheidsbeleid. Kortom, een ingrijpende ombuiging van het militair-industrieel complex. Wetenschappers richten zich niet langer op de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen maar wijden zich primair aan de leniging van dringende humanitaire noden, die anders aanleiding kunnen geven tot conflicten. De trein naar het nieuwe denken over vrede en veiligheid is vertrokken. Daarbij zullen wij ongetwijfeld te maken krijgen met veel hindernissen en teleurstellingen. Deze kunnen wij echter overwinnen met visie en hoop. Hierbij is een lange adem van grote betekenis. Zelf heb ik in de afgelopen 35 jaar veel glazige ogen en doffe onverschilligheid ontmoet. Toch ben ik steeds weer opnieuw tot leven geroepen door te luisteren naar de woorden van Jezus Christus. Wanneer mensen handelen in Zijn Geest is Hij in ons midden en dat geeft ons een oneindige kracht om in vol vertrouwen door te gaan!”

Henk Blom

Herfstgedachten vlak voor wintertijd

Vrede

De laatste twee weken moest ik van drie geliefde, speciaal geliefde mensen afscheid nemen.

Zodra ik het hoorde, schreef ik een brief, want ik ben ouderwets en dan heb je als rouwende iets in handen en lezen de jongeren het ook. Alle brieven gingen weg met een postzegel met in de vredesvlag het woord VREDE. Hopelijk helpt dat de

nabestaanden vrede te hebben met het rijke leven, die deze speciaal geliefde mensen hebben kunnen leiden.

Toen ik door Gabe Hoekema in de doperse wereld werd 'getrokken', leerde ik van de vredelievendheid, vervangende dienstplicht en broederlijke/zusterlijke houding van de dopersen. Wat mij nu steeds verbaast, is, dat ik nooit iets hoor of merk van de 'culturocide', om niet te spreken genocide op de Tibetanen.

Natuurlijk zijn daar ook Tibetanen onder, die als collaborateurs inkomen genereren

dankzij de toegenomen omzet door Chinese toeristen en dus meewerken. Er worden echter kloosters vernietigd, monniken gemarteld en gedood en China doet, wat andere grote landen ook doen: transmigratie. Veel Han-Chinezen importeren en zo bij ooit democratisch stemmen een meerderheid verwerven. Geen VN of ander gremium die dan protest kan aantekenen. Ik geef les aan een student (RUG), die als Oeigoer nog steeds tranen in zijn ogen krijgt als ik over zijn verleden begin. Xinjian is het uiterste door oorspronkelijk Turken bevolkte deel van de zijderoute voordat Binnen-Mongolië werd bereikt. Niet alleen de Oeigoeren, maar óók de Binnen-Mongolen worden nu bedreigd door transmigratie, gedwongen aanpassing aan de kapitalistisch geworden 'Han-cultuur', om niet te spreken over castratie en andere technieken.

Er zijn beslist geen doperse gemeenschappen, die ons goed inlichten wat er precies gebeurt.

Financiën

Na dit 'spiritueel' betoog een zakelijk. Alle ooit communistische mogendheden hebben immers een imperialistische vorm van kapitalistische staatsvorm op zich genomen. Olie- en andere -charges hebben immers veel grotere rijkdom dan de Balkenende-norm vergaard.

Bij het controleren van de boeken, viel mij op dat er een bedrag van (uit mijn geheugen)

€ 4.500 per jaar werd besteed aan voorgangers van buiten onze gemeente. Ik weet en besef dat predikanten het economisch moeilijk hebben en vooral als zij als secundaire arbeidsvoorwaarde 'gratis' in een pastorie wonen. Je wilt ze dus graag sponsoren. Het hemd is nader dan de rok. Ik weet dat een eerder voorstel van mij om ook in Zwolle in de dienst een 'Open ruimte' in te voeren in de liturgie van de Zondagse dienst, eerder door de kerkenraad is afgewezen. Ligt het in die lijn, dat er nooit iemand uit eigen gelederen mag/kan voorgaan, zonder dat die € 150 daarvoor zal/kan/wil ontvangen? Toen ik de vierjarige opleiding 'Doperse Theologie' op Mennorode afsloot, kreeg ik kort daarna diverse uitnodigingen van mede-cursisten, die in Krommenie, Utrecht, De Knipe of elders voorgingen. Of zij daarvoor 'vingen' (?) weet ik natuurlijk niet. Maar je doet dat toch niet voor aards slijk, òf heb ik makkelijk praten?

Mijn boodschap: Laten wij elkaar voeden en bevragen in de eerste plaats over ons geloof en die 'Ene-eeuwige' en kijken hoe we dat naar ons samenzijn (voor zover dat met COVID-19 mogelijk is) kunnen vertalen in het praktisch en goed functioneren.

Theo te Winkel



AGENDA NOVEMBER

5 november	19.30 uur	meditatie (kerkzaal)
19 november	19.30 uur	bronnen van inspiratie (mennokamer)
24 november	19.30 uur	literatuurkring (mennokamer)
27 november	10.15 uur	bronnen van inspiratie (mennokamer)

Inleverdatum kopij dinsdag 24 november *E-mail: dewolwever@gmail.com*

PREDIKANT Voor de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten:

Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort, 033-4624455, 06-16783562, werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: gebonda@planet.nl

ADRESSEN REMONSTRANTEN

Kerkenraad:

Voorzitter:	Harry Wendt	038-4545434	wenhwendt@hotmail.com
Secretaris:	Nanneke Rijkhoff,	0572-391725	nannekerijkhoff@gmail.com
Penningmeester:	Rachel Lopes Cardozo,	06-52146226	rachel.cardozo@gmail.com

Giro NL93INGB0000922950 t.n.v. Rem. Gemeente Zwolle.

Lid:	Janny Buijnink	0527-253415	jannybuijnink@hotmail.com
------	----------------	-------------	---------------------------

Ledenadministratie:	Tineke Boot,	038-4654078,	tineke.boot@kpnplanet.nl
----------------------------	--------------	--------------	--------------------------

Diaconale commissie:	Joke Spiers,	038-4531086,	jc.spiers@home.nl
-----------------------------	--------------	--------------	-------------------

Triodosbanknummer NL56TRIO0254722873, t.n.v. Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle, diaconale Commissie.

Mailadres remonstrantse gemeente Zwolle: remonstrantsegemeentezwolle@gmail.com

Website Remonstrantse gemeente Zwolle: www.remonstranten.nl/zwolle/

Landelijk bureau Remonstranten: Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht, tel. 030- 231 69 70, email: info@remonstranten.nl, website: www.remonstranten.nl

ADRESSEN DOOPSGEZINDEN

Kerkenraad:

Voorzitter:	Tineke de Vries-Drent	0529-850337,	tdevriesdrent@gmail.com
-------------	-----------------------	--------------	-------------------------

06-25363195,

Secretaris:	Dieneke Dijkma	06-15636278	secr.dgzwolle@gmail.com
-------------	----------------	-------------	-------------------------

postadres Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle

Penningmeester:	Renze Zijlstra	038-337 74 76	renze.zijlstra@gmail.com
-----------------	----------------	---------------	--------------------------

Bank NL86INGB0000883403, NL69ABNA0451415396,

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle

Lid:	Jelma Wiegiersma,	06-19506520	jelmawiegiersma@gmail.com
------	-------------------	-------------	---------------------------

Ledenadm.:	Ronald Tuinstra	0529-457434	ra.tuinstra@gmail.com
-------------------	-----------------	-------------	-----------------------

Kerkmeester:	Leo de Wit,	038-4537210	ass. Ans Bennink
---------------------	-------------	-------------	------------------

Verhuur kerk:	Truus Klamer,	038-4660180	
----------------------	---------------	-------------	--

Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle: http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/

REDACTIE DE WOLWEVER

Tineke Boot, Jelma Wiegiersma, Karin Janze, Ronald Tuinstra en Ellis van der Zee

mailadres redactie: dewolwever@gmail.com

Digitale Nieuwsbrief: info@dgzwolle.doopsgezind.nl

Contactpersonen/ coördinatoren voor de volgende aandachtsgebieden:

1. vieren en zingeving	ds. Fride Bonda	06.16783562	gebonda@planet.nl
2. de wijken	Tineke Datema	038.4541886	tiend123@kpnplanet.nl
	Nellie Beukema	0529.432934	beukema1@home.nl
3. jeugd	Valerie Plugge	06.40216595	valerieplugge@hotmail.com
	Dieneke Dijkma	038.4229600	dmdijkma@gmail.com
4.inkoop/schoonmaak	Truus Klamer	038.4660180	fam@efklamer.nl
5. informatie	Ronald Tuinstra	0529.457434	ra.tuinstra@gmail.com
6. Pr.	Ellis van der Zee	06.11869834	zantinghvanderzee@zonnet.nl
	Dirk Brugman	0529.433121	dbrugman@hetnet.nl
7. wereld	Aart Hoogcarspel	038.4542611	a.p.hoogcarspel@home.nl

Voor zaken t.a.v. het gebouw zie kerkmeester

Vervoer naar de kerk

Indien vervoer naar de kerk problemen geeft, schroom dan niet om te bellen naar

Tel. 0529-432328 , wij zullen ons best doen om vervoer te regelen.

Hoefslagmate 29
8014 HJ Zwolle