

DE WOLWEVER



REMONSTRANTSE EN



DOOPSGEZINDE

GEMEENTEN ZWOLLE

Nummer 34. mei 2021



DE WOLWEVER

Mogen allen één zijn
(Johannes 17: 21a)

We rijden door Noord-Holland om een stuk olijvenhout te kopen. Het bezoek aan de houthandel is een belevenis op zich. In de lengte gezaagde boomstammen, met blokjes hout tussen de delen, liggen buiten te drogen. En zoveel soorten hout! Enorme plakken eiken-, iepen-, grenen- en ja, ook olijvenhout. Uiteindelijk hebben we een mooi stuk gevonden, dat recht is, gekeurd met een vakmansoog, en niet kromgetrokken, blijkt als het op de grond gelegd wordt. Het hout komt uit Zuid-Italië, uit een streek die onlangs in het nieuws was vanwege een grote dichtheid aan maffiapraktijken. Zou ons stuk hout deel zijn van maffiose handel?

We rijden door naar het ziellose Egmond aan Zee om een vriendin te bezoeken en langs de zee te lopen. Er waait een koude wind, die de golven onstuimig op laat spatten.

Nu we toch in de buurt zijn wil ik graag het graf van een dierbare vriend bezoeken. Dat is opmerkelijk voor iemand die zegt ‘niets met graven te hebben’. Deze keer wel. Het is inmiddels vijftiwintig jaar geleden dat Ton de Nooy, gezegend zijn naam, gestorven is. Ik was net moeder geworden van onze jongste zoon en kon destijds niet naar de begrafenis. Nog altijd staat zijn bidprentje op mijn bureau. Deze middag memoreren wij onze inspiraties die hun oorsprong hebben in de meditatie en liturgische vieringen in zijn meditatiehuis, waar hij de oude monastieke bezieling van Oost en West bij elkaar bracht. Ik leerde er de betekenis van rituelen en symbolen in liturgie, zoals de zalving met geurige olie. Olijfolie! Opeens ontstaat er een grappig verband in onze Noord-Hollandse missie, van olijvenhout naar olijvenolie. Een uitspraak bij een zalving, ik weet niet meer bij welk feest dat was, klonk zo: ‘zoals de olijf vermalen is tot deze olie, zo mogen ook wij vermalen worden tot olie van de achtste dag’. Een tekst die zo tot mijn verbeelding sprak, dat ik, tijdens de zalving in een onbedaarlijke lach uitbarstte. Ton vond het niet storend, hij was nieuwsgierig en zei: ‘Lachen komt uit dezelfde bron als toewijding’. Deze uitspraak heeft mijn houding in liturgie voorgoed veel losser gemaakt.

Zijn graf ligt op het kerkhof van de Sint Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Na de kille versteende badplaats Egmond aan Zee is deze plek een verademing. Oude ruisende bomen met in het lange gras bijna uitgebloeide narcissen.

En uiteindelijk sta ik dan, na vijftiwintig jaar, bij het graf van deze inspirerende vriend: een eenvoudige betonnen plaat met daarin de tekst die zijn lijfspreuk was, die voor hem hemel en aarde, Oost en West, vrouw en man, jong en oud, zwart en wit verbond: Mogen allen één zijn.

Fride Bonda

KERKDIENSTEN van de Wolwevergemeente

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

9 mei Wolweverviering ds. Fride Bonda

23 mei Wolweverviering, Pinksteren ds. Fride Bonda

De viering kan alleen live gevolgd worden via de volgende link:

<https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA>

Krijg je de dienst niet direct in beeld, ga dan in het menu naar Video's. Klik op het driehoekje naast uploads (net boven alle afbeeldingen) en kies eerdere live streams. Je krijgt dan de dienst die bezig is. Later kan altijd teruggekeken worden op YouTube.

De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te vinden op: www.vrijzinnigen-hattem.nl en www.vrijzinnigen-heerde.nl

Diaconale collecten in mei 2021

Zondag 9 mei 2021: Palestine Community Music is uitgegroeid tot een veelzijdig programma. Het zet jongeren in hun kracht. Hierdoor durven zij zich niet alleen te uiten, maar kunnen ook de gemeenschap om hen heen helpen. Het project biedt positieve en muziekgerelateerde activiteiten voor jongeren die sociale of culturele kansen missen. Duizenden gemarginaliseerde kinderen op de Westelijke Jordaanoever zijn inmiddels bereikt met leiderschapstrainingen voor muziek en geweldloosheid en muziekworkshops voor doven en kinderen met speciale behoeften. Het helpt deelnemers om vaardigheden en talenten te ontwikkelen, verdriet en verlies te verwerken en bruggen te bouwen in samenlevingen die verdeeld zijn geraakt door recent of lopend conflict. Doopsgezind WereldWerk ondersteunt dit project voor Palestijnse kinderen.

Meer informatie: <https://www.dgwereldwerk.nl/text.php?paginaid=2619#3936>

Pinksteren, zondag 23 mei 2021: Werkgroep Duurzame Ontwikkeling vormt als onderdeel van Doopsgezind WereldWerk een kritische en waardevolle aanvulling op het bestaande hulp- en vredeswerk van WereldWerk. Zij streeft naar bezinning op 'dagelijkse' keuzen van kerkelijke gemeenten en hun leden naar duurzaamheid in het leefmilieu. Tijdens de vierde assemblee van de Wereldraad van Kerken in 1968 te Uppsala committeerden Nederlandse doopsgezinde gemeenten zich om jaarlijks in hun begroting 2% van hun inkomsten beschikbaar te stellen. WDO ondersteunt bezinning en bewustwording in Nederland op de oorzaken van armoede wereldwijd, vraagt aandacht voor wederzijdse verantwoordelijkheid tussen Oost en West en Noord en Zuid en steunt kleinschalige projecten van de Wereldraad van Kerken, die gericht zijn op het doen afnemen van mechanismen en structuren die duurzame ontwikkeling van mensen in regio's met opkomende economieën tegenwerken.

Meer informatie: <https://www.dgwereldwerk.nl/text.php?paginaid=3941>

Bijdragen voor de collecten kunt u overmaken naar: NL56 TRIO 0254 7228 73 t.n.v. Remonstrantse Broederschap, Gemeente Zwolle / Diaconale Commissie, of naar: NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle, voor beide rekeningen met vermelding van het betreffende collectedoel.

Henk Blom

BIJ DE DIENSTEN

Na de vieringen van Witte donderdag en Pasen was ik niet in beeld tijdens de kerkdiensten. De situatie in het samenwerken was me even te veel geworden. Na de ledenvergaderingen en de keuze om rustiger aan te doen in het proces hoop ik dat er in mij frisse energie wakker geroepen wordt. Ik doe mijn best.

De dienst van 9 mei is er aandacht voor de zintuigen, voor de geur. Bij het bespreken van een tekst van Jezus Sirach bij Bronnen van Inspiratie kwamen de geuren van de tekst onze neuzen binnen: kaneel, mirre, hars, kruidnagel, wierook... In protestantse kringen worden vooral onze oren aangesproken door de woorden die we horen en de muziek.

Geuren zijn niet aan de orde. Een enkele keer steeg er wierook op in de kerk, waarna de kritiek klonk dat mensen met allergie hier niet bij kunnen zijn...

We lezen Jezus Sirach 24: 13-22. Kor Pollema speelt piano en Rachel Lopes Cardozo zingt. Met woorden kunnen we wellicht geuren oproepen...

En dan is het Pinksteren, 23 mei, het verhaal dat vertelt hoe mensen ervaren wat het is vanuit goddelijke geest te leven. Een geest waarmee alle inspirerende teksten doorademd zijn. Niet alleen de teksten na Jezus, ook de profeten en dichters uit de hebreeuwse bijbelboeken ervaren de werking van goddelijke geest. We lezen uit Jesaja 11 over de geest van wijsheid en inzicht, beleid en sterkte en kennis en eerbied voor de Eeuwige, die zo overvloedig is 'als het water dat heel de bodem van de zee bedekt'. Er is muziek door Johannes Dijkstra; zangers zijn nog niet bekend, hoe zal het zijn tegen die tijd met coronamaatregelen.

Fride Bonda

Meeleven met

We leven mee met het verdriet van Elske Visser-Duinkerken, die zeer plotseling haar man Rob moet missen. Een onderzoek dat zo vaak wordt uitgevoerd en zo vaak goed gaat, ging deze ene keer niet goed.

Het is verbijsterend voor Elske en haar zoon en dochter en hun gezinnen.

Woensdag 28 april was de herdenkingsbijeenkomst die door ds. Andries Bakker geleid werd.

Claas Hamming is na een lange tijd van revalidatie thuis om verder te herstellen.

Riekje Veurink is ook thuis om verder aan te sterken.

Zelf ben ik een week weg, om mijn zinnen te verzetten. Perikelen om predikant te zijn van twee gemeentes die samenwerking zoeken zijn me even teveel geworden.

In memoriam

Nel Schuurman

Op 9 april overleed op 98-jarige leeftijd Nel Schuurman- vd Kwast. Ja, ik mocht Nel zeggen. Pas op latere leeftijd liet ze zich dopen en werd lid van de Doopsgezinde Gemeente Zwolle. Ongeveer in 2003 leerde ik haar beter kennen toen ze verhuisde van de Aa-landen naar de Arcadiaflat en ze in mijn wijk kwam. Haar man was toen al overleden, ze hadden geen kinderen. Haar familie waren de neven en nichten uit

Noord-Holland, daar had ze een warme band mee. Zo was ze. Ze onderhield al haar contacten, zoals met oude burens en verzorgers van haar man. Ik heb ze nooit ontmoet, maar kende ze uit haar verhalen.

Vanwege haar ouderdom “ik ben zo wiebelig” kon ze de afgelopen jaren de kerkdiensten niet meer bezoeken. Als ik bij haar kwam vroeg ze altijd “Hoe is het met de kerk?” In coronatijd belden we geregeld. We hebben nog gelachen om de kapper die een keer illegaal bij haar is geweest. Ik bewonderde haar veerkracht.

Ze deed mee aan de gespreksgroep van de geestelijk verzorger van Driezorg, en daar had ze veel aan.

Ze mocht graag breien. Toen er vorig jaar in de Wolwever een oproep werd gedaan om te breien voor Zwolse kerstpakketten, belde ze mij met het verzoek of ik haar bijdrage kon wegbrengen. Zo ging ik in december naar haar toe. Ze had de sjaals en mutsen al uitgestald op haar bed. Samen maakten we een keuze en ik leverde het af bij het inzamelpunt van Travers Welzijn. Dat was typisch Nel: alles tot in de puntjes geregeld.

Zij was klaar voor het afscheid van het leven. Ik zal haar missen.

Tineke Datema, wijkcontactpersoon wijk Zwolle Centrum

In memoriam

Rob Visser

20 April overleed plotseling Rob Visser, bij de meesten van ons vooral bekend als “de man van” Elske. Maar hij is zeker bij vele doperse mensen bekend als de beheerder van “Samen Een” in Giethoorn. Daar liet hij velen zien dat hij een geweldig zorgzame kindervriend was die zelf geweldig kon genieten van het plezier wat de kinderen daar beleefden. Die zorgzaamheid toonde hij ook naar zijn eigen kinderen en de laatste jaren met name ook naar zijn kleinkinderen. Onze gemeente heeft hij jaren geholpen als kerkmeester. Hij was een trouwe vriend van onze gemeente maar wilde zijn geloof meer op afstand van de kerk beleven. Zijn plotselinge overlijden heeft ons geschokt. Hij laat binnen zijn familie een grote leegte achter. Terecht stond op zijn overlijdens kaart “Recht door zee”. Bij ons zal hij een grote ruimte in onze herinneringen innemen. Dank voor alles Rob, rust in vrede

Koos Feenstra

Dit gedicht werd voorgedragen bij de uitvaart van Rob

EEN VAAR-WEL

De kalme zee, de ondergaande zon,
een schip daar aan de horizon
waar met een diep rode aarzelings
de nacht verdrijft de schemering.
Het schip nog even in het zicht
door het helder schijnend toplicht
als verwachtingsvol geheimenis
tot het wegzweeft in de duisternis.

A.H. Bakker, april 2021

Voor grote en kleine mensen

Filmpjes voor jong en oud

Op zondagochtend genieten wij niet alleen van de Wolwevervieringen die online te bezoeken zijn. Ook de filmpjes die Valerie en Dienneke maken voor de kinderen kijken we. Leuk om "op kinderniveau" maar zeker niet kinderachtig de boodschap van de Wolweverviering te kunnen beleven. Het zit hem vaak niet in grote woorden. Platen en korte teksten maken soms zelfs nog meer indruk....

Afgelopen zondag genoten we van het verhaal over Lotje, het schaap dat anders was dan anderen. Want heb je ooit een schaap in een boom zien klimmen of boven op een berg zien staan? Hoe het verhaal verder gaat moet je zelf maar kijken als je het nog niet gezien hebt. Op Youtube bij de Wolweverkerk kan je het vinden.

Aart Hoogcarspel

Karin Janze



Vier Pinksteren (met kinderen). Ter inspiratie.

Wanneer je een haard hebt of een vuurkorf kun je met Pinksteren een vuurtje maken. Onsteek het samen en beleef samen, op een veilige manier, hoe het vuur de ruimte verlicht en verwarmd. Zo is het ook met het vuur van de heilige Geest, dat met Pinksteren voor ieder mens is uitgestort. Het heilig vuur geeft warmte en licht van binnen en dat mag uitstralen naar de mensen en de wereld om je heen. Een passend lied zingen kan bijv. een Taizé lied zijn; Veni Sancte Spiritus. Bron; www.mijnkerk.nl.

Luister en kijk bijvoorbeeld naar; <https://www.youtube.com/watch?v=us-v4sIsUX4>
Een opname van jongeren, zingend, vanuit de hele wereld. Veerkracht en energie stroomt zomaar van het beeldscherm af de kamer in!.

Ellis van der Zee



Pinksteren, 1961

Ik weet niet wie – of wat –
de vraag stelde.
Ik weet niet wanneer zij gesteld werd.
Ik herinner mij niet
dat ik antwoordde.
Maar eens zei ik ja,
tegen iemand - of iets.
Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven
zinnig is en dat mijn leven, in onderwerping,
een doel heeft.

Dag Hammerskjold. Uit merkstenen
Ingebracht door : *Dicky Verloop*

Wat ons boeit, beweegt en bezighoudt

De waarde van een digitale ontmoeting op de zondagochtend

Op 11 april deed ik voor de tweede keer mee met een digitale ontmoeting van de Wolweverkerk via Zoom. Ellis van der Zee was deze keer gastvrouw. Zij wilde graag met ons in gesprek over hoe we de natuur en het landschap beleven, met een stukje tekst uit de rede van Indianenopperhoofd Seattle.

“U moet uw kinderen leren
dat de grond onder hun voeten de as van onze grootvaders/moeders is.
Leer ze eerbied voor de aarde,
vertel uw kinderen dat de aarde vervuld is van de levens van onze voorouders:
dat de aarde onze moeder is”

Ontmoeten en meelevens

Na een enkel half hoofd, of helemaal geen beeld waren alle technische problemen verholpen en gingen we van start met 15 deelnemers. Wij stelden onszelf kort voor.

Van ‘bekende gezichten ‘ hoorde ik dingen die ik nog niet wist. Daarna gingen we een kwartiertje in groepjes uiteen, willekeurig samengesteld door de computer. Zo had ik een leuk gesprek met Joke van Vuuren en Jennechien Tiemes: over wat we missen in deze tijd en onze natuurbeleving. Liever had ik een echt kopje koffie met ze gedronken. Toch vind ik een digitale ontmoeting ook persoonlijk, je leert elkaar beter kennen. In je groepje maak je samen het gesprek. Wel denk ik dat het goed is om van elkaar te horen wat we verwachten van dergelijke bijeenkomsten: een gezellig koffiemomentje of meer.

Ook benieuwd? Sluit een keer aan! En bij technische problemen is er altijd wel iemand die een tip heeft om het op te lossen.

Tineke Datema

Aanvullend: Ik gebruikte een klein stukje uit de indringende rede van Seattle (uit 1845) als opmaat voor een gespreksonderwerp. Tineke heeft die tekst al verwerkt.. Op verzoek volgen hier nog de gegevens van het boekje.

Uit: hoe kun je de lucht bezitten?. Een indiaanse visie op het bezit van de aarde.

Mijn uitgave is van 1991. Ik heb het even opgezocht. Het is nog steeds verkrijgbaar. De inhoud is zo tijdloos en actueel dat ik de teksten nog altijd koester.

Ellis van der Zee

Daggedicht - Jules Deelder (1944-2019) - Eden

Het leven in de Hof van Eden

Was te mooi om waar te wezen

De zon kwam op en de zon ging onder

De tijd was nog niet uitgevonden

Er was hemel er was aarde

Er was lucht en er was water

In het bos de wilde beesten

Er was Adam er was Eva

Ze leefden met elkaar in vrede

Zonder doel en zonder reden

Ze kenden oorzaak noch gevolg

Er was toekomst noch verleden

Ze waren en dat was genoeg

Te zijn zonder het te weten

(Uit: Vrijwel alle gedichten)

Ingebracht door : Karin Janze

Uit de WKR

De komende vieringen

Vooralsnog en natuurlijk onder voorbehoud schetsen we hierbij een route om weer bij elkaar te komen. Velen van ons zullen rond deze periode gevaccineerd zijn/worden. Dit wetende durven we het aan om vanaf juni of juli weer de vieringen met 30 mensen te laten plaatsvinden. Tot die tijd gaan we verder met de vieringen te streamen. De WKR gaat ervan uit dat we vanaf september alle restricties los kunnen laten en we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Van de kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente Zwolle

Korte impressie van de ledenvergadering

Wat was het wennen dinsdag 20 april om 19.30 uur. Een online-bijeenkomst met een aantal leden en vrienden (14 aanwezigen) voor de voorjaarsledenvergadering.

De agendapunten in het eerste deel van de bijeenkomst bestonden zoals gebruikelijk voornamelijk uit verslagen en de stand van zaken betreffende de financiën. Fride gaf zelf enige toelichting bij haar jaarverslag. Ze mist vooral de gesprekken met leden en vrienden in de wandelgangen na de vieringen. Ook het werken met twee voorzitters (in de WKR) vindt ze lastig en ze voelt zich daar niet altijd bij betrokken. Het verschil in cultuur tussen beide geloofsgemeenschappen ervaart ze sterk en hierbij voelt ze haar positie als onduidelijk. Hier gaan we uiteraard met spoed aan werken.

De kascontrole commissie heeft aan de ledenvergadering voorgesteld om decharge te verlenen aan de kerkenraad voor de jaarrekening 2020. Dit kan helaas niet bevestigd worden door de ledenvergadering, aangezien te weinig leden aanwezig waren. Dit zal in een nader overleg nog een keer bekrachtigd dienen te worden.

De aanbevelingen van de kascontrole commissie 2019 – het meer in de belangstelling zetten van religieuze monumenten in de binnenstad en de uitstekende akoestiek van ons kerkgebouw is mede door corona - niet expliciet aan de orde geweest. Wel kan worden gemeld dat de Doopsgezinde Gemeente Zwolle meedraait in de kerkensie van de gemeente Zwolle. Op 20 april 2021 was hier ook een online bijeenkomst voor gepland. Voor onze gemeente heeft Harry Wendt de honneurs waargenomen.

De verwachting is dat onze gemeente in de toekomst nog meer gaat interen op het eigen vermogen in verband met de te verwachten daling van inkomsten uit de vrijwillige bijdragen van leden/vrienden door afname van leden/vrienden (natuurlijk verloop). Daarnaast is het noodzakelijk om onderhoud aan het kerkpand te verrichten. Een van de grootste kostenposten zal zijn om de platen van het dakbeschot onder het dak van de kerk te vervangen. Het aandeel asbest is hier relatief laag en bevat 2-5% asbestvezel (chrysotiel). Directe sanering was niet noodzakelijk maar moet wel voor 2030 gebeurd zijn (wettelijke verplichting). Er zullen dus financiële middelen gereserveerd moeten worden. Om op verantwoorde manier hiermee om te gaan stelt de kerkenraad voor om op korte termijn vanuit de Doopsgezinde kerk een commissie 'Toekomst Gebouw' te benoemen, met als opdracht onderzoek te doen naar het gebruik van het pand, waarbij alle opties meegenomen dienen te worden:

laten zoals het is, op(laten) nemen in een interne of externe stichting, kleine of grote verbouwing, (ook kijkend naar resultaat 1e cie. Gebouw) verkopen en ander pand huren.

Mogelijk kan er een waarnemer van de Remonstranten hierbij aansluiten.

Het 2e gedeelte van de agenda ging met name over de toekomst van de samenwerking met de Remonstranten. Het laaghangend fruit was reeds geplukt en de laatste 3 + 3 commissie heeft verdere aanbevelingen gedaan. Met deze aanbevelingen gaan we zodra dit kan weer aan de slag. De wens om reeds te starten met een 2 + 2 commissie met als opdracht onderzoek te doen naar meerdere mogelijkheden voor bestuurlijke en financiële samenwerking in de toekomst is niet alleen door een deel van de Remonstranten maar ook door een aantal van de eigen leden/ vrienden te vroeg bevonden. Hier wachten we dus mee. Voor zover mogelijk gaan we - in principe vanaf het nieuwe seizoen - aan de slag met huiskamerbijeenkomsten om onze ideeën en gedachten t.a.v. de eigen geloofsgemeenschap te delen met elkaar en erachter te komen waar we zelf staan. Ook de komende Zoombijeenkomsten zullen hieraan bijdragen. Fride zal hierover berichten en een link sturen.

Met dank aan de deelnemers en een ieder die een bijdrage geleverd heeft d.m.v. verslagen werd de bijeenkomst rond 21.30 uur gesloten.

Tineke de Vries

Van de kerkenraad van de Remonstranten Zwolle Samenvatting van de ledenvergadering op 22 april 2021

Om 19.30 uur een online bijeenkomst via Zoom was met 17 personen wel even wennen maar was, met wat praktische afspraken vooraf, goed te doen.

De agenda ging vooral over de jaarverslagen, zowel persoonlijk als financieel. Het eerste stuk ging over de jaarverslagen van alle groepen en personen.

Bij het verslag van de ledenvergadering van vorig jaar was de vraag hoe we als Remonstranten zichtbaar blijven in de dienst en ook daarbuiten. We gaan er op letten dat dat naar voren komt. En ook of de Wolwever nog op papier komt of digitaal wordt. Antwoord was : Alles blijft mogelijk.

De leden worden ook bedankt voor de bijdrage aan Nemato.

Verslag van de gemeente : enkele opmerkingen waren: - Hoe ziet een Remonstrantse dienst eruit?

- Verwarring koesteren als er verschil is? - Heb het over de Inhoud en niet over de Opmaak van de dienst!

Fride jaarverslag: Fride heeft het volgende toegelicht: Veel nieuwe werkvormen maakt het lastig,

Nieuwe leden via beeldscherm, Spanning tussen 2 genootschappen. Dit geeft veel spanning. Ook 2 voorzitters en 2 besturen rond een tafel. We zijn als WKR uit nood geboren en vangen elkaar als het moet liefdevol op. Fride wil dit ontrafeld zien, en wij als kerkraad moeten ons afvragen of dit wenselijk is zonder afspraken die nog gemaakt moeten worden.

Naar aanleiding daarvan de opmerking dat we als KR misschien te snel gaan, maar er

ook van leren als er verschillen zijn. We moeten deze zomer hier hard aan werken om dit helder te krijgen en werkbaar te houden.

De jaarverslagen zijn verder goedgekeurd, en iedereen wordt bedankt voor de inzet.

Financiën: De financiële verantwoording en de begroting voor 2021 zijn goedgekeurd en de kascommissie heeft voorgesteld decharge te verlenen aan de kerkraad. Wel daarbij de opmerking dat door de daling van het ledental en de inkomsten we gaan interen op ons eigen vermogen. Er komt daarom ook een commissie die gaat kijken naar de financiën en om onze eigen identiteit in kaart brengen.

De commissie 3+3 heeft al prima werk verricht en wordt nog vervolgd. De activiteiten commissie krijgt ook versterking. Ook was er dank voor de inbreng van de avond.

Onze penningmeester en secretaris zijn beide aftredend. Er is een nieuwe penningmeester, John Butterfield met algemene stemmen aangenomen. Alleen zoeken we nu nog een nieuwe secretaris.

Om en nabij 21.45 werd iedereen bedankt voor de inbreng en is de vergadering gesloten

door Harry Wendt

Zant en Zee fietsen de berg op!

Sportieve prestatie voor het goede doel

Wij zijn inmiddels al senioren bij de deelnemers maar toch gaan wij op 4 september weer deelnemen aan de sportieve uitdaging voor de Stichting CliniClowns in de Franse Alpen. Dit jaar wordt er een beklimming gedaan in Val Thorens. 37 kilometer moet er afgelegd worden, wandelend, hard lopend of op de fiets.

Na de Mont Ventoux in 2018 en de Galibier in 2019 zijn wij opnieuw enthousiast om fietsend mee te doen. En uiteraard hopen we met veel sponsorgeld aan de start te verschijnen. U kunt ons steunen via de website van www.alpentocht.nl...of misschien zelf meedoen en aanmelden?!



CliniClowns toveren met hun talent, verbeelding, humor, en muzikale inslag, ontspannen momenten voor zieke kinderen, gehandicapte kinderen, en dementerende ouderen. Ze zijn de lichtpuntjes binnen zware zorgprocessen. Heel helpend! Helpen jullie mee?

Wij verkopen overheerlijk biologische appel (peren) sap. 2 flessen voor 5 euro. Of lekkere biologische wijn (Happy Frog) rood en wit. Per doos van 6 flessen (of 3/3) voor 30 euro.

Om wijn/sap te bestellen mag je ons bellen.

Steffen - 06 52068283

Ellis - 06 11869834

Voor een donatie kun je een eigen bedrag kiezen via

de sponsorpagina van: <https://www.alpentocht.nl/2021/deelnemers/team/zant-en-zee> .

Even natafelen, Tafel van Vier voor vrouwen

Het was een inspirerende Tafel van Vier, ieder aan de eigen tafel, elk met weer een ander soepje. De aanmeldingen waren veel minder dan 'in het echt', de animo van de deelnemers was er niet minder om. Het 'Zoomen' kende ook wat obstakels, de eerste link werkte niet, en na een nieuwe Zoomuitnodiging kregen we elkaar in beeld, wat leuk om je te zien! Om te beginnen stonden we stil bij het overlijden van Margreet van der Werf, stuwende kracht achter de Tafel van Vier vanaf het begin. Met een kaars van de World Peace Flame hielden we haar licht in ons aanwezig. Er waren meer vrouwen, die niet aanwezig waren en toch wel betrokken. Symbolisch waren er vrouwen van de wereld bij ons door het hongerdoek op de achtergrond. Het middeleeuwse gebruik van doeken in de kerk tijdens de vastentijd werd in 1976 weer opgepakt door Vastenactie. Verhalen uit de derde wereld vertellen in de huidige tijd van leven en lijden. Het doek uit 2004 is een kleurig geheel, gemaakt door Colombiaanse vrouwen: "Geef ons heden ons dagelijks brood". (Het hongerdoek van dit jaar, 2021, is abstract en bijna zwart/wit "U geeft mijn voeten de ruimte", www.vastenactie.nl).

Vrouwen uit de wereld waren ook bij ons door de filmpjes met muziek die we konden zien en horen: - een ingetogen lied van Anouk, It's a new day, met bekende vrouwen zoals moeder Theresa, Malala, Serena Williams, Marie Curie, Rosa Parks, <https://www.youtube.com/watch?v=Hy6Cf9nGNiw>
- een gebed, Prayer for the Mothers, <https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY>
- en ter afsluiting Women of the World Unite.

<https://www.youtube.com/watch?v=X0wFZUmd23c>

De laatste twee nummers zijn van Yael Deckelbaum, een Israëliëse zangeres die zingt met en voor vrouwen, in en voor verbinding. In 2017 vormde zij 'Yael and the mothers' met seculiere, religieuze, Arabische en Joodse vrouwen. In haar liederen klinkt moed en veerkracht en verlangen naar vrede.

Moed en veerkracht vonden we ook in elkaar, onze persoonlijke verhalen over wat doet je goed, en waar verlang je naar. Het gelezen verhaal over het muisje dat in haar holletje wegkroop omdat de wereld niet mooi is, spreekt van verlangen naar een wereld vol goedheid. In dit jaar van weinig werkelijke contacten, ieder in een eigen holletje, waren er toch de ervaringen van vreugde en van verdriet, van verandering ondanks alles. En het verlangen is groot om elkaar volgend jaar weer 'in het echt' te ontmoeten.

Coot Winkler Prins

Nemato change a life

Er is weer een inspirerende nieuwsbrief door Jan Blom toegestuurd. Via de website is deze Engelstalige brief te lezen. Fantastisch om weer allerlei ontwikkelingen te lezen en de sprekende foto's er bij te zien. Indrukwekkend hoe er krachtgericht gewerkt wordt met jongeren en kinderen. Een enorme diversiteit aan vaardigheden kunnen jongeren leren en daardoor een kansrijkere toekomst tegemoet zien.

<https://nemato.org.za>

Informatie landelijk bureau Remonstranten

Creative midweek – van maandag 2 augustus t/m vrijdag 6 augustus 2021

Volpension – 525 euro

Algemeen

De Creatieve midweek wordt gehouden op Buitengoed Fredeshiem:

Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk-de Bult, tel. 0521-535100

Fredeshiem is een prachtige locatie met goede faciliteiten en vriendelijke mensen.

De kamers liggen op de begane grond; ze zijn voorzien van toilet en douche.

De midweek loopt van maandag 2 augustus (start met lunch om 12.30 uur) t/m vrijdagochtend na de koffie (circa 10.30 uur).

Het verblijf kost 525 euro, volpension, éénpersoonskamer. N.B. niet inbegrepen is het gebruik van fris- en alcoholische drankjes.

Cursus

Docente Antje Sonnenschein zal ons begeleiden en enthousiasmeren bij het schilderen.

Na instructie kunnen we aan de slag met een onderwerp en/of techniek. Je kunt echter ook zelf bepalen wat je wilt doen.

Wanneer je het jezelf gemakkelijk wil maken, dan kun je de benodigde materialen voor de gehele midweek aanschaffen voor 25,= (graag contant meenemen); ook die keuze aangeven op het inschrijfformulier.

Vervoer

Wanneer je gebruik wilt maken van een door ons geregeld taxi(busje) van/naar station Steenwijk, geef dat dan aan op het inschrijfformulier.

Literaire bijdrage met als thema “Fantasie”

De deelnemers wordt gevraagd om een korte tekst (eigen werk of werk van iemand die je inspireert) over het thema mee te nemen, en die voor te dragen bij een der maaltijden.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Leontine Kaptein 072 5334118 of 06 47872767 of evt. landelijk bureau 030 231 69 70 /

info@remonstranten.org

Inleverdatum kopij vrijdag 28 mei
E-mail: dewolwever@gmail.com

PREDIKANT Voor de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten:

Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort, 033-4624455, 06-16783562, werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: gebonda@planet.nl

ADRESSEN REMONSTRANTEN

Kerkenraad:

Voorzitter:	Harry Wendt	038-4545434	wenhwendt@hotmail.com
Secretaris:	Nanneke Rijkhoff,	0572-391725	nannekerijkhoff@gmail.com
Penningmeester:	John Butterfield	038 4290506	admiiraalsveste@planet.nl

Giro NL93INGB0000922950 t.n.v. Rem. Gemeente Zwolle.

Lid: Janny Buijnink 0527-253415 jannybuijnink@hotmail.com

Ledenadministratie: Tineke Boot, 038-4654078, tineke.boot@kpnplanet.nl

Diaconale commissie: Joke Spiers, 038-4531086, jc.spiers@home.nl

Triodosbanknummer NL56TRIO0254722873, t.n.v. Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle, diaconale Commissie.

Mailadres remonstrantse gemeente Zwolle: remonstrantsegemeentezwolle@gmail.com

Website Remonstrantse gemeente Zwolle: www.remonstranten.nl/zwolle/

Landelijk bureau Remonstranten: Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht, tel. 030- 231 69 70, email: info@remonstranten.nl, website: www.remonstranten.nl

ADRESSEN DOOPSGEZINDEN

Kerkenraad:

Voorzitter:	Tineke de Vries-Drent	0529-850337, 06-25363195,	tdevriesdrent@gmail.com
-------------	-----------------------	------------------------------	--

Secretaris:	Dieneke Dijkma	06-15636278	secre.dgzwolle@gmail.com
-------------	----------------	-------------	--

Penningmeester:	Renze Zijlstra	038-337 74 76	renze.zijlstra@gmail.com
-----------------	----------------	---------------	--

Bank NL86INGB0000883403, NL69ABNA0451415396,
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle

Lid: Jelma Wiegiersma, 06-19506520 jelmawiegiersma@gmail.com

Ledenadm.: Ronald Tuinstra 0529-457434 ra.tuinstra@gmail.com

Kerkmeester: Leo de Wit, 038-4537210 [ass. Ans Bennik](mailto:ass.ans.bennik)

Verhuur kerk: Truus Klamer, 038-4660180

Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle: <http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/>

REDACTIE DE WOLWEVER

Karin Janze, Ellis van der Zee, Ronald Tuinstra, Jelma Wiegiersma.

mailadres redactie: dewolwever@gmail.com

Digitale Nieuwsbrief: info@dgzwolle.doopsgezind.nl

Contactpersonen/ coördinatoren voor de volgende aandachtsgebieden:

1. vieren en zingeving	ds. Fride Bonda	06-16783562	gebonda@planet.nl
2. de wijken	Tineke Datema	038-4541886	tiend123@kpnplanet.nl
	Nellie Beukema	0529-432934	beukema1@home.nl
3. jeugd	Valerie Plugge	06-40216595	valerieplugge@hotmail.com
	Dieneke Dijkma	038-4229600	dmdijkma@gmail.com
4.inkoop/schoonmaak	Truus Klamer	038-4660180	fam@efklamer.nl
5. informatie	Ronald Tuinstra	0529-457434	ra.tuinstra@gmail.com
6. Pr.	Ellis van der Zee	06-11869834	zantinghvanderzee@zonnet.nl
	Dirk Brugman	0529-433121	dbrugman@hetnet.nl
7. wereld	Aart Hoogcarspel	038-4542611	a.p.hoogcarspel@home.nl

Voor zaken t.a.v. het gebouw zie kerkmeester

Vervoer naar de kerk

Indien vervoer naar de kerk problemen geeft, schroom dan niet om te bellen naar

Tel. 0529-432328 , wij zullen ons best doen om vervoer te regelen.

Afzender:
Hoefslagmate 29
8014 HJ Zwolle