

DE WOLWEVER



REMONSTRANTSE EN



DOOPSGEZINDE

GEMEENTEN ZWOLLE

Nummer 40, februari 2022



DE WOLWEVER

*Mij spreekt de blomme een tale
(Guido Gezelle)*

Als ik gedichten van de Vlaamse dichter Guido Gezelle lees, proef ik de verwondering om de schepping. Nog herinner ik me een zeldzame glimlach op het al te ernstige gezicht van mijn vader, toen hij vertelde over Het Schrijverke, een gedicht van Gezelle. Het zal tijdens een vakantie bij de Friese meren geweest zijn dat mijn zus en ik als kleine meisjes aan de waterkant zaten en naar het leven daar keken. De gele lisdodden, het kroos, waartussen de eenden dobberden, het donkere wateroppervlak met blauwe libellen die er sierlijk overheen zweefden en talloze andere insecten in, op en boven het water. Ook waren er een soort langwerpige vliegen met lange poten die eindeloos rondcirkelden over het water. Wat een beweging, wat een energie! Mijn vader vertelde dat die insecten schrijvertjes genoemd worden. En wat ze schrijven, dat had hij gelezen in een gedicht van Guido Gezelle: ‘wij schrijven, herschrijven, schrijven nòg, den heiligen Name van God’.

Ook in een ander gedicht spreekt deze dichter over zijn verwondering voor het kleine leven in de natuur en de verbondenheid met zijn Schepper:

Mij spreekt de blomme een tale
mij is het kruid beleeft,
mij groet het al te male,

dat God geschapen heeft.

In de dichter borrelen woorden, die hij tot uitdrukking brengt in een gedicht. Bij de musicus borrelt muziek uit haar/zijn binnenste op. Ieder mens kan aangesproken worden in een eigen soort taal en geeft daar op eigen wijze expressie aan. Voor een meubelmaker gaat het hout spreken, voor een tapijtknoper spreken het materiaal en de kleuren...

En voor een arts het menselijk lichaam. In een interview met een forensisch patholoog was ik verrast door haar fascinatie voor het weefsel van het innerlijk van een mens. ‘Al die vormen, kleuren en structuren! het weefsel práátte tegen mij, het vertelde wat er met die patiënt aan de hand was. Niet met woorden, maar met beelden’.

Zo verschillend zijn de talenten van mensen om het geheel van deze wereld gaande te houden. Mooie taal, muziek, uitvindingen, goede zorg voor een ander op welk niveau dan ook; scherpzinnigheid in onderzoek; aandacht voor goed voedsel, goede grond en schone lucht.

Elk onderdeel van het leven op deze aardbol heeft aandacht, verbondenheid en verwondering nodig om een waardig deel van het geheel te kunnen zijn.

Ieder levend wezen heeft een talent om zorg te dragen voor een deel van het geheel, hoe groot of hoe klein ook. Al is het aandacht voor een klein insectje op de waterspiegel dat een glimlach tovert op een al te ernstig gezicht.

Fride Bonda

KERKDIENSTEN van de Wolwevergemeente

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

6 februari	geen dienst	
13 februari	Wolweverviering	ds. A.N. Verheul, Utrecht
20 februari	geen dienst	
27 februari	Wolweverviering	ds. Fride Bonda

Om aanwezig te zijn bij de viering is aanmelden vooraf nodig. Er mogen maximaal 25 mensen in de kerk aanwezig zijn.

Aanmelden bij Dienneke Dijkma, secre.dgzwolle@gmail.com of Nanneke Rijkhoff, nannekerijkhoff@gmail.com.

De viering kan ook live gevolgd worden via de volgende link:

<https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA>.

Krijg je de dienst niet direct in beeld, ga dan in het menu naar Video's. Klik op het driehoekje naast uploads (net boven alle afbeeldingen) en kies eerdere live streams.

De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te vinden op: www.vrijzinnig-hattem.nl en www.vrijzinnigen-heerde.nl

Bij de diensten

Op 13 februari zal voorgaan ds. Arie Nico Verheul. Hij is godsdienstwetenschapper en emeritus remonstrants predikant. Hij is een van de oprichters van het UPLR (Utrechts Platform voor Levensbeschouwingen en Religie).



Berichtje van Fride

Ik ben herstellende van een grote vermoeidheid. De dingen over leven, ziekte en dood, hebben op dit moment wel een plaatsje gekregen. Daarnaast heb ik goede hoop dat er een betere balans komt in mijn werk voor zowel de remonstrantse als doopsgezinde gemeente in Zwolle. Eind januari ga ik een weekje met Roel naar Zuid Duitsland en ik hoop dat ik daarna meer energie heb. Tot dan! Dank voor alle vriendelijkheid in de vorm van kaarten, appjes en e-mails!

Fride

Diaconale collecten in februari 2022

Zondag 13 februari 2022 NeMaTo

NeMaTo Change a Life is het ontwikkelingsproject in enkele townships in Zuid-Afrika, waaronder Nelson Mandela Township, dat jaren geleden is opgezet en nog steeds enthousiast begeleid wordt door oud-Zwollenaar Jan Blom van Assendelft.

Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL93 INGB 0000 9229 50 tnv Remonstrantse Gemeente Zwolle, ovv diaconale commissie, NeMaTo 13-02

Graag wijzen wij u op de nieuwsbrief die altijd door Jan Blom naar de redactie gestuurd wordt. Via deze link kunt u de laatste ontwikkelingen lezen en aansprekende foto's zien. <https://nemato.org.za/newsletters/NCAL-NEWS.pdf> Na de overval waardoor een oude Quantum-bus verloren ging is nu actueel het bekostigen van de verzekering voor de vervangende bus. Tevens heeft het aanbieden van vormende activiteiten in het weekend een hoge prioriteit.

Zondag 27 februari 2022 Steunfonds Pupillen Diet Koster

Dit betreft de kinderen van de weeskinderen, die zuster Diet Koster (voormalig lid van de Doopsgezinde Gemeente Zwolle) in de loop der jaren heeft opgenomen in het mede door haar geleide weeshuis op de Westbank in Palestina. Deze groep kinderen vormt nog steeds een clan (grootfamilie), die samen zorgen voor de (studie van) de kleinkinderen.

Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle, ovv collecte 27-02 Diet Koster.

UIT DE WOLWEVERKERKENRADEN

Lente op komst

Het is zaterdagochtend als ik dit zit te schrijven. Ik kom net binnen van een ochtendwandeling door het park naast mijn appartement. Hoewel we net de vierde week van januari ingaan, hangt de lente zeker in de lucht. Het is niet meer zo koud en hoewel het bewolkt is, probeert de zon zich een weg tussen de wolken te banen - om mij te laten weten dat het mijn dag wil opvrolijken. Buiten mijn flatgebouw zijn de roodborstjes, winterkoninkjes en pimpelmezen begonnen hun getjilp, trillers, en piepgeluiden te laten klinken om binnendringende vogels te waarschuwen niet in hun territorium te komen. "Blijf uit onze ruimte, we wonen hier en hebben de ruimte nodig om binnenkort onze nesten op te zetten", roepen ze.



Vorig jaar in de herfst heb ik veel bollen geplant: krokussen, sneeuwkllokjes, narcissen en tulpen in kuipjes en potten op mijn balkon en de veelbetekenende aardehoopjes in de grond vertellen me dat hun scheuten al omhoogduwen naar het zonlicht. Veel van de scheuten zijn zelfs al zichtbaar en de sneeuwkllokjes en krokussen staan op het punt te gaan bloeien. Ook op de struiken op mijn balkon verschijnen er knoppen, en hoewel het nog te vroeg is om iets een duidelijke mening te geven, laten we hopen dat dit de tekenen zijn van een vroege lente en dat we ons kunnen verheugen op een verkwikkend nieuw jaar in het vooruitzicht.

Ik merk voor mezelf dat het plezierig is om bezig te zijn met positieve gedachten. De afgelopen maanden waren voor ons allemaal een moeilijke tijd vanwege Covid en de bijbehorende lockdowns. Het feit dat velen van ons vaak niet in staat zijn geweest om fysiek af te spreken met degenen die hen dierbaar zijn, was zeer teleurstellend. De wereld is de afgelopen tijd voor velen een eenzamere en meer geïsoleerde plek geworden. Echter, zijn alle tekenen aanwezig dat hier veranderingen in gaan komen en dat we binnenkort de strengste vormen van de recente lockdown achter ons kunnen

laten. Zo kunnen wij binnenkort hopelijk weer mensen verwelkomen in de Wolwever om deel te nemen aan de kerkdiensten op de tweede en vierde zondag van de maand. En net zoals ik mij verheug op de komst van de lente kunnen wij ook ons verheugen om elkaar weer te zien, en onze gemeenschap weer te versterken door plannen te maken, en gedachten en ideeën uit te wisselen.

Namens Tineke de Vries en mijzelf wil ik ook van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen een heel gezond en gelukkig 2022 te wensen. Laten we van 2022 een bijzonder jaar maken voor onszelf maar ook voor diegenen met wie we omgaan.

John Butterfield

Bronnen van inspiratie

Vrijdag 4 februari hopen we elkaar te ontmoeten. Wie weet kan het in een echte ontmoeting in de Mennokamer. In een eerder schrijven noemde ik het boekje Mythen van Karin Armstrong. Je kunt me gerust een beetje wispelturig noemen. Wat ik dit voorjaar zinvol is, naar de tijd van Pasen toe, is om verhalen van Jezus te lezen en zijn tijd van leven en levenspijn. Nieuwe inzichten heeft het boek Jezus, de mysticus van Adyashanti mij gegeven, die vanuit boeddhistische blik deze verhalen beleeft. Jullie hoeven niets aan te schaffen. Ik vertel er over.

Waar: Mennokamer om 10.15 uur Info en opgave: fridebonda@gmail.com

Mystiek van de dood

Een drietal gespreksmiddagen om van gedachten te wisselen over hoe de dood in ons kwetsbare leven en rol speelt. Het kan gaan over de dood van een geliefde, over je eigen dood, of over angst en onzekerheid. Er zijn veel boeken geschreven over de dood of over de kunst van het sterven. Ik noemde al wel eens het boek van Dorothee Sölle Mystiek van de dood en schreef ik over Intieme dood, een boek van Marie de Hennezel. Uit verschillende bronnen zullen we putten. De eerste middag is op 10 februari. We kunnen niet met veel mensen bij elkaar zijn. Er hebben zich vier mensen aangemeld En dat is een groepje. Als er voldoende belangstelling is kan een tweede groepje gevormd kan worden.

info: fridebonda@gmail.com

Meditatie uur

Met de meditatie wil ik in maart beginnen.

Fride Bonda

Mensen aan wie we denken

Vanwege privacy niet leesbaar

Kerstwensen

Het lijkt al lang geleden, maar rond de kerst zijn er een aantal kerstwensen binnengekomen voor de gemeente en die willen we jullie niet onthouden. Er waren kaarten van: Mw. Jobse- ten Cate. (verhuisd naar Ermelo), de schoonmaaksters, Hans Reil (de orgelmaker), de Doopsgezinde Gemeente Steenwijk, Gerrit Berveling en Madzy van der Kooij

Nieuwe leden en vrienden

De viering van 13 januari jl. stond in het teken van het verwelkomen van nieuwe leden en vrienden. Enkele bijdragen zijn opgestuurd om in de Wolwever te plaatsen.

Hoor

De vogels

Die je wakker zingen

Dans

Met de vlinders

En als het even

Minder gaat

Blijven de vogels

Voor je zingen

En dansen

De vlinders

De nacht weg

Lieve mooie mensen, goedendag op deze mooie dag. Ik ben Mienke, getrouwd met Johan en ik neem jullie mee in een aantal van mijn gedichten. Bovenstaande woorden schreef ik na een prachtige eigen improvisatie die Johannes speelde op de piano. Het wekt een intens gevoel op, net zoals het piano spel van Kor mij altijd weer weet te raken, te ontroeren.

En daarom kom ik hier zo graag,

omdat het hier een plek vol van inspiratie is. Hartelijk dank dat jullie dit faciliteren, in het bijzonder ook dank aan Fride, voor al het goede, het schone, het Ware dat je ons schenkt.

Dank dat we vrienden zijn.

Naast schrijven schilder ik graag intuïtieve portretten. Fride vroeg mij het schilderij van Maria Magdalena mee te nemen en ik schreef

"Maria Magdalena"

Mooie vrouw
Uit de zwaartekracht

Verlost
Verlicht
Godgans vrij
In de zevende hemel

Opgetild
Geliefd
Geheeld
En vergeven

Mooie vrouw
Trouwe vriendin
Aan voeten
In lijden
En tot de dood
Die nooit scheiden zal
Omdat wonderen
Bestaan

Onvoorwaardelijke
Liefde
In het Licht
Overwint
Tot in eeuwigheid
Samen



Samen... Samenkomen in deze vrije kerk waar altijd een mooie ontmoeting is. Een ontmoeting met het Hogere, het Zuivere, het Goddelijke, met mooie mensen, met jezelf, met muziek, met mooie woorden

Een paar maanden geleden was hier een mooie ochtend met drie pracht kunstzinnige ArtEZ Studenten, vrouwelijke Troubadours 'Trouveres' en Troostdichter Boudewijn Betzema. Na deze heerlijke inspirerende ochtend wandelden Johan en ik door het mooie oude centrum van Zwolle. Her en der zag ik leuke gekleurde fietsen staan, tegen mooie muurtjes en ik schoot er gezellige fotootjes van al struinend ontpopte dit gedichtje over troost en vriendschap

‘Troost’

Troost
Draag ik mee

Achter mij

Op de plek
Van mijn bagage
Op mijn fiets

En als de troost
Van mijn fiets
Afspringt

Staan we
Samen

.... en luister jij



Dank jullie wel voor het luisteren en dat we nog maar heel veel samen, in vrijheid en in liefde, mogen delen zoals vrienden doen ♡

Ingebracht door

Johan en Mienke Oostijen

Goedemorgen allemaal, thuis via de streaming, en hier aanwezig.

Graag zou ik jullie iets willen vertellen over mijn beweegredenen om lid te worden van de Remonstrantse Broederschap.

Na bijna mijn hele leven dooplid te zijn geweest van de Nederlands Hervormde kerk, en ik nu ook al zo'n 10 jaar vriend van de Remonstranten ben, voel ik al een tijdje de behoefte om nu ook officieel de overstap te maken naar de Remonstranten. In mijn jeugd ging ik vooral naar de Hervormde kerk in mijn woonplaats Oldebroek. Daar bewaar ik goede maar ook wat minder goede herinneringen aan. Later ging ik wel eens met mijn moeder naar een Oecumenische dienst bij de legerplaats Oldebroek. Vooral de kleinschaligheid van die diensten sprak mij erg aan. En nog weer later ging ik een enkele keer met vrienden naar een dienst of evenement van Evangelisch/Charismatische aard. Daar voelde ik me niet echt op mijn plek. Het was voor mij te druk, te groots en te omkaderd, ik voelde me er niet vrij. Puur persoonlijk natuurlijk. Bij een bepaalde benadering heb ik snel het gevoel dat ik niet kan voldoen wat bij mij dan weer veel angst kan oproepen.

Inmiddels zo'n 10 jaar geleden kwam ik via een ontdekkingstocht, naar aanleiding van mijn interesse in een bepaalde persoon of een onderwerp, op Wikipedia de Remonstranten tegen. Mijn nieuwsgierigheid was meteen gewekt. Ik ben op de website gaan kijken en besloot een dienst te bezoeken. Ik vond het spannend en ontspannend tegelijk. Na de dienst wilde ik naar huis gaan maar werd vlak voor de deur

aangesproken door Leo en Janny en met hen had ik meteen al een heel leuk gesprek. Via hen hoorde ik over het “gesprek in de avonduren” waaraan ik, na wat onderbrekingen, nog steeds met veel plezier deelneem. Ik werd vriend van de Remonstranten en in de jaren die volgenden schudde ik langzaam maar zeker de mantel van angst af die ik in vroeger jaren rond mijn geloof had omgedaan. Aan de vrije en gemoedelijke geloofsbenadering heb ik moeten wennen maar het werkt als een massage voor mijn hart. Kom ik bij een dienst of bij een “gesprek in de avonduren” gestrest en gebekt als een bootwerker binnen, ik ga vaak verzacht en ontwapend weer naar buiten.

Een jaar of 5 geleden schreef ik ook al eens een verhaal op. En als ik dat nu teruglees valt het mij op dat er nogal wat venijnige kantjes en randjes aan zitten. Nu klinkt mijn verhaal zoals ik dat jullie nu vertel. Milder van toon dan toen. De vrijheid en mildheid die ik zocht, en zoek, heb ik al een beetje gevonden. Ik wil me niet altijd wapenen. Ik heb ervaren dat ik dan minder ruimte heb om het wonder van God om me heen te zien. Te zien dat de Eeuwige in alle dingen is. Van in de grond onder onze voeten tot hoog in de atmosfeer. En dat alles met elkaar te maken en elkaar nodig heeft. Ik kan mezelf nu de vrijheid toestaan om zonder angst gedachten over geloof en ook over ongeloof rond te laten gaan in mijn hoofd. Het kan nogal verkeren. Jaren heb ik gedacht dat er geen geloofsgemeenschap bestond waarbij ik me thuis zou voelen, maar er is er toch echt één. Hier in deze gemeenschap ben ik thuis. En nu voelt het voor mij goed om lid te worden.

Janny en Leo, Roelie, Riekje, Fride en alle anderen die mijn thuisgevoel bij de Remonstranten hebben versterkt: Heel erg dank je wel! Hopelijk gaan we met z'n allen nog veel doen en delen, met elkaar en met de (wondere) wereld waarvan we deel uit maken.

Dank jullie wel.

Corine Brouwer

Mijn scoot en ik

De kerstdagen was ik in Mennorode. Het is nu een gewoon hotel, maar vroeger was het een doopsgezind broederschapshuis, met een kerkje, naast het grote gebouw. Wanneer ik er logeerde, vond ik het heerlijk, om weer eens naar de kerk te gaan, omdat het zo makkelijk bereikbaar was. Die zondagmorgen ben ik dus naar de kerk gegaan.



‘s Middags besloot ik met de scootmobiel op pad te gaan. Ergens rechts zag ik een weggetje naar Niersen maar dat leek eindeloos dus besloot ik rechtsaf te slaan. Ik heb een goed richtinggevoel en kom altijd zonder route kaart weer thuis. Maar het was geen fietspad en de weg werd steeds hobbeliger. Ik hou niet zo van hobbels en blijkbaar had mijn scootmobiel er ook genoeg van. Hij stopte plotseling en tot mijn grote schrik zag ik een van de achterwielen die los was geraakt de heuvel afrollen. Het eerste wat ik deed was het wiel “redden” voor het nog verder weg rolde. Repareren lukte niet. Daar zat ik, midden in het bos en moederziel alleen. Ik wist wel ergens een boswachter te wonen maar om die te bereiken zou ik een eind moeten lopen. Ik riep: “help!” en nog eens maar dat hielp niet. En toen dacht ik: “Ik was toch vanmorgen naar de kerk? Nou

onze lieve heer, doe jij nou ook eens wat”.....en waarachtig waar, ...daar in de verte kwamen twee fietsers aan die ook in Mennorode logeerden. En natuurlijk hielpen die me. Ze fietsten terug, en haalden de auto. Het wiel werd er weer bevestigd en ik werd met een sleepkabel achter de auto naar Mennorode getrokken! Want ja, de scooter was wel stuk! Maar mijn beschermengel heeft mij niet in de steek gelaten!...Maar nooit meer zo'n hobbelig weggetje, dat heb ik wel geleerd!

Marijke de Koff

DOOPSGEZIND *Wie zijn we en wat betekent dit voor mij?*

Geloven in Nederland spreekt niet meer vanzelf. Toch zijn mensen nog steeds op zoek naar zingeving en verdieping. Wie zijn we eigenlijk en wat betekent Doopsgezind zijn eigenlijk voor mijzelf. Zelf kom ik uit de Gereformeerd synodale traditie die ik in de '70 er jaren achter mij gelaten heb. Sinds de jaren '80 ben ik instromer. Als eerste bij de Doopsgezinde gemeente Utrecht. Na Utrecht volgden Zwolle, Wageningen, Heerenveen en nogmaals Zwolle. Ik voel me nog steeds thuis bij de Doopsgezinden. In onderstaand stukje ga ik proberen in een samenvatting te verwoorden wie wij zijn en wat dit voor mij betekent.

Wie zijn we?

Doopsgezinde gemeenten willen een open plaats zijn waar ruimte is om zonder de druk van leerstellingen na te denken over geloof en leven en om vorm te geven aan spiritualiteit. De bijbel vormt hierbij het uitgangspunt. Verspreid over Nederland vormen wij kleine geheel zelfstandige christelijke geloofsgemeenschappen zonder hiërarchische structuren.

In onze traditie is er ruimte voor verschillen. De grote vrijheid van geloofsbeleving is een van de kenmerken. Het is ook een vrije keuze om lid te worden van de gemeente waarbij volwassen mensen worden gedoopt op grond van een zelf geschreven belijdenis. Natuurlijk kun je ook als vriend of belangstellende mee doen. Geloof en leven, woorden en daden zijn voor Doopsgezinden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het werken aan vrede is een belangrijk speerpunt. Met vallen en opstaan proberen we te zoeken naar verbondenheid, saamhorigheid, respect en naastenliefde. Dit gebeurt in de vieringen en in diverse activiteiten door de week.

Wat betekent dit voor mij?

Voor mij staat geloof niet los van het leven. Leven is geloven in alle verscheidenheid. De ruimte en acceptatie die er is in de manier waarop we in de gemeente elkaar tegenkomen en bejegenen doet mij heel goed. Dit geeft voor mij verbondenheid met elkaar aan. Het gaat lang niet altijd goed, maar toch zoeken we elkaar weer op. De ruimte en verwachtingen die we elkaar geven/delen blijft altijd een bron van hoop. Het ontmoeten van andere denkbeelden geeft inspiratie, nieuwe inzichten en voegt ruimte toe in mijn eigen (soms ook vastgeroeste) ideeën. Wat kan ik van een ander leren probeer ik steeds bewuster mee om te gaan.

Het zou fijn zijn wanneer hierop gereageerd wordt Er kunnen vragen gesteld worden, er kan iets aan toegevoegd en/of verwijderd worden. Je kunt het er mee eens zijn of juist helemaal niet. Kortom ik stel voor dat het een vrije gedachtewisseling in de Wolwever wordt wat misschien tot nieuwe inzichten kan leiden.

Voorzitter van de DG kerkenraad; Tineke de Vries

Digitale kapel

Tijdens de laatste lockdown kon ik niet op mijn vaste dinsdagavond paardrijden. Hierdoor was er tijd beschikbaar om aan te sluiten bij de Digitale Kapel. Een initiatief dat in april 2021 gestart is door een aantal 'jongere' Doopsgezinden. Wat begon als een experiment in de 40-dagentijd is uitgegroeid tot een wekelijkse viering waar per keer ca. 20 mensen in wisselende samenstelling aan deelnemen.

Destijds was dit de uitnodiging:

Heb je affiniteit met spiritualiteit en ben je nieuwsgierig naar doopsgezinden? Heb je behoefte aan een moment van bezinning en ontmoeting in de anders zo drukke week? Voel je je misschien niet thuis in de kerk maar kan je wel Zoom opstarten? Kom op en zoom met ons!

Een moment om te bezinnen en te delen in de Digitale Kapel. Na een moment van stilte en muziek lezen we met elkaar een (bijbel)tekst. Vervolgens is er tijd om elkaar te ontmoeten en met de tekst en met elkaar in gesprek te gaan over de raakpunten met jouw eigen leven. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om niet deel te nemen aan het gesprek, maar om de tekst voor jezelf te overwegen. We sluiten af met een moment van stilte en een zegen.

Het loopt nu al een jaar en trekt steeds meer mensen uit heel Nederland en zelfs België. Ik vond het zelf erg prettig om hieraan mee te doen, aangezien ik daar veel mensen van mijn eigen leeftijd ontmoet (hoewel er ook een paar 70+ers mee doen). Vooral de ontmoeting is prettig in deze tijd, waarin dit niet vanzelfsprekend is. Het in gesprek gaan met elkaar over wat het thema voor jou in je eigen leven betekent vind ik fijn, omdat ik daardoor meer aan het denken gezet wordt over wat ik hiermee kan in mijn eigen leven. In de weken dat ik meegedaan heb zijn er vragen aan de orde geweest over bv. 'Wat betekent kerst voor jou?' 'Wat zou je vragen als je Jezus zou ontmoeten?' 'Hoe zie jij de weg naar de vrede?' 'Op wat voor plaats kom jij tot bezinning?'. Mooie vragen om samen over in gesprek te gaan. Dat het digitaal is maakt het mogelijk om wekelijks mensen uit heel Nederland te ontmoeten, wat anders niet of maar een paar keer per jaar zou gebeuren. Kortom een welkome aanvulling op de gestreamde vieringen van de Wolwever. Ik vind het bijna jammer dat de lockdown weer voorbij is en ik weer mag gaan paardrijden op dinsdagavond.

Dieneke Dijkstra

Groene suggesties.

*De Wolwevergemeente wil een groene kerk zijn.
Het lijkt ons leuk informatie over duurzame keuzes
binnen het gewone leven met elkaar te delen.
Schroom niet om een bijdrage te leveren en schrijf mee!
Mail naar : dewolwever@gmail.com*



Steeds meer elektrisch, de goede weg?

In de vorige Wolwever schreef Willem Spiers over zijn/hun duurzame keuzes. Daarbij wil ik mij wel aansluiten met enkele van onze duurzame keuzes. En ik beperk me even tot twee onderwerpen, huis en mobiliteit.

Langzamerhand zijn we bezig om ons huis gasloos te maken. Wie had er 20 jaar geleden kunnen denken, dat gas gebruiken nu bijna als ‘misdaad tegen de aarde en de Groningers’ gezien zou worden.

Wij zijn in 2001 (voor de manege 't Hoefijzer) verhuisd naar Zwolle Zuid, naar ons huidige huis. We hebben toen direct een HR ketel laten plaatsen en daarbij een zonneboiler. Die zonneboiler warmt door zonnestraling via een koelvloeistof een vat met water op en daaruit kun je dan warm (douche)water halen. Het heeft sindsdien vermoedelijk 100 m3 gas per jaar bespaard. Vervolgens hebben we 6 zonnepanelen op het dak laten leggen in 2011. Dat heeft ons elektriciteitsverbruik uit het net behoorlijk teruggebracht. Nu zijn wij bezig ons huis voor te bereiden op minder tot geen gasverbruik. We hebben vloerisolatie (Tonzon) en HR++ glas laten plaatsen en een jaar geleden hebben we vloerverwarming laten installeren: heerlijk comfortabel en geschikt voor lagere temperatuur. Daarmee kan de verwarming met een (elektrische) warmtepomp geregeld worden. En we koken nu met een inductiekookplaat op stroom. Maar wat doen we nu met onze gasdroger (wasdroger, die verwarmt met gas)? Destijds in 2001 een heel milieuvriendelijk idee (beter de primaire bron gebruikt, dan eerst met gas elektriciteit maken en daar de wasdroger op laten werken), nu achterhaald. En, om over te stappen op de mobiliteit, we zijn bezig met een elektrische auto. Misschien over 20 jaar ook weer achterhaald, maar dan hopelijk aan het eind van zijn gebruiksduur.

We hebben weinig gevlogen in ons leven (maar wel een aantal malen naar de USA) en hebben trein gebruikt om alleen te reizen. En vele jaren met diverse mensen auto's gedeeld. Daarmee zijn we al in de studententijd in Wageningen begonnen. En hebben dat in Zwolle voortgezet, de laatste, lange periode met Frederik en Amy Belger. Twee jaar geleden kregen we via zoon Arjen informatie over een veelbelovend beginnend bedrijf in elektrische auto's. Hun missie: elektrische mobiliteit zo duurzaam mogelijk vormgeven. Het bedrijf Sonomotors (<https://sonomotors.com/en>) is bezig met de ontwikkeling van een auto, de Sion, met zonnepanelen voor een in verhouding lage prijs. Zij ontwikkelen de auto zo, dat die klaar is voor autodelen, tot 35 km per dag door de zon kan worden opgeladen, zowel door het elektriciteitsnet kan worden opgeladen als daar stroom aan kan leveren, andere elektrische auto's kan opladen en een stekkerdoos heeft om normale elektrisch gereedschap op te laten werken. En voor onder de € 30.000,-. De eerste auto's moeten in 2023 van de band rollen. Wij hebben al een auto betaald, om het bedrijf te steunen in de ontwikkelkosten.

Je kunt de auto in alle kleuren bestellen, zolang het maar zwart is. Dit om de ontwikkelkosten te drukken. We zijn heel benieuwd. Als het goed is gaan we hem samen met Dieneke en Tymo gebruiken. Is het genoeg om temperatuur op aarde beneden een acceptabele waarde te houden? Onze ecologische voetafdruk is nog steeds veel te groot vermoed ik.

Karin Janze en Aart Hoogcarspel

Anabaptist World Fellowship Sunday

Doopsgezinden (Mennonieten, Mennonites, Mennonitas) wonen verspreid over een groot deel van de wereld. Er zijn o.a. gemeenten in de USA, Canada, India, Zuid-Amerika en Indonesië.

Veel van die gemeenten zijn in deze tijd groter dan de Nederlandse gemeenten. De wortels van al deze gemeenten liggen wel in Europa, in Zürich Zwitserland en Witmarsum Friesland.

Eens in ongeveer 7 jaar wordt er een wereldcongres gehouden. Dat zal dit jaar, ter plaatse en online, in Indonesië gehouden worden. Voor wie wil: de inschrijving is geopend! Het thema is: Following Jesus together.

Jaarlijks op de zondag het dichtste bij 21 januari wordt in al deze gemeenten tegelijk gevierd, dat ze tot één familie horen. Op 21 januari 1525 vond namelijk de eerste (weder)doop plaats in Zürich en uit die beweging zijn de doopsgezinden ontstaan. Hoe verschillend ook, al deze gemeenten hebben een aantal punten gemeen, zoals eenvoud in het geloof en aandacht voor vrede.

In de Wolweverviering van 23 januari is hier aandacht aan besteed. Wie verder wil kijken kan zoeken op www.mwc-cmm.org. Daar staat meer informatie over het wereldcongres en ook, even doorzoeken naar de World Fellowship Sunday, een heel aantal filmpjes met groeten van gemeenten van overal vandaan.

Hoe ver weg ook, het geeft toch een gevoel van verbondenheid!

Aart Hoogcarspel

Op 2 maart as begint de 40-dagentijd.

- Heeft dat betekenis voor jou?*
- Hoe geef je het vorm?*
- Wil je hier wat over schrijven voor het komende nummer van de Wolwever?*



‘Thuis op aarde’ - Regionale Buitendag op ‘Buitengoed Fredeshiem’
zondag 15 mei 2022 - onder voorbehoud.

Door wie en waar wordt deze dag georganiseerd?

Doopsgezind Noord Nederland (GDS, FDS en Ring Zwolle) organiseert voor de tweede keer een Buitendag. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een feestelijke dag te worden. Voorop staat plezier en ontspanning, bezinning en inspiratie en vooral elkaar ontmoeten. Wij hopen deze dag door te brengen deels in de open lucht en deels binnen. Het thema voor deze dag is ‘Thuis op aarde’, De aarde is niet alleen de plek waar we wonen, maar ook de plek waarvoor wij met elkaar verantwoordelijkheid dragen. Deze dag is ervoor bedoeld om elkaar daarin te bemoedigen.

Voor wie is deze dag bedoeld?

Deze dag is bedoeld voor iedereen, van de jonge spring-in-het-veld tot rollator-gedreven senioren. Voor een ieder die geïnteresseerd is en zich betrokken voelt bij een geloofsgemeenschap. Het gaat om samen gemeente-zijn, waaraan iedereen kan meedoen. We hebben elkaar immers broodnodig voor onze verhalen, voor onze verlangens en onze hoop op toekomst!

Wat is de inhoud van deze dag?

Na het welkom is er een korte viering. Aansluitend zijn er diverse workshops voor denkers, doeners, dromers, praters, wandelaars en creatievelingen. Er is ook een speciaal programma voor de middenleeftijdgers, voor de jeugd en kinderen. Na de vegetarische lunch is er nog een beknopte afsluiting.

Wat zijn de kosten?

Zoals aan de meeste uitjes zijn ook aan deze Noordelijke Buitendag kosten verbonden. Ring Zwolle, GDS en FDS dragen voor een groot deel bij in de onkosten van deze dag. Van de deelnemers vragen wij een eigen bijdrage van € 15,- pp., t/m 21 jaar gratis. Opgeven en betalen kan vóór 15 april bij de Kerkenraad van de eigen gemeentes. Het resultaat kan doorgegeven worden aan Tineke de Vries mailadres: tdevriesdrent@gmail.com.

Daar er een maximum aantal bezoekers kunnen komen, geldt hierbij dat wie boven het maximum aangemeld is, dit zo spoedig mogelijk hoort en het geld teruggestort krijgt. Wanneer: zondag 15 mei 2022 Waar: 'Buitengoed Fredeshiem' Eiderberg 2, 8346 KJ De Bult. Hoe laat: 10.00 uur Inloop, 10.30 uur aanvang. Afsluiting: 15.00 uur N.B. Er is ook een mogelijkheid om in de buurt van Fredeshiem de nacht van 14 op 15 mei te kamperen op Camping de Wielewaal, Bultweg12, De Bult. Er zijn ongeveer 20 plekken beschikbaar! Kampeerkosten: campers en caravans: € 22,50, tenten: € 18,00 beide all inclusief. Voor ieder die het leuk vindt om elkaar een dag eerder te ontmoeten is dat een kans! Apart opgeven ook vóór 15 april a.s. bij jullie kerkenraad

Fietstocht langs Doopsgezinde kerken 2022 (Vermaningspad)

Traditioneel wordt jaarlijks door één of meer Doopsgezinde gemeenten op Hemelvaartsdag het zogenaamde Vermaningspad georganiseerd. In 2020 zou de Ring Zwolle dit doen. Door de pandemie ging dit (ook in 2021) niet door. Dit jaar wagen we een nieuwe poging en wel donderdag 26 mei as.

De route begint in Blokzijl bij de DG kerk 'Het Lam'. Jullie worden daar ontvangen met een kop koffie met Blokzijler brok. In de DG kerk in Giethoorn kan de zelf meegebrachte lunch opgegeten worden onder het genot van een kop soep. Vervolgens door naar de DG kerk in Steenwijk voor een kop thee of koffie. Het laatste deel van de route vanaf Steenwijk voert door de Weerribben langs het gehucht Nederland en weer terug naar Blokzijl. De dag wordt traditioneel afgesloten met een vesper in de DG kerk "Het Lam".

Er is zowel een aantrekkelijke fietsroute als ook een autoroute door de "kop van Overijssel" uitgezet. Routes die voeren door de unieke Nationale Parken "De Wieden"



en “De Weerribben” met afwisselende landschappen en langs pittoreske historische plaatsen.

De deelnemers kunnen tussen 09.00 uur en 10.00 uur starten vanaf de parkeerplaats aan de Kanaalweg 3 net buiten Blokzijl. Mocht je de aanmelding vergeten zijn, kan dit ook nog op de parkeerplaats. Na inschrijving hier ontvang je het route boekje voor zowel de fiets als de auto. In verband met de organisatie graag aanmelding voor 1 mei bij info@dg-ringzwolle.nl Ter informatie: De lengte van de fietsroute is ca. 50 km De kosten voor deelname bedragen € 10,- p.p., De betalingen graag contant in de partytent op de parkeerplaats van de SV Blokzijl aan de Kanaalweg 3 te Blokzijl. Hierbij ontvang je naast routebeschrijving een button. Met de button op kun je in de genoemde kerken koffie, thee en soep krijgen. Ook kun je als fietser met de button op zonder kosten het veerpontje Jonen gebruiken.

Praktische informatie:

* In de kerken van Blokzijl en Steenwijk is koffie en thee verkrijgbaar op vertoon van je button. In de kerk van Giethoorn wordt soep geserveerd. Je verzorgt je eigen lunchpakket.

* In het routeboek vind je belangrijke telefoonnummers

* Adressen van de Doopsgezinde kerken:

- DG kerk Blokzijl, Breestraat 2, 8356 DL Blokzijl

- DG kerk Giethoorn, Binnenpad 50,8355 BT Giethoorn

- DG kerk Steenwijk, Onnastraat 10, 8331 HM Steenwijk

Voor eventuele vragen (ook op Hemelvaartsdag) kan men terecht bij de coördinator: Tineke de Vries tel. 06-25363195 en e-mail: info@dg-ringzwolle.nl

Zondagsclub

De afgelopen maanden kon de zondagsclub jammer genoeg niet bij elkaar komen.

Daarom zijn er weer filmpjes op YouTube gezet voor jong en oud.

De digitale kerstviering via Zoom was een hoogtepunt. Erg leuk om dit zo met elkaar te kunnen doen! Ellis deed een inleiding, gefilmd vanuit de kerk. Er was mooie muziek, waarbij Jelma piano speelde en Aart, Karin en Rachel zongen. Steffen vertelde het kerstverhaal waarbij prachtige platen te zien waren. Valerie las een gedicht. Rieke had speciaal voor deze gelegenheid een verhaal voor de volwassenen geschreven (staat op www.dgzwolle.doopsgezind.nl). Ter afsluiting was er een gebed door Karin.

Jammer genoeg is het niet gelukt om het geheel op te nemen, waardoor dit niet op YouTube geplaatst kon worden.

Vanaf februari hopen we elkaar wel weer te kunnen ontmoeten in de kerk. Hou daarom de nieuwsbrief goed in de gaten!

Ook hebben we een leuk idee om in het voorjaar een ‘Kliederkerk’ te organiseren.

Kliederkerk: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Samen met kinderen én volwassenen, ontdekken, vieren en eten. Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan.

Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders.

Wij hebben er veel zin in. Als er iemand is die mee wil denken of wil helpen organiseren, horen we dit graag.

Valerie en Dienneke

AGENDA

Zondag 30 januari 10.30 uur –
bezoek synagoge aan de Samuel
Hirschstraat 8

Ingrid Petiet, voorzitter van de
Joodse Gemeente, zal ons
rondleiden en onze vragen
beantwoorden. Zij verzorgt een
lezing over de geschiedenis van
de Joodse gemeente in Zwolle.

Het adres is Samuel
Hirschstraat 8. We verzamelen
om even vóór 10.30 uur voor de
synagoge. Er is nog ruimte voor
een belangstellende om zich op
te geven. In de synagoge bevindt zich een lift, de ochtend is ook geschikt voor mensen
die minder goed ter been zijn.

Er wordt een bijdrage gevraagd van € 4,- per persoon, graag gepast meenemen.

Aanmelden bij Corine Konijnenbelt, cmkonijnenbelt@gmail.com of 038-4218044.



Vrijdag 4 februari 10.00 uur - bronnen van inspiratie in de Mennokamer.

Donderdag 10 februari 14.00 uur - Mystiek van de dood in de Mennokamer of bij
iemand thuis

Vrijdag 11 februari 10.00 uur bijeenkomst van Remonstrantse contactleden bij Aggie
Esselink (indien mogelijk i.v.m. de coronamaatregelen). Hartelijke groeten, Nellie
Beukema-Kremer

Zaterdag 5 maart 10.30 uur – Liturgisch bloemschikken

Onder leiding van Dineke van Zwieten met als thema het begin van de 40-dagentijd. In
de folder stond deze workshop op de middag, maar hij is inmiddels verhuis naar de
ochtend, van 10.30 tot 12.30 uur. De workshop wordt gegeven in de Mennokamer of in
de kerk. Dineke zal iets vertellen over wat liturgisch bloemschikken is: waarom, welke
kleuren, symbolen, bloemen en planten je kan gebruiken. Vervolgens wordt dit
toegespitst op het schikken in de 40-dagentijd richting Pasen toe. Het is fijn als
deelnemers zelf een (snoei-)schaar en of scherp mes mee nemen en over verdere
eventuele mee te nemen zaken worden deelnemers op tijd geïnformeerd.

Aanmelden bij Jelma Wieggersma, jelmawieggersma@mail.com of 06-19506520.

**Het bladerloze licht
van een herfstdag zonder wind
maakt oude mensen
ontroerend mooi.**

**Doordat zij de worsteling
met het verval al lang
hebben gestaakt en spiegels
niet meer vrezen, zijn zij
broos geworden en doorschijnend
als gesponnen glas met de zachte
mysterieuze glans van zilver.**

**Bron: verzamelde gedichten/van Oorschot
(Hanny Michaelis)**