

DE WOLWEVER



REMONSTRANTSE EN



DOOPSGEZINDE

GEMEENTEN ZWOLLE

Nummer 45, juli/augustus 2022



DE WOLWEVER

Fride Bonda

We liepen door het landschap van Noord Spanje. We liepen langs dorpen, langs de eindeloze zee, door geurige eucalyptusbossen, we liepen langs snelwegen en door stedelijke gebieden. Veel te vaak over asphalt, maar meestal was het landschap intens groen. In Noord Spanje valt veel regen, omdat het omringd is door zee. De glooiingen waren anders dan we kenden. Lange brede valleien met hier en daar een dorpje, dat opgenomen leek in het geheel; koeien en schapen waren tevreden in weilanden doorkruist met houtwallen en oude eiken. De kalfjes keken met verbaasde ogen op van het gras naar de wandelaars die voorbij kwamen. In de dorpjes waren vaak maar een paar huizen bewoond. Veel huizen en schuren waren vervallen; soms zag dat er spookachtig grijs uit, soms lieflijk door allerlei planten die hun weg hadden gevonden op en langs de vervallen muren.

Naarmate we meer naar het westen liepen veranderde er iets in het landschap. Was het mijn waarneming die anders werd na weken lopen of was er echt iets anders? Het was me eerder opgevallen dat de koeien weliswaar tevreden zijn, maar ze zijn ook allemaal geoormerkt. Soms een heel jong kalfje nog niet. Paarden en ezels hadden geen merkjes in hun oren. Koeien zijn product, paarden en ezels zijn eerder een hobby. En meer in het landschap was product: het bos. Grote percelen bos werden gekapt. De geurige eucalyptusbomen die decennia lang gretig geplant werden voor hout en papierproductie werden nu gekapt, door luidruchtige machines tot ver in de omtrek te horen.

De eucalyptus komt niet meer terug. Het zijn bomen die zeer brandgevaarlijk zijn en de kans op bosbranden vergroten. En door de karakteristieke geur groeien er weinig andere planten in de omgeving en blijven vogels en insecten weg. Een ander product van het landschap is energie: windmolens op de heuvelruggen en in andere gebieden zijn oude dorpen verdwenen met de aanleg van grote stuwmeren.

Later vertelde een medepelgrim dat het noorden van Spanje in de jaren dertig van de vorige eeuw door Franco was aangewezen om te industrialiseren. De eucalyptusbossen, de krachtcentrales waren zijn idee om het land economisch vooruit te brengen. Met de kennis van het landschap van lokale bewoners werd niets gedaan en de verbinding met de natuur raakte verloren.

Het is wijsheid van alle oude volken dat natuur en mens een intieme band hebben.

Als natuur meer en meer product wordt gaat die verbinding verloren en raken verhoudingen scheef.

Misschien was dat de verandering die ik waarnam toen we meer naar het westen liepen. In de armere gebieden was er een zekere balans tussen de delen van het landschap en de mensen die er woonden en werkten. In de rijkere gebieden overheerste het economische product het landschap.

Het is een dilemma waar we in ons eigen land nog veel meer mee leven.

Door de beweging van het lopen gingen alle dingen voorbij. Geen motor, geen snelheid, een trage gang door een afwisselend landschap waardoor je de tijd had waar te nemen wat er is.

Dat is waardevol.

KERKDIENSTEN van de Wolwevergemeente

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

3 juli	geen dienst	
10 juli	Wolweverviering	ds. Susanne van der Sluijs
17 juli	geen dienst	
24 juli	Wolweverviering	ds. Fride Bonda
31 juli	geen dienst	
7 augustus	geen dienst	
14 augustus	Wolweverviering	ds. Arie Verheul
21 augustus	geen dienst	
28 augustus	Wolweverviering	ds. Fride Bonda

Welkom bij de vieringen! Zonder aanmelden! Bij klachten niet naar de viering komen!

De viering kan ook live gevolgd worden via de volgende link:

<https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA>

Krijg je de dienst niet direct in beeld, ga dan in het menu naar Video's. Klik op het driehoekje naast uploads (net boven alle afbeeldingen) en kies eerdere live streams. De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te vinden op: www.vrijzinnig-hattem.nl en www.vrijzinnigen-heerde.nl

Bij de vieringen

Op 10 juli gaat voor ds. Susanne van der Sluijs.

Susanne van der Sluijs is predikant van de Remonstrantse kerk – de Gasthuiskerk- te Doesburg. Daarnaast is zij werkzaam als geestelijk verzorger binnen een aantal verpleeghuizen. Ook is zij samen met collega Evelijne Swinkels initiatiefnemer van Zin in Eemland: een zingevingsproject waarbij los van denominaties eens in de maand op zaterdagmiddag een zingevingsmoment wordt georganiseerd in de Schaapskooi in Soest. Voor de toekomst wil zij graag zingeving, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid met elkaar combineren omdat in haar overtuiging de toekomst van de kerk ligt in het openen van de kerkdeuren en zinzoekers, cultuurminnaars en zij die buiten de boot dreigen te vallen met elkaar in contact brengen. In het verleden heeft ze literatuurwetenschap gestudeerd.



Op 24 juli gaat onze eigen Fride Bonda na lange tijd weer voor.

Zij schrijft “ Ik wil met jullie nadenken over *doen en laten*. In onze westerse samenleving zijn we erg gericht op doen. ‘Wat ga je het weekend doen?’ ‘Ga je nog iets leuks doen’, ‘Wat doe jij voor de kost?’ Zit je wel eens stil, gewoon te zijn met wat er is zonder in een actiestand te schieten... en kan dat betekenis hebben?”.

Na de dienst, bij de koffie, (van 24 juli) zal Fride kort iets vertellen over haar pelgrimstocht.

Bijscholing predikant

De eerste week van juli (4-8 juli) volg ik een Summerschool aan de universiteit van Nijmegen. Voor een predikant is het verplicht jaarlijks aan bij- of nascholing te doen en deze week met de titel: *communities with a heart* lijkt me betekenisvol voor onze gemeente. Hoe kun je inspelen op ontwrichtende gebeurtenissen in de samenleving of je eigen leven; hoe kan je nieuwe inspiratie, verbinding en nieuwe creativiteit vinden door datgene wat ontwricht?

Er is aandacht voor vaardigheden als storytelling, public administration (wat dat is ga ik horen), appreciative inquiry en het toepassen van waarden en drijfveren in de organisatie waarin je werkt.

Diaconale collecten in juli en augustus 2022

Zondag 10 juli 2022 Project van het Studentenpastoraat (ANBI)

Het studentenpastoraat is er voor studerende jongeren, op Hogeschool Windesheim, Artez Hogeschool voor de Kunsten en de Katholieke PABO Zwolle. Studentepastor Martin Jans geeft ruimte voor het levensverhaal, dringt geen overtuiging op, maar wil een zinnige gesprekspartner zijn. Doorgaans wordt de collecte besteed aan een actueel project.

Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL93 INGB 0000 9229 50 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Zwolle, o.v.v. diaconale commissie, studentenpastoraat 10-07

Zondag 24 juli 2022 Lilianefonds (ANBI)

Het Lilianefonds werkt in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om gehandicapte kinderen volwaardig aan de maatschappij te laten meedoen. Dan zijn ze als volwassene niet afhankelijk van de maatschappij, maar kunnen ze een bijdrage leveren.

Bijdragen zijn ook over te maken naar NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle, o.v.v. collecte 24-07

Zondag 14 augustus 2022 CliniClowns (ANBI)

Een zorgeloos moment met CliniClowns maakt dat zieke kinderen even vergeten dat ze ziek zijn en mensen met dementie of een beperking zich gezien en begrepen voelen. Dat maakt écht een wereld van verschil; het haalt de positieve kracht in henzelf naar boven. En dat heeft een blijvend effect. Voor de opleiding en inzet van CliniClowns is jaarlijks een flink bedrag nodig.

Rechtstreeks doneren kan op IBAN NL31 INGB 0000 0066 40 t.n.v. CliniClowns. Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL93 INGB 0000 9229 50 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Zwolle, o.v.v. diaconale commissie, CliniClowns 14-08

Zondag 28 augustus 2022 Voedselbank Zwolle (ANBI)

De Voedselbank Zwolle werkt voor hen, die onvoldoende geld hebben om zelfs het hoognodige voedsel te kunnen betalen. Wekelijks worden voedselpakketten verstrekt. Voor meer informatie:

<https://voedselbankzwolle.nl>

Rechtstreeks doneren kan naar NL56 INGB 0001 4861 19 t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o. Bijdragen zijn ook over te maken naar NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle, o.v.v. collecte 28-08

Groet van Harry en Willie Wendt

Na een hectische periode in ons persoonlijke leven, maar ook binnen de gemeente, hebben wij besloten om ons lidmaatschap op te zeggen.

Wij danken iedereen voor de mooie ontmoetingen en gesprekken.

Het ga jullie goed!

Vriendelijke groet, Harry en Willie Wendt

Uit de kerkenraden

Vanuit de Doopsgezinde Kerkenraad

Dieneke Dijkema (namens de Doopsgezinde Kerkenraad)



De afgelopen periode zijn we in de Doopsgezinde kerkenraad bezig geweest met verschillende onderwerpen.

We zijn ons aan het beraden op de frequentie van het streamen van de vieringen en de manier waarop dit gebeurt. Zodra we een beslissing genomen hebben, brengen we u via de Nieuwsbrief op de hoogte.

We zijn bezig met het updaten van het zakboekje en de informatiefolder. We hopen samen met de gemeente er voor te zorgen dat nieuwe gezichten een informatiefolder mee krijgen. De folders zullen als ze klaar zijn een herkenbare plaats in de kerk krijgen. Ook de activiteitenplanning voor komend seizoen wordt gemaakt en zal in de vorm van een flyer verspreid gaan worden binnen de gemeente.

Verder zijn we bezig met het uitwerken van een enquête voor de leden en belangstellenden over de toekomst van onze gemeente en de samenwerking met de Remonstranten. Het streven is om deze half september digitaal te verspreiden.

We verwelkomen Fride weer na haar pelgrimage. Op 24 juli zal zij voor het eerst weer voorgaan in een viering. Het zou leuk zijn als er dan veel gemeenteleden aanwezig zijn.

We bedanken Bertha Groen voor het waarnemen tijdens Fride's afwezigheid.

Heel fijn dat zij als achterwacht beschikbaar was.

We wensen via deze weg iedereen een hele fijne zomerperiode en hopen dat we met elkaar een goede actieve start kunnen maken in het nieuwe seizoen!

Interview

met Amy Belger-Overdiep

Karin Janze

Op een mooie zonnige middag ga ik naar het Zonnehuis in Stadshagen. Daar bezoek ik Amy Belger, die hier na een ziekenhuisopname verblijft. We halen een kopje koffie voor ons beiden en zoeken een plekje om te zitten in de heerlijke binnentuin.

Amy is niet alleen al jarenlang (sinds wij in 1983 in Zwolle kwamen) een Doopsgezinde zuster van me. Aart en ik deelden een auto met haar en haar man Frederik, dus we waren ‘automaatjes’.

We halen herinneringen op uit die tijd.

“Hoe ben je in Zwolle terecht gekomen?”, vraag ik. Amy en Frederik trouwden in Den Haag. Zoals dat in die tijd gebruikelijk was stopte Amy met haar werk als verpleegster. Voor het werk van Frederik gingen ze naar Zwolle. Hij kreeg een baan op de Ambelt. Daar was hij zo betrokken, dat hij de dossiers mee naar huis nam. Later werd Frederik leraar Duits. Amy deed een opleiding van 4 jaar om pedicure te worden en begon een eigen praktijk. Later kwam daar ook nog voetreflexmassage bij. Ze heeft mij regelmatig behandeld met goede resultaten.

In de Doopsgezinde kerk in Zwolle hebben Amy en Frederik heel wat voetstappen liggen. Zo was Amy leiding van de zondagsschool waar haar 3 zeer levendige kinderen ook op zaten. Ze maakten gebruik van de Vijfhoek, die van de zusters van het klooster achter de kerk gehuurd werd. Ook was ze lid van de kerkenraad en betrokken bij de verbouw van de kerk in 1976. De gordijnen die nu nog in de Mennokamer hangen zijn van haar hand. Frederik was ook kerkenraadslid en deed de verhuur van de kerk.

In de tijd dat Georges Schepperle predikant was ontstond een gespreksgroep voor jonge ouders ‘Menno kletst’. Er werd ook wel gezongen en dat mondde uit in ‘Menno zingt’, geleid door Onno Sijperda. Maar er was ambitie om een echt koor te vormen en zo is Do-Re Vocaal ontstaan met een ‘echte’ dirigent.

Dan gaat het over de gezondheid van Amy. Nu ze blind is aan één oog wordt het lopen lastiger (hoewel ze met ferme pas achter haar rollator mij voorafgaat). Met dochter Mijke (“met een lange ij!”) en een ergotherapeut zijn ze kortgeleden in haar woning in de binnenstad geweest om te kijken of thuis wonen nog een optie was. Maar met alle



trappetjes en drempels zou dit geen veilige optie zijn. “En”, zegt ze, “voor de kinderen, die heel zorgzaam zijn, is het ook een geruststelling als ik niet naar mijn huis terugga”. Haar wens is om een plekje in de Venus te krijgen. Daar heeft ze met Reinier Zweep in het bestuur gezeten toen het nog een Doopsgezind Verzorgingshuis was.

Amy wilde haar huis wel beschikbaar stellen voor mensen uit Oekraïne nu het toch leegstaat. Dit is haar afgeraden.

Zij heeft de 2e wereldoorlog meegemaakt. Dankzij een voorgevoel van de moeder van Amy zitten wij hier nu tegenover elkaar te praten. Om 7 uur zei haar moeder dat ze hun huis moesten verlaten. Nog geen uur later viel er een bom op hun huis en was alles weg....

De koffie is op en ik ga weer. Amy loopt nog met me mee naar buiten.

De afstandsbediening van de TV ligt op haar rollator.

“Ik kijk hier meer TV dan ik ooit deed”.

We nemen afscheid en ik rijd met de Fiat die we ooit samen deelden naar huis.

De literatuurkring

Esther Pel

Op 14 juni kwamen we weer bij elkaar, deze keer bij Jacinta Janssen. We waren met z'n negenen, op één na helemaal compleet.

Het boek "Alexandra" van Lisa Weeda bespraken we deze keer. De auteur beschrijft het leven van haar Oekraïense grootmoeder, Alexandra.

Deze grootmoeder is 94 en woont al jaren in Nederland. Zij geeft opdracht aan haar kleindochter om naar Loegansk te gaan op zoek naar het graf van haar broer. In dit boek volgen we haar op haar reis waarin we door generaties heen vallen en veel meemaken: hechte familiebanden, en ook veel oorlog en ellende. Allemaal in de Donbas, dat deel van Oekraïne waar we nu zo veel over horen. Een boeiend boek! Als vanzelf spraken we ook over de oorlog nu en over de toestand in de wereld.

De volgende bijeenkomst is op 30 augustus. We gaan deze keer niet allemaal hetzelfde boek lezen, maar ieder neemt een voor haar/hem bijzonder boek mee en krijgt 10 minuten om daar over te vertellen.





Paradijs in de polder

Ellis van der Zee

Zomer! Wat is er veel te beleven. In onze tuin heb ik de rode en zwarte bessenstruik 4 weken geleden afgedekt met een stuk vitrage uit de kringloopwinkel. Vorig jaar hebben de vogels werkelijk alle bessen opgegeten. Dat gun ik de vogels wel maar toch..., ze kunnen ook genoeg andere, voor ons niet eetbare bessen, vinden. Tijd voor actie: bescherming van de bessentrosjes. Ik heb mij voorgenomen tenminste 1 pot jam te willen maken van de oogst van deze 2 struiken. Een prettige bijkomstigheid is dat een kijkje bij deze vitragetent bijzondere waarnemingen oplevert.

Iedere dag zie ik verschillende soorten sluipwespen en 3 dagen achter elkaar heb ik vlinders bevrijd. Het ging om de gehakkelde Aurelia. Zij hebben o.a. de bessenstruik als waardplant (*red: Een waardplant of gastheer is een plant waarop een organisme of virus de bestanddelen vindt die voor zijn groei (en vermeerdering) nodig zijn*) en, zonder dat ik het wist, ook in onze tuin! Toen ik de vitrage optilde en opzij schoof om ruimte te creëren kon ik de vlinders gewillig op mijn vinger laten lopen. De jonge vlinders bleven zitten en ik kon de lange tong waarnemen, de prachtige tekening en symmetrie van de vleugels. De gekartelde vleugelranden. Het was een groot cadeau om ze in alle rust te mogen bekijken voordat ze de wijde wereld in vlogen.

Ook was er op een dag een grote spin, zo fascinerend, met een eierzakje onder haar achterlijf. Een gesponnen zakje ter bescherming van de volgende generatie. Goed je best doen hoor fluister ik 'm toe. Muggen en vliegen vangen, alvast bedankt!

De wollige hommels banen zich een weg door de bloeiende planten. Zag ik al Wolzwevers dit jaar? Nee, nog niet. Die komen vast ook weer binnenkort.

Bij het mini-insectenhotel aan de schutting, is het een steeds wisselend beeld. Kortom: er wordt gewerkt! Metselbijen, de rosse metselbij is veel voorkomend, hebben voorkeur voor de bamboestengels. Zij maken er verschillende nestcellen achter elkaar. Dat is maar goed ook want mezen weten heel goed de lekkere hapjes te vinden...

Gun uzelf ook van die dichtbij-huis-momenten. Het is echt genieten en de waardering voor Moeder Natuur groeit. Fijne zomer!



**Ik weef een stilte naar mijn lippen
Ik weef een stilte in mijn geest
Ik weef een stilte binnen mijn hart
Ik sluit mijn oor voor wat afleidt
Ik sluit mijn oog voor wat misleidt
Ik sluit mijn hart voor onrust.
Breng mij tot rust als de storm op het meer
Maak mij stil, bewaar mij voor kwaad,
Verdrijf uit mij alle tumult
Eeuwige, omring mij in uw vrede.**

Uit Twaalf teksten

(ingebracht door Dicky Verloop)

Gebed

God, ik ben veel te weinig stil,
alsmaar weer drukte, lawaai, stress.
Hoe kom ik tot stilte?
Waar vind ik stilte?
Is het stil bij U?
Of kom ik ook bij U mezelf tegen?
Zie ik mezelf in een spiegel,
mijn onrust, rusteloosheid, moeheid.
Hoe kom ik dan tot stilte?
Of juist dwars door alle onrust heen
tot ik kijk in de diepte van mijn ziel,
of welke naam je je binnenste maar geeft.
Daar in die eigen diepte is het stil,
daar ben ik thuis bij mezelf,
daar vind ik God,
daar komt alles tot rust en stilte
en ik weet weer waarvoor ik leef.
Voor wie ik leef.
Amen.

(Uit: Help ons U te vinden, uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland)



Pinksteren is bij uitstek het feest van de communicatie, van de talen, van het elkaar begrijpen. Maar dan gaat het meestal over talen die we kunnen spreken en schrijven. Dit boek gaat nu juist over talen die nauwelijks in woorden te vatten zijn. Over dingen die verwondering en nieuwsgierigheid kunnen opwekken, zoals kunst, stilte, dierentaal, film, taal van planten, gebarentaal, bijbeltaal en de sterrenhemel. Fenomenen die zich aan ons

presenteren en ons uitnodigen om ons te openen 'voor wat er misschien is'. 'Vele talen, in alles de liefde' zoekt naar het heilige daarin. Het wil zien wat niet te zien is, horen wat alleen vanbinnen hoorbaar is, voelen wat niet aanraakbaar is, opsnuiven wat geen geur heeft. De liefde ont-dekken.

'Vele talen, in alles de liefde'. ISBN 978-94-93220-25-6. Prijs € 19,95. Te verkrijgen via onze [webshop](#) of via het landelijk bureau info@remonstranten.nl



Beste Nemato-aanhangers

Jan Blom

Gebrek aan banen is een grote uitdaging in Zuid-Afrika. Veel van onze oudere leden kunnen geen banen vinden. Jongeren helpen om hun eigen bedrijven te starten wordt vaak gezien als de oplossing, maar het starten van een bedrijf is erg moeilijk, zelfs onder betere economische omstandigheden.

Wie kan helpen?

We werken aan het bouwen van onze eigen trampoline en het maken van onderdelen voor onze roeiboten en we bouwen een uilennestkast: producten die we mogelijk kunnen verkopen en in grotere aantallen kunnen produceren om banen te creëren. Met dit in gedachten zijn we begonnen met het bouwen van een werkplaats. Onze huidige werkplaats doet dienst als keuken, wat geen goede combinatie is. We zijn op zoek naar dakplaten en gereedschappen voor de workshop, met name een zaagtafel en een afkortzaag. Is er iemand die ons kan helpen?

We werken ook aan een nieuw plan voor de vloeren in de klas: van plastic maken we tegels. We hebben al een oven gedoneerd gekregen om plastic te smelten. We hebben ook een plastic shredder nodig. Als het allemaal lukt, kan dit een andere kans zijn om producten te maken, te verkopen en zo inkomsten te genereren.

Een andere benadering is jongeren praktische vaardigheden bij te brengen die tot banen kunnen leiden. Op dit moment hebben we leden opgeleid in vaardigheden zoals naaien, koffie maken, chef-kok en elektriciens.

Uw ideeën zijn van harte welkom!

Hartelijk dank voor uw voortdurende steun!

AGENDA SEPTEMBER

Zaterdag 10 september



De Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, waarbij duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek.

Thema voor dit jaar is 'Duurzaamheid'.

Er zijn o.a. wandelroutes en fietsroutes, meer info zie: <https://erfgoed.zwolle.nl/>

Ook de Doopsgezinde kerk in Zwolle zal hieraan meewerken.

Tijdens deze dag geven de volgende koren een optreden van ca. 30 minuten:

10:30	Mankracht	13:30	Cantiamo
11:30	Mankracht	14:30	Overijssels kamerkoor
12:30	Zwols Vocaal Ensemble	15:30	Hoorhaar

U bent natuurlijk ook van harte welkom, wij schenken koffie en thee gedurende de dag.

We zoeken hiervoor nog mensen die als gastvrouw/-heer willen fungeren. De kerk is tussen 10.00 en 16.30 uur geopend en je wordt ingedeeld in een blok van ca. 2 uur.

Aanmelden bij Tineke Tuinstra; ta.tuinstra@gmail.com of 0529-457434.

Daarnaast zoeken we een dagcoördinator, die de gehele dag beschikbaar is.

Nadere informatie bij Tineke Tuinstra.

Zondag 11 september – Eerste ontmoeting met gezamenlijke maaltijd

Na de zomer ontmoeten we elkaar weer op zondag 11 september. Na de viering willen we graag met elkaar eten en we hopen dat verschillende mensen hiervoor iets mee willen brengen. Nadere informatie over het samen eten volgt in de nieuwsbrief.

Aanmelden bij Jelma Wiegersma, jelmawiegersma@gmail.com, 06-19506520.

Zaterdag 17 september – Walk of Peace

Vredeswandeling met als thema: Generatie Vrede! Zwolle vredesstad. Er wordt om 13.30 gestart bij de Enk aan de Enkstraat 67. De tocht eindigt om 16.30 uur.

Meer informatie is te verkrijgen bij Aart Hoogcarspel, a.p.hoogcarspel@home.nl, 06-54783582

Maandag 19 september – Voordracht/gespreksavond i.h.k.v. de Vredesweek (17 t/m 25 september)

Een avond met als thema: wel of geen wapens naar Oekraïne, wel of geen dopers pacifisme. Nadere informatie volgt in de nieuwsbrief.

Meer informatie is te verkrijgen bij Aart Hoogcarspel, a.p.hoogcarspel@home.nl, 06-54783582

Vrijdag 23 september – 19.30 uur - Gesprek in de Avonduren

Vrijdag 30 september – 10.15 uur - Bronnen van inspiratie

Seniorensreisje donderdag 22 september 2022

Zou het lukken dit jaar een reisje met elkaar te maken ?

De laatste maal is al weer drie jaar geleden. We waren op Urk.

Zelfs hebben we vanuit Urk een mooie tocht gemaakt over het IJsselmeer.

Dit jaar gaan we een reisje door het IJsseldal maken. Onderweg bezoeken we mooie tuinen van oude hofsteden. Al rijdend kunnen we genieten van het fraaie landschap.

Natuurlijk steken we op voor een kopje koffie en een lunch voor eigen rekening.

Verdere informatie:

Verzamelen op de Koggelaan aan de Westkant naast het grote parkeerterrein.

Verzameltijd 10.15 uur, vertrektijd 10.30 uur.

De kosten voor deelname zullen rond € 15,00 liggen.

Laat s.v.p. weten:

- of u gebak bij de koffie wenst
- of u zelf rijdt (voor hoeveel passagiers hebt u plaats?)
- of u wilt meerijden

Aanmelden bij Joke van Vuure na 23 augustus en voor 15 september.

Telefoon 038 466 26 44, e-mail: jkvanvuure@gmail.com

of bij

Nico Gravesteijn, e-mail: n.d.gravesteijn@planet.nl voor 15 september.

Graag de bovenstaande vragen beantwoorden.

Met hartelijke groet,

Joke en Nico.



Ringdag 9 oktober

Janneke Bakker-Kikstra

Beste leden en belangstellenden van de Ringgemeenten,

In 2022 mag de Doopsgezinde gemeente Blokzijl de jaarlijkse ringdag van de ring Zwolle verzorgen. Deze dag wordt gehouden op zondag 9 oktober. Wij nodigen u allen van harte uit om mee te gaan varen.

We vertrekken in Kalenberg met de boot van Jongschaap, Kalenbergerpad 4, 8377HL Kalenberg.

Programma: 9.30 – 10.00 uur ontvangst met koffie op de boot. U kunt parkeren bij Jongschaap en aan de Kalenberg Noord, vanwaar ook de boot vertrekt en aankomt. Vanaf 10.00 uur is er een korte dienst geleid door zr. Bertha Groen-Mol. Daarna varen we door de Weerribben en de Wieden. Er is dan volop tijd om bij te praten en natuurlijk te genieten van de mooie omgeving. Rond 12.30 uur leggen we aan voor de lunch en we verwachten tussen 14.30 en 15.00 uur weer terug in Kalenberg te zijn. Voor de kinderen zijn er spelletjes mee en is er de gelegenheid om iets te knutselen. De kosten zijn €12,50 per persoon en de kinderen zijn gratis. Wilt u zich voor 15 september opgeven bij de contactpersoon van uw Doopsgezinde gemeente? We hopen op een inspirerende en gezellige dag. Met een hartelijke groet namens de kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente Blokzijl.



Fride Welkom Thuis

Vanochtend (*red: 28 juni*) kreeg ik een groot pakket aan kaarten: Fride Welkom Thuis. Wat een leuk en warm welkom krijgen Roel en ik daarmee. Graag vertel ik van alles over onze pelgrimage. Dat doe ik later. Dank jullie wel, ook namens Roel.

Hartelijke groet,
Fride

Zomertips van de redactie

Op 9 juli om 15 uur houdt het Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel een Uitzwaaiconcert. Het orkest gaat namelijk op tournee door Noord-Italië. Locatie is het Grote kerkplein te Zwolle. Neem je eigen krukje of klapstoel mee! Neem plaats op het plein en geniet van de muziek.

Wie nog een plekje in de boekentas heeft - of wil vrijmaken – is **De zwijger. Het leven van Willem van Oranje** geschreven door René van Stipriaan aan te bevelen. Willem van Oranje is een veelbesproken figuur over wie veel verschillende meningen bestaan. Het begrip ‘zeven vinkjes’ bestond nog niet in de zestiende eeuw, maar Willem behoorde als hoge edele zeker tot de meest bevoorrechte categorie.



Voor degenen die geïnteresseerd zijn in godsdienst, geschiedenis en politiek, is dit boek interessant omdat het in gaat op ambities, familierelaties, internationale belangen, de rol van de drukpers (de zestiende-eeuwse sociale media) en nog veel meer. Boeiend is in elk geval dat hij zich omringde met juristen als Aggaeus van Albada en theologen zoals Sebastian Castellio. Beiden waren voorstanders van gewetensvrijheid. In de zestiende eeuw, en zeker in de hectische periode van het begin van de Tachtigjarige Oorlog, was dat zeker uitzonderlijk.

Een paar wandelingen om onze stad op een andere manier te bekijken:

Hanzestadswandeling Zwolle

Overall in Zwolle zijn sporen te vinden van het verleden. De historische gevels, de prachtige Sassenpoort, de monumentale koopmanswoningen, de stervormige gracht, de verstopte binnentuinen. Met de [Hanzestadswandeling Zwolle](#) ontdek je al deze bijzondere plekken die zijn ontstaan in de periode dat de Hanzesteden floreerden. Je benen gaan een uur lang aan de wandel. De wandelroute is ook verkrijgbaar bij de Tourist Info Punten in Zwolle.

Herman Brood wandelroute

Zwolle is niet alleen een Hanzestad met een rijk verleden, maar ook de stad van kleurrijk musicus en schilder Herman Brood. Maak kennis met het Zwolle van Herman Brood en bezoek plekken die bepalend zijn geweest voor zijn artistieke ontwikkeling. De start van de wandeling is op het Grote Kerkplein, bij [het Zwolse Balletjeshuis](#). Hier is één van de Tourist Info Punten in Zwolle.

De redactie wenst u een goede zomer toe.



Inleverdatum kopij 28 augustus
E-mail: dewolwever@gmail.com

PREDIKANT Voor de Remonstrantse en Doopsgezinde gemeenten:

Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort, 033-4624455, 06-16783562

Werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: fridebonda@gmail.com

ADRESSEN REMONSTRANTEN

Kerkenraad:

Voorzitter a.i.:	Gerard Hoogvliet	hoogvlietg@gmail.com
Secretaris:	vacant	
Notulist:	Claas Hamming	claashamming@gmail.com
Penningmeester:	Michiël Jöbbsis	michiël@familienet.eu
2° penningmeester	Ruud Grabijn	ruudgrabijn@gmail.com

Lid: Janny Buijnink 0527-253415 jannybuijnink@hotmail.com

Ledenadministratie: Tineke Boot 038-4654078 tineke.boot@kpnplanet.nl

Diaconale commissie: Joke Spiers 038-4531086 jc.spiers@home.nl

Mailadres Remonstrantse gemeente Zwolle: remonstrantsegemeentezwolle@gmail.com

Website Remonstrantse gemeente Zwolle: <https://zwolle.remonstranten.nl>

Landelijk bureau Remonstranten: Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht, tel. 030- 2316970, email: info@remonstranten.nl, website: www.remonstranten.nl

ADRESSEN DOOPSGEZINDEN

Kerkenraad:

Voorzitter:	Tineke de Vries-Drent	0529-850337	tdevriesdrent@gmail.com
		06-25363195	
Secretaris:	Dieneke Dijkma	06-15636278	secr.dgz zwolle@gmail.com
	postadres Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle		
Penningmeester:	Renze Zijlstra	038-3377476	renze.zijlstra@gmail.com
	Bank NL86INGB0000883403 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle		

Lid: Jelma Wiegiersma 06-19506520 jelmawiegiersma@gmail.com

Ledenadm.: Ronald Tuinstra 0529-457434 ra.tuinstra@gmail.com

Kerkmeester: Aart Hoogcarspel 06-54783582 a.p.hoogcarspel@gmail.com

Verhuur kerk: Aart en Karin 038-4542611 verhuurdgz zwolle@gmail.com

Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle: <http://www.dgz zwolle.doopsgezind.nl/>

REDACTIE DE WOLWEVER

Karin Janze, Ronald Tuinstra, Jelma Wiegiersma, Ingrid Wormgoor en Ellis van der Zee

Mailadres redactie: dewolwever@gmail.com

Digitale Nieuwsbrief: info@dgz zwolle.doopsgezind.nl

Contactpersonen/ coördinatoren voor de volgende aandachtsgebieden:

1. vieren en zingeving	ds. Fride Bonda	06-16783562	fridebonda@gmail.com
2. de wijken	Tineke Datema	038-4541886	tiend123@kpnplanet.nl
	Nellie Beukema	0529-432934	beukema1@home.nl
3. jeugd	Valerie Plugge	06-40216595	valerieplugge@hotmail.com
	Dieneke Dijkma	038-4229600	dmdijkma@gmail.com
4. inkoop/schoonmaak	Karin Janze	038-4542611	karinjanze@home.nl
5. informatie	Ronald Tuinstra	0529-457434	ra.tuinstra@gmail.com
6. PR	Ellis van der Zee	06-11869834	zantinghvanderzee@zonnet.nl
	Dirk Brugman	0529-433121	dbrugman@hetnet.nl
7. wereld	Aart Hoogcarspel	038-4542611	a.p.hoogcarspel@home.nl
8. activiteiten	Janny Buijnink	0527-253415	jannybuijnink@hotmail.com
	Claas Hamming	06-53372764	claashamming@gmail.com
	Jelma Wiegiersma	06-19506520	jelmawiegiersma@gmail.com

Voor zaken t.a.v. het gebouw zie kerkmeester

Afzender:
Hoefslagmate 29
8014 HJ Zwolle