

# DE WOLWEVER



REMONSTRANTSE EN



DOOPSGEZINDE

GEMEENTEN ZWOLLE

Nummer 51, maart 2023



# DE WOLWEVER

**Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn  
en ik zal u rust geven**

(Mattheus 11: 28)

*Fride Bonda*

Wie kent niet het wakker liggen in de nacht. De maalstroom van gedachten, die maar gaan en gaan en zichzelf niet kunnen bevrijden. Wie kent niet het bidden in de nacht? Soms een enkele verzuchting omdat je het niet meer weet; soms een vloek, omdat je je zo in het nauw gedreven voelt dat je energie zich zo uit; soms alleen maar de woorden 'mijn God, mijn God'...

Zoals de Syrische man riep na de tweede aardbeving in zijn stad en alsnog zijn geliefde dood weggedragen zag worden... 'O mijn God'.

Iedere verzuchting, iedere vloek, iedere aanroeping in situaties van machteloosheid of uitputting, overall is de levensgeest van God; in je adem, in je lichaam, in je hart, zolang je leeft en wie weet als je niet meer leeft. Om dan een stem te horen die zegt: Kom naar mij als je zo moe bent dat je niet meer weet waar je het zoeken moet, kom naar mij en ik zal je rust geven. Lichtheid in wat er is.

Wat is de betekenis van deze woorden? Ik vermoed dat het zoiets betekent als: bij mij is de oorsprong van alle leven, daar hoeft je niet je te verzetten of te vechten; daar kun je laten vallen wat op je drukt.

Het is een houding die mensen leren in een mindfulnesstraining of in meditatie. Je bent zoals je bent, precies zoals je op dat moment bent. Met je pijn, met je tranen, met je maalstroom van gedachten. Het is niet eenvoudig om te zijn bij wat er is. Onze gedachten vliegen naar dromen hoe het zou kunnen zijn, hoe het was. Maar het is zoals het is. 'Beweeg je met de natuurkrachten' is een van de spreuken van Lao Zi. Als het stormt, is er alleen de wind, als het regent is er regen, als de wolken voorbijrijden komt de zon door...

Jezus nodigt mensen uit tot rust te komen en zo de verbinding te vinden met de oorsprong van jouw leven, van alle leven. Dat is de bron die voeding geeft aan ons zijn op de wereld.

Als het stormt, stormt het. Laat het stormen. Laat het regenen. De spreuk van Lao Zi gaat verder: open jezelf voor wat er is, vertrouw dan op je natuurlijk reacties en alles zal op zijn plaats vallen.

## Kerkdiensten van de Wolwevergemeente

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

5 maart	geen dienst	2e zondag 40-dagentijd
12 maart	ds. Frida Bonda	3e zondag 40-dagentijd
19 maart	voorbereidingsgroep Ionaviering	4e zondag 40-dagentijd
26 maart	ds. Graddie Meijer	5e zondag 40-dagentijd

De diensten zijn ook via internet te volgen:

<https://www.youtube.com/@WolweverkerkZwolle>.

Voor kinderen is er Jeugdclub tijdens de dienst.

### Wie denkt/werkt mee? Ionaviering 19 maart

*Karin Janze en Aart Hoogcarspel*

Bij de voorbereiding voor de Ionaviering op 19 maart hebben wij graag een 'meedenker'. Eerst zoeken we een thema (het is de 4e zondag van de 40-dagentijd, zondag Laetare, verheugt u). Daarbij worden (bijbel)teksten gezocht en liederen. Twee liederenbundels en boeken van Iona met liturgieën, teksten en gebeden zijn daarbij erg handig. Leuk is, dat in de voorbereidingstijd allerlei filmpjes, teksten/gedichten en liedjes op je pad komen.

Lijkt het je leuk om mee te doen/denken? Doe dan een mailtje naar [karinjanze@home.nl](mailto:karinjanze@home.nl) of spreek Karin even aan als je haar treft in de kerk.

### Gastpredikant

Op 26 maart gaat voor ds. Graddie Meijer.

Zij stelt zichzelf voor:

Ik ben geboren in Groningen in 1955, opgegroeid in Veendam. Gedoopt als baby in de Hervormde kerk, maar zelf lid geworden van de Gereformeerde Kerk.

In 1975 ging ik studeren aan het Nederlands Bijbel Instituut in Bosch en Duin, een interkerkelijke opleiding voor kerkelijk werkers e.d. Daar leerde ik dat de kerk, waarvan ik lid was, mij erg beperkte in mijn wijze van geloven en leven. Ik paste niet meer in mijn kerk.

Nadat ik me jaren aan de rand van de kerk had bevonden, heb ik mij van die rand laten afvallen. Toch miste ik een geloofsgemeenschap en uiteindelijk werd ik in Heerenveen lid van de Doopsgezinde gemeente, waar ik de ruimte vond voor mijn wijze van geloven. Toen begon ook de theologie weer te trekken. Ik studeerde in deeltijd Godsdienst/Pastoraal werk aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, waarna ik mijn opleiding vervolgde aan de VU en het Doopsgezind Seminarium.

In 2012 studeerde ik af.

In 2006 begon ik als pastoraal werker in de Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder; in 2010 kwam daar de Doopsgezinde Gemeente Meppel bij en in 2012 de Doopsgezinde Gemeenten Workum en Hindeloopen.



Sinds 1 januari 2022 ben ik met emeritaat, maar ik werk nog 1,5 dag per week bij de gemeenten Workum en Hindeloopen. Daarnaast verzorg ik nog vele diensten in Doopsgezinde Gemeenten, Oecumenische gemeenten en soms ook bij PKN-gemeenten. Daarnaast begeleid ik een tweetal buitenlandse jongemannen in het leren van Nederlands. Ik ben getrouwd met Clasien en we wonen 7-hoog in Heerenveen.

### **Collectedoelen**

#### Zondag 12 maart 2023 Stichting Inloophuis 'De Bres'

De Bres is al ruim twee decennia een bijzonder inloophuis nabij het centrum van Zwolle (Heiligeweg 1). Er wordt laagdrempelige gastvrijheid geboden aan een nog altijd groeiende, brede doelgroep.

De Bres helpt velen om stabiel te blijven en opgedane contacten te onderhouden.

Onze gasten ervaren de Bres als een veilige plek in de hectiek van het bestaan.

Inloophuis de Bres draait geheel op vrijwilligers. Voor de behuizing en vaste lasten, en de kosten van de koffie en thee, een koekje, de krant en het kopje bouillon is de Bres afhankelijk van financiële hulp van verschillende sponsors. (Eenmalige bijdrages zijn welkom op ING rekeningnummer: NL 58 INGB 0004 370960 t.n.v. Stichting laagdrempelige inlooplek Zwolle de Bres).

Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL93 INGB 0000 9229 50 t.n.v.

Remonstrantse Gemeente Zwolle, o.v.v. diaconale commissie, De Bres 12-03

#### Zondag 26 maart 2023 Musicians without Borders, project Palestine Community

##### Music.

Het project biedt positieve en muziek gerelateerde activiteiten voor jongeren die sociale of culturele kansen missen. Duizenden gemarginaliseerde kinderen op de Westelijke Jordaanoever zijn inmiddels bereikt met leiderschapstrainingen voor muziek en geweldloosheid en muziekworkshops voor doven en kinderen met speciale behoeften. Rechtstreeks bijdragen kan door een bedrag over te maken naar banknr.: NL27 TRIO 0786 8803 33 Doopsgezind WereldWerk te Deventer, o.v.v. Palestine Community Music.

Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v.

Doopsgezinde Gemeente Zwolle, o.v.v. collecte 26-03 Musicians without Borders.

*Uit de kerkenraden*

### **Namens de beide kerkenraden**

*Tineke de Vries en Gerard Hoogvliet*

Er kunnen zich situaties voordoen die je niet voorziet. Als Doopsgezinde en

Remonstrantse geloofsgemeenschappen van Zwolle zitten we daar nu middenin.

Het aangekondigde vertrek van Fride per 1 mei 2023 waarover beide kerkenraden met hun eigen achterban gecommuniceerd hebben, brengt ons in een nieuwe situatie: een situatie die ons uitnodigt om opnieuw te gaan kijken waar we staan en waar we heen willen.

De beide kerkenraden realiseren zich heel goed dat we elkaar in de loop der jaren steeds beter hebben leren kennen en zijn gaan waarderen. De activiteiten gaan allen samen en bij de vieringen ontmoeten we elkaar met plezier. Kortom, we kunnen en willen eigenlijk niet meer zonder elkaar.

De kerkenraden onderschrijven beiden dat onze leden, vrienden en belangstellenden de toekomst bepalen. Wij willen hen de ruimte geven om hieraan mee te doen. Op dit moment zijn wij een voorlopig plan aan het voorbereiden en leggen dit voor op een Doopsgezinde – en Remonstrantse (extra) ledenvergadering.

Echter we gaan ook afscheid nemen van Fride. Dit gaan we zondag 9 april doen met heel veel respect. Dit is de Paasmorgen, een bijzondere dag dus. Het afscheid zal ná de viering plaatsvinden. Vóór dit afscheid gaat Fride nog een paar keer voor. (De zondagen 26 februari en 12 maart en de viering op witte donderdag met brood en wijn). Tot 17 april zal Fride er zijn voor beide gemeenten.

### **Uit de Remonstrantse kerkenraad**

*Kerkenraad a.i.*

Op 20 februari zijn de leden en vrienden van de Remonstrantse gemeente geïnformeerd over het beloop van het vragenuur. Toen is ook gevraagd of er behoefte was aan een extra ledenvergadering. Er zijn daarvoor voldoende verzoeken binnengekomen. De extra ledenvergadering zal waarschijnlijk plaatsvinden op vrijdag 24 maart van 16.30 - 18.00 uur (de kerk is open vanaf 16.00 uur).

Inmiddels heeft Willem Spiers op de kerkenraadsvergadering van 23 februari besloten per direct terug te treden. Hij voelt zich medeverantwoordelijk voor het vertrek van Fride Bonda en vindt dat hij hieraan consequenties moet verbinden. Een spijtig besluit dat wij slechts te respecteren hebben. Wel blijft hij achter de ingeslagen weg staan naar de toekomst van Remonstrants Zwolle. Na het vertrek van Fride Bonda en Willem Spiers blijven er vijf kerkenraadleden in functie: Joke Barneveld, Claas Hamming, Gerard Hoogvliet, Michiel Jöbsis en Ingrid Wormgoor. Zij bereiden de komende extra ledenvergadering voor en zullen zorgdragen voor de lopende zaken.

### **Uit de Doopsgezinde kerkenraad**

*Tineke de Vries*

#### Ledenvergadering

De eerstkomende reguliere ledenvergadering van de Doopsgezinde leden en vrienden zal zijn op zondag 23 april ná de viering (eerst koffie natuurlijk).

Deze bijeenkomst zal in het teken staan van verantwoording afleggen, kijken naar de toekomst en afscheid nemen van Tineke als voorzitter en Renze als penningmeester. Hun termijn zit erop. Op de ledenvergaderingen van april en november 2022 is dit reeds vermeld. Wanneer jullie iemand willen voordragen voor één van deze functies dan horen wij dit graag. In de volgende Wolwever zal de stand van zaken voor deze functies vermeld worden.

Tijdens de pauze zal er soep met broodjes zijn.  
Wij rekenen op een grote opkomst.

Mocht in verband met het vertrek van Fride per 1 mei a.s. eerder overleg met de leden/

vrienden nodig zijn, dan horen jullie dat zo spoedig mogelijk.

## Verlagen

### **Huiskamergesprekken februari 2023**

*Hermien Sievers, Esther Pel, Roelie Gasthuis en Riekje Veurink in overleg met Fride Bonda*

Fride, onze predikant, heeft contact gehad met de Werkgroep Pastoraat van de Remonstrantse Gemeente Hengelo. Zij hebben onderzocht hoe de pastorale zorg in Remonstrantse gemeenten zoals onze gemeente, er in de nabije toekomst uit kan zien. De predikant in Hengelo, Kirsten Slettenhaar, schreef daarover de notitie 'Visie op de pastorale zorg in de Remonstrantse Gemeente Twente vanaf 2022'.

Binnen de groep contactpersonen is deze notitie onder leiding van Fride besproken. Dit heeft geresulteerd in de volgende uitnodiging aan ouderen in de wijk:

*Beste mensen,*

*Welkom bij het huiskamergesprek, een initiatief van de contactleden en de predikant om elkaar te ontmoeten. Graag willen we verkennen of deze vorm van ontmoeten in een behoefte voorziet én of er andere vormen van contact gewenst zijn. Deze keer nodigen we u uit om te praten over Passages, overgangen in je leven.*

We zijn gestart met vier huiskamergesprekken namelijk één in Zwolle, één in Dalfsen en twee in Hattem. Zowel gasten, contactleden als de predikant kijken met een heel goed gevoel op deze gesprekken terug. De meerderheid van de aanwezigen wil graag een vervolgesprek.

### **Het tafelgesprek**

*Corine Brouwer*

In het afgelopen half jaar is er iedere maand een tafelgesprek geweest in de Mennokamer. Op een donderdagavond gaan we om 18 uur met een ieder die dat wil aan tafel. Van te voren stelt Fride een onderwerp voor en spreken we af wie wat aan voedsel meebrengt. Als gespreksonderwerp is Maria Magdalena (o.a. in een reisverslag van Johan en Mienke) langgekomen. Ook hebben we het gehad over aandacht voor aarde en voedsel en over passages, overgangen in het leven en de rites die daarbij (kunnen) horen. De tafel wordt mooi gedekt en een fijne mix van mensen schuift aan. Voordat we aan het eten beginnen, spreekt Fride een tekst uit zoals deze van de Amerikaanse Boeddhist Joan Halifax;

“Aarde, lucht, water, vuur en ruimte komen samen in dit voedsel. Velen hebben hun inzet of hun leven gegeven om dit hier te brengen. Moge het ons voeden, zodat wij anderen tot voeding kunnen zijn.”

Dan delen we de maaltijd en laten ons daarbij vaak blij verrassen door de

verscheidenheid aan smaken van soep, brood, kaas, zoetigheden en een glaasje wijn. Voor mij voelt het nooit als een besloten tafel, er is altijd nog ruimte voor wie dan ook. Als iedereen zo'n beetje uitgegeten is delen we onze gedachten en verhalen. Het is fijn en leerzaam om te luisteren naar Fride en de andere tafelgenoten en het voelt voor mij veilig om ervaringen te delen die ik normaal gesproken niet snel in een groep zou vertellen. Wat groots dat wij dit hier, op deze mooie plek op de wereld, gewoon kunnen doen. In vrijheid en beweging delen en deelgenoot worden is voor mij het ultieme samen.

## *Agenda*

### **Dinsdag 7 maart - Zoombijeenkomst n.a.v. het boek 'Veel talen, in alles de liefde'**

Kim Magnée-de Berg gaat in op de taal van planten en dieren in het hoofdstuk 'Een wereld van wieren'

Opgave: <https://www.remonstranten.nl/webshop/>

Kosten: 5 euro

Tijd: 19.30 – 21.00

### **Donderdag 9 maart - Tafel van vier voor vrouwen**

Samen eten en praten rondom het thema Stille. Vrouwen met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in gesprek. Verbreed de kijk op je eigen leven. Neem je zus, vriendin, buurvrouw of collega mee. Altijd de moeite waard!

Info: Coot Winkler Prins, [coot.winkler.prins@doopsgezind.nl](mailto:coot.winkler.prins@doopsgezind.nl)

Tijd: 17.30 uur

### **Dinsdag 14 maart - Remonstrantse miniatures: Johannes Tideman**

Tjaard Barnard sluit de serie Remonstrantse Miniatures af met een avond over remonstrants predikant en seminariumhoogleraar Joannes Tideman (1807 – 1891).

Opgave: <https://www.remonstranten.nl/webshop/>

Kosten: 5 euro

Tijd: 19.30 – 21.00

### **Donderdag 16 maart - Literatuurkring**

Deze avond wordt het boek van Dola de Jong, En de akker is de wereld besproken.

Meer informatie via Tineke Datema, e-mail: [tiend123@gmail.com](mailto:tiend123@gmail.com)

Tijd: 17.30 uur

### **Zondag 19 maart - Ontmoeting met gevolgen**

Een toneelstuk van Sikke en Korneel Roosma over een ontmoeting tussen de vrouw van Menno Simons, Geertruydt Jansdochter Hoyer en haar achter-, achter-, achterkleindochter Geerte de Vries. Locatie: de Doopsgezinde kerk in Deventer.

We rijden samen heen en terug.

Opgeven bij Jelma, [jelmawiegersma@gmail.com](mailto:jelmawiegersma@gmail.com) of 06-19506520.

Tijd: 15.00 uur

### **Maandag 20 maart - Eerlijke mode**

SARI Fair Fashion uit Dalfsen geeft ons de gelegenheid de laatste mode op fairtrade gebied in de eigen winkel te zien. Er wordt ook een presentatie gegeven over de doelstellingen van duurzame kleding. We gaan in twee auto's vanuit Zwolle naar Dalfsen.

Opgave: Jelma,

jelmawiegersma@gmail.com Plaats: SARI fairtrade mode - Emmastraat 20, Dalfsen

Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur zijn we welkom bij Sari.

Tijd: 14.00 uur



### **Dinsdag 21 maart - RVC**

Op 21 maart zal Fride voor de laatste keer het RVC bijwonen. Het onderwerp van gesprek is nog een verrassing....

De bijeenkomst is bij Martine Koenen, Eperweg 33 L, 8181 ET in Heerde, tel : 0578-692075

### **Dinsdag 21 maart - Zoombijeenkomst n.a.v. het boek 'Veel talen, in alles de liefde'**

Jan Berkvens gaat in op de (beeld)taal van de documentaire en de film in 'Er wordt nog een taal gesproken'. De kosten zijn 5 euro.

Opgave: <https://www.remonstranten.nl/webshop/>

Tijd: 19.30 – 21.00

### **Vrijdag 21 april - Reanimatiecursus**

Op vrijdag 21 april van 14.00 tot 17.00 uur wordt in de Mennokamer een beginnerscursus reanimatie gevolgd door Jacinta Janssen, Tineke de Vries en Janny Buijnink. De vierde die mee zou doen was Jelma, maar die is toch verhinderd. Wie wil de vierde plek opvullen?



### **Zaterdag 22 april - Beraadslag van de Remonstrantse Broederschap**

Het thema van de Beraadslag sluit aan bij de titel van het boek dat in de zomer vorig jaar is uitgekomen: 'Veel talen, in alles de liefde'.

Noteer deze datum alvast. Meer informatie in de volgende Wolwever en op de website <https://www.remonstranten.nl/product/beraadslag-2023-vele-talen-in-alles-de-liefde/>

Plaats: Amsterdam, de kerk van Vrijburg

Tijd: 10.30 - 16.30

### **Zaterdag 6 mei - Open podium**

Muziek van binnen en buiten de gemeente: een ieder is uitgenodigd om zich te laten horen. Naast muziek is er ook plaats voor gedichten en/of verhalen.

Er zijn al verschillende aanmeldingen binnen, maar er kunnen zeker nog meer bij.



Voor informatie en opgave: Jelma, jelmawiegersma@gmail.com

Plaats: Wolweverkerk

Tijd: 10.00 - 16.00 uur

## *Wat ons boeit, beweegt en bezighoudt*

### **In de Ring - Blokzijl**

*Theo te Winkel*

Toen ik in de commissie ‘Gebouw’ voorstelde eens bij de burens te polsen of er een stichting gevormd zou kunnen worden voor alle broeder- zusterkerken in de Kop van Overijssel, zoals dat in Groningen en Fryslân tot stand is gekomen, werd dat opgepikt en zijn wij er langs gegaan. Parkerend buiten het stadje – ik vind dat je het mooie stadsbeeld niet moet vervuilen met modern blik – vroeg ik 2x in Blokzijl naar de Doopsgezinde kerk. Ik ontmoette alleen verbaasde blikken. Toen ik de derde keer vroeg naar ’t Lam, werd ik meteen vrolijk en duidelijk verwezen. De stichting die nu het gebouw beheert doet dus goed werk. Het gebouw is duidelijk een oude kerk, staat prominent in de Breestraat 2 en midden in het centrum, vlakbij Grote Kerk (PKN) en bij de haven. Het is geen verstopte vermaning.

Nadat besloten was het gebouw in een stichting onder te brengen, zijn drie maatregelen getroffen: 1. Verkoop van een stukje polder aan één der pachters. 2. Bouw van een grotendeels glazen gebouwtje schuin achter het kerkgebouw voor moderne, goed uitgeruste toiletten en 3. Aanschaf van twaalf grote tafels om in de kerk een carré te vormen. Een keer per maand is er voor de 15 Doopsgezinde leden en mogelijke gasten een eredienst. De gemeente en voorganger zitten in een carré rond die tafels en zo wordt de dienst beleefd en gevierd. Na de zegen komt er koffie en thee en kunnen alle aanwezigen blijven zitten. Het bevordert het gesprek en óók over de bijbeltekst en overdenking.

Ik ben er wéér geweest en nu op uitnodiging. Ik heb namelijk na die dienst een schilderijtje aangeboden. Dat hangt nu prominent op de schoorsteen boven de haard in de consistoriekamer. Het schilderijtje kocht ik jaren geleden op een benefiëntentoonstelling in de Westerkerk Enkhuizen. Als lid van de ‘Heeren Zestien’ (er staan 16 stoelen met het wapen van Enkhuizen rond de tafel in de consistoriekamer) ben ik daar betrokken bij de instandhouding en restauratie van dat immense kerkgebouw. Het behoort tot de 100 topmonumenten van ons land en kent als een van de weinige kerken nog een gave librije. De directeur van die stichting was tot voor kort mijn vriend Richard Lijnsvelt. Tot zijn pensioen was hij directeur van de stedelijke middelbare scholengemeenschap. Nadat ik het schilderijtje had gekocht, kwam hij naar mij toe, feliciteerde mij en zei dat het een stadsgezicht was over de haven met Bierkaai en achter de huizen de Grote kerk van Blokzijl. Hij wist dat, omdat zijn moeder uit Blokzijl kwam en een echte Poorter was (dus van de scheepvaart) en dat hij daar vaak kwam. Richard was net zo’n enthousiast zeiler als ik en wij kenden elkaar al vanuit het KNWV-bestuur. Hij was verguld dat hij het schilderijtje van mij mocht lenen en het hing tot afgelopen najaar op zijn werkkamer thuis. Toen bij hem MDS werd

geconstateerd (geen aanmaak meer van bloedlichaampjes en dus chronisch vermoeid, transfusies, een genetische kwestie), moest hij afscheid nemen en kreeg ik het weer terug. Hij overleed voor kerst en ik nam contact op met voorzitter Albert Jager in Blokzijl. Daar zouden ze het graag willen hebben en zo komt het nu ten goede aan de goegemeenschap in Blokzijl. Richard (PKN, maar gehuwd met Irene, die RK is) was zelfs blij dat het schilderstuk nu de mensen in Blokzijl ten goede komt.

## **Choral Evensongs in de Dominicanenkerk**

*Ellis van der Zee*

Zondag 19 februari ben ik samen met mijn man naar de Dominicanenkerk geweest om de Choral Evensongs mee te maken. Wij vonden het een bijzondere beleving. Naast de grote omvang van deze kerk die, in zijn soort, indrukwekkend genoemd mag worden vonden wij de zang van het koor prachtig. Bij deze een korte uitleg. Onderstaande tekst is overgenomen uit de liturgie:

Een Choral Evensong is een gezongen avondgebed, ontstaan in het 16e en 17e eeuwse Engeland. Een groot deel wordt gezongen door het koor. Bezoekers kunnen zich laten horen in de hymnen (samenzang) en geloofsbelijdenis. De schoonheid van de muziek, de intentievolle stiltes, de teksten – alles zet aan tot reflectie, meditatie en gebed van de belijdenis. De volgende keer is op de vierde zondag in de veertigdagentijd:

zondag 19 maart, aanvang 16 uur. Met jongenskoor Dalfsen, Erik Korterink (dirigent), Adriaan Koops (organist) Hans Schoorlemmer (voorganger).

## **Dit doe ik in de veertigdagentijd**

*Karin Janze*

Vroeger was de vastentijd echt iets voor katholieken. Bij onze burens aan beide zijden stond er dan voor ieder kind (en dat waren er een boel....) een “vastentrommeltje” waar al het snoep inging dat in die veertig dagen niet gegeten mocht worden.

Tegenwoordig zijn er ook protestanten die iets aan vasten doen.

Dit jaar bestaat mijn vasten uit een aantal dingen:

In de ochtend begin ik met het openen van mijn mail. Ik krijg van 3 verschillende kerkelijke organisaties “vastenmail”:

- Veertigdagen Zeist ([veertigdagenzeist@gmail.com](mailto:veertigdagenzeist@gmail.com)) heeft iedere dag een tekst om over na te denken
- Dominicaans Nederland ([info@dominicanen.nl](mailto:info@dominicanen.nl)) heeft een dagelijkse gesproken meditatie van ruim 1 minuut.
- Petrus/Protestantse Kerk in Nederland ([info@protestantsekerk.nl](mailto:info@protestantsekerk.nl)) heeft een bijbeltekst, een overdenking en een video.

Niet iedere tekst/video spreekt me evenveel aan. De meest aansprekende laat ik op me inwerken.

Gedurende de dag neem ik tijd voor meditatie bij mijn “meditatietafeltje” (zie foto). Daarbij gebruik ik een geleide meditatie van YouTube die mij aanspreekt. Eerst steek ik een kaarsje aan, ga gemakkelijk zitten en kom tot rust. Dit is vooral een oefening in loslaten.

Verder stuur ik iedere dag iemand een kaartje en ik snoep niet (behalve op zondag).

En last but not least...iedere dinsdagavond oefen ik een deel van de Matthäus Passion met een projectkoor in Zwartsluis. Op 2 en 7 april kan je komen luisteren.....

Het lijkt me leuk om te horen of er ook andere “Wolwevers” zijn die een invulling geven aan deze periode waarin we naar Pasen toelevan.

(karinjanze@home.nl)



## **De barmhartige Marokkaan**

*Hans Cieremans*

Ik was eenzaam en verlaten  
en ik vroeg de dominee:  
"Wilt u met me komen praten?"  
Maar hij zei: "Dat valt niet mee.  
Kijk maar eens in mijn agenda.  
Ik zit vol tot donderdag.  
Donderdag dan kan ik pas ja.  
'k Schrijf dat op hoor, als dat mag?"

Toen ben ik mijn vriend gaan bellen:  
Of hij even voor mij had?  
Maar voordat ik kon vertellen,  
zei hij: "Stop, ik heb al wat.  
Ik kijk nu in mijn agenda,  
ik zit vol tot donderdag.  
Donderdag dan kan ik pas ja.  
'k Schrijf dat op hoor, als dat mag?"

Een collega dan proberen,  
of hij bij me komen wou.  
'k Kreeg als antwoord: "'k moet studeren,  
maar 'k beloof je, ik kom gauw.  
Wacht dan pak ik mijn agenda.  
Ik kan wel op donderdag.  
Donderdag dan kan ik pas ja.  
'k Schrijf dat op hoor, als het mag?"

Ik ben op mijn fiets gaan rijden.  
Ik was ziek van eenzaamheid.  
Niemand toonde medelijden.  
Men had donderdag pas tijd.  
Eenzaam reed ik door de straten  
toen een medefietser vroeg:  
"Wat heb jij zeg, wil je praten?  
Kom stap af, 'k heb tijd genoeg."

Ik moest wel een beetje schrikken.  
Waar kwam deze man vandaan?  
Hij zei: "Ik herken uw blikken,  
ik heet Achmed Marokkaan."  
Hij nam tijd en zonder haasten,  
sprak ik vrij van mijn verdriet  
Deze man die bleek "mijn naaste",  
een barmhartig Islamiet.



Viering rond de

# Matthäus Passion

Zondag 2 april 2023 (Palmzondag)  
Gereformeerde kerk (Vrijg.)  
Zomerdijk 7, Zwartsluis  
Aanvang: 19:30uur

---

Vrijdag 7 april 2023 (Goede Vrijdag)  
Gereformeerde Ichthuskerk  
Kastanjelaan 3, Hasselt  
Aanvang: 19:00uur

Medewerkenden	
Projectkoor	Matthäus Passion Zwartsluis e.o.
Orkest	Van Wassenaer Consort
Muzikale leiding	Christiaan Lameris

Tijdens de deurcollectie kunt u een bijdrage leveren t.b.v. de onkosten (richtbedrag €5,- p.p.)

Inleverdatum kopij donderdag 23 maart 2023: *E-mail: dewolwever@gmail.com*

## ONTMOETING MET GEVOLGEN

De vrouw van reformator Menno Simons heette Geertruydt Jansdochter Hoyer. Zij is tot dusver altijd op de achtergrond gebleven. Hier wordt - na al die eeuwen - verandering in gebracht. Haar verre achter -, achter -, achterkleindochter Geerte de Vries heeft Geertruydt aangespoord om haar kant van de doperse geschiedenis te vertellen.

Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken beide vrouwen terug op die keuze.

**ONTMOETING MET GEVOLGEN**

Een toneelstuk over twee vrouwen die via de familie aan elkaar verbonden zijn  
Wie kan zeggen waar onze wegen samenkomen, alleen de tijd kan dat  
Vaak bepalen 'toevallige ontmoetingen' het leven



Geerte de Vries  
gehuwd met Symen de Boer

Geertruydt Jansdochter Hoyer  
gehuwd met Menno Simons

Een toneelstuk van  
**Sikke en Korneel Roosma - de Vries**

Zondag 19 maart, Penninckshuis - Brink 89 te Deventer  
Inloop vanaf 14.30 uur - aanvang 15.00 uur  
Vrij entree - vrijwillige bijdrage mogelijk  
Thee en koffie na afloop

We gaan met z'n allen heen en terug.  
Opgeven kan bij Jelma, 06-19506520, jelmawiegersma@gmail.com

**PREDIKANT (tot 1 mei) Voor de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten:**

Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort, 033-4624455, 06-16783562

Werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: fridebonda@gmail.com