

DE WOLWEVER



REMONSTRANTSE EN



DOOPSGEZINDE

GEMEENTEN ZWOLLE

Nummer september 2020



DE WOLWEVER

*De Ene boetseerde de mens uit de aarde
(Genesis 2: 7)*

Wat is het toch met de mens en de aarde? Records van tropische dagen worden doorbroken en een virus dat zich gretig nestelt en verspreidt onder mensen en duizenden doden en miljoenen zieken veroorzaakt. Keert de aarde zich tegen ons? Is dit het antwoord van de aarde op de excessieve leefwijze van een klein deel van de wereldbevolking? Zijn de aarde en mensen eenheden geworden die tegenover elkaar staan en elkaar tegenwerken?

In een studie over de twee scheppingsverhalen uit Genesis legt de Australische antropologe Deborah Bird Rose twee mensbeelden voor. In het eerste verhaal wordt de mens gemaakt op de zesde scheppingsdag, naar Gods beeld. En de mens krijgt een opdracht: '... onderwerp de aarde ... en heers over de vissen van de zee, de vogels van de hemel en al het gedierte dat op de aarde kruipt.' De mens als heerser; een houding die je op verschillende manieren kunt invullen. De meest vriendelijke is dat je alle levende wezens ruimte geeft en tot hun recht laat komen in het geheel van alle leven. De meest agressieve is dat je alles gebruikt om er zelf beter van te worden. Dat laatste is gebeurd in de rijkste landen van de aarde en daarmee heeft de mens zich geïsoleerd van andere levensvormen.

Het tweede verhaal is anders. De mens Adam wordt gemaakt uit de klei van de aarde. Dezelfde klei als waaruit de dieren en planten zijn gemaakt. Ze zijn van hetzelfde materiaal en ademen dezelfde lucht. Dat is al verbindend. En Adam verbindt zich met de andere levende wezens; hij geeft hun een naam. Het verhaal vertelt: 'Het is niet goed dat de mens alleen is.' Er is een gemis. De ander en het andere is nodig om aan te vullen. Er ontstaat ontmoeting met het andere en met de andere mens en in een ontmoeting is niet alles van tevoren ingevuld, er is ruimte voor verrassing. In dit verhaal leeft de mens niet geïsoleerd van de aarde en haar andere bewoners. Kennis over de aarde ontstaat in verbinding met de aarde. Dat betekent oog hebben voor andere manieren van leven en een zorgvuldig gebruik van levensbronnen. Dan is de mens een samenwerkend deel in een prachtig geheel.

Wat is het toch met de mens en de aarde? Op allerlei gebied beleven we de gevolgen van een overheersende mens. Laten we luisteren naar mensen van wie hun leefgebied verdwijnt in de zee, hetzij door een stijgende zeespiegel, hetzij door smeltende ijskappen. Laten we luisteren naar soorten van leven die dreigen uit te sterven. Laten we luisteren naar wat de ander en het andere nodig heeft om te leven, en laten we leren wat ons eigen genoeg is. Dan kunnen we van deze aarde een tuin maken waar allen en alles waardig en vol kan leven.

Tijdens Covid-19

Lieve mensen, Hoe graag had ik willen schrijven: **Na covid-19**. Maar ook deze zomer blijft het spannend hoe het covid-19 virus zich ontwikkelt. Het heeft veel gevolgen voor hoe we gemeente kunnen zijn. Voorlopig blijft het zo dat we elkaar niet onbezorgd kunnen ontmoeten. We doen ons best zoveel en zo goed mogelijk momenten van verbondenheid te creëren. Het doet mij als predikant ontzettend goed dat er stille engelen zijn die andere gemeentelieden opzoeken of bellen en zo stralen van warmte zijn voor het geheel. Dank jullie wel daarvoor.

Verder blijft het een vraag voor anderen hoe ze anderen aandacht kunnen geven in verband met de privacywetgeving. Ledenlijsten worden niet aan iedereen gestuurd, zoals dat eerder wel zo was. Dat is een van de punten waar we over na gaan denken in de Wolweverkerkenraad.

Jules de Corte schreef onderstaande tekst.

Als je overmorgen oud bent
Wie zal er dan bij je blijven
Om je pijntjes weg te wrijven
En je zorgjes weg te doen
En niet al te erg te kijken
Als je weer praat over toen

Als je overmorgen oud bent
Wie zal je dan moed inspreken
En wie helpt je oversteken
Als het niet alleen meer gaat
En wie zal de stilte breken
Die als ijs rondom je staat

Als je overmorgen oud bent
Wie zal dan je bed opmaken
En wie doet je kleine zaken
En wie zorgt er voor je brood
En wie zal er bij je waken
Op de avond voor je dood

Als je overmorgen oud bent
Zo oud dat je oren tuiten
Wie zal je neus dan snuiten
En wie helpt je op te staan
En wie zal je ogen sluiten
Als ze niet vanzelf dichtgaan



KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

Opgeven voor de dienst via secr.dgzwolle@gmail.com.

06 sept		geen dienst
13 sept	W	ds. Frida Bonda, gemeentezondag
20 sept		oecumenische vredesdienst OLV Basiliek, 19.00 uur
27 sept	W	ds. Frida Bonda

De Venus Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur

De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te vinden op: www.vrijzinnig-hattem.nl en www.vrijzinnigen-heerde.nl

BIJ DE VIERINGEN

In september zijn er vele mogelijkheden om elkaar te ontmoeten bij kerkdiensten; steeds in kleinen getale i.v.m. covid-19. Het went niet. En ook het opnemen van de diensten is makkelijker bedacht dan uitgevoerd. We gaan met goede moed onze vieringen vorm geven!

Zondag 13 september gaan onze gedachten naar een levenswijsheid van Paulus in de brief aan de Kolossenzen. Het gaat over hoe je als mens wilt leven. Paulus zegt: (alsof het kledingstukken zijn): bekleed je met tedere ontferming, goedheid, zachtmoedigheid en een groot hart.

Stuk voor stuk zijn het zulke mooie diepzinnige woorden vol betekenis.

Dat we ze vaak overslaan komt door de verzen die daarvoor staan, die over het tegendeel gaan. Woede, kwaadaardigheid, vnzige taal. Liever richten we ons op de diepzinnigheid, terwijl we dat niet altijd zijn. Daar ga ik wat gedachten aan wijden.

De week erna, 20 september, is er een oecumenische vesper in de Peperbus, om 19.00 uur. Dit in het kader van de vredesweek. Deze vesper wordt voorbereid door een groep mensen uit verschillende kerken. Dat moet nog gebeuren. Volgens eerder gemaakte afspraken zal ik de overweging verzorgen in deze vesper.

En dan is 27 september de tweede wolweverviering in deze maand, de tweede zondag in de vredesweek. Dan wil ik het graag hebben over de uitspraken van Jezus over Vrede in het Johannesevangelie. Wat betekent het woord vrede als Jezus zijn leerlingen begroet met woorden van vrede (in hoofdstuk 14: 27 en 20: 19 en 21), of als er op andere plaatsen in de bijbel over vrede gesproken wordt.

Voor al deze diensten geldt: opgave bij secr.dgzwolle@gmail.com.

Hoe het precies bij de vredesvesper gaat dat horen jullie nog in de nieuwsbrief of op zondag 12 september!

UIT DE WOLWEVER KERKENRAAD

De zomer is bijna voorbij dus er staat weer een nieuw seizoen voor onze neus. Als u nu denkt dat er in deze zomer niet veel is gebeurd dan vind ik dat wel meevallen.

Na de coronadiensten per “zoom” zijn we deze zomer weer met diensten in de kerk begonnen. Wel onder corona voorwaarden zoals 1,5 m afstand houden, één richting verkeer in de kerk en niet gezamenlijk zingen. We kunnen zo ongeveer 40 mensen in de dienst ontvangen.

Iedereen was blij dat we elkaar weer even (op afstand) konden zien en spreken.

Ook is in deze “rustige” zomertijd veel in de kerk gebeurd. Er zaten asbestplaten tegen de wand van de CV-ruimte op de zolder en ook achter de kerkbanken waar de verwarming onder zat. Deze platen zijn allemaal verwijderd door het gespecialiseerde bedrijf Klompjan Abest b.v. uit Zwolle. De wederopbouw en het timmerwerk is gedaan door het klusbedrijf DWL uit Zwolle (Leo de Wit).

Ook zijn er nieuwe convectors aangebracht achter de kerkbanken voor de CV. De werkzaamheden zijn nu gereed. Leo moet alleen nog de beschadigingen aan de kerkbanken en de muren achter de kerkbanken bijwerken en schilderen.

Op 8 september gaan we de uitgestelde jaarvergaderingen van Doopsgezinden en Remonstranten houden. We beginnen om 19.30 uur. Tot de pauze in twee groepen en daarna gaan we gezamenlijk verder. E.e.a. staat in de uitnodigingen die u inmiddels hebt ontvangen.

Dit is het laatste stukje dat ik als secretaris voor de Wolwever heb geschreven. Als jullie tenminste akkoord zullen gaan dat Dienneke Dijksma mijn taak mag overnemen, want anders heeft de KR een probleem. Maar ik ben denk ik af en toe nog wel zichtbaar in de gemeente.

Ekke Klamer

UIT DE GEMEENTE

Lezen over wandelen

Mijn jaarlijkse vakantie naar de Britse eilanden kon dit jaar niet doorgaan, maar het lezen van ‘Het zoutpad’ van Raynor Winn bracht me zonder moeite in gedachten naar de prachtige zuidwestkust van Engeland.

Uitgeverij Balans schrijft over het boek:

‘Raynor Winn en haar man Moth zijn al meer dan dertig jaar samen. Hun oude boerderij in Wales hebben ze in de loop der tijd steen voor steen opgeknapt en omgebouwd tot een goedlopende B&B. Dan raken ze binnen een paar dagen alles kwijt: ze verliezen hun huis door een speculatieschandaal en ze krijgen te horen dat Moth een ernstige ziekte heeft. Ze hebben niets meer over en nog maar weinig tijd. Met de moed der wanhoop nemen ze een impulsief besluit: ze gaan het eeuwenoude South West Coastal Path lopen, weg van alles en iedereen. Het is een tocht van duizend kilometer.

Met twee rugzakken en een kleine tent beginnen ze hun wandeltocht door het oeroude, verweerde landschap van rotsen, kliffen, zee en lucht. En dan gebeurt het. Met elke stap, door iedere ontmoeting, en ondanks alle moeilijkheden die ze onderweg

tegenkomen, verandert hun tocht verder in een bijzondere ontdekkingsreis.

Het zoutpad is een inspirerend, openhartig en schitterend geschreven verhaal over het omgaan met verdriet, de helende kracht van de natuur en de herontdekking van de ware betekenis van het leven, als je alles bent kwijtgeraakt.'

Tineke Boot

NEMATO

Aan de leden van de Wolweverkerk in Zwolle,

31 mei 2020



Beste 'Wolwevers',

In de lockdown periode voor het coronavirus moeten we ons centrum sluiten en daardoor ook het vervaardigen van warme maaltijden voor onze leden stoppen. Voor velen van hen, die thuis in armoede leven, betekent dat honger. Om tegemoet te komen aan dit probleem hebben we besloten om de gezinnen van onze actieve leden in deze periode maandelijks te voorzien van voedselpakketten.

Maar de gevolgen van de lockdown zijn dramatisch voor veel meer gezinnen. Veel mensen in de township zijn werkloos en overleven normaliter van kleine klusjes of bijvoorbeeld van het verzamelen en doorverkopen van schroot of ander materiaal. Veel van deze werkzaamheden kunnen in de lockdown periode ineens niet meer en leiden tot zorgelijke situaties.

Ik zie hongerige kinderen, tegen de lockdown regels in, op straat zwerven en om voedsel bedelen. Als ik hen zeg dat zij nu niet op straat mogen zijn en naar huis moeten dan weet ik dat zij wonen in iets dat nauwelijks de naam huis waardig is. Dat is hartverscheurend.

Onder normale omstandigheden zijn we tegenstanders van voedsel uitdelen. Dat leidt onherroepelijk tot gemakzucht, tot onderhorigheid: "charity freezes poverty". Maar de huidige omstandigheden zijn ver van normaal. Mensen zijn wanhopig en hebben dringend noodhulp nodig. Stel je eens voor wat dat betekent voor de gezinnen: geen inkomen, geen voedsel.

Wij gebruiken alle donaties, dus ook van de Wolweverkerk, in deze periode voor de gehele gemeenschap. Nemato Change a Life is nu in staat, in samenwerking met de plaatselijke Ndlambe Lockdown Support Group, een paar honderd gezinnen te helpen.

De geweldige donatie van de Wolweverkerk in Zwolle helpt ongeveer veertig gezinnen aan voedsel voor een maand. **HEEL VEEL DANK!!**

Tussen haakjes, de inductiepannen en potten, die we vorig jaar kochten van uw donatie zijn geweldig. Ons koken is gratis door schone elektriciteit van zonnepanelen. We hopen spoedig ons centrum weer te mogen openen.



Dank voor uw support. Blijf gezond !,

Jan Blom van Assendelft

Een steen

Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.

Het water gaat er anders dan voorheen.

De stroom van een rivier hou je niet tegen
het water vindt er altijd een weg omheen.

Misschien eens gevuld door sneeuw en regen,
neemt de rivier m'n kiezel met zich mee.

Om hem, dan glad en rond geslepen,
te laten rusten in de luwte van de zee..

Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.

Ik leverde bewijs van mijn bestaan.

Omdat door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.

Ik leverde bewijs van mijn bestaan.

Omdat, door het verleggen van die ene steen,
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.



Bram Vermeulen

ACTIVITEITEN

Bezinning en ontmoeting

BIJ ALLE BIJEENKOMSTEN ZORGEN WE VOOR ANDERHALVE METER RUIJTE TUSSEN DE STOELN.

Bronnen van inspiratie

Groene theologie: scheppingsverhalen en mensbeelden

Dit najaar hebben we aandacht voor scheppingsverhalen. Oude verhalen die hun beelden hebben gestaan in onze breinen, zonder dat we beseffen hoeveel impact dat heeft op onze levenshouding. Het bezinnende stukje deze maand wil daarvan een tipje oplichten. Welke houding hebben wij ten aanzien van de schepping, van de natuur? Door welke beelden zijn we gevormd? De scheppingsverhalen uit Genesis zijn het bekendst. In de bijbel staan ook andere teksten die verwijzen naar een visie op het ontstaan van de wereld en de plaats van de mens daarin.

In de avonduren de derde donderdag in de maand, 17-09; 15-10; 19-11 om 19.30 in de Mennokamer

in de ochtenduren de vierde vrijdagochtend: 25-09; 23-10; 27-11 om 10.15 uur in de Mennokamer

informatie en opgave bij Fride Bonda fridebonda@gmail.com, 06 16783562

Alternatief Happen en Trappen

Op 20 september aanstaande staat Happen en Trappen op het programma!

We hebben een aangepast programma bedacht i.v.m. COVID19.

We willen graag samen een leuke route gaan fietsen.

Een route waarbij we langs adressen van gemeenteleden fietsen. U kunt zich hiervoor opgeven als gastadres!

Het samen een hapje eten op deze gastadressen kan niet doorgaan i.v.m. COVID19 maatregelen.

Wat wel mogelijk is:

De gastadressen serveren i.p.v. een hapje iets wat ze willen delen met de fietsers. Dat kan een gedicht zijn, een bijzondere boom in de tuin, een kunstwerk, muziek, een lied door open raam o.i.d.. Alles kan en mag, voel u vrij, zolang de fietsers maar buiten kunnen blijven op 1,5 meter afstand van elkaar.

We kunnen in deze tijd van afstandelijkheid wel contact en verbinding met elkaar gebruiken aangezien een 'normale' gemeente zondag er niet in zit i.v.m. het beperkte aantal mensen dat in het kerkgebouw terecht kan, lijkt dit ons een goed alternatief.

Daarom houden we graag het thema van de vredesweek, die in dat weekeind start, in onze gedachten:

Vrede verbindt verschil

Datum en tijdstip: 20 september van 15u tot 17u.
Start plaats: Wolwever kerk met koffie.
Voor wie: Iedereen die van fietsen houdt, van jong tot oud!
Bij erge regen?: Dan verzetten we de fietstocht.

Lijkt het u leuk om weer wat mensen te ontmoeten? Dan kunt u zich opgeven als fietser en/of gastadres!

Opgave voor 7 september a.s. bij Dieneke Dijkisma:
dmdijkisma@gmail.com

Graag tot fiets!

Dieneke en Valerie



Meditatie *Teder hart*

In het najaar bied ik aan met elkaar te mediteren in de Mennokamer. Niet in de kleine ruimte, maar in de grote, zodat we met gepaste afstand van elkaar stil kunnen worden en aandacht hebben voor ons lichaam en voor ons hart. Deze zomer las ik een klein boekje met een grootse inhoud. *Training in tenderness* van Dzigar Kongtrul. Hoe kan je verbinding blijven houden met de stroom van tederheid die in je hart is en soms geblokkeerd raakt door spanningen van het leven.

We oefenen niet alleen in stilte, maar we oefenen ook de stilte, steeds een beetje langer tot we 25 minuten stil kunnen zijn.

Mennokamer om 19.30 uur. 1-10; 5-11; 3-12 (evt i.v.m. advent 10-12 en 17-12); 7-1, 4-2, 4-3; info: fridebonda@gmail.com

Gesprekken over levensvragen

Memento mori

In een aria in de Actus Tragicus van Johann Sebastiaan Bach zingt een tenor: *Ach, Heer, leer ons beseffen dat we moeten sterven, opdat wij wijs worden.* (in het Duits: Ach, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden)

In zijn jonge leven had Bach veel verliezen meegemaakt. Leven en dood gingen hand in hand. Gaan hand in hand, want ieders leven wordt omringd met de dood. In een gemeenschap met veel tachtigers kan het niet anders of de gedachten van velen gaan naar de dood. Hoe gaan we om met dit gegeven? In de cantate van Bach horen we dat hij zich toevertrouwt aan God. Hoe is dat voor ons? Hoe zien wij leven en dood? In een tweetal bijeenkomsten proberen we met elkaar in gesprek te gaan over dit precaire onderwerp.

Uitgangspunt is het boek *De kunst van het sterven* van J-Y. Leloup en M. de Hennezel. Het kan natuurlijk zijn dat het lastig is om naar de Wolwever te komen.

Als je toch over deze onderwerpen wilt praten dan kom ik langs voor een persoonlijke ontmoeting.

Dinsdagmiddag in de Mennokamer, om 13.30 uur, 13 oktober en 10 november

Wil je meedoen? informatie en opgave bij Fride Bonda fridebonda@gmail.com, 06 16783562

VAN BUITEN DE GEMEENTE

Dopers Leerhuis 2020-2021 in het Noorden vindt in Heerenveen plaats. Een uitgebreide brochure is te vinden op de website www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl (opgave vóór 1 september)

Open Monumentendag 2020

Als gevolg van het Covid-19 virus zijn veel activiteiten rondom de open monumentendag zeer beperkt of afgelast. Voor de doopsgezinde kerk betekent dit dat er geen koren zullen optreden. Daarnaast zien we dat de verspreiding van het virus weer toeneemt.



Beide punten in ogenschouw genomen is in overleg met de kerkenraad besloten om dit jaar niet deel te nemen aan de open monumentendag.

PERSONALIA

Vanuit de remonstrantse gemeente in Rotterdam is overgeschreven: mw. Tiny van Gruythuisen-Swaager. Zij woont vanaf 7 september in Heerde. Heel hartelijk welkom in onze Wolwevergemeente!

AGENDA SEPTEMBER

01 september 13.30 bijeenkomst remonstrantse contactleden bij Hermien Sievers
30 augustus 19.00 zomervesper in de Grote Kerk met Fride Bonda
08 september 19.30 jaarvergaderingen
17 september 19.30 bronnen van inspiratie
20 september 15.00 happen en trappen
20 september 19.00 oecumenische vredesdienst OLV Basiliek
25 september 10.15 bronnen van inspiratie
01 oktober 19.30 meditatie

Inleverdatum kopij zaterdag 26 september

E-mail: dewolwever@gmail.com

PREDIKANT Voor de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten:

Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort, 033-4624455, 06-16783562, werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: fridebonda@gmail.com

ADRESSEN REMONSTRANTEN

Kerkenraad:

Voorzitter:	Harry Wendt	038-4545434	wenhwendt@hotmail.com
Secretaris:	Nanneke Rijkhoff,	0572-391725	nannekerijkhoff@gmail.com
Penningmeester:	Rachel Lopes Cardozo,	06-52146226	rachel.cardozo@gmail.com
	Giro NL93INGB0000922950 t.n.v. Rem. Gemeente Zwolle.		
Lid:	Janny Buijnink	0527-253415	jannybuijnink@hotmail.com
Ledenadministratie:	Tineke Boot,	038-4654078,	tineke.boot@kpnplanet.nl
Diaconale commissie:	Joke Spiers,	038-4531086,	jc.spiers@home.nl

Triodosbanknummer NL56TRIO0254722873, t.n.v. Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle, diaconale Commissie.

Mailadres remonstrantse gemeente Zwolle: remonstrantsegemeentezwolle@gmail.com

Website Remonstrantse gemeente Zwolle: www.remonstranten.nl/zwolle/

Landelijk bureau Remonstranten: Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht, tel. 030- 231 69 70, email: info@remonstranten.nl, website: www.remonstranten.nl

ADRESSEN DOOPSGEZINDEN

Kerkenraad:

Voorzitter:	Tineke de Vries-Drent	0529-850337, 06-25363195,	tdevriesdrent@gmail.com
Secretaris:	Ekke F. Klamer, postadres Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle	038-4660180	secr.dgzwolle@gmail.com
Penningmeester:	Renze Zijlstra Bank NL86INGB0000883403 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle	038-337 74 76	renze.zijlstra@gmail.com
Lid:	Thecla Barneveld,	038-4657454	thecla.barneveld@home.nl
Ledenadm.:	Ronald Tuinstra	0529-457434	ra.tuinstra@gmail.com
Kerkmeester:	Leo de Wit,	038-4537210	ass. Ans Bennink
Verhuur kerk:	Truus Klamer,	038-4660180	
Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle:	http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/		

REDACTIE DE WOLWEVER

Tineke Boot, Jelma Wiegiersma, Karin Janze, Ronald Tuinstra, Ellis van der Zee en Dicky Verloop.

mailadres redactie: dewolwever@gmail.com

Digitale Nieuwsbrief: info@dgzwolle.doopsgezind.nl

Contactpersonen/ coördinatoren voor de volgende aandachtsgebieden:

1. vieren en zingeving	ds.Fride Bonda	06.16783562	fridebonda@gmail.com
2. de wijken	Tineke Datema Nellie Beukema	038.4541886 0529.432934	tiend123@kpnplanet.nl beukema1@home.nl
3. jeugd	Valerie Plugge Dieneke Dijkmsa	06.40216595 038.4229600	valerieplugge@hotmail.com dmdijkmsa@gmail.com
4.inkoop/schoonmaak	Truus Klamer	038.4660180	fam@efklamer.nl
5. informatie	Ronald Tuinstra	0529.457434	ra.tuinstra@gmail.com
6. Pr.	Ellis van der Zee Dirk Brugman	06.11869834 0529.433121	zantinghvanderzee@zonnet.nl dbrugman@hetnet.nl
7. wereld	Aart Hoogcarspel	038.4542611	a.p.hoogcarspel@home.nl

Voor zaken t.a.v. het gebouw zie kerkmeester

Vervoer naar de kerk

Indien vervoer naar de kerk problemen geeft, schroom dan niet om te bellen naar de secretaris kerkenraden, wij zullen ons best doen om vervoer te regelen.

Hoefslagmate 29
8014 HJ Zwolle